

KONTAKT SEPTEMBER 2019

STARTZONDAG

Laten we niet langer denken
dat het zonder ons wel gaat.
Het echt niet zoveel uitmaakt
wat je doet of wat je laat.

Laten we niet langer blind zijn
voor verdriet, geweld of pijn.
Dat we zien wat er verkeerd gaat
in het groot en in het klein.

Laten we niet langer doof zijn
als de wereld roept om recht.
Dat we met elkaar gespitst zijn
op wat eerlijk is en echt.

Laten we niet langer wachten
tot een ander eens wat doet.
Laten we de schouders zetten
onder wat gebeuren moet.

Laten we ons openstellen
voor de kracht die God ons geeft.
Die ons sterk maakt en laat voelen
dat een mens een opdracht heeft.

Laten we in actie komen,
samen bouwen steen voor steen,
aan een wereld waar het goed is,
als een thuis voor iedereen.

Greet Brokerhof-van der Waa

EEN GOED VERHAAL

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houdt je niet voor jezelf, maar deel je graag met anderen. Dit is het thema voor de start van het nieuwe seizoen 2019 voor de kerken binnen de PKN. Maar als ik het bovenstaande zo op me laat inwerken komt er meteen de vraag boven; een goed verhaal, maar wat doen we ermee? Hoe brengen we het in de praktijk? Geen woorden maar daden? Gaat het daar meteen om? Kunnen woorden gewoon geen mooie woorden zijn die hart en ziel raken, maar waar verder geen consequenties aan verbonden zitten? Gereformeerden zijn van vroeger uit echte doeners. Vanuit het geloof werden vele goede werken opgezet, maar erover praten lag moeilijk. Ik hoor vaak van oudere mensen, wij moesten vroeger vooral..... maar uitleg waarom kwam niet; braaf naar de kerk, Bijbellezen aan tafel, bidden voor het slapengaan, naar de jongelingsvereniging en catechisatie. Je moest het gewoon maar doen en verdere vragen moesten maar niet gesteld worden en antwoorden werden niet verstrekt. Zou dit de reden zijn dat ik denk: een goed verhaal, maar wat gebeurt er verder mee. In de Bijbel, het Boek waar al deze Goede Verhalen zijn opgetekend, lezen we in Hebreeën 11 over de geloofsgetuigen. Mensen die vanuit hun geloof op weg gingen, werkzaamheden oppakten, Abel, Henoeh, Noach, Abraham, Sara, Mozes, ze worden ons als voorbeeld gegeven dat zij vanuit hun geloof(geloofsverhalen) in actie kwamen en daardoor hun leven en dat van anderen veranderden. Dit mag voor ons ook een stimulans en een uitdaging zijn; zowel in de kerk als in het leven van alledag.

De vakantie is voorbij, hopelijk is iedereen weer uitgerust en vol goede moed van start gegaan, zowel op school als op het werk. Ook in de kerk wordt alles weer opgestart en met een kleine groep mensen wordt toch veel werk verricht. Misschien niet altijd

zichtbaar op de voorgrond, maar het wordt toch maar gedaan, in de kerk is altijd werk. Ik hoor vaak bij ouderen de verzuchting: *we hebben al genoeg gedaan, dat moeten de jongeren nu maar doen!* Maar dat is makkelijk gezegd als er maar weinig jongeren zijn waarop je een beroep kan doen. We moeten het dus met zijn allen doen, oud en jong en dat onze bede dan mag zijn; Wij zijn uw kerk, Heer, maak ons sterk in U.

Laten we elkaar dan inspireren, motiveren en activeren door samen te komen rondom het Goede Woord in de zondagse dienst maar ook doordeweeks om te zien naar elkaar en elkaar tot steun te zijn, door een bezoekje, een kaartje. Je verandert de wereld er misschien niet door, maar je kunt wel de wereld van iemand een beetje veranderen.

Ook dit seizoen zullen er weer mensen gevraagd worden in de kerkenraad en voor ander kerkelijk werk. Probeer ook mee te denken en biedt het ook aan. Voor de mensen die moeten vragen en vaak nul op het rekest krijgen is dat niet fijn en werkt het ook niet motiverend.

Op 8 september hopen we het seizoen weer op te starten met een feestelijke dienst waaraan Rob Favier zijn muzikale medewerking zal verlenen. Meer nieuws hierover vindt u verderop in Kontakt. Ik wens iedereen een goed en gezegend seizoen toe.

Dieter Verbeek

GA DAN OP WEG

*Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.*

*Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen het brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.*

*Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.*

VANUIT JULIANALAAN 15

Overleden:

Op 27 juni overleed Anneke Braspenning-Rosenbrand, in de leeftijd van 79 jaar.

Op 2 augustus overleed een kleindochter van mevrouw Westering-van Loon.

Op 3 augustus overleed de moeder van Anna, de vriendin van Derek Lagrouw.

Op 16 augustus overleed een schoonzoon van mevrouw Van der Made.

De nabestaanden wensen we sterkte bij het verwerken van dit verlies en we gedenken hen in onze gebeden.

Zieken:

Mevrouw Nel Braspenning-Verbeek, onderging eind juni een geslaagde heupoperatie.

Mevrouw Nel Crezee-Kolff, heeft eind juni een geslaagde knieoperatie ondergaan.

Broeder Sybe Sijbesma, kreeg twee maal een drain om zijn pijn te verlichten en ondergaat immuno-therapie in de hoop op herstel.

Ds. Cees 't Lam is ernstig ziek. Na de dienst in onze kerk op 17 maart heeft hij zijn werkzaamheden neergelegd.

Bij ds. Jaap Bol is er een lichte vooruitgang. Herstel zal waarschijnlijk nog erg lang duren.

Voor Sybe en Leny Sijbesma, Cees en Els 't Lam, Jaap en Aline Bol bidden we om herstel en sterkte voor de mantelzorg die hierbij nodig is.

Geboren:

Op 7 augustus werd geboren Maria Lara, dochter van Bart en Rosalie Melis-Lagrouw. Haar roepnaam is Flo. We wensen het gezin veel geluk.

Bijzondere diensten in september:

Op 1 september vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is mw. Ds. R. Noordzij.

Op 8 september is dhr. Rob Favier onze voorganger in de startdienst. Het thema is dit jaar: Een goed verhaal. Voor meer gegevens over wat verder op deze dag gaat gebeuren, verwijs ik u naar informatie elders in dit nummer.

Geslaagd:

In het vorig nummer van Kontakt feliciteerde ik namens u vijf jongeren die slaagden voor hun eindexamen. Zij sloten met succes hun middelbare schooltijd af. Daarbij valt dan meestal wat minder op dat iemand een vervolgopleiding succesvol afsluit. Dat was nu het geval bij Carmen de Bont. Dus alsnog gefeliciteerd.

Welkom:

Henk en Lida Spuijbroek, waren de afgelopen maanden regelmatig in onze kerk. Zij hebben zich nu aangemeld als leden van onze kerk. Het doet ons genoeg dat jullie je bij ons thuis voelen. Van harte welkom.

Belijdeniscatechese:

Eén van onze leden wil belijdenis gaan doen. Ds. Bert van der Linden is bereid gevonden de catechese voor zijn rekening te nemen. Anderen die aan deze gesprekken willen deelnemen, ook als ze nog geen belijdenis willen gaan doen, wil ik vragen zich bij mij te melden.

Henk Hoogendoorn

*Als er rust is in jezelf,
is er ruimte voor de ander.*

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADS- VERGADERING VAN MAANDAG 24 JUNI 2019

Voorzitter Henk Hoogendoorn opent de vergadering met een schriftlezing Lukas 9: 51-62 en gaat voor in gebed.

* Namens de kerkenraad zal Henk Hoogendoorn de trouwdienst bijwonen van Geert Jan van der Schans en Louise Heutink. Meerdere gemeenteleden hebben toegezegd naar de dienst te zullen gaan.

* De klassicale vergadering staat positief tegenover een pioniersplek op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. De kosten hiervoor zullen door de plaatselijke PGML-gemeenten volgens een verdeelsleutel worden gefinancierd. Voorstel: Stel de ontwikkelde materialen ook beschikbaar aan de scholen in Sprang-Capelle.

* Op donderdag 25 september zal ds. Marco Luijk, classispredikant een bezoek brengen aan onze gemeente. Gesproken zal worden over: verdere samenwerking binnen de PGML-gemeenten, jeugd, viering Heilig Avondmaal en de problemen met het vinden van ambtsdragers.

* De cantorij zingt op 6 oktober en op de Eeuwigheidszondag. Door de PG. Waalwijk is gevraagd om samen met cantorij Waalwijk te zingen in de kerstnachtdienst. De kerkenraad gaat akkoord met dit voorstel. Zij besluit de kerstnachtdienst gezamenlijk met beide kerken te vieren in Waalwijk.

Censura Morum. Alle kerkenraadsleden kunnen in de komende periode samenwerken aan de opbouw van de gemeente van Jezus Christus.

Verslag Matty Zoutewelle.

DE JARIGE 75+ IN SEPTEMBER

1 sept.	Dhr. H.P. Snijders
13 sept.	Mevr. H.M. Visser-Crielaard,
13 sept.	Mevr. A.L. Brouwers-Diseraad,
17 sept.	Mevr. J. v.d. Made-Lankhaar,
17 sept.	Mevr. A. Blom-v.d. Galiën

24 sept. Dhr. W.L. van Pelt,

Namens de gemeente
Hartelijk Gefeliciteerd !!!
Gezondheid, blijdschap,
liefde en bovenal Gods nabijheid toegewenst in dit
nieuwe levensjaar!



De bloemen zijn de afgelopen periode
gegaan naar: mw. Braspenning-Verbeek,
mw. Crezee-Kolff, dhr. Metzke, mw. Wes-
terink -van Loon, mw. De Bruin, fam. Hoefnagel, fam. Van Dron-
gelen, fam. Sybesma,
mw. van de Made-Lankhaar.

MUTATIES

Overleden:

Op 27-06-2019 is overleden Mw. A.C. Braspenning-Rosebrand

Nieuw ingekomen uit de protestantse gemeente Waalwijk:

Henk Spuijbroek en Lida Spuijbroek-Mayers

Als trouwe bezoekers hoorden jullie al een beetje bij onze ge-
meente. Hartelijk welkom!!!!

Geboorte:

Op 07-08-2019 is bij Bart en Rosalie Melis, Lagrouw, een dochter-
tje geboren;

Maria Lara Melis de roepnaam is Flo.

Gelukkigwens met dit mooie geschenk in jullie gezin!

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST ?!?!?!?

Iedere eerste zondag van de maand is het koffiedrinken na de
dienst. In september wordt dit verschoven naar de tweede zondag
op 8 september. Het is dan de Startzondag. Dan staat er koffie en
thee en limonade met iets lekkers op jullie te wachten.

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN



Houdt u van zingen??????? Loop dan eens binnen bij Elzenhoven want op de volgende donderdagen **5 en 19 september** kunt u na de koffie om 11.00 uur aanschuiven voor een gezellig, muzikaal uurtje rond het orgel.

Henk Hoogendoorn

INLOOPOCHTEND KERK DE BRUG



Aan alles komt een eind dus ook aan de vakantie. Vrolijk en gebruid na deze mooie zomer gaan we elkaar weer ontmoeten. En dan vertellen we elkaar hoe we die hete zomer zijn doorgekomen.

Om 10.00 uur staan de koffie en de thee klaar!!

Het koffieteam: Froukje, Ineke, Leny en Marian en Ellis.

Startzondag 8 september

Een nieuw seizoen voor het kerkenwerk breekt weer aan. En we willen er een mooie start van maken. De heer Favier zal de dienst leiden. Hij zal dat doen door te preken, dat is vanzelfsprekend. Maar het bijzondere is dat hij ook gaat zingen en hij begeleidt zichzelf op de gitaar. Hij heeft beloofd er een mooie en enthousiasmerende dienst van te maken voor jong en oud. Met nadruk heeft hij gezegd, dat niemand weg moet blijven want voor iedereen heeft hij **'een goed verhaal'**.



'Een goed verhaal' is het landelijke thema voor de startzondag. **Maar wat bedoelen we met een goed verhaal?** In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal

dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. **Dus kom op 8 september naar de kerk en geniet van een goed verhaal in woord en muziek!**

Na de kerkdienst drinken we met elkaar gezellig een kopje koffie of thee en er wordt heerlijke limonade geschonken. En is er natuurlijk ook iets lekkers bij die drankjes. Wij herhalen hier de oproep nog maar eens. Wie van onze kerkgangers wil iets lekkers bakken voor bij die koffie? Verleden jaar was het een geweldige verrassing wat er gebakken was. **Als u iets wilt bakken, geef dat dan s.v.p. even door aan Matty Zoutewelle, telefoon 274119.**



Graag voor 6 september.

Wij hebben gevraagd of er mensen zijn die ook 'een goed verhaal' hebben. Twee gemeenteleden lezen onder de koffie hun goede verhaal voor. Natuurlijk mag daarover van gedachten gewisseld worden. Dat zou zelfs heel mooi zijn.



's Middags hebben we nog een activiteit voor de liefhebbers. We hebben een fietstochtje uitgezet naar een leuk plekje vol nostalgie. Daar krijgt u een eenvoudige, doch gezellige high tea aangeboden. Het is maar een kort tochtje van ongeveer 10 kilometer, dus dat moet voor

iedereen lukken. Daarna moet u natuurlijk ook weer terug. De start is om 14.30 uur vanaf de kerk 'De Brug'. **U kunt zich aanmelden door even een telefoontje te plegen naar Rien Visser: telefoon 274018. We willen graag weten hoeveel lekers we moeten inkopen.**

Op deze manier hopen we er een fijne en gezellige startzondag van te maken.

Rien Visser en Matty Zoutewelle

Elke verrassing is een bejng.

Elk begin is een verrassing.

THEMADIENST GELOOF EN GELUK

Op zondag 4 augustus 2019; voorbereid in geloofsgesprekken tijdens een drietal bijeenkomsten met gemeenteleden, samengesteld en voorgegaan door gemeenteleden: Jan de Gruijter, Riny Visser, Brenda, Nienke en Cedrik (orgel) Kerkdijk.

Tijdens het openingslied "Dit is een morgen als ooit de eerste" zingt Cat Stevens als in 1972 zijn "Morning has broken" mee in mijn onrustige hoofd, hoewel de dag ideaal en volkomen in de geest van de dienst is begonnen: op t.v. in De Verwondering straalt Jan de Cock (geestelijk verzorger in een Antwerps ziekenhuis) zijn gelovige gelukzaligheid uit. Hij bezoekt overal in de wereld gevangenen en vangt vluchtelingen in zijn eigen huis op.

Ik voel me onmiddellijk opgenomen in het samenzijn, vooral ook omdat Riny Visser, een van de voorgangers van dienst, met haar warme en welluidende stem, de dialoogvorm hanteert. We zingen niet alleen samen maar bidden ook samen. Dat laatste mis ik wel eens hier in De Brug waar ik me zo welkom en vertrouwd voel.

De morgen wordt niet slechts doorgegeven door de zingende vogels van lied 216 maar dankzij een onvolprezen Oosterhuis-lied ook als veilige en vriendelijke mantel van licht om ons heen geslagen.

De dienst van het Woord begint met een bijzonder lied waarvan vooral de tekst mij andermaal raakt ("Gods woord , zo dikwijls afgeschreven, bestaat niet louter op papier") Als ik mij niet vergis heeft dezelfde werkgroep van dienst begin augustus vorig jaar ook voor dit gebed gekozen.

Nienke leest uit Lucas 19 het verhaal van Zacheüs dat de dichter Ad den Besten inspireerde tot de liedtekst "Jezus, die langs het water liep".

In de overdenking zijn het de cursusleider (Brenda) en de predikant (Jan) die ons een spiegel voorhouden. Wonderlijk dat Brenda in tegenstelling tot Jan geen verhoog gebruikt om ons te verleiden met haar cursus in gelukzaligheid, waarin zij ons voorhoudt dat geluk mogelijk in ons DNA zit, dat we in actie moeten komen om het geluk te bereiken, er verstandig aan doen om afwisseling te zoeken als we dreigen vast te lopen, te allen tijde positief moeten blijven denken en vooral goed dienen te luisteren naar ons eigen gevoel.

Daarentegen beklimt de grote, nederige Jan de Gruijter de preekstoel als de kleine Zacheüs bij Lucas de olijfboom.

De woorden van Jan gaan allerminst over onze hoofden heen, omdat hij de kunst verstaat af te dalen onder meer door gelovige adviezen te koppelen aan tegeltjeswijsheden en door daarbij dicht bij huis te blijven.

Geloof is een van God gegeven geschenk.

Ons geluk hangt af van de glimlach van de ander, veeleer van wat je kunt geven dan van wat je kunt krijgen. Het is vooral aanwezig waar liefde de boventoon voert. In de liefdevolle daden van een mens toont zich diens geloof. Geloof leert ons onze weg te gaan en dat geeft een gelukkig gevoel.

"Samen geloven met vallen en opstaan; dan kom je handen en ogen tekort; raak je verbonden en ben je gezegend, als je verwonderd en menslievend wordt."

Over geloof en geluk gesproken.

Cedrik Kerkdijk, onze begenadigde organist, laat als de koffie wordt ingeschonken, zijn handen, hart en hoofd spreken en in Gods mooiste taal, Diens lof bezingen.

Ik zal de zondagmorgen prijzen wanneer we hier in dit huis eens samen mogen bidden door stil te luisteren als Cedrik zijn handen uit de mouwen steekt, zijn vingers op de toetsen neerlegt voor het wonderschone "Wachet auf, ruft uns die Stimme" van Johann Sebastian Bach, een koraalbewerking voor orgel BWV 645, oorspronkelijk een eenvoudig lied uit de Lutherse kerk.

Dan zal ik genieten. Dan zingen immers Gods vogels zijn hoogste en mooiste lied. Dan hoort een mens te zwijgen en eerbiedig te luisteren.

Deze morgen voelde ik me tijdens deze bijzondere, aansprekende viering welkom en zeer thuis in dit huis, deze morgen waarin de vogels inmiddels hun stem hebben opgevouwen en veilig opgeborgen in hun veren.

Albert Megens

voor de kleintjes

De klas van meester Jezus

De vakantie is alweer voorbij, de school is weer begonnen: een nieuwe juf of meester, en nieuwe vriendjes? Sommigen van jullie vinden het maar niks dat de vakantie voorbijgevlogen is. Andere kinderen vinden het prima. En jij? Was je een beetje zenuwachtig?

Op de eerste schooldag vraagt de juf wat je in de vakantie gedaan hebt. Wat de juf ook meestal doet, is een heleboel vragen stellen. Ze wil graag weten hoeveel de nieuwe kinderen in haar klas al weten. Bij elke vraag vliegen er heel wat vingers de lucht in: - *Ik weet het! Ik weet het! Ziet u dan niet dat ik mijn vinger opsteek?* Het is leuk als je het antwoord weet op de vragen van de juf. Voordat je het weet, ben je er weer aan gewend dat de school begonnen is.

In een Bijbelverhaal lijkt het wel of de leerlingen van Jezus weer in de klas zitten, net als vroeger. De meester stelt allerlei vragen aan hen. Weet je wie de meester is? Inderdaad, het is Jezus. Jezus heeft zijn leerlingen heel veel geleerd. Meestal vertelde Hij over God die in de hemel is. Vandaag is het weer zo'n dag. Vandaag begint Jezus zijn les met het stellen van vragen. Hij vraagt: *Wie zeggen de mensen dat Ik ben?* Jacobus zegt: *Sommige mensen zeggen dat U Johannes de Doper bent.* Andreas zegt: *Er zijn ook mensen die zeggen dat U Elia bent, of Jeremia.* Maar deze antwoorden zijn allemaal fout. En dan vraagt Jezus aan zijn leerlingen: *En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?* Jezus bedoelde natuurlijk niet of ze wisten hoe Zijn naam was. Dat wisten ze natuurlijk wel. Nee, Jezus wilde weten of ze echt wisten wie Hij was en waar Hij vandaan kwam. En dan staat Petrus op en zegt plechtig: *U bent Christus, de Zoon van de levende God.* Ja, Petrus gaf het goede antwoord. Petrus had ook al zoveel met Jezus meege maakt. Al die wonderen. Wat Jezus deed kan geen ander mens op de hele wereld. Dat kan alleen God. Dus als de juf in de klas vraagt wie Jezus is, dan weet je nu het antwoord: Jezus is de Zoon van God.

(Uit: "Jezus kan niet voetballen" Rob Mutsaerts)

30 JUNI 2019

Je kunt op vele manieren naar de kerk komen; te voet, met de fiets of met de auto. Fietsen en auto's worden buiten de kerk netjes gestald of geparkeerd en dan ga je de kerk binnen. Op 30 juni was dat even anders. Nienke en Lotte kwamen gewoon met fiets en al de kerk in, dat was wel een beetje vreemd.

De fiets in de kerk was om een speciale reden, Nienke en Lotte maakten op 30 juni de overstap van de kindernevendienst naar Jeugdkerk en catechisatie; het was dus de zogenaamde overstapdienst. Tijdens de kindernevendienst namen Nienke en Lotte afscheid van de andere kinderen en terug in de kerk kregen ze van Iris en Carmen een mooie Bijbelse encyclopedie,



collectemuntjes en nog wat andere kleine dingen. Hierna kwamen de fietsen....

Brenda nodigde de meiden uit om naar catechisatie en Jeugdkerk te komen. Nienke en Lotte maakten de overstap op de fiets. Na de vakantie gaan ze allebei naar de middelbare school en gaat er veel veranderen. We heten beide meiden van harte welkom in het tienerjeugdwerk en PGML-activiteiten met jongens en meiden van dezelfde leeftijd.

Na de overstapdienst hebben we het seizoen afgesloten in de duinen. Het was heerlijk weer om buiten iets te doen en we wonen vlakbij een schitterend natuurgebied.

Bij de schaatsvijver hebben we onze kleedjes neergelegd en hebben we flessenvoetbal, een potje Jeu de Boules en fanatiek Halli Galli gespeeld. We hebben alles afgesloten met een picknick op de kleedjes. De jongste was 5 jaar en de oudste was 20, maar we hebben veel lol gehad met z'n allen. Om een uurtje of twee hebben we alles weer ingepakt en zijn we weer richting de kerk gereden. Het was gezellig en een fijne afsluiting van het seizoen.

Brenda Kerkdijk

Seizoen 2019/2020

Beste ouders en kinderen,

Er staat weer een nieuw seizoen voor de deur. De kindernevendienst is al opgestart op zondag 18 augustus en vanaf 19 augustus gaan de scholen weer beginnen. Voor de één een feest en voor de ander een nachtmerrie, maar er is niet zo veel keuze.....vanaf 5 jaar verplicht naar school! Eerlijk is eerlijk, zo na de vakantie is een beetje structuur en 'normaal' ook wel weer lekker. In Kontakt staat al een stuk voor de oudere jeugd maar ook voor de kinderen <12 gaan we weer alle activiteiten opstarten. Op 8 september beginnen we het seizoen met een startdienst.



Peuterdienst

Het team van de peuterdienst zal elke 1e zondag van de maand een peuterdienst organiseren. Deze dienst is

bedoeld voor de kindjes die nog niet naar de kindernevendienst kunnen komen en op eenvoudige wijze meegenomen worden rondom een thema uit de Bijbel. De peuterdienst zal de 1e zondag van oktober starten.

Kindernevendienst

Er is elke zondag kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. De groep kinderen voor de kindernevendienst is groter geworden doordat een aantal kindjes 4 geworden is. We hopen dat ze regelmatig naar de kerk komen zodat we een band met de kinderen op kunnen bouwen en een enthousiaste groep kinderen hebben waar we ook de projecten voor kunnen voorbereiden rondom Kerst en Pasen.

We hebben wel een uitdaging in de leiding, er zijn er nog maar 4 over die de kindernevendienst willen leiden (Petra, Carmen, Nienke en Mirjam) en dat betekent een hoge frequentie en daarmee een hoge belasting voor de leiding.

We zijn dus daarom intensief op zoek naar mensen (zowel ouderen als jongeren) die in de kindernevendienst zouden willen meedraaien.

Brenda Kerkdijk neemt het voorzittersstokje van de kindernevendienst vanaf 1 september over van Aline Bol. Laat weten als je ons team wilt versterken of 'part-time' wilt versterken (=helpen bij projecten, met lagere frequentie meedraaien o.i.d.) dan gaan we kijken naar de mogelijkheden. Alle hulp is welkom!!!!



Kerk-School-Gezinsdienst

Zondag 10 november is er een Kerk-School-Gezinsdienst, waarin we met een aantal kerken en scholen samenwerken rondom het dankdagthema. Zowel op de scholen als in de kerk zal hier aandacht aan worden besteed. De kinderen op de scholen De Rank, De Bron en de Koningschool zullen hieraan meewerken.



Kinderkerstfeest

Op dinsdag 24 december om 17.00u willen we graag weer een kinderkerstfeest organiseren voor de kleine kinderen in onze gemeente. Omdat de meeste kindjes bij ons in de kerk jonger zijn dan 6 jaar gaan we ons richten op deze doelgroep.

We hopen dat jullie, ouders van de kinderen, mee willen helpen om dit seizoen mooier te maken door de kinderen mee te nemen naar de kerk. Het kleurt een dienst met een lach en een traan. Neem de verantwoordelijkheid en wees trouw aan de doopbelofte.

Brenda Kerkdijk
Namens de Jeugdraad

Info voor de tiener jeugd (en een beetje ouder)

Na een aantal weken luieren moeten we als jeugdleiding opnieuw een beetje na gaan denken over het komend seizoen.

Op zondag 8 september starten we het kerkelijk seizoen weer op met de startzondag. We hebben op dit moment nog geen invulling gevonden voor de catechisatie, hier zijn we nog druk mee bezig, maar ook dat gaat weer opgestart worden.

Op zaterdag 19 oktober is de jaarlijkse PGML-starteventdag gepland. Dit jaar wordt het georganiseerd door leiding van jeugdclub Friends. Hier krijgen de tieners zo snel mogelijk meer info over. We zullen dan ook de data van Friends aan jullie doorgeven voor het hele seizoen. Schrijf in ieder geval 16 november en 21 december alvast in je agenda als Friendsavond.

Voor de vakantie hebben we al met het Jeugdkerkteam bij elkaar gezeten en hebben we wat gebrainstormd over thema's, data en invulling.

De Jeugdkerk in onze kerk start weer op zondag 13 oktober. Erwin, Eline, Armando, Lotte en ik zullen er weer een mooi seizoen van maken. We gaan dit seizoen werken met een doorlopend thema dat als rode draad gebruikt wordt in de Jeugdkerk en waar we uiteindelijk op zondag 17 mei 2020 een jeugddienst mee kunnen maken. We hebben zin om met jullie aan de slag te gaan rondom het thema en er uiteindelijk een mooie dienst mee te maken zodat iedereen kan zien wat ons bezighoudt als jeugd. Op 8 december is het ook Jeugdkerk.

Op zondag 17 november is er een jeugddienst in 's Gravenmoer en deze gaan we samen met de jeugd van Gereformeerd 's Gravenmoer voorbereiden, info volgt.

Dus.....even de data op een rijtje:

Zondag	8 september	startdienst	Kerk De Brug
Zondag	13 oktober	Jeugdkerk	Kerk De Brug
Zaterdag	19 oktober	PGML-startevent	(locatie nog niet bekend)
Zaterdag	16 november	Friends	Doeveren
Zondag	17 november	Jeugddienst	Geref.kerk 's Gravenmoer
Zondag	8 december	Jeugdkerk	Kerk De Brug
Zaterdag	21 december	Friends	Doeveren
Zondag	17 mei 2020	Jeugddienst	Kerk De Brug

Brenda Kerkdijk

STARTZONDAG

En weer was het Startzondag, de kerkklokken luidden een nieuw seizoen in, gemeenteleden kwamen de kerk binnen, gingen op hun vertrouwde plek zitten.

Christine van Reeuwijk vertelt over dominee Elise die de startzondag als een mooi nieuw begin ziet om stil te staan bij wat er allemaal wel goed gaat in de kerk.

Wat vloog de tijd en hoe moesten ze met steeds minder vrijwilligers en met gebakkelei over de leegloop en slecht bezochte avonddiensten de moed er toch in houden?

Predikante Elise – toga en een groene stola, blond haar tot op haar schouders – wilde er iets tegenover zetten. Ze overzag vanaf haar plek voorin de kerk de gemeente. Ineens realiseerde ze zich weer waarvoor ze iedere zondag bij elkaar kwamen.

Harry was een paar maanden geleden net zijn vrouw verloren toen Kee die altijd naast hem in de kerkbank zat haar heup brak. Hij had dagelijks haar hond uitgelaten en een praatje met haar gemaakt. Catrien droeg inmiddels oogpotlood en had afgelopen jaar als brugpieper een vraagteken op de deur van het jeugdhonk geleverd. 'Waar was God tijdens de vechtscheiding van mijn ouders en de zoveelste aanslag nou?'

Als je die ruimte binnenging, ervoer je sindsdien nog meer ruimte voor God.

Dimitri was vreemdgegaan en had dit op een zomeravond aan Elise toevertrouwd en zichzelf en zijn vrouw een nieuwe kans gegeven. Karel genoot iedere week van het koffiedrinken na afloop van de dienst en van de laatste nieuwtjes.

Gerda had kanker, het samen zingen met haar kleindochter op schoot gaf haar energie.

Edwin had zijn hoogbegaafdheid geaccepteerd en werd op zijn nieuwe school niet meer gepest. Nog geen half jaar eerder had hij Elise een wanhopige brief gestuurd.

Erik en Marloes hadden inmiddels verkering en de weg naar de kerk weer teruggevonden.

Coby bleef maar pannetjes soep brengen bij wie niet meer kon meedoen.

Deborah wilde haar ouders voorlopig niet meer zien, maar na een gesprek met de ouderling is wel een middenweg in het contact gevonden.

Ellen wist niet hoe ze haar pubers gelovig moest opvoeden en ontdekte mede door inspirerende Bijbelverhalen en gespreksavonden dat gewoon voorleven voldoende was.

Trienke was er trots op dat de acties van de jeugd voor kinderen in Afrika succesvol waren verlopen en dat haar verstandelijk beperkte dochter ook had gecollecteerd.

Meneer Blok achtte op zijn negentigste zijn leven voltooid en was opgelucht dat hij dit met Elise had gedeeld, zijn leven werd er draaglijker door.

En Hidat en haar gezin hadden nog altijd heimwee naar Eritrea, maar leerden je door hun aanpassingsvermogen om dankbaar te zijn voor wat je wel hebt. De kruidige geur van koffiebbonen in hun keuken, riep warme gevoelens op.

Elise ging staan, trok haar stola recht en zei terwijl haar ogen bij de postbode op de eerste rij bleven hangen: 'Laten we nu er steeds meer brievenbussen uit de straten verdwijnen er binnenkort eentje bij de ingang van de kerk neerzetten. Wie wil mag er - al dan niet anoniem - iedere eerste zondag van de maand een dank-u-wel-voor-wat-er-goed-ging-brief aan God in stoppen. Met kerst en Pasen mogen de kinderen van de nevendienst ze dan als bemoediging onderweg voorlezen.'

Een stilte, toen dankte Elise voor toch weer een mooie nieuwe start met elkaar.

Christine van Reeuwijk

EEN BIJZONDERE REVALIDATIE

"Mevrouw Braspenning, de mevrouw die bij u op de kamer komt is ook van uw kerk", dit zei een verpleegkundige tegen Nel Braspenning die aan haar heup geopereerd was en nu een maand ging revalideren bij de Schakelring in het TweeSteden Ziekenhuis in Waalwijk. En zo kwam Nelly Crezee, die een paar dagen later aan haar knie geopereerd was, bij haar op de kamer terecht. Ze wisten van elkaar wel dat ze geopereerd zouden worden, maar niet precies wanneer. Dat ze nu bijna een maand niet alleen een ka-

mer maar ook lief en leed met elkaar konden delen vonden de beide dames bijzonder, heel erg fijn en gezellig. Ook was het makkelijk met bezoek. Zeker als er mensen vanuit onze kerk kwamen, die troffen dan soms tot hun verbazing twee bekende dames aan.

Op zondag gingen ze naar de kerk en toen een mevrouw op de afdeling hiervan hoorde en vroeg of ze ook niet mee mocht werd ze van harte uitgenodigd om in de tv-kamer naar *Nederland Zingt Op Zondag* en de eucharistieviering te kijken.

De laatste zondag dat ze dit samen zagen was het thema: Hij is erbij, God ontgaat niets. Het kwaad dat je overkomt. Het ongeluk dat je treft. De tranen die je huilt. De gedachte die in je omgaan. Je krijgt misschien geen pasklaar antwoord. Maar wel de belofte dat Hij je zal troosten omdat Jezus zelf ook onrecht en leed ervaren heeft.

Zo hebben Nelly en Nel dit ook ervaren. Hij was erbij en ze zijn blij en dankbaar dat alles goed verlopen is, ook al zal het herstel nog tijd nodig hebben.

Inmiddels zijn de beide dames weer thuis en danken iedereen hartelijk voor de vele bezoeken en kaarten die zij mochten ontvangen vanuit onze gemeente.



Dieter Verbeek

"GEDENKT UW VOORGANGERS" (19)

Ds. C.S. Boss (1845-1924)

Wat was het bitter koud, den achtste februari 1924. Scherp sneed de oostenwind in het gelaat van iedereen die zich buiten waagde. Grauwgrijs hing de nevel laag neer. En toch was het een meer dan gewone drukte op de straten van het vriendelijke dorp Nunspeet. Geen wonder, een geliefde doode werd begraven en daarom trotseerde een groote menigte de koude om hem de laatste eer te bewijzen. Dit staat bovenaan het memoriam van ds. Corne-

lis Simon Boss geschreven door zijn vriend en opvolger ds. de Jager, predikant te Doornspijk.

Een geliefd man was heengegaan. Een predikant die de gereformeerde kerk meer dan 50 jaar heeft mogen dienen.

Cornelis Boss werd geboren op 18 augustus 1845 in Haarlem. Al op jonge leeftijd verloor hij zijn vader en bleef zijn moeder met hem en zijn broertje en zusje achter. Hij had een fijne onbezorgde jeugd dankzij zijn moeder, die een diepgelovige, blijmoedige vrouw was.



Cornelis was een gelovige, ernstige jongeman die al vroeg in zijn leven een geloofsstrijd doormaakte waardoor hij niet in de Hervormde kerk kon blijven maar zich aansloot bij de Chr. Geref. Kerk (gereformeerde kerk).

Na zijn bekering verhuisde hij van Haarlem naar Kampen en baande God de weg waarin hij zijn hartewens vervuld zag; hij werd toegelaten tot de Theologische school te Kampen.

Met noeste vlijt en taaie volharding wierp hij zich op de studie en werkte vaak tot

diep in de nacht door.

Zijn moeder heeft het mogen beleven dat haar beide zoons Cornelis en later ook Jan samen arbeiders werden in de Wijngaard van de Heer.

In 1869 deed hij zijn intrede in de kerk van Uithoorn, tot 1 oktober 1921 was hij in actieve dienst en diende in die 52 jaar de kerken van Uithoorn, Breukelen, 's Gravezande, 's Grevelduin-Capelle, Hoogeveen, Middelharnis en Doornspijk met eer en zegen.

Over de periode dat hij onze gemeente diende schrijft ds. J. van der Linden in de Haagsche Kerkbode van 2 maart 1924:

Welk een rijk en heerlijk leven, in de dienst des Heren besteed, heeft ds. Boss gehad. Meer dan een halve eeuw heeft hij het rijke evangelie van Gods genade gepreekt, in de kracht van zijn leven was hij een boeiende spreker, wars van valse mystiek, wist hij velen te raken. In die tijd dienden wij samen onze gemeentes in Brabant en was het een voorrecht samen te werken. Welk een zegen heeft God hem geschonken op zijn liefdevolle arbeid. Aan

de prediking wijdde hij zijn beste krachten en ook zijn innige gebeden hebben velen verkwikt en versterkt. Hij was niet alleen Leraar maar ook Herder, hij kende zijn gemeente door en door. Hij ging de gemeente rond als een vader, vertroostend en bemoedigend, maar ook bestraffend en vermanend ging hij met zijn volk om. Dit deed hem de liefde en trouw en vriendschap van jong tot oud van groot tot klein verwerven.

Zijn laatste levensjaren waren niet gemakkelijk. Enkele maanden voor zijn gouden ambtsjubileum in 1919 stierf zijn vrouw Antje Agema waarmee hij bijna 50 jaar lief en leed had gedeeld. Een jaar later stierf zijn zoon Cornelis. Door ouderdom en gezondheidsproblemen moest hij in 1921 op 76-jarige leeftijd zijn emeritaat aanvragen maar preekbeurten bleef hij vervullen. Zo kon het gebeuren dat op een zondag een uur voor de aanvang van de dienst de predikant van Nunspeet ziek werd en ds. Boss gevraagd werd zijn plaats in te nemen. Hij aarzelde niet en preekt die dag met zegen *'frisch en opgewekt'* zo kunnen we lezen.

Het laatste levensjaar was zwaar voor ds. Boss. Geplaagd door zware pijn in zijn been bleef hij toch blijmoedig en genoot hij van de liefdevolle zorg van zijn dochters die bij hem woonden.

Na een kort ziekbed stierf hij en zijn laatste woorden waren: "Vertrouost elkaar met deze woorden, zo zullen wij dan altijd bij de Heere zijn."

Aan het graf zegt zijn zoon het volgende: *"Een grootsch gedenkteken zal voor mijn vader niet opgericht worden maar dat is ook niet nodig. God alleen weet wat er gebeurd is in al die gemeentes die vader in die 52 jaar mocht dienen, hoeveel geloofsgetuigen van de genade Gods er zijn, als vrucht van zijn arbeid en velen juichen nu met hem mee voor Gods troon."*

- wordt vervolgd -

Dieter Verbeek

Linda

Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk 'De Brug'. Was u er ook op 7 juli? Het was het begin van de schoolvakantie. Dus weinig kinderen in de kerk. Jammer! Die dachten natuurlijk, vrij van school, dan ook vrij van de kerk.

Op die zondag werd Tolleke toch wel een beetje verdrietig. Natuurlijk ook vanwege de kinderen die er niet waren. Maar het verdriet van Tolleke had ook nog een andere reden.

Niet om dominee Van 't Slot die met ons het avondmaal vierde.

Tolleke zal u deelgenoot maken van z'n verdriet.

Er was ook kindernevendienst een bijzondere nevendienst.

Nederveen zou voor de laatste nevendienst leiden. Ook en iets om verdrietig van te Maar begrijpelijk dat ze stopt, Nienke gaat niet meer naar vendienst. Die is zij ont- Daar stond Linda, voor de keer, te wachten op de kinde-



ken van

en wel Linda ste keer jammer worden, want de ne-groeid. laatste ren voor

nevendienst. Maar die waren er niet. Wat een ongelukkig moment! Tolleke voelde dat in zijn maag. Wat ongemakkelijk om zo afscheid te nemen. Je zou er verdrietig van worden.

Met spanning zat Tolleke te wachten hoe dit zou aflopen. Wie zou er opstaan om Linda te bedanken voor alle jaren de nevendienst geleid te hebben.

Maar o verdriet, het bleef stil. Niemand nam het woord. Niemand bewoog. De kaars die altijd meegaat naar de eigen ruimte van de kinderen, ging als een nachtkars uit.

Maar gelukkig was er dominee Van 't Slot nog. Die zorgde er voor dat Tolleke zijn verdriet kwijt raakte. Zij had een lied gemaakt voor Linda. Een echt afscheidslied. Klasse dominee Van 't Slot!

Zonder kinderen zongen wij het volgende afscheidslied:

*Dank U voor al die jaren,
dat Linda de nevendienst hier deed:
de kinderen hoorden prachtige verhalen
die je nooit vergeet!*

Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast

Brievenbus



Leeg hangt hij aan de muur te pronken. De bus als verzamelbox van nieuws. Glimmend gepoetst als een sieraad uit het verleden.

Rood van schaamte nu hij al jaren niets meer te vertellen heeft. De postbode hoeft de weg naar het adres niet meer af te leggen. Zijn benen zijn vervangen door het vezelnet. De gang van de drager van het woord is ingewisseld voor de snelheid van het licht.

Voorbij, de brief vol hanenpoten van de beginnend schrijver en de onleesbare krabbels van de gearriveerde auteur. Vervlogen, de tijd van de op papier krassende kroontjespen. Geen brieven meer vol vlekken, waar een traan de inkt heeft doen uitlopen. Tevergeefs wacht de bus op de naar parfum geurende brief met onhandige woorden van liefde.

Het met de hand geschreven 'Ik houd van je' ontroert zoveel meer dan de van internet gekopieerde e-card.

De geur van de schrijfster wordt niet meer per post overgebracht. Het is slechts raden naar het bouquet.

Wat rest is een lege bus.....

Dus lieve mensen; een appje brengt een glimlach op je gezicht, maar een kaart of briefje raakt je hart.

Uit: Open boek
Jeroen Jeroense

Collecte Hemelvaartsdag 30 mei

Op 30 mei is er een collecte gehouden voor st. Hatua. Dit bracht € 82,15 op. (Er zaten niet zoveel mensen in de kerk op Hemelvaartsdag.) Dus toch een mooi resultaat.

Na de kerkdienst was er koffiedrinken en mocht ik nog met artike-



len staan uit Tanzania voor de verkoop. Dit heeft nog ongeveer € 80,-- opgeleverd. Lieve mensen: heel hartelijk bedankt!

Ander goed nieuws: De registratie van de school in het Masai-dorp Mesera was al wel met een nummer binnen, maar nog niet het certificaat zelf. Dat moest de secretaris of de voorzitter van de plaatselijke vereniging Kititenebo persoonlijk op komen halen in Babati. Aangezien deze Masai-persoonen geen auto hebben en het een behoorlijke afstand was, moest er iets geregeld worden. 6 augustus jl. kon dit papier overhandigd worden!! Toevallig op de verjaardag van onze Janneke (secretaresse/penningmeester van st. Hatua) en die regelmatig op en neer vliegt (op eigen kosten!) naar en van Tanzania.

Op 11 september gaat een groot deel van het bestuur weer op bezoek in Mesera. Dat wordt vast een klein feestje, want men heeft er 2 jaar lang op gewacht, omdat er steeds nieuwe eisen ingewilligd moesten worden: African system! Maar nu kunnen we verder: wat watertanks bijbouwen e.d.

Nogmaals hartelijk dank!!

Pauline Schouten



P.S. Wilt u meer lezen over dit project en/of andere zaken, kijk dan op www.stichting-hatua.nl. Bijv. de nieuwsbrieven.



De Waalwijkse Zorgcentra van Stichting Schakelring zoeken diverse vrijwilligers.

De vacatures:

Vrijwilligers zijn belangrijke schakels.

De contacten die u maakt met bewoners dóen ertoe. De mogelijkheden zijn divers. Zowel één-op-één als in groepsverband en van één uur per week tot meerdere dagen per maand kunt u van betekenis zijn. U kunt denken aan het organiseren van of meehelpen bij activiteiten, koken op een woongroep, gastheer/-vrouw, voorlezen, pianospelen in het restaurant, samen (kerkelijke) liederen zingen. Begeleiden van de bijbelkring of de kerkdiensten die we wekelijks aanbieden. Wat u graag wil en kan doen is ons uitgangspunt bij het vinden van een match. De keuze maken we in goed overleg. Uw 'werktijd' hangt af van de keuze die u maakt. Dit kan in de ochtend, middag of avond zijn .

Wat verwachten we van u?

- een mensgerichte houding zowel naar bewoners als bezoekers;
- oudere mensen een warm hart toedragen;
- privacy van bewoners waarborgen;
- zelfstandig en/of in teamverband kunnen en willen werken.

Wat mag u van ons verwachten?

Diverse scholingsmogelijkheden, een jaarlijks vrijwilligers feest, een kerstpakket, maar bovenal een fijne werkplek met volop uitdaging.

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk bij een van onze locaties in Waalwijk of Sprang-Capelle ?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze vrijwilligers coördinatoren.

Kees Machielsen, locaties Eikendonk en Elzenhoven
kees.machielsen@schakelring.nl , tel. 06-34882672

Ilse Donker, Locaties Koetshuis en Spoorwiel
Ilse.donker@schakelring.nl , tel. 06-14581062