

Spontaan dankgebed



Ik wil U vandaag bedanken.
Zomaar,
omdat U er bent.
Ik dank U,
omdat U de liefde bent waaruit ik leef.
Ik dank U,
omdat U de ruimte bent waarin ik leef.
Ik dank U,
omdat U het licht bent waarvan ik leef.
Ik dank U,
omdat U de adem bent waardoor ik leef.
Ik dank U,
omdat U het doel bent waarvoor ik leef.
Ik dank U,
omdat U de kracht bent waarom ik leef.
Ik dank U,
omdat U het bent die mij leert waarom ik leef.
Ik dank U.
Zomaar,
omdat U er voor mij bent.

Alfred C. Bronswijk

OVERDENKING

Wat is wijsheid?

Corona, hoe lang houdt dit virus ons al bezig? De intelligente lockdown, de schrik van nabije zieken en overledenen, de druk op de gezondheids- en ouderenzorg, de protesten tegen de opgelegde maatregelen. Dan de aarzelende pogingen om weer wat op te starten, zoals onze kerkdiensten. Toch weer nieuwe dreigingen, een tweede golf?

We zouden er verstandig mee om kunnen gaan volgens de regering, want we zijn een verstandige, volwassen samenleving. Maar verstand leidt kennelijk tot ongelijke conclusies en verschillend gedrag. En dan slaak je de verzuchting: "Wat is wijsheid?"

Salomo vroeg God om wijsheid bij de start van zijn koningschap. En in het deuterocanonieke boek Wijsheid zegt hij daarover in hoofdstuk 7 (ingekort):

1 Net als ieder ander ben ik een sterfelijk mens, een afstamming van de eerstgeschapene, die uit aarde werd gevormd. 3 Toen ik geboren werd, ademde ik dezelfde lucht in als andere mensen. Mijn geboorte schokte de wereld niet en ik slaakte eenzelfde eerste kreet als iedereen. 4 Ik heb in windsels gelegen, ik moest verzorgd worden. 5 Want het leven van een koning heeft geen ander begin; 6 voor alle mensen heeft het leven dezelfde ingang en dezelfde uitgang. 7 Dus bad ik om inzicht, en het werd mij gegeven en mij werd een wijze geest geschonken. 8 Ik verkoos wijsheid boven scepters en tronen, rijkdom viel bij haar in het niet. 11 Tegelijk met haar ontving ik alle andere goede dingen, ze schonk mij onmetelijke rijkdom. 12 Ik was verheugd over al die gaven, omdat zij (de wijsheid) het was die ze meebracht, hoewel ik toen nog niet besefte dat zij de bron was van dat alles. 14 Zij is voor mensen een onuitputtelijke schat; wie haar verwerft raakt bevriend met God. 15 Moge God mij vergunnen met verstand te spreken en te denken. Hij is de gids van de wijsheid, hij is het die wijzen verbetert. 16 Wij zijn in Gods hand, met alles wat we zeggen, met al ons inzicht en al onze kundigheid.

Wel, dát is dus wijsheid, het antwoord op eerdergenoemde verzuchting. En voor wie is wijsheid 'weggelegd'? Wel, voor iedereen. Want wijsheid is niet gekoppeld aan intelligentie. Je komt wijze mensen overal tegen, met wat voor opleiding dan ook. Of zelfs

zonder opleiding. Maar wel met het juiste gevoel voor wat er moet gebeuren in bepaalde situaties. Mensen die vaak vanuit geloof handelen of raad geven aan anderen.

Laten we nog even terughalen wat we lazen in het aangehaalde tekstgedeelte: Wie wijsheid verwerft raakt bevriend met God, Hij is de gids die wijzen nog verbetert. Wij zijn in Gods hand met al ons inzicht en onze kundigheid.

Hoe komen wij aan wijsheid? Wel, net als Salomo, door God er om te vragen. Dat doen we toch ook als we bidden om zijn raad en hulp? Dan stellen we ons open voor zijn Geest die zal leiden naar wijsheid. Niet vragen om Gods fiat op ónze aanpak, maar bereid zijn Gods weg te gaan in ons doen en ons laten.

Soms leidt dat voor ons tot actie, soms tot berusting. Maar hoe en waar dan ook: wij zijn in Gods hand.

Jan van Wijk



*wij mogen leven onder Gods zegen
en wij zijn in tijd en eeuwigheid in Gods hand.*

VANUIT JULIANALAAN 15

Afscheid van ds. Bol

Op 12 juni werd aan ds. Jaap Bol emeritaat verleend wegens arbeidsongeschiktheid. Dat was op het moment van mijn vorige bijdrage dus nog niet bekend. Later bleek dat hij eind augustus zou verhuizen uit onze regio. Vertrek zonder afscheid was natuurlijk ongewenst. Ook niet een afscheid vlak daarvoor.

In overleg met Aline Bol en ds. Henk van Kapel is toen gekozen voor een korte dienst op 15 augustus op aangepaste wijze en in besloten kring vanwege de kwetsbare gezondheid van ds. Bol. Door Jaap en Aline is bepaald wie zouden worden uitgenodigd door het moderamen. Elders in dit nummer treft u een verslag van de dienst. Via kerkomroep kunt u de dienst terugluisteren en op de website van onze kerk staan foto's.

Aline zal in de maand oktober gaan verhuizen. Wij zullen van haar afscheid nemen in de dienst van zondag 11 oktober a.s.

Mocht u een ander afscheid en op een ander moment hebben gewild, dat kon jammer genoeg niet. Daarom vraag ik om uw begrip.

Gemeentevergadering op 9 september

Omdat op 12 juni ds. Bol is losgemaakt van onze gemeente is in kleine kring wat meer aandacht gegeven aan de invulling van de ontstane vacature. Daarvoor werd er natuurlijk al wel over nagedacht, maar kon nog geen actie worden ondernomen. In het mei-nummer (blz. 12 en 13) is daarover informatie doorgegeven, die we in de vervallen gemeentevergadering van 15 april met u hadden willen delen.

Over hoe we de actie in gang zetten, moeten we u als gemeente raadplegen en dat heeft nu wat haast gekregen. Daarom is besloten om op woensdag 9 september u uit te nodigen voor een gemeentevergadering. Een korte bespreking van de financiële zaken vindt dan alsnog plaats. De invulling van de vacature predikant is het belangrijkste onderwerp. Het gebruikelijke groene boekje en de uitnodiging voor de vergadering ontvangt u bij dit nummer van Kontakt.

We zullen gebruik moeten maken van de opstelling van de kerkzaal zoals die nu is. Daarbij zullen er beperkingen zijn wat betreft consumpties en microfoongebruik.

Overleden

Op 15 en 17 juni zijn overleden Adje en Ad Hoefnagel. Na de herdenkingsdienst zijn zij naar hun laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats aan de Tilburgseweg.

Op 19 juni overleed Tinus Braspenning op de leeftijd van 68 jaar. De uitvaart had plaats op 25 juni in besloten kring, waarna hij is begraven op de begraafplaats aan de Tilburgseweg.

Op 30 juni overleed br. Johan Debbink op de leeftijd van 72 jaar. Na de uitvaartdienst op zaterdag 4 juli in onze kerk heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Heistraat.

Gedenken we de nabestaanden in onze gebeden.

Felicities

Ook deze keer huwelijksjubilea.

Op 14 augustus waren Dick en Jacoriet Mandemakers-de Koning, 50 jaar getrouwd.

Op 17 augustus waren Johan en Martha de Bont-Dank, 25 jaar getrouwd.

Beide families van harte gefeliciteerd.

Over de diensten

Op 30 augustus hopen we weer avondmaal te vieren. In de Zondagsbrief van 23 en 30 augustus worden de aanpassingen beschreven.

We hopen in september twee oud-predikanten te ontvangen.

Op 13 september ds. Knibbe. We willen hem vragen aandacht te besteden aan het begin van een nieuw seizoen. Startzondag dus. Er wordt nog nagedacht over een activiteit die bij de bestaande beperkingen nog mogelijk is. Zie verderop in Kontakt.

Op 27 september hopen we ds. 't Lam weer te ontmoeten na zijn periode van ziekte. Daarover heeft u een paar keer informatie in Kontakt kunnen lezen.

In de dienst van 20 september zal Margriet Dorr op dwarsfluit muzikale medewerking verlenen.

Henk Hoogendoorn

UITNODIGING:

voor de gemeentevergadering op 9 september 2020.

De kerkenraad nodigt u uit om woensdag 9 september om 20.00 uur aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse gemeenteavond. Deze werd in april uitgesteld door de coronacrisis. Wij kunnen ook nu nog niet garanderen dat deze avond doorgang zal vinden. Als de corona weer erger wordt en de regels strenger moeten wij misschien besluiten tot uitstel.

Tijdens deze vergadering wordt natuurlijk teruggekeken op de activiteiten in het voorbije jaar en de stand van de financiën. In het groene boekje dat u ontvangt bij het Kontakt van september kunt u de cijfers en de activiteiten lezen zodat u zich voor de vergadering al kunt oriënteren.

Het gedeelte na de pauze zal worden ingevuld door de voorzitter van de kerkrentmeesters br. Gerrit Noorlander.

(Zie voor agenda een uitgebreidere informatie de losse bijlage!)

Matty Zoutewelle

Mutaties

Overleden op 15 juni 2020

Mw. A. Hoefnagel-van Peer en haar man

dhr. A.H. Hoefnagel overleden op 17 juni 2020

(dhr. Hoefnagel was geen lid van onze kerk maar stond wel samen met zijn vrouw in de administratie geregistreerd)

Overleden op 19 juni 2020

Dhr. J.A. Braspenning

Overleden op 30 juni 2020

Dhr. J.G. Debbink,

Correspondentie adres: Weegbree 17

5161 WN Sprang-Capelle

Verhuisd:

Mw. C.H.A.J. van Oversteeg (Chantal)

Van Sprang-Capelle

naar: Kaatsheuvel

DE JARIGE 75+ IN SEPTEMBER

1 sept.	Dhr. H.P. Snijders,
13 sept.	Mevr. H.M. Visser-Crielaard,
13 sept.	Mevr. A.L. Brouwers-Diseraad,
17 sept.	Mevr. J. v.d. Made-Lankhaar,
24 sept.	Dhr. W.L. van Pelt,

Namens de gemeente
 Hartelijk Gefeliciteerd !!!
 Gezondheid, blijdschap, liefde en
 bovenal Gods nabijheid toegewenst
 voor dit nieuwe levensjaar!



Op vrijdag 14 augustus hebben Dick en Jacoriet Mandemakers-de Koning, Rechtvaart 23, hun 50-jarige trouwdag mogen herdenken. Wij willen ze van harte feliciteren met dit heuglijke feit en Gods zegen toewensen voor hopelijk nog vele gezonde jaren!

Ook Johan en Martha-de Bont mochten hun 25-jarige trouwdag vieren op 17 augustus. Proficiat en wij wensen jullie nog vele mooie en gelukkige jaren en Gods zegen toe!



Inmiddels hebben beide bruidsparen namens de kerk een bloemetje mogen ontvangen en we hopen dat, ondanks de coronabeperkingen, het toch feestelijke dagen zijn geweest!

DANK VOOR JULLIE STEUN

Bedankt voor alle telefoontjes, berichtjes en vele kaarten na het overlijden van Johan.

Want ook al was het op afstand, de steun die wij ontvangen hebben, heeft als heel dichtbij gevoeld.

Paulien Debbink-Mewe, kinderen en kleinkinderen.

*“Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart.”*

Het heeft ons ontroerd en goed gedaan
zoveel medeleven te hebben ontvangen
na het overlijden van onze ouders, opa en oma.

Onze oprechte en hartelijke dank daarvoor
Familie Hoefnagel

Lieve mensen van kerk “De Brug”

Tijdens zijn ziekteperiode en na het overlijden van mijn lieve broer Tinus heb ik veel kaarten, telefoontjes en andere vormen van medeleven mogen ontvangen. Uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook, geeft mij heel veel steun. Hiervoor wil ik u hartelijk danken. Wat is het dan een zegen om deel uit te maken van een gemeenschap. Nogmaals hartelijk dank!

Bert Braspenning.

HEEL HARTELIJK DANK

Lieve Mensen;

Vanaf deze plaats wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die mij, na mijn onverwachte opname in het ziekenhuis, mij en ons gezin zo geweldig hebben gesteund met hun gebed, een telefoontje, een mailtje, een kaart, bloemen of zomaar een leuk gesprekje.

Ik dank de Here God dat hij de gebeden heeft gehoord en mij gespaard heeft zodat ik weer snel naar huis mocht komen.

Mede namens Lies heel hartelijk dank daarvoor.

Vriendelijke groet,

Kees Rijksen

AFSCHEID

Omdat ons afscheid dichterbij komt, wil ik u het een en ander toelichten

Ik denk aan de morgendienst van 4 november 2018 in De Brug. Zonder dat mijn man het wist, niemand wist het, was het de laatste dienst die hij in zijn bijna 40 jaar predikantschap geleid heeft. Daarna is het heel stil geworden, u heeft hem niet meer gezien in de kerk.

Voor ons brak toen een ongelooflijk moeilijke tijd aan van onzekerheid, onduidelijkheid, worstelen met vragen, opnames.

Vele maanden waarin u met ons meegeleefd hebt en voor ons gebeden heeft, om ons heen heeft gestaan.

Dan krijgt u het bericht dat 12 juni 2020 emeritaat verleend is wegens arbeidsongeschiktheid en dat mijn man per deze datum is losgemaakt van de gemeente.

De kerkenraad meldt in dezelfde brief dat men het afscheid gaat voorbereiden.

Voor de kerkenraad is het moeilijk om een afscheid voor te bereiden, in de eerste plaats al door de corona maar ook omdat niet duidelijk was of mijn man een afscheidsdienst aan zou kunnen. Dit was voor mij ook moeilijk om in te schatten.

De laatste maanden is pijnlijk duidelijk geworden en hebben we moeten accepteren dat mijn man niet in oktober mee zal verhuizen naar Woudenberg, maar dat hij eind augustus zal verhuizen van Tilburg naar een woonzorgcentrum in Zeist.

Zijn gezondheid laat het niet toe om in een 'gewone dienst' van de gemeente afscheid te nemen.

Om toch een vorm te vinden om afscheid te nemen heb ik contact opgenomen met ds. Henk van Kapel en met Henk Hoogendoorn.

We zijn erop uitgekomen dat het een afscheid zal worden op aangepaste wijze en in besloten kring in een korte dienst op zaterdag 15 augustus in kerk De Brug te Sprang-Capelle. In deze dienst willen we het afscheid in gebed bij God brengen.

Uitnodigingen zijn verstuurd aan leden van de kerkenraad en vertegenwoordiging van de classis. Daarnaast zijn ook een (zeer be-

perkt) aantal gemeenteleden uitgenodigd die door ons genoemd zijn.

Het is verdrietig dat we niet samen in een dienst met de hele gemeente afscheid kunnen nemen, maar ik ben blij dat we toch een vorm gevonden hebben en hoop dat het voor mijn man een goed moment mag zijn waar hij op terug kan zien. Ik waardeer heel erg dat ds. Henk van Kapel, Henk Hoogendoorn en Matty Zoutewelle zo hebben meegedacht om dit op korte termijn mogelijk te maken.

Op zondag 11 oktober ben ik aanwezig in de morgendienst om afscheid van u te nemen, ik vertegenwoordig dan ook mijn man. Ds. Henk van Kapel zal deze dienst leiden.

Hopelijk begrijpt u de reden waarom het afscheid van ons zo zal verlopen.

We zien met dankbaarheid terug op 12 hele mooie jaren in Sprang-Capelle. Helaas zijn de laatste jaren getekend door ziekte, maar u hebt ons vastgehouden in gebeden en vele vormen van meeleven.

In Christus verbonden,
Aline Bol-Verbree

Waardig afscheid van ds. Jaap Bol



Zaterdag 15 augustus werd er een dienst gehouden ter gelegenheid van het afscheid van onze dominee. Op 12 juni jl. is ds. Bol emeritaat verleend wegens arbeidsongeschiktheid en tegelijkertijd losgemaakt van onze gemeente. Aan een dienstverband van 12 jaar is een einde gekomen.

Vanwege zijn kwetsbare gezondheid is het afscheid op aangepaste wijze in besloten kring vorm gegeven. Ds. Henk van Kapel was de voorganger, een terechte keuze, want hij heeft Jaap in zijn langdurige ziekteperiode wel haast elke week opgezocht.

Het was broeierig warm in de kerk. Veel aanwezigen wapperden met de liturgie om enige verkoeling te krijgen. Maar de afscheidsdienst had gelukkig ook een warme toon, waardoor het afscheid voor Jaap en Aline en hun twee dochters, Gerdine en Joke, met een kleinkind in de kinderwagen hopelijk ook goed was. De omstandigheden zijn toch wel erg droef. Na zo'n lange periode van dienst aan onze gemeente zou het afscheid wel wat indrukwekkender mogen zijn, met veel aanwezigen, toespraken, lovende woorden, vergezeld van af en toe een kritische opmerking, uiteraard ingepakt in wat humor. Dat hadden wij als gemeente toch veel liever gezien. Maar de gezondheid van Jaap liet dat niet toe. Cedrik Kerkdijk speelt een improvisatie op de melodie van psalm 100 en dat lied wordt ook als intochtlied gebruikt; het was namelijk de intredetekst van Jaap op 16 maart 1980 in Vijfhuizen, zijn eerste gemeente als predikant. Na Bemoediging, Groet en het Klein Gloria spreekt ds. Henk van Kapel woorden van dank namens Jaap uit. Dank voor meelevende gebeden gedurende zijn ziekte, waardoor hij zich gedragen voelde, dank voor de samenwerking met de leden van de kerkenraad, dank voor het ervaren van de gemeenschap der heiligen en voor de sfeer en omgang met elkaar. We danken met elkaar voor de inzet van Jaap in de gemeenten waar hij dominee is geweest, te weten Vijfhuizen, Rijssen, Nieuwleusen en Sprang-Capelle. Vervolgens worden getuigenissen van classis, werkgemeenschap van predikanten en kerkenraad door ouderling van dienst, Henk Hoogendoorn, overhandigd.

De orde voor het afscheid van een dienaar des Woords wordt daarna gevolgd. Daarin klinkt: Wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u tot hiertoe uw dienstwerk in Christus' kerk hebt vervuld. En in het daaropvolgend gebed klinkt de dank voor al het werk als predikant dat Jaap heeft verricht.

Tot slot spreekt Jaap zelf voor ons allen de zegen uit en tijdens dat uitspreken klinkt toch heel duidelijk de bewogenheid, maar

toch ook de breekbaarheid van hem door. En als slotzang klinkt gezang 95 uit het liedboek voor de kerken.

*Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
De oorsprong van ons hart.*

Deze dienst was zo een waardig afscheid van onze predikant. Hopelijk hebben Aline, Jaap en beide dochters dat ook zo ervaren.

Jan de Gruijter

Het dankwoord namens de gemeente

Natuurlijk zou er graag een dankwoord zijn gesproken namens de gemeente. Passender was dit op schrift te stellen en dat te overhandigen, zodat het op het geschikte moment gelezen kan worden.

Beste Jaap,

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 'De Brug' wil je hartelijk danken voor wat je in ruim 10 jaar voor onze gemeente hebt betekend.

Door een flink aantal gemeenteleden wordt met grote waardering gesproken over je inzet voor pastoraat, met name bij langdurige ziekte en voor en na een overlijden. Je toonde oprecht medeleven en was betrokken, je bood troost vanuit Het Woord aan de naasten en wist een rouwdienst heel persoonlijk te maken.

Op diverse onderdelen van het gemeente zijn heb je vrijwilligers geïnspireerd. Je was aanwezig als dat werd verwacht en droeg zelf ook een steentje bij als dat nodig was. In de afgelopen tijd werd dit vast-

gesteld o.a. in de commissies Eredienst en Kerk-school-gezin en door de kerkenraad.

Je was trouw lid van de cantorij en dit deed je met hart en ziel. Voor de gemeente is het van belang dat de predikant deel uit maakt van het gemeenteleven.

De zondagsbrief is vrij snel nadat je kwam tot stand gekomen. Je houdt van structuur en duidelijke communicatie, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt als gemeente. Samen werken betekent communiceren, jij bleek daarin een spil om de zaken helder te houden.

De wijze waarop we nu al weer jaren avondmaal vieren kan niet alle wensen vervullen, maar wezenlijk belangrijk is zeker het tegelijk eten van het brood als teken van verbondenheid met elkaar en als gemeente. Ondanks de moeilijkheden heb je kracht gevonden in de mogelijkheden.

De vaststelling dat we door de dalende financiën de predikantsplaats moesten terugbrengen naar 50 % was buitengewoon pijnlijk voor onze gemeente en nog meer voor jou. De manier waarop je daarmee omging is bewonderenswaardig.

Dat je bij je werk Aline als steun aan je zijde had, is van groot belang geweest. Haar betrokkenheid als lid van de jeugdraad en voorzitter van de kindernevendienst missen we erg. De betrokkenheid bij de door de jeugdraad georganiseerde activiteiten is altijd erg gewaardeerd. Ook heeft zij veel voor het webteam gedaan.

We wensen jullie Gods zegen in jullie nieuwe situatie.

Hoor ons zo bidden;
Heer Jezus Christus,
in licht en donker van ons bestaan
trekt U met ons mee.
Bij dag en nacht bent U voor ons
een betrouwbare gids.
U breekt door het duister
van onze wanhoop.
Wanneer wij lijden
staat U aan onze zijde.
Wanneer vreugde ons deel is
deelt U in dat licht

*In februari 2015 plaatste
Jaap Bol dit gebed in Kontakt*

Zo bent U voor ons;
Vriend, Broeder, Reisgenoot.
Wij bidden U;
vervul ons met hoop
die leven doet.
Doe ons mensen zijn,
levend naar uw hart.
Hoor zo ons bidden
in uw trouwe naam.
Amen

Ad van Noord

In gesprek met... Henk Hoogendoorn

De afgelopen maanden zijn we als individu geraakt door alle coronamaatregelen. Vele bedrijven, instellingen, ondernemingen en onze eigen kerkenraad hebben drastische maatregelen moeten nemen. Daarom hoog tijd om Henk Hoogendoorn hierover te bevragen.

Door het uitvallen van ds. Bol en het beperkte aantal ambtsdragers heeft Henk al voor corona er taken bij gekregen en is hij gaan aansturen. Het terugbrengen van het aantal vergaderingen op jaarbasis moest helaas al snel weer op de schop. In plaats van 5 vergaderingen per jaar wordt er nu elke maand vergaderd!



Vanwege het coronavirus moest besloten worden om de kerk te sluiten. Als eerste 'besloten' dienst werd daarna de gebedsdienst gehouden en via de kerkomroep uitgezonden. Vervolgens elke zondag een 'kleine' dienst met zo'n 5 à 6 personen en met beperkte

zang. Helaas is onze installatie slechts geschikt voor het gesproken woord en niet voor muziek. Wel is men nu bezig om te kijken of we in de nabije toekomst over kunnen stappen op een installatie met beeld en geluid, zodat de dienst veel beter mee beleefd kan worden.

Er is veel moeite gedaan om zoveel mogelijk e-mailadressen van gemeenteleden te achterhalen om zo de nieuwsbrief per mail te kunnen versturen. Ouderen zonder computer krijgen de brief op papier thuisbezorgd door Robert Nederveen of door gemeenteleden in hun buurt die een exemplaar printen en bij hen in de bus stoppen.

Gelukkig hadden de predikanten geen bezwaren om voor te gaan in een vrijwel lege kerk. De dienstdoende ouderling verving de lector en onderling werd geregeld wie de bloemen ging bezorgen. Sinds 1 juli kunnen we gelukkig, met wat aanpassingen, weer naar de kerk. Tot op heden zijn er zo'n 40 kerkleden aanwezig en er kunnen er nog makkelijk meer bij. Henk hoopt dat als de nevendienst per 1 september weer start ook de jongere gezinnen zullen komen. Het collectegeld is drastisch teruggelopen, daarom

zou het fijn zijn als gemeenteleden het geld overmaken via de bank (de rekeningnummers staan achterin Kontakt vermeld). De startzondag in september krijgt zeker aandacht, maar helaas zonder "toeters en bellen". Henk kijkt tevens vooruit naar hopelijk *na coronatijd* en maakt zich zorgen dat er nu teveel afhangt van de ouderen. Hij zou graag jongere mensen zien die zich aangesproken voelen om met elkaar onze kerk in stand te houden. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat Henk gezien zijn toch respectabele leeftijd in staat is om dit werk te willen en te kunnen doen. Wellicht moeten we eens bij onszelf te raden gaan of wij niet ook een taak op ons kunnen en willen nemen voor het behoud van onze gemeente!

Joke Jansen

Adje Hoefnagel-van Peer; een warme herinnering

Jarenlang had ze haar eigen plekje bij ons in de kerk. Zowel in de zondagse eredienst maar ook daarbuiten droeg ze haar steentje bij. Creatief als ze was maakte ze vele honderden kaarten die ze verkocht ten bate van onze kerk.

Jarenlang had ze haar eigen stekkie in de bibliotheek, op de rommelmarkt en de kerstmarkt. (Vorig jaar heeft er nog een interview hierover in 'Kontakt' gestaan.) Ze was een vrouw die van mensen en gezelligheid om zich heen hield. Rondom haar kraampje en tussen de bedrijven door verkocht ze vele kaarten.

Voor elke gelegenheid was er wel een kaart en anders had ze het dan thuis nog wel waar ook een carrousel met kaarten in de gang stond; een verkooppunt aan huis. Hoewel ze ouder werd en een broze gezondheid had stonden haar handen niet vaak stil. Creatief als ze was haakte en breide ze nog volop. Daarom vond ze het moeilijk om vorig jaar te zeggen dat ze ging stoppen met het maken en verkopen van kaarten voor onze kerk. Ze schonk de kaarten die ze overhad aan de kerk, zodat deze gebruikt konden worden om gemeenteleden te bemoedigen in lief en leed. Maandelijks kwam ze trouw naar de koffieochtenden. Haar man Ad bracht haar en haalde haar dan ook weer op. Later werd ze vergezeld door haar dochter Corry. En in de loop van de ochtend kwamen de kaarten op tafel en werd er gekeken wie deze maand een bemoediging of groet kon gebruiken. Wilden andere mensen hier

ook nog een kaartje van, dan was dat best, maar wel een bijdrage in de koffiebuis. Zo sneed het mes aan twee kanten. Vorig jaar hebben we haar nog in het zonnetje gezet om haar te bedanken voor het vele werk dat ze voor de kerk gedaan heeft. In de belangstelling staan vond ze maar niets want het was toch normaal dat je ook je bijdrage leverde. Toch genoot ze van dit moment dat merkte je wel.

Toen kwam corona in ons land en hoewel ze afstand hielden kwam het als het paard van Troje hun huis binnen. Adje en haar man Ad werden ziek en stierven kort na elkaar. Hun leven is hier voorbij maar de mooie herinneringen blijven. Wij als activiteitencommissie danken haar voor alles wat ze voor onze kerk betekend en gedaan heeft en wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.

De activiteitencommissie



Houd moed, heb lief

Met deze tekst begroet ik u en jullie al enkele weken voordat jullie de kerk binnengaan. Deze tekst is opbeurend en positief te noemen. 'Even' doorbijten al weten we nog niet hoelang.

Blijf lief doen, al irriteren de maatregelen en voorschriften. Reageer het niet af op de mensen die deze handhaven en uitvoeren kortom houdt moed en heb lief.

Verder hierop doordenkend had er misschien beter kunnen staan: Heb lief en houd moed, want liefde verdraagt en bedekt veel. Dingen vanuit liefde gedaan gaan veel sneller en gemakkelijk omdat je uit liefde iets voor iemand doet. Bijvoorbeeld ouders voor hun kind of geliefden, voor elkaar of gewoon naastenliefde.

We weten niet wat ons te wachten staat in deze onzekere tijd. Hoe gaat het virus zich houden en wat houdt dit in voor ons kerkzijn.

Gemiddeld genomen zitten er nu tussen de 30 en 40 mensen elke zondag in de kerk. De helft van wat er anders ongeveer zat. Er zijn genoeg verklaringen voor waarom mensen niet komen. Sommige gemeenteleden blijven vanwege hun leeftijd en gezond-

heid thuis en anderen zijn ook nog huiverig. Veel jongeren heb ik ook nog niet gezien, maar dat wijd ik aan de vakanties. In september zal er pas de balans op te maken zijn. Laatst hoorde ik een voorganger in zijn preek zeggen: "Nu is het de tijd van de waarheid, wie komt nog terug en wie haakt af. Geloven op de bank went ook en kerktijd is snel gevuld met andere bezigheden of juist niet."

Deze tendens kan de doodsteek voor kleine kerkgemeenschappen zijn. "Ja", zei weer een ander "het proces is gewoon versneld, deze mensen waren later ook wel afgehaakt". Wij als gemeente gaan ook een nieuw tijdperk binnen nu ds. Bol om bekende droevige redenen zijn werk niet kan voortzetten en met vervroegd emeritaat is gegaan. En ja, er zijn steeds minder jongeren en ja, de gemeente vergrijst meer en ja, er zijn bijna geen ambtsdragers en ja, en ja... teveel om op te noemen om de moed maar te verliezen en de liefde te laten verworpen tot een holle klank. Beter is te denken: wat kunnen we en willen we nog en dan roeien met de riemen die we hebben. Want op ons armzalig scheepje wat de kerk kan zijn vaart wel de Bootsman mee. Hij leidt de kerk en zal dat altijd blijven doen, dat mag ons bemoedigen, sterken en troosten daarom ook..... HOUD MOED EN HEB LIEF.

Dieter Verbeek

LIEFDE

In de Bijbel begint alle liefde bij God. God is de bron van liefde tussen mensen. Van die liefde wordt gezegd:

"Ze is geduldig en vol goedheid...
ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan...
alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze...." (1 Korintiërs 13: 4-7).

De liefde inspireert en smaakt naar meer. Want Gods liefde manipuleert niet. God vraagt wel reactie: wij moeten niet alleen ontvangers, maar ook gevers van liefde willen zijn.

Want liefde ontvangen én liefde geven smaakt naar meer.

Gerie Stougie

De eerste aangepaste kerkdienst

Voor mij was het een aarzelend begin om naar de eerste aangepaste kerkdienst in coronatijd te gaan. In de week voorafgaand aan de dienst twijfelde ik. Durfde ik het wel aan? Ik was er huiverig voor om in een grotere groep samen te komen. Zaterdag hakte ik de knoop door en besloot het minstens een keer te proberen. Die eerste zondagmorgen, 5 juli, ben ik na ruim drie maanden weer als vanouds op tijd opgestaan en heb mijn zondagse kleren aangetrokken om naar de kerk te gaan. Het voelde vertrouwd.



Bij de kerk aangekomen merkte ik dat de voorbereidingscommissie haar werk goed gedaan had. Er waren linten bij de ingang, zodat je maar op één manier naar binnen en naar buiten kon om zo de anderhalve meter

beter in acht te kunnen nemen. We werden verwelkomd door een gastheer in een hesje. Hij gaf verdere aanwijzingen: handen desinfecteren en wachten op afstand tot er een plaats werd aangewezen.

Niet op mijn 'eigen' plaats zitten, dat was even wennen. Maar de indeling in de kerkzaal gaf reden om aan te nemen dat het zo beter was. We zaten op afstand, maar we konden als gemeente weer samenkomen, en ik ervoer de verbondenheid met gemeentelieden die ik lang niet gezien had. Ook dat voelde vertrouwd. Tijdens de dienst luisterden we naar de liederen, want er mocht niet live gezongen worden. Dat vond ik een groot gemis, maar ik ontdekte dat ik in mezelf de liederen mee kon zingen en af en toe hoorde ik bij bekende liederen in de kerk mee neuriën.

Toen de dienst afgelopen was, werd weer aangegeven wanneer we de kerk mochten verlaten. Buiten konden we elkaar, op afstand weliswaar, ontmoeten en even bijpraten. Het was een goede ervaring. Ik ging met een dankbaar zondagsgevoel naar huis.

Francijn van Eersel

DE BELEVING VAN DE ZONDAG IS WEER TERUG

Vanaf 5 juli vond er weer een kerkdienst plaats waarbij ook bezoekers welkom waren. Dat was voor verschillende gemeenteleden een fijn moment. Zo ook voor **Bets Koenen**.

"Wat was ik blij dat de kerk weer openging. Van tevoren had ik al met mijn man besproken: zodra het kan.... ga ik naar de kerk. En... het bevalt heel goed. Het hoort bij de beleving van de zondag, te beginnen met samen komen in de kerk om te luisteren en te zingen en te bidden. Toen dit niet kon, leek het of het geen echte zondag was. Ik miste het. Maar het zingen mis ik nog steeds.

De inrichting vind ik heel prettig. Keurig netjes zoals de stoelen staan opgesteld. En Jan Korver regelt alles heel vriendelijk bij binnenkomst en als we er weer uitgaan. Ik ben erg dankbaar dat de kerkdienst weer bezocht mag worden."

Iedere zondag staat hij, in zijn gele hesje, de kerkbezoekers hun plaats te wijzen, **Jan Korver**. Al erg vroeg, om 8.00 uur, is hij daar om de deuren open te zetten. Ventileren!!! De gordijnen worden gesloten tegen de zon en om het holle geluid te dempen. *"Dan heb ik nog even tijd voor een kopje koffie in dat koele gangpad. Jan van Wijk en ik hebben samen de regelgeving bestudeerd en met latten van 1,5 m. zijn we aan de slag gegaan. Kees van Eersel stond al klaar met rollen plakband om het middenpad te markeren.*

Fijn dat de mensen accepteren dat het anders is dan normaal, ook wat hun plaatsje betreft.

De 'hangouderen' moeten aan de overkant van de weg gaan staan voor hun babbeltjes.

Ik wil een groot compliment geven aan het beamerteam. Het uitzoeken van de liederen op muziek is veel werk. Het klinkt goed...., maar samen zingen is fijner. Maar we houden nog even vol."

En dan verlaten we gestructureerd de kerk.

Opstarten van het jeugdwerk seizoen 2020–2021

Wat een raar jaar is het, wat een onafgerond einde van het seizoen 2019–2020!

Van de ene op andere week zagen we elkaar niet meer, moesten we alles afzeggen en zaten we thuis te koekeloeren.

Dat koekeloeren moest vooral via de beeldschermen en elkaar af en toe tegenkomen bij de plaatselijke winkels.

Nu we een aantal maanden verder zijn is er nog steeds veel onzekerheid maar zijn we het leven wel weer aan het oppakken. Sommigen iets te enthousiast en anderen nog steeds heel voorzichtig. We zijn ook sinds begin juli weer in de kerk, elke week zo'n 40 mensen. Fijn om elkaar weer te zien, te spreken en samen kerk te zijn met alle beperkingen die er zijn. Alle lof aan de mensen die dit mogelijk maken elke zondag met name onze Jan Korver!



Wat gaan we doen met het jeugdwerk? Eerlijk antwoord? Ik weet het eigenlijk niet! We hebben besloten, in overleg met de kerkenraad, om de kindernevendienst en de oppas op 6 september weer op te starten.

Wat doen we met peuterkerk, jeugdkerk?

We gaan hier nog even over nadenken met de leiding en kijken wat de ontwikkelingen zijn. Ik wil graag even de maand september afwachten voor de opstart van peuterdienst en jeugdkerk. We bespreken dit uiteraard in de jeugdraad en kerkenraad en doen dit niet op basis van 1 mening of 1 standpunt.

Wat we wel moeten doen is omzien naar elkaar en niet onnodig elkaars gezondheid in gevaar brengen. We moeten misschien iets creatiefs bedenken om met de oudere jeugd samen te komen buiten het kerkgebouw. Dit gaan we de komende paar weken bespreken.

We houden u via Kontakt op de hoogte en met de jongeren hebben we ook andere lijntjes dus die houden we ook betrokken in de communicatie.

Jeugdclub Friends van de PGML-jeugdleden gaat wel opstarten. De eerste avond staat gepland op **19 september**. Ook op 17 oktober en 21 november is er Friends. Hier kan onze jeugd bij aansluiten, ze organiseren leuke avonden voor jeugd tussen de 12 en 18 jaar. Als je meer info wilt, Carmen en Nienke bij ons uit de kerk zijn hier actief als leiding. Vraag ze gerust eens hoe het gaat bij Friends! Wees betrokken, ook als het buiten onze eigen kerkmuren is.

Namens alle jeugdleiding, Brenda Kerkdijk

Startzondag 2020

Op zondag 13 september is het startzondag. We mogen hier het seizoen 2020–2021 starten met een dienst die anders is dan andere jaren. De PKN heeft voor dit jaar het thema *'Het goede leven'*.

In de Corona tijd hebben we veel in moeten leveren maar hebben we ook wel in mogen zien dat we het niet zo slecht hebben in Nederland. We zijn ons weer heel bewust van het omzien naar elkaar, hoe belangrijk het is om samen dingen te doen.

Met dit in gedachten kwamen Rien Visser en ik met het spontane idee om op de startzondag 13 september weer lekker met elkaar te fietsen en samen na te denken over wat vragen rondom het thema *'Het goede leven'*.



Wat is het plan: We verzamelen **zondagmiddag 13 september om 14.00u** bij de kerk met onze fiets. We fietsen met elkaar volgens een route naar een leuke locatie in het bos. We kunnen hier op gepaste afstand iets drinken en eten, wat vragen met elkaar bespreken en daarna weer

rustig terug fietsen via een andere route. De afstand is niet groot, we zullen maximaal 15 km fietsen dus voor iedereen wel te doen. We verwachten dan rond 17.00u zeker weer bij de kerk te zijn. In de morgendienst zal Ds. David Knibbe bij ons voorgaan. Hij zal ook aandacht besteden aan het thema van de startzondag.

Als je mee wilt fietsen kun je je **aanmelden bij mij of bij Rien**. Rien gaat nog wel op vakantie maar is op 4 september weer terug. Aanmelden kan mondeling maar als we elkaar niet 'live' kunnen spreken kan het ook via mail of telefoon. Graag opgeven vóór zaterdag 12 september i.v.m. boodschappen.

Groeten van Rien Visser en Brenda Kerkdijk

Bijzondere kerkdienst zondag 16-8-2020

ONDANKS DE afgelopen meer dan warme week zijn er aardig wat gemeenteleden op deze zondag in de kerk. Het is eigenlijk wel logisch, want de dienst door Jan de Gruijter, Brenda Kerkdijk en Riny Visser voorbereid, heeft tot op heden nooit teleurgesteld. Ook deze keer weten ze een afwisselende dienst te creëren met als prikkelende stelling: *'Wat is de zin van je leven?'* Na een verhaal over een tsaar en een boer laat Brenda ons een keuze maken uit drie stellingen. De eerste stelling *Er is geen zin in het leven* wordt door slechts een gemeentelid gekozen die daarvoor verwijst naar Prediker 1 1:11 dat Jan gelezen heeft. De overige aanwezigen stemmen verdeeld over stelling twee *De zin van het leven is een mens van waarde te zijn* en de derde stelling *De zin van het leven is liefde ontvangen en geven*.



Hierna volgt een nagespeeld interview van Fokke Obbema, journalist van de Volkskrant, en ds. Marleen Blootens, voormalig predikant in Amsterdam en nu in Rotterdam.

Vooraf de laatste uitspraak van deze dominee is indrukwekkend.

Op de vraag *en dan wordt alles goed?*

antwoordt zij: "Ik wil graag leven naar de toekomstgedachte van het geloof: dat God iets goed gaat maken, wat nu nog niet goed is. Al weet ik dat het soms helemaal niet meer goed komt en het alleen maar veel pijn doet. Op de vraag naar het waarom van het lot krijg je nooit antwoord. Wat vooral telt is: hoe kan je ermee omgaan, hoe houd je het uit? Dan draait het om vertrouwen dat het goed komt. Dat er hoop is, omdat er liefde is. **Dat is voor mij fundamenteel.**"

Duidelijk is dat er veel zorg besteed is aan het kiezen van de juiste liederen, gebeden en het gedicht bij deze dienst. Na afloop hoor ik dan ook alleen maar positieve geluiden. Het is bijzonder dat wij gemeenteleden hebben die tot het organiseren van zo'n bijzonder dienst in staat zijn. Ik boek alvast D.V. voor volgend jaar met hopelijk dan een volle kerk, gezellig naast elkaar met het uitdelen van een pepermuntje en heerlijk meezingen van de gekozen liederen.

Jan, Brenda en Riny hartelijk dank voor deze waardevolle dienst!
Joke Jansen

"GEDENKT UW VOORGANGERS" (28)

Ds. E.J. Dijk (1938-1942)

Eelco Jan Dijk werd geboren op 13 juni 1913 te Rijswijk bij Den Haag waar zijn vader professor Klaas Dijk predikant was. Hij was een begaafde leerling en doorliep zonder veel moeite het Christelijk Gymnasium in Den Haag en daarna het Gereformeerde Gymnasium in Kampen. Daarna vertrok hij naar de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met goed gevolg legde hij in maart 1938 het examen af en was hij kandidaat. Hij is verloofd met Mini Verlare en op 27 oktober 1938 trouwen zij. Hij werd beroepen door onze gemeente en werd op 6 november 1938 bevestigd door zijn vader met de woorden uit Openbaring 1 vers 20. 's Avonds preekt hij zijn intrede uit Openbaring 1 vers 1 t/m 6. Het jonge stel went snel in onze gemeente en voelt zich er goed thuis. De koster verleent hand en spandiensten in de tuin, een jong meisje komt als meidje dienen op de pastorie en zo kabbelt het gereformeerde leven verder in die jaren. Ds. Dijk is 25 jaar jong, enthousiast en gedreven en dat ligt de gemeente wel. Hij is dan ook erg geliefd. Na bijna 4 jaar in onze gemeente te hebben gestaan komt hier een abrupt eind aan. Bijzonder droevig en een zware slag in de eerste plaats voor zijn vrouw en familie maar ook voor heel de gemeente.



Op maandag 15 juni 1942 moet ds. Dijk zich melden voor een kleine ingreep in het ziekenhuis in Den Bosch. Hij heeft al een tijdje keelklachten en er wordt besloten dat zijn amandelen de boosdoeners zijn en dat hij zich hieraan moet laten helpen. Hij neemt 's morgens de trein en komt daar toevallig meneer Maris tegen die voor zaken ook de trein moest hebben en al pratende zijn ze zo in Den Bosch aangekomen.

Ze nemen afscheid en Maris wenst de predikant alvast veel beterschap en gaat zijns weegs. Na een paar uur komt het ontstellende bericht dat ds. Dijk niet meer uit de narcose is bijgekomen en is overleden. Ondanks de oorlogstijd gaat er een schok door Gereformeerd Nederland. Net 29 jaar en in de bloei van zijn leven; bovendien de oudste zoon van de welbekende professor K. Dijk. Vele kranten wijdden er een stukje aan en in allerijl moet de begrafenis geregeld worden. Ds. Dijk wordt in de

kerk opgebaard en vele belangstellenden komen afscheid nemen. Een oud -gemeentelid hierover: "Ik was een meisje van een jaar of 7 en liep met mijn ouders langs de kist en daar lag ds. Dijk, ook in mijn ogen nog een jonge knappe man. Ik vond het niet eng maar het heeft veel indruk op mij gemaakt en ben het nooit vergeten".

Wij zijn allen droevig en stil maar we berusten in Gods Wil; dat was hoe het sterven in die tijd beleefd werd. Verder kwam er een verhaal in de wereld dat ik ook wel van oudere gemeenteleden hoorde dat ds. Dijk het voorgevoel had dat hij deze toen ook al eenvoudige ingreep niet zou overleven en zijn eigen dood zou hebben voorspeld. Meneer Maris hierover: "Ik kende dat verhaal ook maar merkte aan ds. Dijk weinig hierover. We hebben het overal over gehad tijdens onze korte reis en de operatie kwam even ter sprake toen we afscheid van elkaar namen. Niet wetende op dat moment dat dit een afscheid voor altijd zou zijn".

Op 18 juni werd hij onder grote belangstelling begraven op de algemene begraafplaats aan de Heistraat. Ds. Van Lummel uit Sprang gaat in deze dienst voor en diverse predikanten spreken. De bedroefde vader van de ontslapene, zo lezen wij, sprak een dankwoord uit aan het graf.

Op 30 september is er nog een kleine plechtigheid op het kerkhof, dan wordt de steen aan de familie Dijk overgedragen namens de hele gemeente die hiervoor geld heeft ingezameld. Mevrouw Dijk-Verlare trekt hier weg en hertrouwt later en sterft op hoge leeftijd. Op een bijeenkomst alweer jaren geleden kwam ik in gesprek met een oude dominee en toen hij hoorde dat ik uit Sprang-Capelle kwam zei hij dat hij een studiegenoot en goede vriend van Eelco Dijk was. Hij vroeg of ik de geschiedenis kende en of het graf er nog was. Toen ik dat bevestigde zei hij: "Dat zal Mini fijn vinden want ze ging er elk jaar trouw naar toe en de laatste jaren liet de gezondheid het afweten en kon ze niet meer".

Verder vertelde hij dat onze gemeente steeds een plaatsje in het hart van zijn vader prof. K. Dijk had gehad. Hij ging er nog vele malen voor en het is ook bijzonder te noemen dat zijn laatste preekbeurt toevallig ook in Vrijhoeve was vlak voordat hij stierf in 1968.

Eelco Jan Dijk, in de galerij der oudere eerwaarde heren in de consistorie valt hij op door zijn jeugdige verschijning. Op zijn graf staat te lezen: 'Ik heb den goede strijd gestreden, ik heb den loop voleindigd, ik heb het geloof behouden.

In dankbare herinnering van zijn geliefde gemeente'.

- wordt vervolgd -
Dieter Verbeek

Gedenkt uw voorgangers

Nee hè, alweer, nog één erbij zullen sommige wellicht denken. Deze mensen wil ik graag geruststellen. Wees maar niet bang. Het is gewoon een leuke reactie die ik op het vervolgverhaal van ds. Van Mechelen kreeg. J.B. van Mechelen uit Nijmegen, een achterkleinzoon van ds. J.B. van Mechelen, had het verhaal over zijn overgrootvader met genoegen gelezen op de website van onze kerk en had nog wat vragen hierover. Ik belde hem op en hoorde dat hij een keer te gast is geweest in onze kerk en dat hij toen bij ds. 't Lam nog koffie had gedronken en hem ook het boekje van zijn overgrootvader aangeboden heeft. Ik heb het boekje ook. Omdat ik het niet erg toegankelijk vond heb ik het opnieuw verteld met soms wat extra uitleg erbij om zo tot een leesbaar levensverhaal te komen. Na een leuk gesprek over zijn grootvader en andere zaken stelde hij mij nog een vraag waarop ik het antwoord schuldig moest blijven, maar wellicht hebben oudere gemeenteleden hun grootouders wel eens wat horen vertellen.

Na zijn emeritaat kwam ds. Van Mechelen weer in Sprang-Capelle wonen en trouwde met Jenneke Oerlemans. Maar op het laatst van zijn leven woonde hij bij zijn dochter in Oudesloot terwijl Jenneke, die een stuk jonger was, hier bleef wonen en 3 jaar na ds. Van Mechelen overleden is. De vraag van zijn achterkleinzoon is nu, waarom en wat was er precies aan de hand? Als u iets weet hoor ik het graag.

Dieter Verbeek

REIZEN PER POST

Als het reizen nog niet zo gemakkelijk gaat, moet je creatieve oplossingen bedenken.

Wat wilde de apostel Paulus graag op reis naar Rome, om zijn vrienden daar te ontmoeten. 'Elke keer vraag ik aan God of ik eindelijk naar jullie toe mag komen,' schrijft hij. 'Maar tot nu toe werd ik steeds tegengehouden.'

Reizen was tweeduizend jaar geleden sowieso niet simpel. Maar blijkbaar stonden er voor Paulus extra problemen in de weg. Net als nu en in de afgelopen tijd. Wat te doen, als je geen auto voor de deur hebt en het openbaar vervoer wordt beperkt. Misschien woont je lieve opa helemaal niet zo ver weg. Maar toch te ver om er even langs te fietsen...

Paulus was creatief. Hij ging brieven schrijven. Dat is niet hetzelfde als elkaar ontmoeten. Maar het heeft ook voordelen. Je denkt langer na over wat je wilt zeggen. Je kunt een kaart zelf maken of mooi versieren. En een brief of kaart in de bus krijgen is altijd een soort cadeautje. Een kaart kan ook bewaard worden. Als Paulus alleen maar op reis was gegaan, en geen brieven had geschreven, hadden wij nu zijn gedachten niet gekend. Wie weet hoe vaak je opa dat kaartje van jou nog eens oppakt en overleest! Zo reizen jouw gedachten en gevoelens naar hem toe, zonder dat je zelf verder hoeft dan de brievenbus.



Is het beter om de komende tijd per post en computer te reizen?

Barbara de Beaufort

Uniek

Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk 'De Brug'. Maar voorlopig twijfelt hij: naar de kerk of blijft hij thuis. Tolleke begrijpt dat het kerkgebouw helemaal ingericht is volgens RIVM-afspraken. En zingen mag ook niet. Maar ja, Tolleke begrijpt dat er sinds begin juli toch weer mensen in de kerk komen. Voorlopig blijf ik nog even aan de kerkomroep gekluisterd. Ik moet wel eerlijk bekennen dat het gezang via You Tube steeds beter klinkt. Een ding is zeker: die liederen brengen geen aerosolen de kerk in. Iedereen zit er veilig.

Maar Tolleke weet niet of u ook iets unieks opgevallen is in deze coronatijd. Het was nog in juni. Dus even een paar maanden geleden. Maar in Tolleke's hoofd is dat vast blijven haken als een unieke gebeurtenis. Niets bijzonders opgemerkt? Met al die gastpredikanten die zondags op de preekstoel staan is dat geen wonder. Maar denk nog eens terug aan 21 juni. Dominee E. van Wijk uit de Hervormde Gemeente van Sprang preekte in de Gereformeerde Kerk van Sprang-Capelle e.o. Tolleke heeft dat als iets unieks ervaren. Zeg niet bij uzelf dat dat niet bijzonder is. Met een beetje gevoel voor historie en werkelijkheidszin moet dat toch opvallend genoemd worden. Volgens mij was dit de eerste keer in het bestaan van beide kerken. Als dat niet uniek is!

Toen Tolleke die naam hoorde, spitste hij z'n oren. Dat zou een preek worden zo zwaar als lood. En die Gereformeerden zouden weleens even op hun plaats gezet worden. Maar niets van dat alles. Je zou haast kunnen zeggen dat het een lekkere Gereformeerde kerkdienst was.

Dat heeft Tolleke toch wel aan het denken gezet. Want iedereen weet wel hoe onze kerk er over tien jaar voorstaat. Er is zelfs al een commissie die op zoek is naar een kerk waar we ons bij aan kunnen sluiten. Hoe ver gaan die luitjes zoeken en wat vind je daar? Er zijn natuurlijk allerlei hobbels te nemen, zoals vrouwen in het ambt en het Liedboek. Maar zij hebben wel een kampvuur voor mannen. Denk daar maar eens over na.



Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast

Collecte van 6 september: Actie Sprinkhaan

Terwijl het coronavirus nog volop rondwaart en in veel landen zorgt voor werkloosheid, ziekte en honger, vechten boeren in Oost-Afrika en Zuid-Azië nu ook tegen een nieuw gevaar: een verwoestende sprinkhanengolf die van het ene naar het andere gebied trekt. De gevolgen zijn enorm. De sprinkhanen eten complete oogsten op en dat maakt de armoede en de honger in deze gebieden nog groter. Met takken en kleden proberen boeren de sprinkhanen tegen beter weten in van hun land te verjagen. Kerk in actie ondersteunt deze boeren. Met waarschuwingssystemen, die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te verjagen. En met voedselhulp, om honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben verwoest. Namens de diaconie
Jenny Verhagen

Opbrengst Pinkstercollecte voor st. Hatua

Op 1 juni mocht ik een collectepraatje houden in een bijna lege kerk. In de laatste week van juli werd de opbrengst bekend gemaakt: 989 euro en 99 eurocent!!

Wat een verrassing! Dit had ik niet verwacht. Een gedeelte kwam van de ZWO, maar dat neemt niet weg, dat ik er beduusd van was.....

Namens het bestuur wil ik u heel, héél hartelijk bedanken voor dit geweldige resultaat! We zullen proberen om hier een juiste bestemming aan te geven.

Asante Sana,
hartelijk dank,

Pauline Schouten

