

KONTAKT

FEBRUARI 2023

Gebed: Geef vrede

Machtige God, Schepper van deze wereld,

U die uw uitverkoren volk hebt bijgestaan,
U die als baby bent gevluht,
geef kracht aan hen die op de vlucht zijn.

Help hen die alles wat ze hadden moesten achterlaten,
die zijn ontworteld uit hun eigen land.
Genees hun wonden,
geef ze kracht in hun wanhoop.

Verlicht wereldleiders zodat conflicten worden beëindigd.
Zegen allen die zich inzetten voor de bescherming van vluchtelingen,
die de woorden van uw evangelie in praktijk brengen.

Geef vrede aan de wereld, zodat we allen uw glorie prijzen,
met één mond en één hart.

Amen

- Father Panteleimon Papasynefakis
(directeur van Synyparxis, de hulporganisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk)

MEDITATIE

Mijn oog zal op u zijn..... (psalm 32 – Statenvertaling)

Een vraag: kunt u zich voorstellen dat u zit op een bank aan de oever van één van de grote rivieren die Nederland rijk is?

U ziet het ruisende riet aan de waterkant, de gestage stroom van het water. De rietkraag aan de overzijde, misschien onderbroken door een klein strandje.

Een binnenvaartschip komt vanuit de verte dichterbij. Aan het roer de schipper, schipperstrui aan, sterke handen houden het roer vast en het schip op koers.

Wat een rust.

Evenwel een rivier kan rustig stromen - maar ook heftig in beroering gebracht worden door de wind. Golven slaan tegen de oever en het water lijkt donker en dreigend.

Zo ook ons leven. Het kan rustig voortkabbelen, maar ook roerig en angstig worden door de omstandigheden in ons leven.

Gebeurtenissen om ons heen in het klein en het groot kunnen er toe leiden dat we zorgelijk en angstig in het leven komen te staan. Misschien ook je alleen voelen.

Je loopt weg bij het rustgevende beeld aan de rivier en voelt onrust, spanning, twijfel.

Laten we dan samen een gedicht lezen van Joke Verweerd

*Als ik verdrink in zorgen en in pijn,
als golven angst mijn leven binnen stromen,
als twijfel al mijn moed heeft weggenomen,
staat nog dit woord: Mijn oog zal op U zijn!*

*En als een drenkeling grijp ik het aan,
dit geeft mij uitzicht, houvast voor het leven
en voor de dood, Uw oog op mij gebleven,
dat is mijn vaste reden van bestaan.*

*O God, als ik het pad niet meer kan zien,
waar U mijn tijd van leven hebt geschreven,
als er van mijn geloof niets is gebleven
dan 'wie weet', 'stel je voor' en 'heel misschien',*

*dan blijft dit woord: Mijn oog zal op U zijn!
Ik sluit mijn ogen om Uw blik te voelen
en wat U met mijn leven mocht bedoelen
is goed. Ik ben Uw kind, U zult er zijn!*

Zullen we terug gaan naar de bank aan de oever van de rivier?

Het ruisende riet zien aan de waterkant, de stroom van het water.
De rietkraag aan de overzijde, misschien onderbroken door een
klein strandje.

We mogen immers weten dat de schipper, onze Heiland, staat aan
het roer van ons leven. Zijn sterke handen houden het roer vast
en ons levenschip op koers. Hoe dan ook, wat een rijkdom.

Nel Wagemakers-de Ruiters





Vanuit de 'pastorie'

Bij elk nieuw jaar zijn mensen wel eens geneigd te spreken van 'het jaar van de waarheid'; voor de voetbalclub, een kabinet of wie dan ook. Dat is gek eigenlijk, want elk jaar is een jaar van de waarheid. Er bestaan geen 'onware' jaren of zo. Er zijn geen jaren die er niet toe doen. Elk jaar doet ertoe. Elk jaar doet het ertoe wat je doet en laat. Ook voor onze gemeente. In zoverre is er niets nieuws aan de horizon. We vieren met elkaar. We zien naar elkaar om, ontmoeten elkaar en zetten ons in voor onze jeugd en de samenleving.

2023 is hooguit een jaar dat we het met elkaar moeten gaan waarmaken. We hebben veel gedeeld met elkaar, tops en tips, ideeën voor een kerk van de toekomst met alle generaties, beslissingen om financieel gezond te blijven en om voorwaarden te scheppen om een nieuwe predikant te kunnen zoeken die ons kan voorgaan. Dat kan niet zonder daden blijven. Terecht zult u bij het beleidsplan denken: mooi, en wat zie ik er nu van? Daarom beginnen we al met wat concrete dingen, zoals de gespreksavonden in de veertigdagentijd. Belijdeniscatechese is het volgende dat op het lijstje staat. Maar ook om te kijken hoe we een predikant kunnen vinden die met ons invulling kan geven aan de plannen.

Maar of dat slaagt, daar moeten we samen met elkaar voor zorgen. Het kómt niet zomaar goed. We kunnen het wel goedmaken. En daar is iedereen bij nodig. Nu zul je misschien zeggen: ik heb al zoveel gedaan, nu is het tijd voor anderen. Of: ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Het is dus ook een zoektocht, en zeker niet de bedoeling om onszelf te overvragen. Maar iedereen is wel nodig. Hoe dat kan moeten we met elkaar gaan uitvinden. Laten we ervoor gaan! Dat begint met ons geloof te vieren en daaruit onze inspiratie te putten. En met bidden. Dat is iets dat we altijd kunnen doen. Het gaat er niet om dat we heel veel doen. Het gaat erom dat we samen ons geloof en onze geloofsgemeenschap levend houden. Dan geeft God ons de inspiratie en de gaven die nodig zijn om ze te onderhouden.

In dat geloof mogen we het nieuwe jaar ingaan. Ik bid ons inspiratie, moed en vooral ook rust en vrede toe. En dat we kerk van Christus mogen zijn, onder de zegen van God. ds. Otto Grevink

Gemeenteavond 17 januari – beslissingen voor een kerk van morgen

Beste gemeenteleden,

Het is erop of eronder voor onze gemeente. En wij geloven als kerkenraad dat we erop kunnen komen. Daarvoor moeten we goede beslissingen nemen. We denken dat we die genomen hebben. En de basis hebben gelegd voor goede beslissingen in de toekomst. Maar dat kunnen we niet zonder u en jullie. We moeten samen die beslissingen dragen en uitvoeren. Alleen zo kunnen we een levensvatbare gemeente worden van de toekomst.

Vanavond willen we jullie graag meenemen in een aantal beslissingen die de kerkenraad heeft genomen om de toekomst te borgen. Die beslissingen draaien om de financiën en de mogelijkheden om een nieuwe predikant te beroepen. Ze komen voort uit het beleidsplan dat we met elkaar hebben vastgesteld vanuit de huiskamerbijeenkomsten.

Hoewel het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is zorg te dragen voor de toekomst van onze gemeente, geloven we ook dat de toekomst allereerst in Gods hand is. Daarom hebben we in het beleidsplan psalm 127 opgenomen:

*Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers;
als de HEER de stad niet bewaakt,
vergeefs doet de wachter zijn ronde.
Vergeefs is het dat je vroeg opstaat,
je laat te ruste legt,
je aftobt voor wat brood –
Hij geeft het zijn lieveling in de slaap.
Kinderen zijn een geschenk van de HEER,
de vrucht van de schoot is een beloning van God.
Als pijlen in de hand van een schutter,
zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd.
Gelukkig de man wiens koker is gevuld
met pijlen zoals zij.
Hij staat niet te schande
als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.*

Daarom bidden we:

God,
 Bouw het huis,
 waarin wij vieren en omzien naar elkaar,
 waarin we geïnspireerd worden,
 zingen en genieten,
 waarin we ons willen inzetten voor anderen,
 ons geroepen voelen gemeente te zijn
 voor de mensen om ons heen,
 waarin we ook zoeken, Heer,
 naar hoe dan, wat dan,
 en vragen en twijfels hebben bij ons geloof.

God,
 Bouw het huis, Uw huis,
 en inspireer ons om mee te bouwen,
 maak ons creatief hoe we kunnen bouwen,
 zegen ons met wijsheid bij beslissingen die we moeten nemen
 om te kunnen bouwen,
 en wees bovenal de Heer van Uw kerk.
 Wees bij ons Heer en bij Uw kerk.
 Dat bidden wij U in Jezus' Naam.
 Amen

In de volgende presentatie willen we jullie zo goed, maar ook zo kort en bondig mogelijk, meenemen in beslissingen die we hebben genomen. Daarover willen we graag met jullie in gesprek gaan.

De aanloop was de volgende:

Beleidsplan

In de zomer hebben we huiskamerbijeenkomsten gehouden. Die zijn door de regiegroep De Brug 2035 voorbereid en geëvalueerd. De vraag daarbij was: Hoe willen we gemeente zijn in 2035, en welke stappen kunnen we daar nu voor zetten? En wat voor professional hebben we daarbij nodig?

De oogst van de huiskamerbijeenkomsten zijn door de regiegroep naar de kerkenraad gestuurd. Op basis daarvan hebben we een nieuw beleidsplan gemaakt. Even tussendoor: waarom staken we daar zoveel tijd in? Heel simpel: een beleidsplan is verplicht, ook om een nieuwe predikant te mogen beroepen. Je moet weten waar je voor wilt gaan.

We zijn daarom erg blij dat dit nieuwe beleidsplan er ligt. We kunnen verder. Het beleidsplan heet 'Opnieuw op weg' en beslaat de periode 2023-2027. Het beleidsplan volgt de thema's die zijn aangedragen in de huiskamerbijeenkomsten en stelt concrete acties voor de komende jaren voor.

Waarom heet het beleidsplan 'Opnieuw op weg'? Het heet zo, omdat het voortbordurt op wat we nu al zijn en doen. En we maken tegelijkertijd een nieuwe start. De zes kernwaarden van Samen Jong gemeente zijn met alle generaties inspireerden ons daarbij. Maar vooral wat jullie aandroegen aan tops en tips in de huiskamerbijeenkomsten. Zowel die kernwaarden als de tops en tips gaan uit van wat we waarderen aan ons gemeente zijn, en bouwen daarop voort.

In dit beleidsplan proef je ook een verlangen. Een verlangen om gemeente te zijn met elkaar voor God, met alle generaties. Er is dus ook wel werk aan de winkel. Het komt niet zomaar goed. We kunnen het wel goed maken. Iedereen is daarbij nodig. De komende tijd zal de kerkenraad graag met jullie kijken naar de invulling van dit programma voor onze kerk: hoe gaan we dit met elkaar doen? Want het is het beleidsplan, het programma, van ons allemaal. Dan moeten we met elkaar doen.

Op zoek naar een nieuwe predikant

Een beleidsplan, ik zei het al, is ook nodig om een nieuwe predikant te mogen beroepen. Hoe werkt dat? Om een nieuwe predikant te mogen beroepen moeten we bij de landelijke financiële instantie van de kerk toestemming vragen. We moeten laten zien dat we over een langere tijd in staat zijn om een predikant voor een bepaald percentage van de werktijd kunnen betalen. Die eisen zijn strenger dan voorheen. We hebben als gemeente zelf ervaren hoe pijnlijk het kan zijn als blijkt dat je toch niet in staat bent je predikant volledig te betalen. We kunnen dus uit eigen ervaring begrijpen waarom daar zo goed naar gekeken wordt. De verklaring die we vragen heet een solvabiliteitsverklaring. Daarin staat dan dat we solvabel zijn om voor een bepaald percentage een predikant te kunnen betalen voor onbepaalde tijd.

De strengere eisen betekenen dat we over een periode van 11 jaar moeten kunnen aangeven een nieuwe predikant te kunnen betalen. Elf jaar... Dat is een heel lange periode die we nauwelijks

kunnen overzien. Maar we kunnen wel doorrekenen op trends die we nu zien. Niet te zuinig, maar wel realistisch. Van die doorrekeningen schrokken we. Kort gezegd komt het erop neer dat we alleen voor de kleinst mogelijke predikantsplaats kunnen gaan, namelijk 33%. Dat is anderhalve dag in de week. Waarom is meer niet verstandig? Dan zien we dat we in een rap tempo, nog binnen de periode van elf jaar, door ons vermogen heen zijn. En dat moeten we niet willen. We willen een gemeente van de toekomst zijn. Met een predikantsplaats van 33% kunnen we het, zoals het er nu naar uit ziet, volhouden.

Advies

Maar is dat genoeg? Kunnen we met een predikant voor anderhalve dag werk maken van ons beleidsplan? Het eerlijke antwoord is: nee. We zien dan voor ons dat een predikant een aantal kerkdiensten kan doen, wat bezoeken kan afleggen, uitvaarten kan doen als het er niet teveel zijn, en de kerkenraadsvergaderingen kan bijwonen. En meer niet.

Wat blijft er dan van onze ambities over? Heel veel! Want wij willen het als kerkenraad omdraaien. We zeggen niet: wat blijft er over van onze ambities? We hebben ons afgevraagd: hoe kunnen we onze ambities wèl waarmaken? En dan komen we weer terug bij het beleidsplan. Want we hebben goud in handen. Ruim 70 gemeenteleden zijn bij het ontstaan hiervan betrokken geweest. We willen dóór!

En als je onvoldoende geld hiervoor hebt, dan moet je zorgen dat je het krijgt. Er zijn naast onze eigen financiële mogelijkheden ook fondsen die mogelijk willen investeren in onze toekomst. We willen immers niet minder dan dat ons gemeentelven een opleving krijgt. Ons beleidsplan is een 'revitaliseringsprogramma'.

Wat moet je hierbij voorstellen? Het is niet ondenkbaar dat een fonds ons wil steunen om bijvoorbeeld de eerste 5 jaar van een nieuw predikantschap de aanstelling aan te vullen tot 50%. Naar twee en een halve dag. Dán hebben we de ruimte om met een nieuwe predikant echt werk te maken van ons toekomsttraject. Bij fondsen moet je dan denken aan het Solidariteitsfonds en de Stichting Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden. Dominee Otto is ons voorgegaan in deze denkwijze. Hij heeft ons aangeraden hiervoor een adviseur in de arm te nemen, die de wegen kent en weet wat er nodig is. We kunnen aan zo iemand

vragen om ons met twee dingen te helpen: 1. Om alles zo in gereedheid te brengen dat we klaar zijn om steun te vragen en 2. dat we weten wáár we dat kunnen doen.

Voor zo'n adviestraject kunnen we overigens ook steun vragen bij het Solidariteitsfonds, waardoor de kosten voor ons minimaal zijn. We hebben als kerkenraad besloten om advies te vragen bij Kerkvitaal, bij Jan Boer. In een beperkt traject van 26 uur zal hij ons helpen met onze hulpvragen. De kosten daarvan worden voor 75% vergoed door het Solidariteitsfonds, waardoor er ca. €700 overblijft dat we zelf moeten betalen. In de hoop dat dit traject ons ook winst oplevert, willen wij deze investering doen. Jan Boer is een ervaren gemeenteadviseur, waarmee we ook hopen sneller en efficiënt de juiste wegen te vinden om werk te kunnen maken van ons toekomsttraject met een nieuwe predikant.

Binnen kort tijdsbestek gaat hij het volgende voor en met ons doen:

- Hij inventariseert bij het CCBB (de instantie die financiële toestemming geeft) welke mogelijkheden zij zien en hoe zij tegen ons voornemen aankijken.
- Evenzo informeert hij bij de classispredikant (classis moet toestemming geven voor een eventueel beroep).
- Hij gaat met de kerkenraad/kerkrentmeesters in gesprek over vervolgstappen om een solvabiliteitsverklaring te krijgen. De insteek is voor een aantal jaar een uitbreiding naar 50%.
- Daarvoor zal hij ook met ons kijken naar de organisatorische voorwaarden: onze plaatselijke regeling en de kerkelijke organisatie (hoe geef je gemeenteleden de kans om mee te doen?).

Daarna kunnen we een profielschets voor een predikant opstellen, een beroepingscommissie instellen en de vacature uitzetten (advertentie, namen vragen/opvragen, werven) (binnen enkele maanden als alles meezit).

We hebben ons als kerkenraad natuurlijk afgevraagd of we niet zonder adviseur kunnen. We kwamen echter tot de eerlijke conclusie dat we in staat zijn om onze eigen financiën op orde te houden, maar dat we de wegen niet kennen om extra mogelijkheden te benutten. Bovendien zijn we beperkt in tijd en mens-

kracht. En dat moeten we ook onder ogen zien. We zijn blij met deze mogelijkheid, die ons geboden wordt door Kerkvitaal, met ondersteuning van het Solidariteitsfonds.

Nogmaals: wat is ons doel: de voorwaarden scheppen en ondersteuning vinden om werk te maken van ons toekomsttraject met een grotere predikantsplaats dan we nu kunnen betalen.

Tot slot: wellicht voelt iemand de vraag opkomen waarom we dan niet gaan voor een goedkopere kerkelijk werker? Die vraag hebben we ons ook gesteld in de kerkenraad. Onze conclusie is dat we voor ons toekomsttraject de competenties van een predikant nodig hebben. Daarnaast is het aantal kerkelijk werkers zeker in onze regio nog dunner bezaaid, zodat garantie op succes in de zoektocht er zeker niet is.

Begroting 2023

Dan terug naar vandaag. Want ook vandaag hebben we uitdagingen in onze financiën. Als kerkenraad hebben we hierin beslissingen genomen om financieel gezond te blijven.

De begroting van 2023 liet in eerste instantie een tekort zien van ruim € 15.000. Dat kwam omdat de uitgaven fors hoger begroot moesten worden. Dat gaat over twee kostenposten: die van de predikanten en van de energie.

We zijn gezegend met twee predikanten die samen voor 50% van de werktijd in onze gemeente werken. De kosten daarvan lopen echter aanmerkelijk op. De kosten zouden meer dan € 10.000 hoger uitvallen. Dat komt onder andere omdat dominee Otto niet meer ziek is en we hem volledig moeten betalen. Bovendien zijn de tarieven gestegen. Hier zien we dus al dat we op te grote voet leven.

De energiekosten zijn ook gestegen. Van ruim € 6.000 naar ruim € 14.000. 2,5 keer zo hoog dus.

We hebben ons afgevraagd of dit verantwoord is. Ons antwoord is: nee. We teren te snel in op ons vermogen. Op deze manier zijn we er in 12 jaar doorheen. Maar ook incidenteel vinden we het onverantwoord. Het is geen goede start van een vernieuwingstraject als je al start met zo'n fors tekort.

Daarom hebben we een aantal keuzen gemaakt om de inkomsten te verhogen en de uitgaven te verminderen.

Allereerst de inkomsten:

We hebben een derde collecte (her)ingevoerd ten bate van de energiekosten.

We hebben het aanbod van koor Laudate Dominum aangenomen om jaarlijks het dubbele aan huur te betalen (van € 1.000 naar € 2.000).

Ook wordt er extra inzet geleverd door de kerkenraad om meer op te halen bij de actie Kerkbalans. Tevens is het College van Kerkrentmeesters gevraagd na te denken over aanvullende acties. De pastorie wordt behouden, maar alleen voor verhuur aan derden, waardoor we een voortdurende inkomstenbron hebben. Een nieuwe predikant zal geholpen worden met het zoeken naar woonruimte, indien gewenst.

Dan de uitgaven:

We hebben de temperatuur in de kerk verlaagd met een enkele graad. Overigens daarover: we horen dat mensen het soms kouder vinden in de kerk dan anders. De achtergrond daarvan is dat we sterk afhankelijk ervan zijn hoe de wind op het gebouw staat. De temperatuur staat altijd op dezelfde hoogte ingesteld.

Over de inzet van predikanten zijn we heel tevreden. We hebben dat ook echt nodig als gemeente. We hebben ons wel afgevraagd of we inmiddels met hen niet in een stadium zitten dat we enigszins kunnen afbouwen. We hebben geconcludeerd dat tegen de zomer zowel in het werk van dominee Otto als dat van dominee Bert het raamwerk staat. Dat betekent dat hun inzet minder uren hoeft te vergen.

Dominee Bert werkt hard met het pastorale team aan de opzet van het pastoraat. Als dat weer staat, volstaat het bezoekwerk en het verzorgen van uitvaarten. Dominee Otto heeft naast de erediensten hard gewerkt aan het toekomsttraject. We willen graag met hem nog werk maken van ons vrijwilligersbeleid de komende maanden. Als daarnaast het beroepingsproces inmiddels loopt, dan volstaat het werk in erediensten en een aantal activiteiten die voorvloeien uit het toekomsttraject.

Daarom hebben we als kerkenraad geconcludeerd dat we van de predikanten kunnen vragen minder uren te werken, zonder het concrete werk in de gemeente daaronder te laten lijden. Per 1 juli gaat dominee Otto terug van 11 naar 8 uur in de week. Dominee

Bert gaat dan terug van 8 naar 6 uur per week. Nogmaals: we denken dat dit verantwoord is, door het goede werk dat ze reeds hebben gedaan en dat nu staat. Nu kunnen we verder toe met minder.

Dit levert ons een besparing op van € 7.000 in 2023.

Door al deze maatregelen hebben we het tekort op de begroting voor 2023 kunnen terugbrengen van ruim € 15.000 naar ruim € 4.000. Gelijk ongeveer met het begrote tekort van 2022.

Tot slot:

Dit hele verhaal vergde ongetwijfeld heel veel van jullie aandacht. We willen het wel allemaal graag vertellen, omdat we het samen met jullie willen doen. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en hopen dat jullie je verantwoordelijkheid ook willen nemen. Dat begint met het stellen van vragen. Als iets nog onduidelijk is of je meer achtergrond wil horen. Maar daarnaast ook met het samen dragen van de kant die we samen op willen gaan. Met de zegen van God. Want het is Zijn Kerk.

De kerkenraad

(De begroting en het beleidsplan mét bijlagen kunt u opvragen bij onze scriba, Matty Zoutewelle: matty.zoutewelle@planet.nl. Het beleidsplan zonder bijlagen met de uitkomsten van de huiskamerbijeenkomsten vindt u bij dit Kontakt apart.)



Samenvattingen van verslagen van de kerkenraad van 24 oktober, 21 november en 12 december.

Opening: Er wordt een kaars aangestoken. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het licht van de wereld wil zijn. Voorzitter Brenda Kerkdijk opent alle vergaderingen met een gedicht of bijbelgedeelte. Onder andere met het lezen van Spreuken 6 vers 1-16. In dit verhaal wordt gesproken over mieren, die geen leider hebben maar toch is de onderlinge samenwerking perfect. De mieren laten hierin zien wat wijs is. Een spreekwoord zegt: Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Kan dit een inspiratie zijn voor het werk in de kerk?

Pastoraat. Dominee Bert heeft verschillende bezoeken afgelegd aan senioren en andere gemeenteleden. Hij is voorgegaan in kerkdiensten en bij uitvaarten. Er is een contactavond geweest met contactpersonen. Dit is zeer positief ontvangen. In februari wordt een contactavond georganiseerd voor contactpersonen en eventueel breder uitgezet in de gemeente over Geloof en dementie. Joop Lankhaar zal dit voorbereiden en leiden.

Solvabiliteitsverklaring. Door Johan en Erwin (financiën), wordt uitleg gegeven bij de financiële verslagen die gebruikt moeten worden voor de solvabiliteitsverklaring. In de komende jaren worden de financiën negatief. Kerkenraad heeft behoefte aan een balans met onderbouwing ter aanvulling op de meerjarenbegroting. Voorstellen worden gedaan om verschillende acties te houden om financiën te genereren. Het kerkgebouw is aangepast aan de koudere maanden. Zoals de verwarming lager en tochtroosters dicht doen. Opties zijn:

- Huren voor de kerk omhoog.
- Specifieke collectes, zoals een tientjescollecte of maandelijks een extra deurcollecte.
- Terug naar wekelijks 3 collectes.

Voor de vacature en aanstelling van een voorganger moet heel duidelijk zijn wat de realistische financiële verwachtingen zijn. Een extra gemeentevergadering is noodzakelijk voor de communicatie naar de gemeente toe.

Beleidsplan. De kerkenraad conformeert zich aan het voorliggende plan. De gemeente wordt digitaal geïnformeerd of via de nieuwsbrief.

De volgende acties worden aangedragen om een 50% predikantsplaats haalbaar te maken.

Tijdelijk ondersteuning vragen via de solidariteitskas. Hulp vragen voor een gemeente adviseur of senior gemeente adviseur. Voor de volgende opties wordt niet gekozen.

- Een tijdelijk predikant voor 5 jaar.
- Een kerkelijk werker met bevoegdheden.
- Het delen van een predikantsplaats met een andere gemeente.

Toekomst. Hoe kunnen we een predikant verkrijgen?

- Een plan maken in opdracht van kerkenraad.
- Subsidie en hulp aanvragen (in gang gezet).
- Een plan maken in opdracht van kerkenraad.
- Subsidie en hulp aanvragen.

Zoektocht ambtsdragers: Dit gemeente breed tezamen met eventuele andere vacaturemeldingen bekend maken en activeren als onderdeel van het werkplan 2023.

Censura Morum: Alle aanwezige kerkenraadsleden verklaren van harte met elkaar samen te kunnen werken in de opbouw van de gemeente.

Sluiting. Brenda sluit de vergadering met het lezen van een gedicht: getiteld 'Vertrouwen'.

Matty Zoutewelle



Notulen van de gemeentevergadering van dinsdag 17 januari 2023

Volgens telling zijn 37 gemeenteleden aanwezig.
Met kennisgeving afwezig: 5 gemeenteleden.

Opening

De voorzitter, zr. Brenda Kerkdijk leest psalm 127. *'Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers'*. Zij gaat voor in gebed.

Deze extra gemeenteavond is door Brenda en ds. Otto voorbereid. De kerkenraad is akkoord met de te nemen besluiten. Volgens hen zijn het goede beslissingen voor een levensvatbare toekomst. Er is een begroting voor 2023 en een beleidsplan 2023-2027 wat ook bij het blad Kontakt wordt gevoegd. Jaarlijks zal van het jaarplan een gedeelte worden aangepakt.

Gezien de financiën is het maar mogelijk om een nieuwe predikant te zoeken voor 33 %, dit is 1,5 dag per week.

Via ds. Otto zijn we in contact gekomen met het bureau Kerkvitaal. Via een steunfonds van € 700 kunnen we van deze diensten gebruik maken. De heer Jan Boer, senior-adviseur, gaat zich inzetten om te komen tot een predikantsplaats van 50% voor 5 jaar. Hij schrijft hiervoor onder andere steunfondsen aan.

Vragen:

- Kunnen we naast een predikant voor anderhalve dag geen pastoraal medewerker zoeken. Die mogelijkheid is zeer beperkt. Deze personen zijn nog minder beschikbaar dan predikanten.
Van alle kerkleden wordt gevraagd om samen mee te doen aan de vormgeving van de organisatie.
- Het samen met een andere gemeente beroepen van een predikant. De meest logische partner is PG Waalwijk maar zij beroepen een predikant voor 100%. De verdere samenwerking is op dit moment niet haalbaar. In de gehele Langstraat zijn bijna alle gemeenten vacant.
- De kerkenraad zet zich in om voor de zomervakantie een begin te maken met het stappenplan.

Op dit moment gaan we verder met ds. Otto en ds. Bert en proberen de financiën beheersbaar te houden.

- Letten op energiegebruik.
- Meer huur van Laudate Dominum.
- Predikantskosten; half 2023 zullen de uren van de beide predikanten verminderen. Ds. Otto van 11 naar 8 uren en ds. Bert van 8 naar 6 uur. Motivatie; Tegen die tijd verwachten we meer stabiliteit bij ons kerkelijk werk.
- Minimale afdracht aan de PKN.

- Het versterken van aandacht voor de actie Kerkbalans.
- Ook de gemeente dient verantwoordelijkheid te nemen voor het samen dragen van de kant die we op willen gaan. Met de zegen van God zal het goed komen.
- Dominee Otto is niet in staat om als vaste predikant te worden benoemd.
- De ambtsdragers van wie de ambtstermijn is verstreken blijven dit jaar nog beschikbaar.

verslag: Matty Zoutewelle

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN



U kunt komen meezingen bij het harmonium en wel op de **donderdagden 2 en 16 februari en 2 maart** van 10.30 tot 11.00uur in het restaurant van Elzenhoven. Van harte welkom!
Henk Hoogendoorn

INLOOPOCHTEND



Op **woensdag 1 februari** bent u weer van harte welkom op onze maandelijkse koffieochtend. Vanaf **10 uur** staat de koffie klaar, iedereen is van harte welkom om lekker bij te praten over de dingen van alle dag.
Het koffieteam

Huispaaskaars

Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars aanschaffen. Een kleine versie (25 cm hoog) van de kaars die met Pasen 2023 in de kerk wordt gezet, met een afbeelding van het Lam Gods erop.

U kunt de kaars bestellen door € 24,50 over te maken op rekening NL67 RABO 0373 7346 11 ten name van de Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle, met vermelding van uw adres. U kunt de kaars **tot uiterlijk 17 februari 2023** bestellen. De kaars wordt dan voor Pasen bij u thuis bezorgd.

Namens de Commissie Eredienst,
Willie Verhoef

*De stilte van De Stille Nacht,
werd eeuwenlang op aard verwacht.
Mensen van nu voor stilte bang:
de weg naar stilte is nog lang.
De stilte zingt U toe o Heer, *
eerbiedig kniel ik voor U neer.*

**Ps. 65:1
Piet van Rijsbergen*

DE JARIGE 75+ IN FEBRUARI

6 febr.	Mevr. M. van Achterberg-van Drongelen,
11 febr.	Dhr. J. Rozenbrand,
12 febr.	Mevr. A. Versteeg-Rozenbrand,
15 febr.	Dhr. C.A.J. Verhagen,
17 febr.	Mevr. M.M. van Drunen,
19 febr.	Mevr. A.G. Zwart-Bakkeren,
25 febr.	Mevr. F.T. Boersma-Spoelman,
3 maart	Mevr. G.M. Hoogendoorn-Maijers,

Namens de gemeente hartelijk gefeliciteerd,
en wij wensen u Gods nabijheid in dit nieuwe
levensjaar!

De bloemen zijn de afgelopen perio-
de gegaan naar: Fam. Van Peer,
ds. De Ruiten, Mevr. V.d. Assem –
Vermeulen, Jenny Rozenbrand,
Henk Hoogendoorn, Dhr. Kraal, Fam.
Veenstra en Mevr. Roelofs-Kleer.



MUTATIES

Verhuisd:

Mevr. M.W.K. (Rosalie) Lagrouw en de kinderen naar:
Sprang-Capelle.

Nieuw binnengekomen:

Dhr. R. van Oosterhout en dhr. P. van der Wal

Getrouwd:

Hanna de Bruin en Dario Claassen



Helaas loopt Kontakt soms achter de feiten
aan maar gelukkig is er dan nog de
zondagsbrief die goed wordt gelezen, wat
blijkt uit het onderstaande bedankje.
Vorig jaar hebben Cees en Miny van
Peer-Vos gevierd dat zij 60 jaar getrouwd
waren. Alsnog willen wij hen van harte
feliciteren en wensen wij hen nog vele
gelukkige jaren toe, waarin zij Gods na-
bijheid mogen ervaren.

BEDANKT!

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties die wij voor ons 60-jarig huwelijk op 28 november
2022 mochten ontvangen.

Het heeft ons echt goed gedaan!

Hartelijke Groet van Mini en Cees van Peer.

Op 17 januari waren Twan en Liesbeth Janssen-Verhagen 12,5 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. We wensen jullie met jullie gezin nog vele goede, gezonde jaren toe en de nabijheid van God.



PROJECT VEERTIGDAGENTIJD

Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. Verander je mee?

Over het thema

Stel je voor: je gaat elke dag water halen bij een put. Dag in dag uit, steeds dezelfde put, steeds hetzelfde water. Maar op een dag gebeurt er iets. Bij diezelfde, vertrouwde put zit een man die jou anders naar het leven laat kijken. Dat gebeurt in het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:5-26), dat we op de derde zondag van de veertigdagentijd lezen. Het verhaal laat iets zien dat in deze hele veertigdagentijd steeds terugkomt: dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Dat er een nieuw begin gemaakt kan worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken. Daar hoeft

je niet zelf voor te zorgen: God maakt dat nieuwe begin voor jou. Aan jou de keus om erin mee te gaan.

'Verander je mee?' is het overkoepelende thema van deze veertigdagentijd. Al vanaf de eerste zondag, als we horen over Jezus in de woestijn, ontdekken we dat mensen keuzes kunnen maken. En dat God ons uitnodigt om te kiezen voor het leven.

Zondag 26 februari 2023 - Matteüs 4 : 1-11



Thema:

Waar zeg jij nee tegen?

Het Bijbelverhaal van deze zondag gaat over de verzoeking van Jezus in de woestijn.

voor de jongeren

Gelijke behandeling Matteüs 20:1-15

De laatkomers krijgen evenveel loon als de vroege vogels.

Is dat eerlijk?

Het was oogsttijd. Een prima tijd voor mensen die zich lieten inhuren om op het land te werken. Als je werk zocht, ging je naar het marktplein dat als uitzendbureau diende.

In alle vroegte stond daar al een groepje werkzoekenden. Ze hadden geluk. Voor één zilverstuk konden ze die dag druiven plukken. Die moesten vandaag geoogst. Maar de eigenaar van de wijngaard zag al gauw dat hij meer werkkrachten nodig had. Dus haalde hij nieuwe en beloofde ze een eerlijk loon. Later deed hij dat nog eens. En toen er tegen de avond onweer dreigde, haalde hij op het laatste nippertje nog een paar werkloze arbeiders van het plein.

Vóór de regen was de oogst binnen. En de eigenaar betaalde uit. Eerst aan de laatkomers. Dat viel mee: ze kregen een zilverstuk. Net als de mensen die 's middags gekomen waren. 'Dat belooft wat,' dachten de mensen die al om 5 uur 's morgens begonnen waren. Maar ook zij kregen één zilverstuk. 'Dat is niet eerlijk!' protesteerden ze. 'Zij hebben maar een uurtje gewerkt, en wij hebben de hele dag in de brandende zon staan ploeteren!' 'Ik behandel je eerlijk,' zei de eigenaar. 'We hadden één zilverstuk afgesproken. En als ik zo goed ben om die anderen hetzelfde te geven, dan is dat mijn zaak. Het is mijn geld.' 'Dit verhaal laat zien hoe het in het koninkrijk van God toegaat,' zei Jezus. En misschien voel jij nu ook wel de verontwaardiging kriebelen: dit is toch niet eerlijk...

Maar je zult maar die werkloze zijn, die zich verslapen heeft. Of die wat later was omdat ze zich niet lekker voelde of eerst een ziek kind moest helpen. Dan ben je blij met zo'n baas die soms meer geeft dan waar je recht op hebt. Een baas die eigenlijk te goed is voor deze wereld.

(Uit: De Nieuwe Oase)

Gespreksavonden over 'Wie is Jezus voor jou?'

In het beleidsplan hebben we ons voorgenomen werk te maken van onze 'relatie met elkaar en met Jezus'. Daarvoor willen we onder andere gespreksavonden organiseren. Daarom organiseren we een serie avonden in de Veertigdagentijd voor Pasen: elke woensdagavond van 22 februari tot en met 5 april van 19.30-20.30u over de vraag: 'Wie is Jezus voor jou?'

Veel mensen halen hun inspiratie uit verhalen en beroemde mensen. Jezus is zo'n inspirerende persoon. In kerken wordt over Hem verteld en proberen mensen Hem te volgen. Maar wie is Hij eigenlijk? Wie is Hij voor jou? Ieders beeld van Jezus is verschillend. En de betekenis van Jezus ook voor iedereen. Hoe spreekt de Bijbel eigenlijk over Jezus? Wat voor betekenis kun je daaruit halen voor jouw leven?

Een gratis boekje neemt je in de veertig dagen voor Pasen mee door de Bijbel heen. Je leest teksten uit de Bijbel die verwijzen naar Jezus en iets over Hem vertellen. Dat boekje kun je zelf aanvragen bij het Bijbelgenootschap, www.bijbelgenootschap.nl. Over het boekje:

Wie zeg jij dat Ik ben? Bijbels dagboek voor de veertigdagentijd
 Zeven weken lang lees je teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, die allemaal hun eigen licht werpen op de vraag wie Jezus was en voor ons wil zijn. De korte uitleg en reflectievragen helpen je om op zoek te gaan naar je eigen antwoord op die vraag. Je hoeft dat niet alleen te doen. Elke woensdagavond is er de kans om met elkaar te praten over de teksten die je gelezen hebt en over de vraag: wie is Jezus voor mij? Eén tekst staat daarin centraal, die we samen lezen in de zoektocht wie Jezus voor jou kan zijn. Je hoeft dit boekje niet te lezen om aan de avonden mee te kunnen doen; het is wel een mooie toevoeging.

Pak deze kans om eens op zoek te gaan naar de betekenis voor jou van dé centrale figuur in het christelijk geloof. Wees welkom in De Brug. **Iedere woensdagavond van 22 februari tot en met 5 april, van 19.30-20.30u** heb je de kans om te komen. Je hoeft niet elke keer te komen; je kunt gewoon een losse avond meemaken. Aanmelden is niet noodzakelijk.

1. 22/2 Hij is toch die Timmerman? (Marcus 6:1 – 6:6)
2. 1/3 Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen? (Marcus 4:35 – 4:41)
3. 8/3 Wie is Hij, dat Hij zonden van mensen vergeeft? (Lucas 7:36 – 7:50) **In verband met biddag begint deze avond voor één keer om 20.30 uur in plaats van 19.30 uur.**
4. 15/3 Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? (Johannes 6:25 – 6:51)
5. 22/3 Wie is Hij, dat Hij als koning Jeruzalem binnenrijdt? (Matteüs 21:1 – 21:11)
6. 29/3 Wie zeggen de mensen dat Ik ben? (Matteüs 16:13 – 16:17)
7. 5/4 Hij is opgestaan, het is echt waar! (Lucas 24:13 – 24:35)

ds. Otto Grevink

Geloof en dementie

Eén van de moeilijke kanten van het ouder worden is de achteruitgang van de gezondheid.

Zeker als je geheugen je in meerdere of mindere mate in de steek gaat laten, levert dat de nodige problemen op.

Behalve binnen het gezin, in de familie, merken we ook als gemeenteleden binnen de kerk dat bij mensen dingen anders gaan dan eerst.

Misschien vraagt u zich ook af in situaties: *Wat kan ik hier doen of hoe moet ik reageren, hoe ga ik respectvol om, juist met mensen, die steeds kwetsbaarder worden?*

Op **21 februari** willen wij in kerk De Brug in een bijeenkomst van **19.30 tot 21.30u** uur samen stilstaan bij het thema: *'Geloof en dementie'*.

De heer Joop Lankhaar wil hier vanuit zijn ervaringen met ons in gesprek gaan.

Deze avond is niet alleen voor contactpersonen maar voor iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt bij het onderwerp.

Naast een inleiding zal er veel tijd zijn voor vragen en om in gesprek te gaan met elkaar over dit onderwerp.

Henk Hoogendoorn

Je staat er niet alleen voor!

Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk 'De Brug'. En tijdens de kerstdagen was dat best vaak. Tijdens de kerstdagen hoor ik u denken. Dat is wel even geleden; Kerst is allang uit onze gedachten verdwenen. Er zijn nadien nog zoveel andere dingen gebeurd waar wat over te zeggen valt. Ja, dat vindt Tolleke ook. Maar er komen nog zoveel maanden en zoveel kansen. Toch maar weer even terug naar alles rondom Kerst.

Tolleke is best een trouwe kerkganger, vooral rondom die kerstdagen. Ik heb een keer een vesper bezocht, wel koud.

Maar ook inspirerend en daar gaat het tenslotte om.

En dan de kerstnachtdienst. Tolleke heeft volop genoten.

De cantorij die weer prachtig zong en ons mee liet zingen. Natuurlijk ook van Dieter die met ons een bezoek aan de stal bracht.

Maar de top van al die kerkdiensten of hoe je ze ook mag noemen, vind ik toch wel de dienst op kerstmorgen.

De kerstdienst heeft altijd iets luchtigs, haast iets vrolijks, iets bemoedigends. Hoe komt dat toch, vraagt Tolleke zich af?

Dominee Otto heet ook iedereen welkom.

De trouwe kerkgangers, maar ook de mensen die het weer eens willen proberen.

En ook de mensen die min of meer verplicht met de zangers uit het koor mee

moesten. Tolleke is dan altijd nieuwsgierig naar de preek.

Eigenlijk is die gebeurtenis die we met Kerst vieren zo versleten geraakt in de loop der jaren, dat het niet meevalt een kerstboodschap over te brengen.

Met Kerst begint God weer opnieuw met ons. Niet op een ark net als Noach. Nee, een helper wordt onder ons geboren. Want God wil verder met ons. Niet voor niets krijgt het kerstkind de naam Jezus: God redt. En al die vrouwen uit het register aan het begin van Matteüs?

Dominee Otto roept ons op: Blijf vertrouwen en hoop houden net als al die vrouwen uit de stamboom van Jezus. Je staat er niet alleen voor!!!? Wat een geluk dat we in de kerk zitten.



Je staat er niet
alleen voor!

Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast

Een bijzondere bijeenkomst

Van 15 t/m 22 januari was het de week van het gebed voor eenheid van de christenen. Een paar dagen daarvoor werd ik aangespoord om mee te gaan naar een oecumenische viering in de Sint Paulusabdij in Oosterhout. Daarbij kwam dat er een optreden was van de groep Sela, inmiddels bij velen onder ons ook wel bekend van de YouTubefilmpjes in onze kerk.

Mij ervan bewust zijnde de eigen bijeenkomst in ons kerkje te moeten missen en met een enigszins bezwaard gevoel, reed ik naar Oosterhout. Op het parkeerterrein aangekomen werden we door een verkeersregelaar naar een parkeerplaats gewezen, hetgeen deed vermoeden dat er veel mensen verwacht werden. Net binnen werden we hartelijk begroet door één van de broeders van

de gemeenschap Chemin Neuf. We waren vroeg en kozen een plekje in de koorbanken voor in de kapel.

De inhoud van de viering kwam mij erg bekend voor. Onderdelen als het Credo, Offerande, het Sanctus, Agnus met als slotlied een Magnificat wat door de groep Sela vertolkt werd. Tevens waren alle stukken in het Nederlands en kon iedereen meezingen.

Het bijzondere van deze viering was wel dat er veel mensen waren vanuit verschillende geloofsrichtingen, met verschillende achtergronden. Oudere mensen, maar ook vele jonge mensen. Van katholiek, Grieks orthodox, evangelisch tot aan gereformeerd.

Iedereen was gelijk, iedereen kwam met eenzelfde doel. God lof prijzen en om het geloof te delen met elkaar. Zoekend naar eenheid en vinden wat ons bindt. En dat is veel. Er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt. Om even op het laatste in te gaan.

Voor diegenen voor wie deelnemen aan de eucharistie een stap te ver is, werd er ruimte gegeven om met een gebaar met de armen gekruist naar voren te komen. En daarmee je verbonden te voelen met je medechristenen en de zegen te mogen ontvangen. Wat een zegen!!!

De twee getuigenissen die er waren hadden één ding gemeen. De sprekers spraken van overeenkomsten en wat zij geleerd hadden van medechristenen. De boodschap van de viering was duidelijk. Laat we elkaar proberen te begrijpen, te leren van elkaar en vooral te respecteren. Een mooi gebaar was elkaar de hand te reiken met de woorden: de vrede van Christus.

In diezelfde week lees ik een stukje uit het dagboek van de GZB. De lezing is uit Hebreeën. Mozes was een trouwe dienaar in het huis van God. Maar Christus zelf is de bouwer van het huis en is meer dan een dienaar. Niet langer gaat het om een concreet gebouw, maar om een levend huis. Dat huis zijn wij!! Christus is getrouw over ZIJN huis. Dat huis waarvan wij deel uit mogen maken. Laten we Hem daarom dienen door te blijven bidden voor eenheid in verscheidenheid.

Het was er koud die ochtend in de Sint Paulusabdij, maar we werden warm van binnen. Na fijne ontmoetingen keerde ik met een blij en bemoedigend gevoel huiswaarts.

Martha Dank

Broeders en Zusters,

De Gereformeerde kerk van Sprang Capelle e.o. heeft afgelopen jaar het project Kerk in Actie Oekraïne ondersteund.

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Help mee! Voedsel, onderdak en transportmiddelen Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne, waaronder de Lviv Education Foundation (LEF). LEF biedt hulp in de Oekraïense dorpen, vangt vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen. Daarnaast biedt Kerk in Actie hulp aan de grenzen via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together).

Afgelopen jaar hebben wij met de actie € 1476,05 euro over kunnen maken naar het project van Kerk in Actie Oekraïne. Daarvoor onze dank.

Namens de ZWO commissie
Kees en Marjon van Eersel

Een warme gemeente... in de kou?

In de laatste maanden van het oude jaar heb ik een paar keer ervaren hoe warm en waardevol onze gemeente is. Om maar eens wat voorbeelden te noemen:

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin wij onze overleden gemeenteleden herdachten vroeg de dominee aan de kinderen: "Wat doe jij als je verdrietig bent?" Na een poosje nadenken zei één van de kleinkinderen van een overleden gemeentelid: "Houd moed!" Dat ontroerde me en ik werd er warm van.

Tijdens het gezellige seniorenkerstfeest, georganiseerd door de diaconie, kregen we na afloop warme glühwein. De jarige diaken Robert kon het inschenken niet bijhouden, zoveel liefhebbers waren er. Hij kreeg het er warm van.

Op Kerstavond, georganiseerd door eigen gemeenteleden, zong de cantorij samen met de Zanggroep van Waalwijk mooie kerstliederen. Een fijne dienst in een goed bezette warme kerk met veel familieleden. Na afloop warme chocolademelk en weer die warme glühwein.

Maar nu hoor ik toch geluiden dat langzaam de kou komt binnensluipen. En wel in de vorm van hoge energiekosten en inflatie. Dat laten we toch niet gebeuren? Als we nou eens allemaal samen onze schouders eronder gaan zetten en als degenen die het kunnen missen nou eens een extra duit in het zakje doen, dan blijven we toch gewoon die warme gemeente, letterlijk en figuurlijk?

Tineke Korpershoek

Ik geef de pen door aan
Nel Wagemakers.



Vanuit de boekenkast

Bittere Thee van Corine Naranji

Nadat Dieter in het vorige Kontakt een stukje geschreven heeft over een boek uit onze boekenkast sluit ik me daar graag bij aan met een boek dat is gebaseerd op feiten en een indringend beeld geeft van de verandering van het Perzië van de sjah in

het Iran van Khomeini.

Midden zestig ontmoet de Nederlandse Dorien de Perzische Hamed. Hij studeert in Delft bouwkunde. Ze worden verliefd, krijgen een zoon en verhuizen later naar Perzië. Hamed is vol idealen en begint een bouwbedrijf in Iran. Dorien kan goed opschieten met haar schoonfamilie en het gezin krijgt er nog een dochter bij. Maar de cultuurverschillen worden al zichtbaar, zeker als Hamed activiteiten tegen het heersende regime begint. De ontevreden-

heid tegen de sjah wordt steeds heviger en als de sjah vlucht en Khomeini zijn intrede doet wordt het steeds slechter. De kloof tussen beiden geliefden wordt steeds groter en Dorien besluit met toestemming van Hamed met haar kinderen terug te gaan naar Nederland. Hoe zal het verder gaan met Dorien en Hamed? Gaat het nog goed komen?

Corine Naranji beschrijft op overtuigende wijze een grote, maar door cultuurverschillen onmogelijke liefde.

Van harte aanbevolen.

Nu te vinden in de boekenkast.

Wie sluit aan met een boek uit de boekenkast?

Marjanne Dekkers



Geloof je nog wel in een toekomst?



In de komende tijd houden we weer geloofsgesprekken. Het thema is *geloof je nog wel in een toekomst?* De laatste tijd zijn er veel problemen in onze maatschappij. Men spreekt zelfs wel van crisissituaties. Ik denk aan de aardbevingen in Groningen en de angst die mensen bevangt als de grond

opnieuw gaat trillen. De toeslagenaffaire en de wanhoop die vele, vaak minder bedeelde, ouders voelen omdat ze nog steeds niet gecompenseerd zijn. En dan denk ik nog niet eens aan de getroffen ouders waarvan hun kinderen uit huis zijn geplaatst. Verder is tijdens de coronatijd heel duidelijk geworden hoe sterk de twee-

deling in onze maatschappij is, waardoor zelfs broers of zussen niet meer met elkaar omgaan vanwege verschillen in opvatting. Daarnaast zijn er grote problemen met het klimaat, worden boeren bedreigd in hun bestaan, staan we voor enorme veranderingen die grote financiële gevolgen zullen hebben. In al die gevallen wijzen we naar de falende overheid.

Kan het ooit nog wel goed komen met onze aarde als we zien wat voor effecten de opwarming van de aarde teweegbrengt? Hebben de oudere generaties gezorgd dat de kleinkinderen een waardevol leven in het vooruitzicht hebben? En de generaties in de minder ontwikkelde landen? Is er nog wel toekomst voor de mensheid?

Daar sta je dan als lid van onze kerk De Brug en hoe kun je - of moet je misschien wel - je opstellen? Mogen we optimistisch zijn, want we geloven dat Ja, wat geloven we eigenlijk als het over de toekomst gaat?

Het leek ons goed om daar met elkaar over te spreken.

In de zondagsbrief kondigen we aan wanneer de bijeenkomsten zullen zijn.

Namens het team Geloofsgesprekken
Jan de Gruijter

VLEUGELS

Er zijn mensen
die nooit een woord
van waardering krijgen,
nooit een bemoedigend woord.
Ze doen de nederigste werkjes
en iedereen vindt dat vanzelfsprekend.
In alle stilte doen ze
duizend kleine dingen,
thuis, in ziekenhuizen,
kantoren en werkplaatsen.
Niemand die het ziet.
Maar als ze iets niet doen
of één voet verkeerd zetten
heeft iedereen het gezien.

Hun fouten worden geteld
en op hun rug gebonden.

Zo lopen heel wat mensen gebukt
in een maatschappij,
waar niet gevraagd wordt
naar je goedheid, je eenvoud,
je dienstbaarheid en toewijding.

Maar alleen naar je
universiteitstitel en diploma,
je deskundigheid en ambitie,
je wetenschappelijke
en technische waarde.

Menselijke gevoelens tellen niet mee.

Te veel mensen voelen zich daarom
afgeschreven en uitgeteld.
Zij hebben geen arbeidsvreugde meer
en ook geen levensvreugde.
Terneergedrukte mensen zitten vast
en komen niet meer vooruit.
Ze zouden vleugels moeten krijgen.

Vleugels! Dan wordt het leven lichter.
Vleugels! Dan wordt alles vrolijker.
Een pluim,
een woord van waardering
kan wonderen doen.

Geef mensen een pluim!
Geeft ze regelmatig een pluim!
Dan krijgen ze vleugels!

Phil Bosmans

(Ingestuurd door Riek Verduijn)

Kerstmarkt 9 december 2022

Afgelopen december hebben we weer een gezellige en succesvolle kerstmarkt mogen organiseren in kerk de Brug. De netto-opbrengst van € 1.900 is verdeeld onder de Voedselbank en de eigen kerk de Brug. De opzet van de kerstmarkt was iets anders als voor de coronaperiode. Er was gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de bestellingen op te halen. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om de kerstmarkt mogelijk te maken. Denk aan de mensen die soepen, stampotten en taarten hebben gemaakt. Ook zijn er tachtig kerststukken in elkaar gestoken. Daarnaast zijn er ook mensen die ons op een andere manier hebben gesteund, bijvoorbeeld financieel, materieel en/of een locatie beschikbaar hebben gesteld ter voorbereiding van de kerstmarkt (Bart van Wijlen).

Voor het mogelijk maken van de kerstmarkt wil de activiteitencommissie alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun gedane inzet en daarnaast alle mensen voor het plaatsen van de vele bestellingen.

Hartelijke groet,
De Activiteitencommissie

Vakanties met Aandacht!

Bij het Vakantiebureau kunt u écht vakantie vieren! Genieten van rust, de prachtige omgeving, het comfort van het hotel en van heerlijke maaltijden. Doe mee aan gezellige uitstapjes en de avondprogramma's, ontmoet nieuwe mensen en geniet van:

Een Vakantie met Aandacht. Een team gemotiveerde vrijwilligers neemt de tijd voor u en staat dag en nacht voor u klaar met een helpende hand en een luisterend oor. Aan het begin van uw vakantie wordt u gastvrij ontvangen op de locatie en staan de vrijwilligers voor u klaar. Locaties: 'Nieuw Hydepark' in Doorn, 'Dennenheul' in Ermelo, 'IJsselvliedt' in Wezep en/of een vaarvakantie met de 'Willem Alexander'.

Het vrijwilligersteam nodigt u iedere dag uit voor diverse activiteiten, zoals creatieve workshops, (bus)uitstapjes, spelletjes of een optreden van een koor of artiest.

De omgeving van de hotels leent zich uitstekend voor een mooie wandeltocht of een ritje op de duofiets. Uiteraard kunt u zelf er-

opuit gaan. Niets moet, alles mag! Wilt u meer weten? Vraag een brochure aan: Het Vakantiebureau, Heiligenbergweg 5, 3833 AC Leusden Tel.: 0343-745890 Email: info@hetvakantiebureau.nl. of zoek eerst op: www.hetvakantiebureau.nl.

Pauline Schouten

De voorbeden: bidden voor de kerk en de wereld

Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde: de liturgie. In deze serie komen de verschillende elementen aan bod. Marcel Barnard licht deze toe, drie gemeenten vertellen over hun praktijk. Deze keer: de voorbeden.

Nadat de Schriften zijn gehoord en uitgelegd, en voordat de Maaltijd wordt aangericht, hebben de voorbeden hun plek in de eredienst. De gemeente bidt voor wie ziek zijn, lijden en gebrek hebben, voor wie regeren en leidinggeven, voor onderwijs en rechtsstaat, voor politiek en economie, voor kerk en oecumene, voor wat dan ook.

De diaken (die kent de nood van de wereld het beste) kan hierin de gemeente voorgaan. Als de Maaltijd niet wordt gevierd, bidt de gemeente - sprekend of zingend - het grootste en eenvoudigste van alle gebeden, het Onze Vader.

God laat zich bidden. Abraham bidt, hij onderhandelt met God, vraagt steeds meer, en ondervindt dat God de wereld behoudt omwille van 50, nee 45, nee 40, nee 30, nee 20, nee omwille van 10 rechtvaardigen (Genesis 18:22-33). En Jezus vertelt het verhaal van een onrechtvaardige rechter die zich laat -*-bidden en een steeds maar aanhoudende weduwe uiteindelijk recht verschaft, 'omdat ze me last bezorgt. Anders vliegt ze me nog aan'. Dan geeft Jezus als commentaar: als een onrechtvaardige rechter zich al laat bidden, 'zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen?' (Lucas 18:1-18)

De gemeente legt zichzelf en deze wereld met al haar onrecht en gebreken in de handen van God. Ze erkent zodoende dat God regeert. Zo erkent zij ook dat wij niet alles kunnen, dat niet alles onmiddellijk maakbaar en beschikbaar is. Tegelijkertijd verplicht ze zich met haar smeken, roepen en vragen om zelf recht te doen én om mild en genadig te zijn jegens zondaars en onrechtvaardigen. Christenen weten immers maar al te goed dat zij zelf geen

haar beter zijn dan wie dan ook (Lucas 18:9-14). Vanzelfsprekend is dat allemaal niet in deze tijd.

'Mooi dat de hele gemeente meedoet'

"In onze gemeente proberen we in de voorbeden woorden te geven aan de gebeden die opkomen uit de gemeenschap: de gemeenschap van de wereld, van ons land, van onze omgeving en van onze kerk. Zo ligt er op zondagmorgen een voorbedenboek waarin gemeenteleden punten van voorbeden kunnen noteren. De voorganger neemt deze mee. De diakenen sluiten elke maandvergadering af met het verzamelen van voorbeden. Voor wie en voor welke situatie willen we de komende maand bidden in de dienst? Soms zijn dat de dingen die in de vergadering besproken zijn, maar vaak ook wat in de wereld of in onze omgeving gebeurt. Vanaf het nieuwe kerkelijk jaar zullen de diakenen ook participeren in het doen van de voorbeden in de zondagse dienst. Het mooie vind ik altijd dat de hele gemeente meedoet als we de voorbeden eindigen met stil gebed en het gezamenlijke Onze Vader. Een moment van intense verbondenheid met de gemeenschap en God."

ds. Henriëtte Nieuwenhuis, Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam

'We willen niemand overslaan'

"Een verzoek tot voorbede kan worden aangetroffen vóór de dienst op een briefje of in houten voorbedehuisjes in onze beide kerkgebouwen. De dienstdoende ambtsdragers halen deze op om mee te geven aan de voorganger voordat een dienst begint. Als daar, als dat gewenst wordt, namen bij genoemd mogen worden, willen we trouwens niet de indruk wekken dat we anderen zouden vergeten: de zieken, de gestorvenen, de rouwdragenden, de eenzamen, maar ook hen die met zorg naar hen omzien. We willen niemand overslaan, ook niet hen die lijden in deze gebroken, ontspoorde wereld vol geweld, slachtoffers en onvrede. En niet hen die na een feestelijk moment nog durzaam verder hopen te gaan. God blijft God, en Hij zal er op zijn zelfstandige wijze mee omgaan. Ook als mensen, in zo belangrijke stilte, voorbeden doen in de eredienst en we afsluiten met een gezamenlijk Onze Vader."

ds. Johan Antonides, Protestantse Gemeente Vroomshoop

'We brengen het hele leven voor God'

“Na de verkondiging nemen we de tijd voor dankgebed en voorbede. Die plek is niet toevallig. Wat we in de verkondiging ontvangen hebben, krijgt reliëf door de voorbede. Het is geen klinisch, theoretisch verhaal, maar het raakt mensenlevens en het wel en wee van de wereld. Verkondiging en voorbede zijn verbonden werelden, van woord en leven samen. De verkondigde genade en hoop geeft reden en vertrouwen voor de voorbede. We benoemen de vreugde en het verdriet van gemeenteleden. Treffend genoeg worden zo nogal eens overlijden en geboorte in één adem genoemd. Zo brengen we het hele leven voor God, met de bede dat Hij het heiligt en ermee doet wat goed is in zijn ogen. In de voorbede vertrouwen we ons leven, de crises in deze wereld en de zorgen die het nieuws bij ons oproepen aan Hem toe. Dat maakt de voorbede prachtig: ernst en ontspanning in één beweging: de ernst van hoe het is, de ontspanning van hoe het zal zijn.”

ds. Bert-Jan Mouw, Hervormde Gemeente Aalburg

(uit publicatie – website - Protestantse Kerk in Nederland)