

**KONTAKT**  
**JULI/AUGUSTUS 2023**

# Genieten van de natuur

Dat is genieten wandelen  
in een natuurgebied,  
het inademen van de frisse lucht  
en wat je allemaal ziet.

Even de wereld en alles  
om je heen vergeten,  
je dichtbij je God de  
Schepper mogen weten.

Al rondkijkend zie je  
prachtige bloemen staan,  
zij vertellen mij dat God  
echt wel moet bestaan.

Dan voel ik mij als mensje  
daar heel erg klein,  
maar dankbaar om in  
de natuur te zijn.

Als de natuur hier al  
zo mooi mag wezen,  
wat zal Hij ons straks op  
de nieuwe aarde geven.

*Janneke Troost*



# Vakantie

*Prediker 3: Er is een tijd om .....*

In Prediker 3 wordt heel wat opgenoemd waarvoor tijd is. Maar de schrijver van dit Bijbelboek komt toch uit een heel andere tijd. Als tegenwoordige schrijver had hij vast en zeker opgenomen dat er ook tijd voor vakantie zou zijn. Daarom vraag ik maar even de aandacht voor vakantie.

Ik merk op vakantie vaak dat mensen een kerk bezoeken. Je zou je af kunnen vragen waarom mensen dat doen. In het warme Spanje heb ik wel een vermoeden: het is er vaak heerlijk koel. En als je in Barcelona bent, snap ik ook wel waarom je de Sagrada Familia bezoekt. Wat een prachtig architectonisch bouwwerk.



Ik bezondig mij in mijn vakantie ook vaak aan het bezoeken van religieus getinte gebouwen. Tijdens een van onze vele bezoeken aan Roemenië had ik me laten ontvallen dat ik de uitbundig beschilderde kerken in de Bucovina wel eens wilde bezoeken. Onze vriend Sorin organiseerde meteen een tiendaagse reis langs die kloosterkerken in het noordoosten van Roemenië.

De Roemeense Willem van Oranje, Stefan cel Mare, Stefan de Grote, liet na elke overwinning op de Turken een prachtig kerkje bouwen. Zowel van binnen als van buiten zijn de kerken rijk beschilderd.

Ik weet me nog het bezoek aan die kerk in Neamt goed te herinneren. Het monnikenklooster dat bij die kerk hoorde, verdiende er wat bij door logies met ontbijt aan te bieden. Wat is er mooier op zo 'n kerkenpad dan slapen in het klooster naast de kerk. Niet dat ik er vromer van geworden ben. Nauwelijks in slaap of de kerkklokken begonnen te beieren. Na even stopte dat, maar goed en wel net in slaap of het gebeier begon weer. Het was tijd om eens polshoogte te gaan nemen. In de kerk was die avond een icoon gestolen. Om het kwartier werden de monniken opgeroepen om te bidden voor de terugkomst van het icoon. Het werd een onrustige nacht.

Prediker had toch gelijk: er is een tijd van verliezen en een tijd van bidden. Of het icoon ooit weer terugkwam in de kerk, weet ik niet. Er stonden nog 20 andere kerken op het programma.

Wel vraag ik me af wat dieven bij ons in de kerk kunnen stelen? En de kerkklokken luiden kan al helemaal niet.

Het prachtige kerkje in Moldavi-ta vereerden wij ook met een bezoek. Daar hadden we het geluk dat we aan konden schuiven bij een rondleiding. Non Tatiana leidde een groepje Duitse toeristen rond. Uitvoerig stond ze stil bij de stamboom van Jezus, die aan de buitenkant van de kerk geschilderd stond. Ook waren allerlei tafe-



relen rond te geboorte van Jezus op de muur te zien.

Tatiana was een moderne non en deed aan een interactieve rondleiding. Ze stelde regelmatig vragen aan ons.

Zo vroeg ze welke aartsengel een rol had bij de geschiedenis van de geboorte van Jezus. Het bleef ijszig stil. Ik – met al mijn Bijbelkennis – moest dat toch wel weten. Maar de naam Gabriël kwam niet snel naar boven drijven. Wel schoot me Lucifer te binnen. In al mijn onschuld noemde ik die naam. Dat liep verkeerd af. Tatiana liep rood aan en kwam op me af. Ik moest krom gaan staan en kreeg billenkoek met haar aanwijsstok.

Prediker heeft vast ook bedacht dat er een tijd van vergeten is en een tijd van ongewenste antwoorden geven.

Regelmatig heb ik nog het klooster in Moldavita bezocht. Kijk daar heb je die verkeerde man weer met zijn Lucifer, zag ik Tatiana denken. Maar het kwam goed. We werden altijd uitgenodigd om mee te komen eten. En het gastenboek bekijken, want daar had koningin Juliana in geschreven.

Vakantie ... er valt heel wat te ervaren. Vaak zonder zorgen of vermoeid te raken. Als ik een kaars of een vuurtje aan steek, moet ik vaak aan Tatiana denken.

Vier de vakantie en denk aan de woorden van de Prediker: *'Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.'*

Rien Visser

*De zomer kwam voorbij en ik bleef staan.  
De zoete geur van linden in de laan.  
Vanuit het dorp de zomerse geluiden.  
De lome warmte uit het zoele zuiden.  
De volle zomer overweldigde mijn wil:  
Een laan is om te lopen en toch stond ik stil.*

Piet van Rijsbergen.

## Vanuit de 'pastorie'



Vanaf 1 juli werk ik volgens afspraak met de kerkenraad een paar uur minder. Nu nog 8 uur per week. Als kerkenraad waren we ervan overtuigd aan het begin van het jaar, dat zowel in mijn werk als in het pastoraat de nodige bakens zijn verzet, we nog deels wachten op resultaat, maar dat het begin gemaakt is. In het geval van mijn werk met een beleidsplan, een inzet voor een ruimere predikantsplaats om in de uitvoering van het beleid te ondersteunen, en een aanzet tot de eerste Kliederkerk en toekomstige belijdeniscatechese. Ik verwacht dat we met deze 8 uur voorlopig op mijn terrein voldoende verder kunnen, al wil je altijd meer en sneller, ikzelf ook. Maar we gaan verder.

Voor mij is het ook onderdeel van een algehele vermindering van mijn werk. Voor de landelijke kerk zal ik nog maar 4 pioniersplekken begeleiden en deel uitmaken van het Landelijk Team Pionieren. De meeste pioniersplekken heb ik overgedragen. De zorg voor onze Hannah vraagt een andere focus, meer flexibiliteit en meer thuis zijn dan ik soms nu voor elkaar kan krijgen. Ik zal dus minder buitenshuis werken, en ik ga weer studeren in eigen tijd.

Ik ga me specialiseren in Geestelijke Begeleiding. Bij deze vorm van begeleiding kun je denken aan langduriger trajecten waarin je met iemand verder doorpraat door vanuit een vraag op zoek te gaan in de bronnen van onze traditie naar een antwoord. Die bron vinden we natuurlijk in de Bijbel, maar ook in de omgang daarmee door kloosterlingen, kerkvaders en -moeders en anderen die ons voorgingen in spiritualiteit. Die specialisatie duurt twee jaar, waarvan het merendeel thuis moet gebeuren tijdens studie. Ik kijk er erg naar uit. Ook voor mij is het een soort herbronning, opnieuw met de traditie in al zijn vormen bezig zijn. Het voedt mij ook, en ongetwijfeld zult u daarvan iets gaan merken in de preken, als u dat nu al niet doet. Want het is voor mij geen nieuw terrein. Ik ben al langer op dat terrein voor mezelf bezig geweest om een nieuwe balans te vinden.

Voor die balans is zomerrust voor ons allemaal ook nodig. Een heel aantal mensen zijn al op vakantie (geweest). Anderen gaan nog. Maar ik wil ook in het bijzonder aandacht vragen voor hen voor wie de zomer juist een tijd is van eenzaamheid. Ik wil daar kort bij stilstaan.

### **Zomereenzaamheid**

Twintig jaar geleden precies begon ik met een onderzoekstraject in Leiden. Na mijn studie wilde ik mij verder verdiepen in het ontstaan van geloofsgemeenschappen in nieuwbouwwijken. Vinex-wijken hetten die toen. Ik kan me herinneren dat ik in het onderzoekstraject nog de dominee van de Hervormde Gemeente Sprang sprak over de plannen voor Landgoed Driessen. Aan dat onderzoek begon ik in juni. Daarna ging ik eerst op vakantie. Dat was al zo gepland. Het leek me een goede start van mijn eerste echte baan...

Maar daarna volgde een lange zomer. Op de universiteit trof ik niemand meer. Wie werkte zat volgens een gezegde daar 'bij strandpaal elf'. Maar ik zat braaf op mijn werkkamer. Ik vond het een eenzame, langzame, inspiratieloze tijd. Sindsdien ga ik altijd graag tijdens de schoolvakanties weg. Ook toen Hannah er nog niet was. Veel mensen zijn dan ook weg. Er blijft geen werk liggen. Er komen niet veel mails binnen. Ja, de vakanties zijn duurder en drukker, maar het heeft wel iets, net als vroeger toen je van school kwam op de laatste schooldag: nu hebben we allemaal zomervakantie!

Dat is natuurlijk niet zo. Het vakantie seizoen start al heel vroeg. En gaat nog heel lang door. Fijn als je daarvan houdt. Maar die zomervakantie blijft een piek van rust, waarin heel weinig gebeurt.

Zo weinig zelfs, dat ouderen massaal spreken van 'zomereenzaamheid', die ze onlangs bij RTL nog erger noemden dan de eenzaamheid in de winter. 'Iedereen doet leuke dingen, maar bij mij is het stil.' Mocht je denken, dat klinkt slachtofferig, dan moet je je misschien realiseren dat we ons inderdaad in de zomer terugtrekken in ons eigen gezin of onze vriendengroep, dat we 'lekker

gaan genieten', en de boel even de boel laten. Maar daar zit dus ook een boel eenzaamheid.

Vanuit die ervaring op de universiteit kan ik me er wel wat bij voorstellen, en ook vanuit de ervaring toen ik alleen was en zo blij was dat de school naast de pastorie weer geluid maakte na de zomervakantie: er klonk weer leven!

Nee, natuurlijk hoef je mensen die alleen thuis zijn niet mee te nemen op vakantie. En het hoeft je niet te weerhouden om wél leuke dingen te doen. Als alleenstaanden ergens geen behoefte aan hebben dan is het wel zich het vijfde wiel aan de wagen te voelen. Maar je kunt die vrouw of man uit de straat toch uitnodigen bij je barbecue, of even aanbellen voor een kopje koffie? En op die hete dagen, waarop iemand niet naar buiten kan, is het maar wat fijn als er iemand even binnenkomt: 'Gaat het nog een beetje?' Het hoeft niet lang, het hoeft niet vaak, maar als die zomereenzaamheid maar wat doorbroken wordt.

O ja, en een kaartje vanaf je vakantieadres, weet je nog? Neem eens een paar adressen mee. Wat fijn als mensen dan mogen merken dat er aan hen gedacht is. Misschien ook wel aan jou... Sterkte dan deze zomer! Houd moed!

ds. Otto Grevink





## Beste mensen,

Op maandag 19 juni hebben de huidige leden van de kerkenraad van PG Waalwijk en Sprang-Capelle met elkaar kennis gemaakt in een informele sfeer. De door ons aangestelde adviseur in de zoektocht naar een nieuwe voorganger, Jan Boer, heeft de avond voorbereid en begeleid.

De gemeente van PG Waalwijk is vacant nu ds. Bert van der Linden met pensioen is gegaan en ds. Marleen Bloklander afscheid heeft genomen en is, net als onze gemeente, op zoek naar nieuwe voorgangers.

Tijdens onze gesprekken dit voorjaar met Jan Boer kwam al snel de optie naar boven om samen met PG Waalwijk op zoek te gaan naar een voorganger. Als je die mogelijkheid wilt onderzoeken is het prettig om elkaar wat beter te leren kennen zowel als kerk en als personen.

We drinken eerst samen koffie en om 20.00 uur opent Joop Lankhaar de avond door met elkaar te zingen, te bidden en neemt ons mee in een korte overpeinzing.

Daarna gaan we heel modern aan de slag met de Mentimeter (= op smartphone, iPad of laptop worden vragen en/of stellingen voorgelegd, waarop men anoniem kan reageren). Wij krijgen vragen over onze gemeenten. Een soort quiz op de mobiele telefoon met als resultaat een scherm vol met de antwoorden.



Hoe zien wij PG Waalwijk en hoe ziet PG Waalwijk onze kerk De Brug.

Dat uit zich in een aantal woorden of korte zinnen op het scherm. Na een aantal vragen gaan we in groepjes uiteen om over het beeld te praten dat ontstaan is uit de vragen. Klopt het met de verwachtingen en zitten er opvallende uitkomsten bij?

We hebben gezellig afgesloten met een drankje en een hapje en kunnen terugkijken op een geslaagde eerste kennismaking. Na de vakantie vervolgen we de kennismaking om de optie 'samen zoeken naar een voorganger' meer vorm te geven.

Ondertussen zitten we als kerkenraad niet stil en zijn druk met het voorbereiden voor het beroepen van een voorganger. We hebben het advies gekregen van Jan Boer om voor 0,5 fte te gaan werven. Nu zijn we hard aan de slag met de papierwinkel, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wist dat er zoveel bij komt kijken. We hopen dat u ons blijft steunen in het proces, wij zullen proberen zo transparant mogelijk te zijn en te communiceren over de voortgang.

Stel gerust vragen als er iets is waar u of jullie vragen bij hebben.

Voor iedereen die op vakantie gaat de komende periode; Een hele fijne vakantie.

Vanuit de kerkenraad,  
Brenda Kerkdijk

## **STARTZONDAG**

### **Beste gemeenteleden,**

Samen met ds. Otto gaan wij als jeugdgraad de startzondag voorbereiden. De startzondag is op **zondag 24 september**, schrijf het alvast in de agenda.

We gaan iets doen voor jong en oud om samen jong kerk te zijn.

In Kontakt van september zullen we meer informatie geven. Houd rekening met een programma dat de zondagochtend in beslag gaat nemen en waarbij we samen afsluiten met eten.

We vragen misschien nog hulp bij de invulling maar zullen zelf eerst onze ideeën uitwerken voor we op vakantie gaan.

Verrassen, verbinden en samen geloven!

ds. Otto, Petra, Armando en Brenda

## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 15 mei 2023

**Opening:** Voorzitter Brenda opent de vergadering met het lezen van een gedeelte van Nehemia 1. Nehemia hoort van de rampspoed en de verschrikkelijke omstandigheden waarin zijn volk verkeert. Hij wil de stad Jeruzalem herbouwen. Wat hij hiervoor doet is bidden. Hij vraagt God om geduld en rust om te wachten op het goede moment om in actie te komen. Nehemia leert ons hoe gebed, bewogenheid en overgave aan God de beste voorbereiding is voor onze dromen. Er wordt een kaars aangestoken. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het licht van de wereld wil zijn. 18 april was een overleg tussen de pastoraal ouderlingen en dominee Bert van der Linden. Afgesproken werd dat 80-plussers indien nodig meer aandacht zullen krijgen. Het LRP-systeem, ledenadministratie, werkt goed. De kerkenraad gaat akkoord met een financiële steun van 3 jaar door de diaconie voor Zin op school. De Koningsschool en De Bron maken hiervan incidenteel gebruik.

**Voortgang:** predikantsplaats. Aan Jan Boer is verzocht om versnelling bij het aanvragen van de solvabiliteitsverklaring.

**Evaluatie:** diensten in de Stille Week. Witte Donderdag was een te volle dienst met viering van het Heilig Avondmaal en Laudate Dominum als koor. De meditatie was hierdoor summier en het avondmaal heeft minder aandacht gekregen.

Volgend jaar zal weer een predikant voor de dienst op Goede Vrijdag worden gezocht. De kerkenraad besluit dat de Stille Zaterdag wordt gehandhaafd. De kaars van 2022 is afgeleverd bij de familie Mandemakers.

**Gemeenteavond:** Zie verslag. Er zal meer aandacht worden besteed aan kerkbalans. De gemeente gehoord hebbende verleent de kerkenraad decharge aan de penningmeesters. Voor het nieuwe jaar zal een nieuw kascontrolecommissielid worden gezocht

### **Rapportage:**

- *Kerkrentmeesters.* De pastorie is verhuurd voor 5 jaar met een huurprijs van €1350 per maand.
- *Het orgel* vereist onderhoud, een blaasbalg heeft lekkage.
- *Energiekosten* blijven aandacht vragen. Er worden voorlopig geen zonnepanelen geplaatst.

- *PGML*. Het verslag van de laatste vergadering wordt gedeeltelijk in Kontakt geplaatst.
- *Jeugdraad*. De activiteiten lopen goed. Voor het seizoen 2023/2024 zal een seizoensplan worden gemaakt
- *Commissie Eredienst*: De jeugd raad zal samen met dominee Otto de startdienst organiseren.

**Censura Morum:** Alle aanwezige kerkenraadsleden verklaren van harte met elkaar samen te kunnen werken in de opbouw van de gemeente.

**Sluiting:** Brenda sluit de vergadering met het lezen van het gedicht 'Troost' van Greet Brokerhof en dominee Otto eindigt met gebed.

Verslag: Matty Zoutewelle

Volgende vergadering 26 juni

## ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN



Ook in de zomer kunt u komen meezingen bij het harmonium en wel op de **donderdagden 6 en 20 juli, 3, 17 en 31 augustus** van **10.30** tot 11.00 uur in het restaurant van Elzenhoven. Van harte welkom!  
Henk Hoogendoorn

## INLOOPOCHTEND



Het koffieteam doet niet aan vakantie dus nodigen we u van harte uit op de maandelijkse koffieochtend in De Brug en wel op **woensdag 5 juli en 2 augustus**. We zorgen ervoor dat de koffie vanaf **10 uur** klaar staat. Aan gesprekstof lijkt nooit gebrek te zijn, tot dan!  
Het koffieteam

## DE JARIGE 75+ IN JULI EN AUGUSTUS

9 juli	Dhr. H.J. Molendijk,
11 juli	Dhr. J.N. Pothof,
20 juli	Mevr. N. Wagemakers-de Ruiters,
22 juli	Mevr. E. Koenen-v.d. Pol,
23 juli	Mevr. A. de Gruijter-v.d. Berg,
25 juli	Dhr. J. Branderhorst,
25 juli	Dhr. C. van Peer,
27 juli	Mevr. J. van Peer-Vos,
31 juli	Mevr. W.B. Knoop-Teuling,
31 juli	Mevr. M.M. Dekkers-Varossieau,
3 aug.	Mevr. P.J. de Rooij-Bogers,
5 aug.	Dhr. M.B. de Jong,
9 aug.	Mevr. H. Verduijn-de Hoog,
12 aug.	Dhr. W.M. Lagrouw,
21 aug.	Dhr. L. van Meerkerk,
22 aug.	Mevr. C. Timmermans,
24 aug.	Dhr. D. Vervoorn,
30 aug.	Dhr. G.J. Boersma,
1 sept.	Dhr. H.P. Snijders,

*Namens de gemeente: Hartelijk Gefeliciteerd en wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe!*

De bloemen uit de kerk zijn als groet van de gemeente gegaan naar: mev. V.d. Made-Lankhaar, Jan de Gruijter, Mevr. V.d. Schans-Mandemakers, Jeanette van Oversteeg.



## MUTATIE

### Overleden:

Dhr. Van der Spek (echtgenoot van Mw. Van der Spek – de Haan)

# voor de kleintjes

## Het verhaal van de tien bruidsmisjes

Jezus zei: "Je kan het Koninkrijk van God ook vergelijken met tien bruidsmisjes die met hun olielampen op weg gingen om de bruidegom op te wachten. Vijf misjes waren dwaas en vijf misjes waren verstandig. Want de dwaas misjes namen wel hun olielampen mee, maar geen olie. Maar de verstandige misjes namen behalve hun olielamp ook een kruikje olie mee. Het duurde lang voordat de bruidegom kwam. Daardoor werden ze moe en ze vielen in slaap. Maar midden in de nacht werd er geroepen: 'Kijk, daar komt de bruidegom! Kom mee, hem tegemoet!' De misjes stonden haastig op en staken hun lampen aan. Toen zeiden de dwaas misjes tegen de verstandige misjes: 'Geef ons een beetje van jullie olie, want onze lampen gaan uit.' Maar de verstandige misjes zeiden: 'Nee, want dan hebben we geen van allen genoeg. Gaan jullie maar naar de winkel om olie te kopen.'

Maar terwijl de dwaas misjes olie gingen kopen, kwam de bruidegom. En de misjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen, de feestzaal in. Toen ging de deur dicht. Later kwamen ook de andere misjes en riepen: 'Heer, heer, laat ons er in!' Maar hij antwoordde: 'Luister: ik ken jullie niet.'

Let dus goed op. Want jullie weten niet op welke dag en op welk moment de Mensenzoon komt."



# voor de jongeren

## Hemel en aarde

**Jezus bracht hemel en aarde dichterbij elkaar. Nu is het aan ons.**

De hel op aarde, zo wordt Jemen wel genoemd. Sinds 2014 woedt er een burgeroorlog. Rebellen voeren oorlog tegen de regering, en provincies strijden tegen elkaar. In die chaos hebben terroristen van IS en Al Qaida voet aan de grond gekregen. En wie zitten er klem tussen al die strijdende partijen? Juist, de gewone burgers. Door de oorlog is er te weinig te eten, mensen lijden honger. Voedsel van buiten wordt, als deel van het oorlog voeren, amper toegelaten. En wat de verschrikking nog groter maakt, is dat kinderen massaal worden ingezet. Ze ruimen mijnen, brengen eten waar gevochten wordt, vechten mee en leren doden. De hel op aarde...

Traditioneel denken we de hel niet op aarde, te midden van ons, maar ónder ons: als een onderwereld. En de hemel, de plek waar God woont, plaatsen we recht boven ons. Maar is dat niet al te menselijk gedacht? Wij mensen leven hier en nu, zijn gebonden aan tijd en plaats. Maar dat geldt toch zeker niet voor God?! Lucas beschrijft in het verhaal over de hemelvaart van Jezus hoe hij wordt opgenomen in een wolk. Een wolk... Wie vertrouwd is met de Bijbel denkt aan het volk Israël dat 40 jaar rondtrok door de woestijn. God ging hen voor in een wolk. De wolk duidt op Gods aanwezigheid. Jezus' hemelvaart is niet een reis naar de sterren, maar een binnentreden bij God.

Jezus bracht hemel en aarde dichterbij elkaar. De hemel op aarde, het paradijselijke gevoel als we blij en gelukkig zijn. Zo is het leven bedoeld. Jezus heeft ons voorgeleefd hoe we vanuit liefde kunnen leven. Nu is het aan ons om goed te doen en zo een beetje meer hemel op aarde te brengen.

*(Uit: De Nieuwe Oase bij Handelingen 1:1-9)*



Na al die jaren zwoegen, nu eindelijk de beloning. Gefeliciteerd met het behalen van je diploma!

Mocht het niet gelukt zijn, dan veel sterkte voor het komend schooljaar en geniet van je vakantie.

De schoolverlaters van de basisschool wensen we veel succes op de nieuwe school.



Vakantie vieren in de bergen, misschien wel thuis of aan de zee. Wat dan ook je plannen zijn: Hij reist overal met je mee.

**Iedereen een fijne vakantie gewenst!!!** *De Redactie*





## Aangevuurd

Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk 'De Brug'. Natuurlijk was ik er ook op Pinksterzondag, want Tolleke wil de Geest wel een kans geven. Wat werden we aangevuurd door Otto Grevink. Tolleke schrijft hier alleen maar een paar vragen op die Otto op ons afvuurde. Afvuurde: het was tenslotte Pinksteren.



Als je bidden moeilijk vindt ..... begin dan eens met bidden!

Ik vind het zo moeilijk om uit de Bijbel te lezen ..... ga dan eens uit de Bijbel lezen.

Ik vind het moeilijk om mijn kinderen of kleinkinderen Bijbelverhalen te vertellen ..... vertel dan eens een verhaal.

Vind je het moeilijk om iets in de kerk te doen ..... ga dan eens iets in de kerk doen.

Vind je het moeilijk om stil te zijn voor God ..... wees dan eens stil.

Vind je het moeilijk om Psalmen te zingen ..... zing dan eens een Psalm.

Wat een open plekken, zie ik u denken. Op die open plekken krijgt de Geest een kans om u aan te vuren en in beweging te zetten. Tolleke maakt wel een kanttekening. Wat zou Otto bedoelen met: *Proef de stilte is het motto van het klooster in Berkel-Enschot?* Tolleke dacht dat daar Trappist gebrouwen werd.

Tot een zondag,  
Tolleke Bijbelvast

## EEN WARME GEMEENTE.....

Wij, Robert en ik voelen ons thuis in de gemeente, al beschouwen wij ons zelf wel als de iets wat 'jongeren' uit de gemeente, want het meeste zien we toch de 'grijze kopjes'. Dan hebben we onze dochter Nienke, dat is dan weer een heel ander verhaal.

Zij heeft er moeite mee dat er maar weinig jongeren van haar leeftijd onze kerk bezoeken. Daarom vind ze het fijn dat er Jeugdkerk is. Dan komt er gelukkig iets meer jeugd naar de kerk en zo is er toch nog verbondenheid met de kerk.

Ook werd zij door een aantal personen aangesproken om haar succes te wensen met haar examens, dit vond ze leuk en fijn.

Op deze manier is er contact tussen jong en oud.

Soms denk je misschien, wat moet ze met een praatje van een 'oud' iemand? Nou! Helemaal niet erg dus, het wordt juist erg gewaardeerd.

Er is binnenkort weer wat nieuws voor de nog jongere kinderen (en hun ouders) onder ons Kliederkerk, een goed initiatief wat elders al langer bestaat.

De maandelijkse koffieochtend voor de ouderen onder ons is ook gezellig.

Een warme gemeente,

We doen het samen, jong of oud

Lieve groet,

Robert, Linda en Nienke Nederveen



Wij geven de pen door aan Janke Veenstra.

## UITTIPS:

- **Expositie EXODUS** in Maarssen tot en met 24 september te zien in Buitenplaats Doornburgh. Kunstenaars interpreteren op eigen wijze het bijbelboek Exodus.

- **Wegen met Zegen in de Betuwe**

In de Betuwe is een pelgrimsroute uitgezet langs meer dan 40 kerken en kapellen. De route telt elf etappes variërend van een kleine 12 tot ruim 17 kilometer. Bekijk ze op [wegenmetzegen.nl/route](http://wegenmetzegen.nl/route).

## Bij Handelingen 16: 6-13

Als Werner Pieterse leest over Paulus en Timoteüs die op de sabbat naar de rivier gaan omdat daar een gebedsplaats moest zijn, denkt hij aan een warme nazomerzondag aan de Zeeuwse kust ...

In de zomerse weken na Pinksteren lees ik graag het tweede deel van Lucas' evangelie, het Bijbelboek Handelingen. Liturgisch is dat heel verantwoord; het vertelt immers hoe het evangelie na de pinksterdag met nieuwe kracht de wereld overgaat, 'tot aan de einden der aarde.' Zeker de mediterrane sfeer in het tweede deel maakt het Bijbelboek geschikt voor zomerse lezing. Het is lekker wegdromen bij Paulus' reizen langs de zonovergoten toeristenbestemmingen.

De Bijbel als reisgids. In veel bijbels zitten nog landkaartjes die ooit in groot formaat aan het schoolbord hingen: 'Paulus' zendingsreizen'. Er hing in mijn herinnering vaak een sfeer van opgewonden succes rond de verhalen: zo is het begonnen, zo verspreidde 'het christendom' zich. Paulus' tocht sloot naadloos aan bij de heldenverhalen van de Gouden Eeuw, de VOC en de 'ontdekkingsreizen'.

Onze krimpende kerk leert vandaag de dag wat bescheidener naar het verhaal te kijken. Lucas lijkt eerder te vertellen over een beoedigende rondgang langs kleine groepjes 'gelovigen' dan over een zegetocht. Dat is in ieder geval de sfeer in Filippi, een 'belangrijke stad in dit deel van Macedonië'. Paulus en Timoteüs gaan op de dag van de sabbat naar de rivier omdat ze vermoedden dat daar een gebedsplaats was. Ver van het centrum vinden ze een paar mensen biddend aan de rivieroever.

De scène aan het strand doet me denken aan een warme nazomerzondag aan de Zeeuwse kust. De zee lag vol opblaasbeesten, het strand vol glanzend gebruide lijven. Langs windschermen, fatboys en bolderkarren waaide de lucht van frituur, bier en zonnebrand. Niet ver van de opgang was achter politielinten een drietal opmerkelijk zwaar geklede dames in de weer. Een groepje kleuters zat aan klaptafels te kleuren. Op een tafel wat folders, limonade en snoep. 'Kom naar het verteluur. Spelletjes voor jong en oud, drinken, snoep en een spannend Bijbelverhaal.'

En ja hoor, op een strandlaken lag een stapel bijbels en een blokfluit. Ik herinner me dat ik een grote bekommernis voelde. Het

beeld van de voorbereidende vergadering van de plaatselijke zendingscommissie doemde op, geploeter in een kerkzaaltje, grote plannen vol hoop op ... (ja, op wat eigenlijk), de teleurstelling tijdens de evaluatie in de herfst (volgend jaar beter, het was ook wel erg warm).

Terug bij het verhaal van Lucas viel me op dat Paulus voordat hij in Filippi aankomt tot tweemaal toe 'door de Geest wordt gehinderd' om ergens heen te gaan. Wat een opluchting moet dat zijn geweest. Dat de Geest ook eens aanzet om ergens gewoon te blijven. Thuis bijvoorbeeld, of gewoon lekker op je handdoekje aan het strand. Die Geest was aan het Zeeuwse drietal duidelijk voorbijgegaan.

Werner Pieterse, predikant van de gemeente Haarlem-Noord & Spaardam

## Vanuit de boekenkast

De zomer is in volle gang en de vakantie is ook in aantocht. Reden genoeg om een paar mooie boeken mee te nemen vanuit onze boekenkast achterin de kerk. Er staat van alles in voor elk wat wils; spanning of romantiek, geloof en samenleving, geschiedenis en boekjes voor kinderen. We proberen het zo afwisselend mogelijk te houden en kijken de kast regelmatig na. Je staat dan verstoeld wat je zoal tegenkomt. Theologische boeken, een missaal (of misboek is een boek waarin de liturgische gebeden voor de mis staan opgetekend), maar helaas ook spullen die er niet in thuishoren zoals een doosje inktpatronen voor een printer en een doos met bloempotten. Lief bedoeld misschien maar we drukken onze boeken niet zelf en we zamelen ook nog niet in voor de kerst, dus niets anders dan boeken alstublieft. De theologische boeken hebben een andere bestemming gekregen en de missaal is bij een priester terecht gekomen. Ook de bloempotten hebben een andere eigenaar inmiddels. Als u nu spullen hebt waarvan u denkt daar kan de kerk iets



mee, spreek mij dan even aan, dan denk ik graag met u mee. Rest mij nu niets anders dan iedereen een fijne vakantie en veel leesplezier toe te wensen.

Dieter Verbeek

Onderstaand de 10 geboden op rijm die uit de missaal overgenomen is.



## Broeders en Zusters,

Met Hemelvaart heeft de Kerk de opdracht gekregen: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen". Deze zendingsoordracht is nog altijd actueel. Ook wordt ons gevraagd om onze welvaart rechtvaardig te delen met hen die onze steun nodig hebben. Deze opdrachten gelden nog altijd en daarvoor hebben we uw hulp nodig in de vorm van uw gebed en uw geld.

De Gereformeerde kerk van Sprang Capelle e.o. ondersteunt met uw bijdrage dit jaar het project **Hatua**. Stichting Hatua is een kleine ontwikkelingsorganisatie die actief is in Tanzania (Oost-

Afrika). Het motto van de stichting is armoedebestrijding door middel van onderwijs. Nog altijd blijven in landen als Tanzania veel talenten onbenut doordat kinderen niet de kans krijgen om naar school te gaan. Stichting Hatua verstrekt studiebeurzen aan kansarme kinderen, zodat zij wèl naar school kunnen gaan. Naast het verstrekken van studiebeurzen zijn zij sinds 2015 actief in het dorpje Mesera, gelegen op de Masai-steppe in het District Kiteto. In samenwerking met de Vereniging Kititenebo hebben zij in dat dorp een school gebouwd. Met deze school beogen ze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het dorp en de omgeving. Mogen we voor deze enorme operatie op **uw steun** rekenen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens de ZWO-commissie  
Kees en Marjon van Eersel  
NL16RABO0373709242, Diaconie De Brug inz. ZWO,

## Financiële update

Beste gemeenteleden,

Zo net voor de zomervakantie is het weer de hoogste tijd om u te voorzien van een financiële update. Momenteel zijn wij druk bezig met het opstellen van de documenten en het verzamelen van de gegevens die de kerkenraad nodig heeft voor de stappen die gezet dienen te worden in het beroepingsproces. Daarnaast lopen uiteraard ook 'de normale financiën' gewoon door, hierbij een opsomming van de belangrijkste bijzonderheden:

### **VVB:**

- Tot en met mei 2023 is er € 29.681 aan VVB opgehaald, dit is 62% van het begrote bedrag. Aan alle gevers grote dank!
- Als we de maandelijks terugkerende bedragen doortellen naar het einde van het jaar (dus de maandelijks binnen komende bedragen zien als toezeggingen), komen we aan het einde van het jaar uit op ruim € 41.000. Dit is natuur-

lijk een hartstikke mooi bedrag, maar wel 'slechts' 88% van de begrote € 47.500.

- Daarnaast valt het op dat het aantal bijdragende huishoudens fors lager ligt dan het aantal huishoudens dat onze kerk telt. Heeft u al bijgedragen over 2023?
- We hebben nog 7 maanden te gaan in 2023, met elkaar moeten we deze begroting toch kunnen halen?!?

### **Overige opbrengsten:**

- De collectezakken in de kerk worden weer goed gevuld, hier zijn we enorm blij mee!
- De digitale bijdragen (zowel overboekingen als gebruik maken van de digitale collectes onder de livestream) blijven achter, we willen deze graag weer bij u onder de aandacht brengen.
- De pastorie is voor de komende 5 jaar weer verhuurd, dit zorgt voor een mooie opbrengstenstroom voor onze kerk.

### **Uitgaven:**

- De energiekosten blijven zorgwekkend. Zo is er in mei 2023 door de energieleverancier een bedrag geïncasseerd van € 1.636, terwijl dit in mei 2022 € 846 was. We doen er alles aan om ons verbruik te beperken, maar de kosten blijven enorm.
- Er zitten een aantal 'grotere' uitgaven aan te komen, denk hierbij aan onderhoud / reparatie aan het orgel en vervanging van de geluidsinstallatie. De kerkrentmeesters buigen zich momenteel hierover en we hopen u na de zomer hierover meer te kunnen informeren.

Voor nu wensen we u een fijne zomer toe en hopen we dat u ook in de zomer (financieel) aan onze kerk denkt!

Hartelijke groet,  
Johan de Bont, penningmeester  
Erwin Korver, boekhouder

