

KONTAKT

OKTOBER 2023

## **Nooit zal het donker winnen**

Als elke vraag beantwoord is,  
dan spreek ik niet meer tegen  
Dan ben ik sprakeloos, verbaasd  
en overstelpt door zegen.

Maar zover is het lang nog niet,  
ik heb nog duizend vragen,  
die elk voor zich opstandigheid  
en twijfel in zich dragen.

En toch: dat ik niet droevig zwijg  
en dagelijks blijf zeggen.  
dat God het ongerijmdste eens,  
klaar aan mij uit zal leggen,

dat is geloof, dat Hij mij geeft,  
een grenzeloos vertrouwen,  
dat Hij uit wat nu chaos is,  
een wereld op zal bouwen,

waarvoor mijn Heiland eenmaal stierf.  
Nooit zal het donker winnen!  
Alleen daarom kan ik met Hem  
de dag weer blij beginnen!

*Tekst: Co 't Hart, Uit: Nooit zal het donker winnen  
(Ingestuurd door Riek Verduijn)*

# MEDITATIE

## Spullen met een verhaal

Velen van jullie weten wel dat ik van curiosa en andere rariteiten houd en regelmatig kringlopen en markten afstruin. Pas stond ik zelf op een markt om ook een beetje te 'ontspullen'. Maar toch kon ik de verleiding niet weerstaan om ook even bij de andere kraampjes te kijken en daar zag ik een beeldje van een hertje uit de jaren 60. Ik draaide het om en werd geraakt door de tekst. Moederdag 1963 - van Wilma. Dan ga je je afvragen hoe komt dat beeldje zo op een kraam terecht. De eigenaar wist me het ook niet te vertellen. Je gaat dan denken: 'wellicht is Wilma's moeder overleden en is het met de boedel weggegaan. Maar waarom is het dan niet door Wilma zelf bewaard? Of zou Wilma zelf misschien ...'. Vragen waar je geen antwoord op krijgt of weet. Dat vind ik het mooiste aan oude spullen. Ze hebben een verhaal, een leven achter zich en zijn nog bruikbaar voor een andere eigenaar.

In de maatschappij van tegenwoordig begint hergebruik gelukkig weer wat terug te komen. Maar het gros van de mensen van nu hebben moderne inrichtingen met veel zwart en visgraat op de vloer. Daar past de oude kast van oma of de vaas van tante Riet echt niet meer bij. Dus kunnen familiestukken die al jaren in de familie zijn zo met droge ogen bij de kringloop of handelaar terecht komen. En zo is het met de kerk eigenlijk ook. De kerk is momenteel in Nederland niet erg 'in'. Mensen haken massaal af of zijn minder betrokken. Het geloof past blijkbaar niet (meer) in het leven van alledag. Het geloofsverhaal werd eeuwen van geslacht tot geslacht doorgegeven. Guido Gezelle beschreef het al in een gedichtje: *'Kinderen wijken zelden van de baan, door vader voorgeleefd en moeder voorgedaan'*. Maar sinds de jaren 60 is er veel veranderd in kerkelijk Nederland. De weg van de jongeren is niet automatisch het vervolgen van de oude gebaande wegen van hun ouders. Het oude geloofsgoed, jarenlang gekoesterd, werd aan de kant gezet. Stond de kerk en de gemeenschap op de eerste plaats, nu bengelt ze vaak achteraan. We moeten nieuwe wegen vinden, andere manieren en vormen, roepen vaak betrokken mensen. Maar de mensen die je wilt bereiken komen niet of voelen zich niet geroepen.

Wij zien het Christendom als de Waarheid maar voor veel mensen is het een godsdienst geworden zoals ook de Islam er een is. Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Ons terugtrekken en ons geloofsantiek oppoetsen en wachten op betere tijden? Onze tijd uitzitten in de kerk en dan alles in de verkoop zoals het beeldje van Wilma? Of manieren blijven zoeken om dat oude verhaal van geloof en kerk herbruikbaar te maken voor het leven van hier en nu. Ik denk het laatste. Ook omdat het de opdracht van de Heer zelf is. 'Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.'

Niet alleen voor de apostelen toen, maar ook voor ons in deze tijd. Christenen volgen de baan door Jezus voorgeleefd en door zijn leerlingen nagedaan. Een verhaal dat nog steeds actueel is en gehoord mag worden. Dat mag ons gebed en onze hoop ook zijn en vertrouwen voor de toekomst. Zo gaan we ook het nieuwe kerkseizoen weer in, want we zijn ook kerk hier en nu. En wat er met het beeldje van Wilma's moeder gebeurd is? Dat staat nu bij mij onder een stolpje in de kamer. Spullen met een verhaal, ik hou ervan.

Dieter Verbeek



## Vanuit de 'pastorie'



Geloof gaat mee met de seizoenen. Ergens past het niet in onze protestantse aard om geloof te verbinden met de seizoenen, maar we doen het (meestal) onbewust wel. Denk maar aan de lente die aanbreekt rondom Pasen.

Vroeger ging je op je paasbest in je nieuwe (zomer!)kleden naar de kerk met Pasen. Of het nu in maart viel of in april, dat deed er niet toe. En je kon het behoorlijk koud hebben, maar Pasen betekent lente. De link is ook gauw te leggen tussen het nieuwe leven in de natuur van bloemen en dieren; narcissen, kuikentjes, lammetjes. Ze zijn ook gaan horen bij Pasen.

Maar vergeet Kerst ook niet. De missionarissen die het christendom naar onze streken kwamen brengen sloten nadrukkelijk aan bij dat feest met die boom eind december. 24 december is de eerste dag dat de dagen echt weer gaan lengen na de kortste dag op 21 december. Het wordt weer licht! Ook weer dat nieuwe begin dat in de natuur te vinden is, ook al is het hartje winter. Midden in de winternacht.. Ja, bij ons! En Kerst geeft warmte in die kou, hoop en uitzicht op een nieuwe toekomst.

Zo gaan seizoenen toch mee in ons geloof, ook al is dat 'slechts' natuur op het eerste gezicht. Maar die seizoenen bepalen ook ons gemoed, ons gevoel, onze (wan)hoop, ons verlangen. Zo is het ook in de herfst. We gedenken niet voor niets onze overledenen in de herfst. Het is een mooi seizoen, o zeker, maar het is ook een seizoen waarin de bladeren vallen. Daardoor is het een seizoen waarin we stilstaan bij wat we achterlaten, wat we verliezen. En zo komen we uit in die decembermaand, waarin we terug gaan kijken, in dankbaarheid, maar ook met weemoed, met alle lijstjes van het afgelopen jaar. Maar eerst is er de herfst. De eerste lange regendagen weer, stormen, meer binnen dan buiten, meer op onszelf, in onszelf. Terugdenkend aan wie en wat we missen.

Goed om daarbij stil te staan. Het zal onze diensten, onze gebeden kleuren. We zullen misschien ook wat meer naar elkaar omzien (en anders: tip!) om die warmte die we na de zomer wat gaan missen aan elkaar te geven.

Geloven doe je niet dóór de seizoenen, maar wel ín de seizoenen, zoals we ook geloven in de seizoenen van ons leven. We kunnen niet zonder. We geloven middenin ons leven. En God wil met ons leven, in ons leven. God gaat met ons mee, ook deze herfst. Moge Hij daarin troosten en moed geven.

ds. Otto Grevink



## **Update vanuit de kerkenraad -voortgang**

Beste leden van onze gemeente,

We hebben aangegeven op gemeentevergaderingen om de leden op de hoogte te houden van de voortgang in het vinden van een nieuwe predikant.

Er is misschien een idee dat er niets gebeurt, maar niets is minder waar. Waar wij tegenaan lopen is een zeer bureaucratisch proces dat traag is en waaruit niet heel concreet iets te melden is over stappen. Het blijkt nu ook weer heel duidelijk dat een kerkelijk seizoen in de zomermaanden 'stil' ligt. Het proces veel trager gaat dan gehoopt. Ons geduld heel erg op de proef gesteld wordt en onze penningmeester al een keer of 4 alle cijfers opnieuw heeft moeten doorrekenen, invullen en onderbouwen.

Wat is er feitelijk gebeurd? We hebben in de afgelopen maanden erg gestoeid met de cijfers, er wordt steeds weer iets anders gevraagd en moesten we weer met onze penningmeester en boekhouder kijken hoe we de zaken aan konden bieden aan het CCBB (= classicaal college voor de behandeling van beheerszaken) voor de komende 8 jaar. Vragen over bezuinigingen op meerdere vlakken, de energietarieven, het orgel en daarbij behorend onderhoud et cetera.

We zijn in contact geweest met een aantal fondsen en subsidieverstrekkers en hebben vaak net te veel eigen vermogen om hiervoor in aanmerking te komen of voldoen net niet aan de gestelde voorwaarden.

Op advies hebben we uiteindelijk bij het CCBB een solvabiliteitsverklaring aangevraagd voor een 50% predikantsplaats onder het motto 'wie niet waagt, wie niet wint' om in ieder geval de komende jaren goed door te komen met een ambitieus beleidsplan.

Uit de reactie van het CCBB, die enige tijd duurde door vakanties en andere omstandigheden, bleek eind augustus dat we dit niet gaan krijgen.

Met het aantal leden dat ingeschreven staat, het hoge percentage van leden boven de 70 jaar en de in verhouding geringe bijdrage van VVB van de jongere generatie, is een predikantsplaats van

33% het enige realistische en haalbare voor onze gemeente in de komende 8 jaar.

Dit is een teleurstelling maar geeft duidelijkheid. Zoals de financiële situatie nu is, gaan we ons een 50% predikantsplaats niet kunnen veroorloven.

We zijn nu bezig om de cijfers wederom te bekijken voor de 33% predikantsplaats. Alles moet digitaal ingevuld worden in een speciaal programma en daarna hopen we eindelijk de solvabiliteitsverklaring in handen te krijgen.

Ondertussen zijn we in contact met PG Waalwijk om ons verlangende, om gezamenlijk te zoeken naar een voorganger of meerdere voorgangers, meer uit te werken. Op 27 september komt er vanuit beide kerkenraden een vertegenwoordiging bij elkaar waarin we gaan spreken over gezamenlijke doelen, mogelijkheden en werving van een predikant voor beide gemeenten. Om dit te kunnen doen moest ook duidelijkheid zijn over het percentage predikantsplaats dat we ons als gemeenten kunnen veroorloven. Dit geldt ook voor PG Waalwijk, zij doorlopen eenzelfde proces als wij.

In november beleggen we een gemeenteavond in onze kerk waarin we u informeren over de stand van zaken.

De datum wordt op maandag 2 oktober in de kerkenraadsvergadering vastgesteld en zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet,

Brenda Kerkdijk  
Voorzitter Kerkenraad





## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 28 augustus 2023

**Opening:** Voorzitter Brenda opent de vergadering met een artikel geschreven door Roel Jongeneel, econoom en universitair docent, uit 'Protestant' het vakblad voor werkers binnen de PKN. Het artikel is getiteld '*De wereld ziet er anders uit als wij onze verantwoordelijkheid nemen*'. Hij stelt 4 vragen waar wij als Christenen het verschil kunnen maken.

**Consumeren:** Wat is nodig in een levensstijl waarmee je de Schepper verheerlijkt?

**Geven:** Hoe deel ik van wat ik heb met anderen?

**Werken:** Is het werk wat je doet in lijn met waartoe God mij roept?

**Zorgen:** Heb ik voldoende aandacht voor mensen en hiermee in de Christelijke gemeenschap samen het lichaam van Christus te zijn?

De kaars wordt aangestoken. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het licht van de wereld wil zijn.

Ds. Bert gaat voor in gebed.

**Van kerkrentmeesters:** Aan het geluid in de kerkzaal wordt gewerkt. In oktober/november wordt een actie opgezet voor de financiering hiervan. De kascontrole wordt in 2024 gedaan door Maaïke van Wijk en Ton Metzke.

**Pastorale zaken:** Dominee Bert werkt in het nieuwe seizoen op maandag-dinsdag en woensdag. Hij heeft bezoeken afgelegd bij zieken en ouderen. Binnenkort is er een avond voor pastorale medewerkers en andere belangstellenden. Joop Lankhaar is hierbij de voorzitter.

**Voortgang:** invulling predikantsplaats. De aanvraag voor de verklaring van solvabiliteit voor onze gemeente is door de CCBB nog niet goedgekeurd. Er zijn vragen over de meerjarenbegroting van 10 jaar. Het leeftijdsaspect van onze gemeenteleden is voor de te ontvangen VVB over 10 jaar niet reëel. Over samen met PG Waalwijk naar een predikant te zoeken wordt nog overleg gepleegd.

**Viering Heilig Avondmaal:** Je kunt kiezen tussen ontvangen en delen. De huidige manier is geven. Diaconie en cie. Eredienst willen een mening hierover. Komt terug in de volgende vergadering.

**Rondvraag:** De website is niet actueel. Wie gaat die verzorgen?

**Censura Morum:** Alle aanwezige kerkenraadsleden verklaren van harte met elkaar samen te kunnen werken in de opbouw van de gemeente.

**Sluiting:** Henk sluit de vergadering met het lezen uit het liedboek van lied nummer 765 van Willem Barnard.

Matty Zoutewelle, verslag



## ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN



Nu de zomer voorbij is kunt u heerlijk binnen komen zingen bij het harmonium op **donderdag 12 en 26 oktober** in het restaurant van Elzenhoven van 10.30 tot 11.00 uur. Van harte welkom. Bent u weer van de partij?

Henk Hoogendoorn

## INLOOPOCHTEND



Nadat u uw huisdier flink geknuffeld heeft, bent u van harte uitgenodigd om te komen naar de maandelijkse koffieochtend. Op **woensdag 4 oktober** staan de koffie en thee om 10.00 uur weer voor u klaar.

Het koffieteam

## CONTACTPERSONEN GEZOCHT!!!

Wat maakt een kerkelijke gemeente tot een gemeente? Natuurlijk de zondagse samenkomst in de kerk. Maar toch zeker ook dat we tussen de zondagen in naar elkaar omzien.

In onze gemeente hebben we dat geregeld door pastorale ouderlingen aan te stellen die samen met de predikant en een aantal contactpersonen in elk van de vier secties de contacten met gemeenteleden onderhouden. We zijn heel blij met de contactpersonen die dat soms al heel veel jaren doen. Maar helaas zijn er ook contactpersonen die er een keer mee moeten stoppen om diverse redenen.

Wie neemt het dan van hen over?

De contactpersonen zijn zich ervan bewust dat iets voor de kerk doen altijd wel tijd kost. Daar staat dan tegenover het contact met de mensen, met wie je soms een goede band opbouwt in de loop van de tijd. Dat is mooi, voor zowel de contactpersoon als voor de gemeenteleden.

Het contact kan heel verschillend zijn: af en toe een telefoontje, een kaartje in de brievenbus doen, een of twee bezoeken per jaar, en bij oudere gemeenteleden op of rond de verjaardag een bloemetje brengen. En signaleren of er bezoek van een ouderling of dominee gewenst is.

We proberen ook eens in de zoveel tijd een avond te beleggen voor alle contactpersonen, waar op een gezellige manier aan scholing en training wordt gedaan.

Wilt u meehelpen onze gemeente een echte gemeente te laten zijn? Laat het Henk Hogendoorn (hhoogen-doorn15@gmail.com) of Willie Verhoef (willieverhoefwitte@gmail.com) even weten.

Willie Verhoef  
pastoraal ouderling



## DE JARIGE 75+ IN OKTOBER

6 okt.	Dhr. T.A. Brouwers,
12 okt.	Dhr. J. Boezer,
14 okt.	Mevr. A. van Zutphen-Smits,
14 okt.	Dhr. D.J. Kraal,
21 okt.	Dhr. M.C. Visser,
24 okt.	Dhr. T. Veenstra,

*Namens de gemeente: Hartelijk Gefeliciteerd en wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe!*

De bloemen van de afgelopen periode zijn gegaan naar: Fam. Koenen, Fam. Van Peer, Fam. Van Elderen en Mevr. V.d Made-Lankhaar.



## MUTATIE

### Verhuisd:

Dhr. J.J.D. Timmermans (Jort)

## GroenGelovig

Op **zaterdag 21 oktober** vindt GroenGelovig plaats (in Veenendaal), een jaarlijks evenement om christenen te inspireren en uit te dagen tot een duurzame levensstijl. Laat je inspireren door prikkelende speeches van bijvoorbeeld Rozemarijn van 't Einde en ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden kan vanaf nu.

Meer info:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/evenement-groengelovig-wil-inspireren-tot-een-duurzame-levensstijl>

Aanmelden: <https://groengelovig.tearfund.nl/tickets>

# voor de kleintjes

Er kwam een jonge man bij Jezus. Hij vroeg: "Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?" Jezus zei tegen hem: "Waarom vraag je mij wat goed is? Alleen God is goed. Als je eeuwig wilt leven, houd je dan aan Gods regels." "Welke regels?" vroeg de man. Jezus antwoordde: "Je mag niemand vermoorden. Je mag niet vreemdgaan. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. Je moet respect hebben voor je vader en je moeder. En je moet evenveel houden van de mensen om je heen als van jezelf." Toen zei de man: "Ik houd me aan al die regels. Wat kan ik nog meer doen?" Jezus zei tegen hem: "Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zul je in de hemel een grote beloning krijgen. Als je alles weggegeven hebt, kom dan terug en ga met mij mee." Toen de man dat hoorde, liep hij teleurgesteld weg. Want hij was erg rijk.

*(Copyright: C. Leterme)*



# voor de jongeren

## **Dat staat als een huis**

In zijn verhalen vergelijkt Jezus het leven van mensen met dagelijkse dingen. Zo vertelt hij over twee mensen die een huis bouwen, de een op een rots en de ander op zand. Bij regen, storm en overstroming blijft het eerste huis overeind, maar het tweede zakt in elkaar. Er blijft niets van over. Helaas weten mensen overal in de wereld dat het zo gaat bij een natuurramp!

Jezus legt hiermee uit dat mensen zelf ook een goed fundament nodig hebben. Waar moet je dan aan denken? Jezus noemt zijn eigen woorden een goede basis voor het leven. Vlak voor deze gelijkenis gaf Hij een soort kernzin: 'Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden.' Jezus zegt daarmee niet dat anderen precies dezelfde verlangens en ideeën hebben als jij. Je moet een ander niet geven wat jij nodig hebt, maar wat diegene zelf nodig heeft. Daarvoor moet je willen ontdekken wat zijn behoeften zijn, of haar waarden. Zo hoop je ook dat een ander tegenover jou doet. Elkaar als verschillend, maar wel als gelijkwaardig erkennen en behandelen, dat is een basis voor de verhoudingen in een klas, een gezin, een team én de maatschappij. Zo'n stevig fundament onder een mensenleven helpt om het 'huis' van persoonlijke relaties en van de hele samenleving overeind te houden.

*(Uit: De Nieuwe Oase)*



Rots of zand?

## Hallo ouders en kinderen,

We zijn weer begonnen aan een nieuw seizoen op school, in de kerk, met sport, hobby et cetera.

Een nieuw seizoen in de kerk begint op 24 september met een mooie startdag en een kliederkerk. We gaan met de gemeente 'samen jong' vieren door kinderen, jeugd, ouders en ouderen in de gemeente samen te brengen en gezamenlijk een mooie start te maken voor het seizoen 2023/2024.

Samen met de Jeugdraad en ds. Otto hebben we al een aantal data ingevuld die je vast op de kalender kan zetten!

Op de startdag krijgen jullie ook een flyer mee met de data en we gaan zorgen dat het ook ergens digitaal zichtbaar gaat worden.

De kalender is dynamisch dus er komen nog wel data bij van de kliederkerk die we nog moeten gaan vaststellen en een programma voor de Jeugdkerk.

Wat hebben we tot nu toe voor op de kalender voor kinderen en jeugd:

Zondag <b>24 september</b>	kliederkerk
Zondag <b>5 november</b>	Kerk-School-Gezinsdienst
Vanaf zondag 3 december	adventsproject
Kinderkerstfeest	vanwege 1 <sup>e</sup> kerstdag op maandag is hier nog overleg over datum en tijd
Zondag <b>28 januari</b>	om <b>15.30u een Kerk-School-Gezinsdienst</b> met Marcel en Lydia Zimmer
Vanaf 18 februari	40-dagentijdproject
Zondag <b>24 maart</b>	Jeugddienst met de band 4Tune

We hopen dat jullie bij al deze speciale diensten in grote getale naar de kerk komen. Wij hebben er zin in en hopen dat jullie ook enthousiast worden.

Natuurlijk is er verder iedere zondag een leuke kindernevendienst waar ook peuters vanaf een jaar of 3 welkom zijn.  
Laten we er samen een mooi seizoen van maken!

Groeten,  
Namens de Jeugdraad,  
Brenda Kerkdijk

## **EEN WARME GEMEENTE.....**

Toen Janke de pen doorgaf aan mij dacht ik als eerste : Dat kan ik niet.

En toen: Waar zal ik over schrijven?

En daarna: Ik kom eigenlijk nooit meer in de kerk.

Toch heb ik ja gezegd, omdat ik me nog altijd thuis voel in onze kerk.

En niet alleen vanwege het mooie gebouw, maar vanwege de mensen die samen dat gebouw levend houden, hoe moeilijk dat soms ook is.

In de (online) diensten zie je een hechte gemeenschap die toewijding en betrokkenheid uitstraalt.

En wie ik ook spreek, (bijvoorbeeld bij het ophalen van de verjaardagsenvelopjes óf daarbuiten), er is altijd openheid en vriendelijkheid naar de ander toe, dat is fijn om te ervaren.

Het lijntje dat er nog steeds is tussen mij en de kerk zal niet breken.

Dat komt mede door deze warme gemeente, waar iedereen zich welkom én thuis mag voelen.

Ineke Oerlemans.

De pen geef ik door aan Armand en Willy Lagrouw.







## Luisteren

Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk 'De Brug'. Ook weer op 3 september bij een 'frisse en fruitige' dominee Noorland; geen Noordland. Ook al kwamen in de weken erna Noorland en Noordzij preken.

Die preek van ds. Noorland bracht bij Tolleke een aantal gedachten opgang. Hij sprak iemand die thuis luistert naar de kerkdienst. En dat valt altijd niet mee om je aandacht erbij te houden.

Zo ook bij de mevrouw die de livestream thuis volgt. Het is toch anders, als je er zelf bij zit, maakte ze mij duidelijk.

Tolleke kreeg ook een gedachtenflits over Paul van Vliet. En dan in het bijzonder naar majoor Kees: "Luisteren mannen!"

Maar in die preek ging het over een ander soort luisteren. Er werd het mooie verhaal over Salomo gelezen.

Hij start met een nieuwe regering. Wat zal nu de visie van die nieuwe regering zijn? Tolleke ontdekte dat er niets nieuws onder de zon is.

God vraagt aan Salomo wat hij wil hebben. Wat een vraag ..... Wij worden aangemoedigd om in stilte daar antwoord op te geven. Tolleke weet het antwoord wel van Salomo: wijsheid. Maar vanmorgen wordt dat eens preciezer ingevuld. Salomo vraagt

om een luisterend hart. Is dat nu wijsheid? De eenvoudige buurvrouw die met aandacht naar je luistert, is wijs. Wij krijgen ook een tip mee – een boodschap heet dat in de kerk-. Train jezelf in het luisteren naar wat er leeft in de ander. Luister naar wat er leeft in de samenleving. Luister naar wat er leeft in de aarde. Sluit je niet af voor andere meningen, maar luister met aandacht. Leer onderscheidend te luisteren.

Tolleke moet echt op cursus om te leren met aandacht te leven en te luisteren. Maar dan wil hij wel een paar mensen mee op cursus nemen. Als eerste kiest hij al die lijsttrekkers van politieke partijen die op 22 november gaan strijden voor een heleboel zetels.

"Luisteren mensen", riep majoor Kees al.

Luisteren is wijs!



Tot een zondag,  
Tolleke Bijbelvast

## Cantorijen gaan samen verder!

Met heel veel plezier oefenen elke maandagavond ongeveer 20 leden van de cantorij van kerk 'De Brug'. Onder leiding van onze dirigent Corine Vreeken zingen we vooral kerkmuziek. En dat doen we vierstemmig.

Regelmatig leveren we een bijdrage bij een kerkdienst. Uit de reacties horen we vaak dat onze zang gewaardeerd wordt. Een stimulans voor ons om met veel plezier te blijven oefenen.



De Protestantse Gemeente Waalwijk heeft ook een cantorij. Maar het aantal leden is daar minder in getal. Vooral het gebrek aan mannen wordt gevoeld. In het voorjaar van 2023 kwam de vraag of het mogelijk was om de twee cantorijen samen te voegen. En per 18 september 2023 is dat gebeurd. Er staat nu een evenwichtige cantorij voor in de kerk. De cantorij van kerk 'De Brug' kon nog wat alten gebruiken en die zijn nu op volle sterkte.

Het zal nog even zoeken zijn naar een goede verdeling van de optredens over beide kerken. Binnenkort zult u kunnen genieten van de zang van een grotere cantorij. We tellen om en nabij 35 leden.

Wat een mooie toekomst heeft de kerkmuziek met zo'n goed gevulde cantorij.

Rien Visser



## Muziekavond op zondag 29 oktober

De cantorij van kerk 'De Brug' bestaat 25 jaar. Hoera!

En de cantorij van PG Waalwijk viert tegelijkertijd hetzelfde jubileum. Hoera!

Daar willen we opgepaste wijze aandacht aan besteden.

Ooit zijn beide cantorijen gestart als een groepje zangers dat een bijdrage wilde leveren aan een kerkdienst. Dat zou best eens op Eerste Kerstdag geweest kunnen zijn.

En al 25 jaar zingen we vijf of zes keer per jaar in een kerkdienst.



Op **zondag 29 oktober** organiseert de cantorij een muziekavond ter gelegenheid van dit jubileum. U bent daar hartelijk voor uitgenodigd.

Niet alleen de cantorij laat hun muziek horen. Er zijn ook andere muzikanten uitgenodigd.

Samen met trombonist, Karel Blok, brengt de cantorij enkele liederen ten gehore.

Het optreden van de cantorij wordt afgewisseld met muziek van het amateur symfonie-orkest 'Tourmalijn' uit Rosmalen. Zij spelen lichte klassieke muziek.

Martha de Bonth zingt ook samen met de cantorij.

U kunt die avond genieten van een afwisselend muziekprogramma.

De avond begint om **19.00 uur** en zal ongeveer anderhalf uur duren.

Rien Visser

## Beste mensen,

Wat hebben we allemaal genoten van de kerstmarkten die we in De Brug georganiseerd hebben. Lekker eten en drinken, lootjes, de boekenkraam, de mooie kerststukken, de curiosa.....



Maar we zijn op een punt gekomen dat de meeste mensen die het organiseren en vrijwillig meewerken, ver de 70 zijn gepasseerd en er geen volgende generatie staat te trapelen om het over te nemen!

Na overleg met vertegenwoordiging van de organisatie, hebben we besloten om geen kerstmarkt meer te organiseren in de vorm zoals we dat in het verleden hebben gedaan. We hebben met elkaar gesproken over de mooie dingen van de kerstmarkt en dat is vooral de verbindende factor. Het ontmoeten van elkaar buiten de zondagse kerkgang om en het openstellen van de kerk. We zijn de mensen die heel hun ziel en zaligheid in de kerstmarkt hebben gestopt ook heel erg dankbaar voor de fijne herinneringen, het heerlijke eten, de koekenbakkers, kerststukken dames, de lootjesverkopers en de gezelligheid door de muziek en een ieders helpende hand.

We hebben niet alleen gekeken naar wat we niet meer kunnen maar vooral gekeken naar wat we nog wel kunnen met de mensen die we hebben. Samen eten is wel heel fijn en gezellig, dat kunnen we ook in een andere vorm gaan doen.

We hebben een leuk idee om een pannenkoekenavond te organiseren in De Brug waarbij jong en oud pannenkoeken kan komen eten. Het idee is om dat vrijdag 10 november te realiseren! Ben je een goede pannenkoekenbakker? Meld je dan alvast bij Ellis! Hoe meer bakkers hoe kleiner de moeite.

De communicatie is verder via de nieuwsbrief en Kontakt van november.

De kerststukken dames willen nog wel heel graag kerststukken maken voor jullie op bestelling. Deze zijn dan af te halen bij de kerk op een afgesproken tijdstip, wellicht omlijst met een klein hapje en drankje. Iedereen kan dan tijdens de kerstdagen genieten van een mooi kerststuk of het aan iemand geven die ervan kan genieten.

Ook het idee om een pasta avond te organiseren in februari of maart waarbij een groepje, die dat leuk vindt om te doen, zijn of haar favoriete pastagerecht maakt in een grotere hoeveelheid waar we allemaal van mogen komen proeven in de kerk.

Zo gaat de activiteitencommissie met hulp van anderen, gedurende het jaar een aantal activiteiten op kleinere en overzichtelijke schaal organiseren waarbij we het doel 'verbinden van jong en oud' belangrijk vinden.

Ook het goede doel wordt niet uit het oog verloren. We vragen bijvoorbeeld een kleine bijdrage voor een pannenkoek om hiermee ook anderen te laten delen in onze overvloed. Het idee is met de opbrengst van een activiteit ook bij te kunnen dragen aan een nieuwe geluidsinstallatie, waar erg behoefte aan is.

Nog genoeg ideeën waar jong en oud van kunnen genieten, alleen moet het wel georganiseerd en allemaal geregeld worden. Laat weten als je ook een leuk idee hebt, wilt meehelpen in de organisatie of gewoon lekker mee doet met de activiteiten.

Dieter en Ellis zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste helpers, bij voorkeur uit de jongere generatie, die mee wil denken over het organiseren van leuke activiteiten.

We gaan met positieve energie aan de gang. Jammer als een activiteit een herinnering wordt maar het is het gevolg van de huidige situatie in onze kerk. De sterke vergrijzing en een in verhouding kleine groep 'jonge generatie' die al veel taken oppakt in de kerk maar niet alle taken (kan) overnemen die er liggen. Het maken van keuzes!

Marjanne Dekkers, Dieter Verbeek, Ellis Vervoorn en Brenda Kerkdijk

## ALS GOD BESTAAT WAAROM...?

Het verhaal gaat dat een man bij de kapper komt om zijn haar te laten knippen. Tijdens de behandeling raken ze in gesprek. Onverwacht komt het onderwerp bij het bestaan van God terecht.

"Ik geloof niet dat God bestaat," zegt de kapper. "Waarom niet?" vraagt de klant. "Kijk maar naar alles wat er in de wereld gebeurt," zegt de kapper. "Als God echt bestaat, waarom gebeuren er dan zoveel ongelukken en rampen? Waarom lijden er dan zoveel mensen? Waarom worden er dan zoveel kinderen misbruikt? Nee, als God zou bestaan, dan zou er niet zoveel pijn en lijden zijn in de wereld. Ik kan niet geloven dat er een liefdevolle God bestaat die toestaat dat al deze dingen gebeuren."



De man denkt na. Hij wil iets terugzeggen, maar weet de juiste woorden niet te vinden. Als hij de kapper heeft betaald en de zaak uitloopt, ziet hij op straat een onverzorgde man met lang haar en een enorme baard bedelen om wat geld.

Dat brengt hem op een idee. Hij stelt de bedelaar voor om zich op zijn kosten door de kapper te laten knippen. De bedelaar stemt toe en samen lopen ze de kapperszaak binnen. De klant spreekt de kapper aan en zegt: "Weet je wat? Kappers bestaan niet!" De kapper begint te lachen. "Hoezo niet? Kijk naar mij: ik besta!" "Nee," zegt de klant, "kappers bestaan niet. Want als ze bestonden zouden er geen mensen met lang haar en onverzorgde baarden rondlopen." "Onzin!" zegt de kapper. "Kappers bestaan wel. Alleen: de mensen met dat lange haar komen niet naar ons toe om geholpen te worden!"

"Juist," zegt de man, "zo is het nu ook met God. Hij bestaat wel, maar de mensen gaan niet naar Hem toe. Dat is waarom er zoveel pijn en ellende is in deze wereld!"

*Uit: Waarom grijpt God niet in? Wilkin van der Kam*

## Een lange sabbat

In de Heilige Schrift wordt de sabbat verbonden met de schepping maar ook met Exodus, de uittocht van het joodse volk uit de slavernij van Egypte.

Tegen die achtergrond heeft de sabbat onmiskenbaar te maken met noties als herstel en herschepping. De zevende dag vormt een dag van recreatie, letterlijk dus herschepping. Mensen én dieren hebben na dagen van inspanning behoefte aan ontspanning en rust. Het gaat om de heilzame werking van onderbreking. Alleen zo kan het leven goed worden geleefd.

Natuurlijk heeft ook de uittocht uit Egypte alles te maken met herschepping. Israël wordt van een slavenvolk herschapen tot een vrij volk dat mag leven voor Gods aangezicht. De sabbat heeft alles bijeen dus te maken met 'van ophouden weten'. Even pas op de plaats om te rusten en weer op krachten te komen. In de katholieke traditie kennen de Benedictijnen de afwisseling van *ora et labora*, de dag wordt opgedeeld in momenten van gebed en werk. Ik vermoed dat veel christenen tot voor kort de sabbatsrust primair antropocentrisch hebben geïnterpreteerd. Onze zondag als een dag van kerkgang en ontspanning voor ons mensen. Maar de ecologische crisis heeft onze ogen geopend en vraagt om een nieuwe en bredere visie. Wij mogen niet langer dieren en planten bedreigen en de aarde vervuilen en uitbuiten.

Velen, en niet alleen rooms-katholieken, worden voor die bredere visie geïnspireerd door paus Franciscus. In zijn rondzendbrief *Laudato Si'* verwijst de paus naar het prachtige Zonnelied van de heilige Franciscus. In dat loflied op de schepping spreekt de middeleeuwse heilige over broeder zon, zuster maan, broeder vuur en zuster water. Alle onderdelen van de schepping delen in een broeder- en zusterschap.

Duurzaam spreken is gemakkelijker dan duurzaam handelen. Toch beseffen wij dat de komende decennia grote gedragsveranderingen nodig zijn. Alle mensen, gelovig of ongelovig, hebben dierbaren die jonger zijn dan zijzelf. Dat feit kan hen motiveren veel zorgvuldiger dan tot nu toe met de aarde, die ons draagt en

voedt, om te gaan. Het geloof dat deze aarde Gods eigendom is, vormt voor christenen, en allen die in een Schepper geloven, een extra motivatie om als hoveniers deze aarde te beschermen. Wij hebben tot 2050 een lange sabbat nodig. Een tijd van herschepping en herstel. Niet steeds meer willen maar juist minder. In de kracht van Gods Geest zijn wij als vrienden van Christus geroepen tot ommekeer in denken en handelen.

Mgr. Dr. Gerard de Korte  
Bisschop van 's-Hertogenbosch  
Voorzitter van de Laudato Si' Alliantie Nederland

## ***Gebed om mensen van vrede***

*Vol verlangen bidden we  
om mensen van vrede  
om mensen die het geluid van oorlog en geweld  
overstemmen met woorden en daden van liefde  
Heer, ontferm U!*

*Vol verlangen bidden we  
om mensen die helpen dragen  
om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen  
maar de gemeenschap in het oog houden  
Christus, ontferm U!*

*Vol verlangen bidden we  
om mensenkinderen van God  
die het licht steeds weer opnieuw ontsteken  
en met hoop en volharding staande blijven  
onderweg naar morgen  
Heer, ontferm U!*

ds. Rianne Veenstra