

Kontakt

Februari 2022

Toekomst

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.

Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.

Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.

Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in "ooit is alles héél en goed".
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.
Er is nieuw leven aan de overkant.

Joke Verweerd



MEDITATIE

Even nog snel naar de supermarkt om de vergeten boodschappen te halen. Welnee, snel bestellen via de flitslijn, dan zijn ze binnen

10 minuten in huis. Snel voor 24.00 uur dat boekje bestellen bij bol.com, dan is het tenminste morgen binnen. Nog snel de boosterprik in Duitsland halen, dan kan ik in elk geval op wintersport zonder in quarantaine te hoeven. Duurt het nu al zestien seconden voordat die computer opgestart is? Wat traag allemaal. Het duurt nu al zo lang dat we geen terrasje kunnen pikken, dus gaan we snel met een grote groep naar Antwerpen. Snel, snel, snel.

Een woord dat niet meer weg te denken is uit onze maatschappij. Hoe snel zijn we niet gewend geraakt aan de terreur van de sociale media in het algemeen en de mobiele telefoon, met alles erop en eraan, in het bijzonder. Die gaat als een lichaamsdeel met ons mee, en we zouden ons geamputeerd voelen als we hem een keer vergaten. Stel je voor dat we op visite in Groningen thuis de verwarming niet hoger konden zetten!

Hoe snel gaan we onze derde, over niet al te lange tijd vierde prik halen, terwijl velen in Afrika en andere wat minder bedeelde gebieden nog wachten op de eerste?

Wat groeide de economie gelukkig weer snel na het opheffen van de eerste lockdown. Maar warempel, als er niet snel een einde komt aan déze lockdown, dan stagneert die groei enorm, en wat dan?

Hoe snel wordt niet door ouderen en steeds jongere kinderen het mes of het pistool getrokken als iets hen niet zint, of op een ordinaire wijze geschoten met woorden op de hulpverleners of tijdens een debat in de Tweede Kamer?

Maar, hoe groter de snelheid waarmee we ons leven leven, hoe gevaarlijker het wordt. Hebben we niet in de gaten dat we op weg zijn ons als lemmingen in de zee te storten? We moeten immers zo goed ons best doen om op de snelheid van alle ontwikkelingen te letten dat we geen tijd hebben om ons te bezinnen op de grote problemen die de wereld bedreigen. Want die zijn er: klimaat, vluchtelingen, machtswellust, oorlog, honger, onrecht, individualisme, respectloosheid.

We zijn toch pelgrims, op weg naar het nieuwe Jeruzalem? Maar we gedragen ons niet zo, want een pelgrim neemt zo nu en dan afstand van het jachtige bestaan en denkt na over de zin van het leven. Neemt de tijd voor de belangrijke dingen die een mens tot mens maken. We zullen weer pelgrim moeten worden en daarbij

het oog richten op God, de Schepper van hemel en aarde, en niet op de goden van deze tijd: de economie, de geldzucht en de verspilling. Oog voor de God, die ons steeds weer laat weten dat Hij de wacht over ons houdt, dat Hij ons bij de rechterhand neemt. Die met zijn onvoorwaardelijke liefde tegen ons zegt dat Hij nooit zal verlaten al het werk dat zijn hand ooit begon. En dat heeft Hij met kerst weer aan ons kenbaar gemaakt toen we de geboorte van zijn Zoon mochten vieren. Laat dit een startpunt zijn ons te bezinnen op 2022 en de toekomst, in de wetenschap dat God zijn naam eer aan doet: ***Ik zal er zijn*** voor u en jou en voor iedereen.

Piet van Eersel



**OVERDRACHT VOORZITTERSHAMER VAN
DE KERKENRAAD**

In een bijzondere dienst op 16 januari heeft ds. Van den Hout, Martha na 8 jaar pastoraal ouderling en Henk na 7 jaar voorzitterschap van de kerkenraad, ontheven van hun taken.

In dezelfde dienst mocht ik uit handen van Henk de voorzittershamer overnemen. Dit is een symbolisch gebaar maar heeft voor mij veel betekenis.

Henk blijft gelukkig wel als pastoraal ouderling in de kerkenraad en we hebben samen afgesproken om de overgang gefaseerd te laten plaatsvinden. Ik heb ook aangegeven dat ik niet alle taken die Henk nu doet over kan nemen, die behoren ook niet standaard tot de taken als voorzitter.



Vanaf vandaag (16 januari) neem ik de leiding over van de kerkenraadsvergaderingen en ben het aanspreekpunt vanuit de kerkenraad. Ik zal de plichten vervullen die officieel aan de taak als voorzitter verbonden zijn.

Ik ben mij bewust van de verantwoordelijkheid maar heb ook de andere kerkenraadsleden gevraagd om mij te helpen en te steunen bij mijn taak. Naast het voorzitterschap heb ik een baan van 28 uur met veel verantwoordelijkheden, ik heb een gezin, ben jeugdouderling en voorzitter van de kindernevendienst.

Ik durf om hulp te vragen en besef dat ik het niet altijd iedereen naar de zin kan maken. Ik ga mijn best doen om mijn taak zo goed mogelijk te doen.

Zoals in het vorig Kontakt gemeld mis ik nu een scriba die mij kan ondersteunen in deze voorzitterstaak. Matty zal dit nog voor een deel doen samen met Henk maar de tijd zal leren of dit voldoende is.

Er is blijkbaar niemand bereid om het scribaat op zich te nemen wat ik heel jammer vind. Ook ik zou genoeg redenen kunnen bedenken om het voorzitterschap niet te aanvaarden, maar door keuzes te maken, risico's te nemen heb ik wel het gevoel dat ik leef en blijf ontwikkelen.

Denk er nog eens over na als je toch het gevoel hebt dat je een steentje kan bijdragen aan de toekomst van onze kerk.

Ik vertrouw op steun vanuit de gemeente en de kerkenraad en hopelijk gaan we een goede toekomst tegemoet in welke vorm dat ook mag zijn.

Groeten,
Brenda Kerkdijk

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 22 november 2021

In het kader van de wisseling van voorzitter per 1 januari 2022 opent Brenda Kerkdijk de vergadering met het lezen van Efeze 6, vers 18-24 uit de nieuwe Bijbelvertaling en een gedeelte uit het Bijbels Dagboekje getiteld: 'bidden door een kaarsje'.

Verslag (20 juni): Werkgroep Toekomst: Het is nog niet gelukt een afspraak te maken met de door de kerkenraad en predikant genoemde personen voor het instellen van de werkgroep voor de toekomst van onze kerk. Ds. Grevink zal dit samen met Brenda oppakken in januari 2022. Een opvolger voor de scriba is nog niet gevonden.

Evaluatie kerkdiensten oktober/november 2021

Kerk-School-Gezinsdienst

Een fijne dienst met Matthea Klaasse-Mesch als voorganger een goede voorbereiding.

Doopdienst (24 oktober)

Door de kerkenraad werden de doopvragen en de beantwoording op de vragen door iedere ouder apart, gemist.

Eeuwigheidszondag

Een goed georganiseerde en voorbereide dienst. Hulde aan Francijn van Eersel en anderen voor de integere manier van handelen en uitspreken bij de herdenking. Jammer dat geen eigen gemeentelieden aanwezig mochten zijn in verband met coronamaatregelen. De opgenomen zang van de cantorij was mooi. De geluidsin-

stallatie is echter niet geschikt om muziek en zang duidelijk en zuiver te laten overkomen.

Herstel van ds. Otto Grevink. De bedrijfsarts ziet een kleine vooruitgang, maar onze gemeente krijgt te weinig tot geen steun van de predikant. Het herstel duurt te lang.

De kerkenraad en de gemeente ontberen de steun van een predikant. Te veel zaken blijven liggen en worden niet uitgevoerd.

Advent en kerst

De kerstnachtsdienst zal dit jaar niet door kunnen gaan door corona. Tweede kerstdag is een normale zondagse dienst. Vooralsnog gaat de kerstmarkt op kleine schaal door op 10 december. Er wordt in de kerk een kleine kerstboom geplaatst op wielen zodat deze verplaatsbaar is.

A.s. zondag 28 november worden de jaarlijkse Adventsvespers opgestart.

Voor ventilatie in het kerkgebouw zijn afspraken gemaakt.

Rapportages

Diaconie / financiën

Donderdag 7 april 2022 staat de gemeenteavond gepland waarin de jaarstukken zullen worden behandeld.

Jeugdcommissie

De oppasdienst wordt standaard aangeboden en iedere zondag is er kindernevendienst.

Rondvraag

Per 1 januari 2022 is Martha Dank geen pastoraal ouderling meer. Henk Hoogendoorn neemt de pastorale zorg over. Martha krijgt dank voor de medewerking en betekenis voor het pastoraat.

Als vergaderdata in 2022 noteren wij 21 februari, 19 april, 20 juni, 19 september en 21 november.

Censura Morem

Alle aanwezige kerkenraadsleden verklaren van harte met elkaar samen te kunnen werken in de opbouw van de gemeente van Christus.

Sluiting

Brenda sluit de vergadering met een gedicht uit Woord en Weg, getiteld: 'Als jouw naam klinkt'.

Matty Zoutewelle

DE JARIGE 75+ IN FEBRUARI

6 febr. Mevr. M. van Achterberg-van Drongelen,
 11 febr. Dhr. J. Rozenbrand,
 12 febr. Mevr. A. Versteeg-Rosenbrand,
 15 febr. Dhr. C.A.J. Verhagen,
 17 febr. Mevr. M.M. van Drunen,
 19 febr. Mevr. A.G. Zwart-Bakkeren,
 25 febr. Mevr. F.T. Boersma-Spoelman

3 maart Mevr. G.M. Hoogendoorn-Maijers
 5 maart Mevr. P. Westerink-van Loon



Namens de gemeente hartelijk gefeliciteerd, en wij wensen u Gods nabijheid in dit nieuwe levensjaar!

De bloemen zijn de afgelopen periode gegaan naar: mw. v.d. Schans-Mandemakers, mw. v.d. Spek-de Haan, mw. Brouwers-Vissers, hr. Molendijk, mw. v.d. Made-Lankhaar, fam. Verduijn, fam. van Rijsbergen, Mevr. Louwerse en fam. Hommel-Koops.

MUTATIES

Verhuisd:

Mw. M.P.J. (Maaïke) v.d. Schans

Van: Sprang-Capelle

Naar: Dongen

(overgeschreven naar protestantse gemeente te Dongen-Rijen)

Mw. S. (Sanne) Nieuwenhuizen

Van: Sprang-Capelle

Naar: Sprang-Capelle



Op 8 januari waren Toon en Margreet Wagemakers-Lankhaar 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met jullie robijnen huwelijk en nog vele gelukkige jaren toegewenst waarin jullie Gods nabijheid mogen ervaren.

Op 23 december jl. waren Kees en Riek Verduijn 55 jaar getrouwd. Het was de bedoeling om dat heuglijke feit te vieren met familie, vrienden en bekenden maar de afgekondigde beperkingen in verband met corona gooiden roet in het eten.

Riek vertelde dat het toen maar heel beperkt met de kinderen gevierd is en dat ze hopen het later dit jaar alsnog grootser te kunnen vieren. Toch is die dag zeker niet ongemerkt voorbij gegaan. Kees en Riek zijn overweldigd door de vele reacties die ze mochten ontvangen. Dat gaf toch een feestelijk gevoel en dat hadden ze totaal niet verwacht. Daarom heeft Riek het onderstaande bedankje gestuurd. Als redactie willen we ze namens de gemeente toch nog feliciteren en hopen we dat er nog een 'echt' feest mag komen dit jaar!



Bedankt voor al jullie lieve reacties!

Op we december waren wij 55 jaar getrouwd. Wij zijn daar heel dankbaar voor. Vooral omdat ik al 23 jaar in blessuretijd mag leven. Dit is heel bijzonder. Mede namens onze kinderen en kleinkinderen willen wij allen die met ons meegeleefd hebben door middel van felicitaties, persoonlijk en telefonisch, kaarten en presentjes heel hartelijk bedanken. Het was geweldig. Het is heel fijn als er zoveel mensen om je heen staan. Nogmaals bedankt van Kees en Riek Verduijn

SECTIE INDELING PASTORAAT

Sectie 1: Waspik, Sprang-Capelle ten westen van Julianalaan en Hogevaart, Dongen, Kaatsheuvel: Lage Zandschel en Zuidholland-sedijk

Ouderling	Hr. Henk Hoogendoorn
Diaken	Hr. Kees van Eersel
Contact- personen	Mw. Willy Lagrouw-v. Beek Hr. Dirk Vervoorn Mw. Hanny v. Wijlen-Verkaik

Sectie 2: Straten met vogelnaam, Julianalaan even nummers, Loonsestraat, Beatrixstraat, Johan Frisostraat, Mauritsstraat, Trampad, Willem de Zwijgerstraat en tussengelegen gedeelte van de Raadhuisstraat

Coördinatie	Mw. Marco Bolkenbaas-Vetter
Diaken	Hr. Robert Nederveen
Contact- personen	Mw. Conny Mandemakers-Joosen Mw. Jeanette v. Oversteeg-v. Drunen Mw. Miny van Peer-Vos Mw. Alie Treffers-Rijken Mw. Janke Veenstra-Glazema

Sectie 3: Straten met plantennaam, Raadhuisplein, Christinestraat, Emmastraat, Irenestraat, Wilhelminastraat, Raadhuisstraat, Esdoornlaan, Jan de Rooijstraat, Hendrikus Chabotstraat, Brug. Smitsstraat, Burg. Meijerstraat, Driessen, Waalwijk

Ouderling	Mw. Willie Verhoef-Witte
Diaken	Hr. Cees Rijksen
Contact- personen	Mw. Francijn v. Eersel-v.d. Groep Mw. Roos van der Galiën-Snijders Mw. Ineke Molendijk-Troost Mw. Froukje Muilwijk-Haitsma

Sectie 4: Kaatsheuvel, Schilderswijk (Sprang), Achter de Hoven, Kerkstraat, Burg. Van Dijkstraat, Van der Duinstraat, Tilburgseweg, Breda, Tilburg

Coördinatie Hr. Dieter Verbeek
 Diaken Mw. Jenny Verhagen
 Contact-
 personen Mw. Marjanne Dekkers-van 't Westende
 Mw. An de Gruijter-van den Berg
 Hr. Jan de Gruijter

Vergeleken met de gegevens uit 2020 missen we drie contactpersonen: Hr. Henk Molendijk en de dames Liesbeth Metzke-Spierung en Rudy van Ferneij-Lemmen. Zij zijn verhuisd of stopten na een flink aantal jaren.

Hartelijk dank voor hun activiteiten. Natuurlijk zijn we op zoek naar opvolging.

Henk Hoogendoorn

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN



U bent van harte welkom en uitgenodigd om op **10 en 24 februari van 11.00** uur tot ongeveer 11.30 uur het zingen te komen ondersteunen in Elzenhoven. Hopelijk zie ik u daar!
 Henk Hoogendoorn



Bij het samenstellen van dit nummer van Kontakt was nog niet bekend of ook de koffieochtend weer van start zou kunnen gaan.

Houd u daarom de zondagsbrieven goed in de gaten, want als het weer kan laten we dit via de zondagsbrief weten.

voor de kleintjes

Smoesjes

Smoesjes verzinnen is niks nieuws. Dat deden ze al toen Jezus hier op aarde leefde. Jezus vertelt een verhaal over een koning die een groot feest hield voor zijn zoon die ging trouwen. Hij stuurde heel veel uitnodigingen, maar er kwam bijna niemand naar zijn feest. Ze hadden toch allemaal een kaart gehad: *Kom je ook?* Maar ze kwamen niet. En het was nog wel de koning die ze uitgenodigd had. Wat een eer! En het was ook nog eens zijn enige zoon. Nou, dat zou een groot feest worden.

Alles was klaar voor het grote feest. Het eten stond klaar, er was meer dan genoeg te drinken, maar, ... waar bleven de gasten? De koning stuurde zijn dienaren er nog eens op uit: *"Kom, het is groot feest"*, zeiden ze tegen de mensen. Maar ze hadden allemaal een smoesje om niet te komen. De een moest nog iets afwerken, de ander had geen tijd, weer een ander begon zelfs de dienaar te slaan.

Weet je wat de koning toen deed? Hij zei tegen zijn dienaren: *"de mensen die ik uitgenodigd heb, zijn het niet waard dat ze mee-feesten. Al die stomme smoesjes. Maar het feest zal doorgaan! Daarom, nodig gewoon iedereen uit die je tegenkomt. Iedereen is welkom!"* En inderdaad de feestzaal liep helemaal vol.

Snap je wat Jezus ons wil vertellen? Kun je raden wie de koning is in dit verhaal van Jezus? Het is God. Dan snap je ook wie de zoon van de koning in het verhaal is. Ja, natuurlijk, dat is Jezus. God nodigt iedereen uit. Ja, ook jou! Iedereen is welkom. God wil dat we gelukkig worden en nodigt iedereen en ook kinderen uit om bij Hem te komen.

Wat doe jij? Ga je naar Jezus toe? In de kerk. Bid je thuis wel eens? Lees je graag in de kinderbijbel? Ofverzin je smoesjes om dat maar niet te hoeven doen... Mensen houden niet van smoesjes. God ook niet.

(Uit: 'Jezus kan niet voetballen' Rob Mutsaerts)

voor de jongeren

Gewoon beginnen

Hoe doe je dat: opnieuw beginnen? Dit is het antwoord van Johannes de Doper.

Ze gingen allemaal kijken naar die eigenzinnige profeet met zijn aparte boodschap. Dat stuk lopen door de woestijn hadden ze er graag voor over. Het paste er zelfs wel bij. In de stad word je in beslag genomen door de dagelijkse beslommeringen. Dagelijkse gewoontes en vaste gedachten. Als je de bekende straten achter je liet en door de woestijn naar Johannes liep, moest je die vaste gedachten als het ware al een beetje loslaten. Geen nauwe steegjes hier die je route bepalen, maar ruimte en een rotsachtige bodem die je dwingt om zorgvuldig te kiezen waar je je voeten zet. Naar Johannes gaan had iets van een bedevaart. Juist omdat hij in de woestijn was, juist omdat hij zo anders was, had de profeet een enorme aantrekkingskracht.

'De oude weg loopt dood,' zei Johannes. 'Jullie moeten een nieuwe weg inslaan.'

Een nieuwe weg, dat wilden ze wel. Ze voelden wel dat deze man gelijk had. Hun leven was een rommeltje, vol gesjoemel en gesjacher. Een broddelwerkje. Overnieuw beginnen, dat zou mooi zijn. Maar hoe doe je dat? Ze hadden wel vaker goede voornemens gehad, maar meestal kwam daar niet veel van terecht. Hoe zou een nieuwe start nu wel kunnen slagen?

'Heel eenvoudig,' zei Johannes. 'Gewoon gelijk beginnen. Nu, op dit moment.' 'Waarmee dan?' 'Met eerlijk delen,' antwoordde Johannes. 'Niet stelen, niet graaien, niet bezitterig doen, niet afpersen. Zo simpel is het. Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is. Geen gebeden uit je hoofd leren, niet dagenlang op je hoofd staan. Alleen maar eerlijk delen. Dat kan iedereen. Waar wacht je nog op? Vandaag is de eerste dag van je nieuwe leven.'

(Uit: De Nieuwe Oase)

Kerk-School-Gezinsdienst

Beste ouders en kinderen,

Op zondag 30 januari is er een Kerk-School-Gezinsdienst bij ons in de kerk met als thema 'Dieren in de Bijbel'. Ds. Otto Grevink, Petra en ik hebben de dienst samen besproken en voorbereid, maar het is wel lastig als je niet goed weet wat kan en mag.

Om deze reden hebben we een dienst in gedachten die zowel online kan als met kinderen in de kerk. We moeten even afwachten hoe het eruit komt te zien. Ds. Otto gaat hier verder invulling aan geven en we hopen dat we toch kinderen in de kerk kunnen ontvangen om het live mee te maken.

Ook de scholen zijn een beetje beperkt in wat ze doen rondom het thema. Onzeker is nog of we kunstwerkjes in de kerk kunnen ophangen.

Groep 5 van De Rank is op bezoek geweest in onze kerk en het is altijd weer leuk om de kinderen iets te leren over de symboliek, het orgel en het kerkgebouw.

Volg de dienst online met het gezin óf kom naar de kerk als dat kan en mag.

Groeten namens de organisatie,
ds. Otto, Petra Visser en Brenda Kerkdijk

De eerste stap om van
een fout te leren, is toe
te geven dat je er een
hebt gemaakt...

Sef - Quotes

Een goed begin

Vergeef jezelf alle foutjes die je vandaag gemaakt hebt.

Misschien heb je op je hond gemopperd of tegen een collega.

Misschien was je boos in het verkeer of heb je ergens een leugentje over verteld. Iedereen maakt fouten.

Vergeef jezelf en neem jezelf voor het morgen niet weer te doen.

Uit de scheurkalender, ingestuurd door Riek Verduijn

Nieuwe plannen bij Zin op School in de verlenging van het tweede jaar

Inmiddels twee jaar loopt het pioniersproject op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. In de klas roepen Bijbelverhalen van alles op bij kinderen. Ze hebben vragen en hebben hun eigen ideeën erbij. Ze ontdekken dat de verhalen gaan over dingen die zij meemaken. Geloof kan daardoor voor hen én hun ouders relevant worden in het beantwoorden van levensvragen. Wij willen op een speelse en creatieve manier zoeken naar een stukje verdieping en verbreding. Vanuit hun levensvragen, en de verhalen uit de Bijbel en hun eigen leven. Samen willen we zoeken naar een waardevolle toepassing van de christelijke traditie in hun leven. Omdat de verhalen én de kinderen en hun ouders dat waard zijn! We hebben de afgelopen jaren veel kunnen doen. Wel hebben we ons toe moeten leggen op andere vormen, vanwege de pandemie. We konden geen activiteiten op school organiseren. We hebben wel veel video's gemaakt die gedeeld zijn in de klassen en met de ouders. Kinderen werkten mee aan onze kerstfilms. En voor verschillende projecten en tijdens het thuisonderwijs hebben we video's opgenomen over Bijbelverhalen en met liedjes. Zo hebben we meegewerkt aan het oogstfeest in september op school. Ook hebben we video's gemaakt over de vraag hoe je aan kleine kinderen uitlegt wat het betekent als opa of oma dood gaat. Een veel gehoorde vraag van ouders. Met Kerst en Pasen en weer met afgelopen Kerst hebben de kinderen materiaal mee naar huis gekregen om in hun gezin bezig te zijn met het kerst- en paasverhaal.

We zijn erg dankbaar dat we met de steun uit uw gemeente dit werk kunnen doen. We zijn ook blij dat we uitzicht hebben op de mogelijkheid om met ouders en kinderen activiteiten te gaan doen, zoals we dat van plan waren. De Kliederklas, waar we tijdens de opening mee zijn begonnen, gaan we de komende tijd een aantal maal organiseren. Ook bereiden we het Bijbelproject en de Kerk- en schoolviering mee voor. Daarvoor mogen we het tweede projectjaar met een half jaar verlengen tot 1 juli. Het nadeel dat onze pionier-predikant een aantal maanden met ziekteverlof is geweest en nu voorzichtig re-integreert, heeft het voordeel dat we de middelen nu in kunnen zetten om nog een half jaar te werken aan onze doelen. Het Landelijk Team Pionieren van

de Protestantse Kerk in Nederland zegt daarover bij hun toestemming hiervoor: "Graag benadrukken we hierbij dat het vertrouwen in de pioniersplek en haar potentieel onverminderd positief is. Met deze verlenging willen we daaraan recht te doen. Wij danken iedereen voor hun steun en wensen het pioniersteam een goede en gezegende voortzetting van het mooie werk!"

Mogen we u vragen om uw gebed? Voor de ontmoetingen met kinderen en ouders, en voor het team, waarvoor we nog uitbreiding zoeken onder de doelgroep.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Elk seizoen versturen we een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor opgeven op onze website: www.zinopschool.nl/blijf-op-de-hoogte. Onze video's kunt u terugvinden op ons YouTube-kanaal 'Pioniersplek Zin op School'. Reacties en vragen zijn welkom op info@zinopschool.nl. Van harte Gods zegen gewenst voor u en uw gemeente. Met een hartelijke groet, namens Zin op School,
Sandra Gaakeer, Patricia Slosse, ds. Otto Grevink

OPBRENGST KERSTMARKT



Ondanks de coronamaatregelen kon de kerstmarkt gelukkig doorgaan doordat de bestellingen van kerststukken en maaltijden afgehaald of bezorgd werden. Dat heeft het mooie bedrag van

€ 1.600,- opgeleverd! Dit wordt verdeeld over het Toon Hermans Huis, de Voedselbank en onze eigen kerk. Wij als activiteitencommissie bedanken iedereen hartelijk die daaraan bijgedragen heeft door het plaatsen van bestellingen. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar degene die voor heerlijke stampotten en soepen hebben gezorgd en vele prachtige kerst-

stukken hebben gemaakt.

Namens de activiteitencommissie,
Dieter Verbeek



Het kwaad

Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk 'De Brug'. Voorlopig is het weer gedaan. Nu zitten we thuis 'in de kerk'. Op 19 en 25 december mochten we voor het laatst op de kerkbanken zitten. Tolleke moet nog terugdenken aan 19 december, de laatste zondag in de adventstijd. Meestal wordt er dan gepreekt over Elisabeth en Zacharias. Maar daar kwam toch een ander thema langs. Eerst kregen we een mooi vakantieplaatje voorgeschoteld van Mont Saint Michel. Hoog boven het eilandje uit torent de kathedraal met op het hoogste punt aartsengel Michaël. En om die Michaël ging het.

Want die vakantiefoto was misleidend, het ging vanmorgen over het kwaad. Mooi in beeld gebracht door Johannes die op Padmos het boek Openbaringen schreef. Daar gaat het over een zevenkoppige draak, symbool van het kwaad.

Niemand heeft ooit een draak gezien en toch kunnen we allemaal een draak tekenen. Wonderlijk!

Tolleke blijft wel met die opmerking in zijn hoofd zitten. Wij weten niet hoe het kwaad eruitziet, klinkt er van de preekstoel. Maar is dat nou waar, vraagt Tolleke zich af. Als we goed om ons heen kijken, zie je de zeven koppen van de draak overal om je heen. Wat denk je van een overstroming door zware regenval in de Eifel? Je zult maar op school subtiel gepest worden. Je kunt je ergeren aan complottheorieën waar feiten als meningen afgedaan worden.

Tolleke is het er mee eens dat de wereld geen pretpark is. Maar je zou toch verlangen naar een tijd dat het kwaad goede mensen **niet** treft.

Dan valt natuurlijk ook het woord 'corona'. Je zou toch zo graag op een plek zijn waar je voor dat kwaad kan schuilen. Zou je van deze crisis ook wat kunnen leren? Volgens een artikel in het dagblad Trouw is deze crisis een les in traagheid; geduld, niet alles is altijd leuk. Je moet soms leren om even op je lip te bijten.

Tolleke vraagt zich ondertussen wel af hoe dat was in de tijd van Zacharias en Elisabeth. En waar is aartsengel Michaël gebleven?

Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast



BEDANKT

Kerst 2021 was opnieuw in lockdown... maar we waren verrast en dankbaar toen onze brievenbus in de donkere dagen voor Kerst werd gevuld met een heel mooie kaart en een bijbelse dagkalender van "onze" kerk. Hartelijk dank daarvoor!



Voor iedere dag wordt een tekst aangereikt volgens het leesrooster van het NBG en daarbij een toelichting en een te lezen of te zingen lied. Het dagboek sluit af met een aantal gebeden voor persoonlijk gebruik.

De kerstkaart ging in op het thema "Van U is de toekomst" (jaar-thema PKN):

Als we daar niet van overtuigd waren, zou moedeloosheid ons kunnen overvallen. Maar juist met Advent staan we stil bij wat komt met Kerst: De geboorte van Jezus, door God gezonden om licht en leven te brengen.

De toekomst is van God.

Vanuit dat geloof delen we hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. Doe mee, geef licht!



Henk Spuijbroek

Een lange zit: de geschiedenis van de kerkbank

Rijen en rijen, symmetrisch achter elkaar opgesteld: de houten kerkbank. Wie introduceerde deze, vaak allesbehalve comfortabele zitplekken in de kerk?

In oude stadskerken zijn houten banken vaak prominent aanwezig. En ze lijken minstens zo op leeftijd als het gebouw zelf. Toch is dit maar zelden het geval. Veel kerken hadden vroeger namelijk helemaal geen vaste zitplekken. In middeleeuwse kerken stond je, liep je wat rond of knielde je in gebed naar het altaar gericht. Alleen in het hoogkoor stonden banken voor de geestelijkheid die een rol speelde in de mis die werd opgedragen.

Betaalde zitplaats

De eerste, toen nog stenen, kerkbanken verschenen waarschijnlijk rond de dertiende eeuw in Engelse kerken. Ze werden geplaatst langs het schip, het middendeel van de kerk. Daar konden kerkgangers even op plaatsnemen, al was dat 's winters vást niet zo'n pretje.

Weer later werd de houten bank geïntroduceerd in de kerk. Aan het einde van de middeleeuwen waren deze banken in redelijk wat kerken te vinden. Meestal waren dat niet zomaar kerkbanken, maar herenbanken. Ze werden gepacht door adellijken en andere invloedrijke figuren, die grof betaalden voor een – met fantastisch houtsnijwerk versierde – zitplaats op een prominente plek in de kerk.

Geen koude voeten meer

Rond de Reformatie en in de periode daarna werd de kerkbank een steeds logischer onderdeel van de inrichting van de kerk. De eredienst draait in de protestantse kerk immers om het Woord, dat wordt verkondigd in de preek. Daar moet je aandachtig (zittend op een bank) naar kunnen luisteren.

De houten banken werden geschaard rond een nieuw middelpunt: niet meer het altaar, maar de preekstoel stond centraal. Om zo weinig mogelijk last te hebben van de koude stenen kerkvloer in de winter, werden banken vaak in een blok achter elkaar op een houten vlonder geplaatst.

Zien en gezien worden

Niet alleen aan het einde van de middeleeuwen, maar juist ook in de eeuwen daarna, vertelde je zitplaats in de kerk veel over je sociale status. De dorpselite zat bijvoorbeeld recht tegenover de dominee en de kerkenraad op een herenbank. Of ze kozen een

andere plek waar ze goed voor betaalden, en vooral: perfect te zien waren voor hun dorpsgenoten.

Vrouwen- en mannenbanken

Mannen en vrouwen zaten niet bij elkaar in de bank. Dat is goed te zien in de zestiende- en zeventiende-eeuwse interieurs van dorpskerkjes in Friesland. Daar staan verschillende typen banken aan beide kanten van de kerkzaal. Mannen zaten op een gesloten bank met aan de voorkant een lessenaar, hier konden ze hun Bijbel of liedboek op kwijt. Voor de vrouwen stonden er eenvoudige, open banken zonder lessenaar. Waarom dat laatste? De meeste vrouwen konden toch niet lezen, daar werd tenminste vanuit gegaan. De open bank was daarnaast handig om de vele rokken handig onder de smalle rugleuning te draperen.

Comfortabele keuze

Steeds vaker verdwijnen de traditionele banken uit het kerkinterieur en worden ze vervangen door stoelen. Zo kan er flexibeler met de ruimte worden omgegaan en zit de kerkganger er een stuk comfortabeler bij.

Maar wat gebeurt er met die oude, vertrouwde banken? Er is een levendige handel op Marktplaats, zo'n oude bank staat fantastisch in een vintage interieur. Grote gezinnen schuiven een kerkbank bij de eettafel, bij anderen staat hij bijvoorbeeld, opnieuw gelakt en wel, langs de vaart: een perfect visplekje.

Bron: <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel>



Vakantie met Aandacht

Wist u dat u een folder kan aanvragen bij 'het Vakantiebureau' met uitgebreide informatie over vakanties voor senioren en mensen met een zorgvraag? "Of u nu wilt wandelen in de prachtige omgeving van onze hotels, uitwaaien aan dek van de Prins Willem Alexander, of genieten van de Limburgse gastvrijheid, eropuit wilt met de (duo)fiets, of wilt luisteren naar een klassiek concertje of juist 'gouwe ouwe': in onze vakantieweken kan het allemaal" staat in de folder te lezen. Rolstoel geen bezwaar! Vroeger waren deze vakanties geconcentreerd in de (Blijde) Werelt, Lunteren. Tegenwoordig zit het bureau in het Nieuw-Hyde park (vroeger het Roosevelthuis) in Doorn. U kunt trouwens kiezen uit 6 locaties (onder andere Doorn, Ermelo, Wezep, Mechelen).

Er is een vakantiefonds, waarmee u korting kunt krijgen, als uw inkomen niet hoger is dan het minimumloon, aangevuld met een klein pensioen. Soms is dit ook te regelen met de plaatselijke diaconie of via de zorgverzekeraar. Er zijn onder andere zorgverleners, een pastor, een assistent en een recreatiecoördinator aanwezig. Dit en nog veel meer informatie staat in de folder: vraag deze eens aan: tel. 0343-745890 of mail:

info@hetvakantiebureau.nl. U kunt ook googelen, als u dat lukt: www.hetvakantiebureau.nl.

Als u interesse hebt om ook als zorgvrijwilliger, nachtzorgvrijwilliger, weekcoördinator, recreatieco. of zorgzo. één week of meerdere weken te helpen: bel of mail voor informatie! Graag.....vooral zorgmedewerkers zijn welkom!!

Pauline Schouten



Vanuit de Diaconie

Een nieuw jaar: 2022. Wat gaat dit jaar ons brengen? Waar we voorheen precies wisten hoe we het (kerkelijk) leven zouden organiseren, weten we sinds maart 2020 dat alles zomaar kan veranderen. De afgelopen tijd is een bewogen jaar geweest.

De titel van de nieuwe visienota van de Protestantse Kerk is: **van U is de toekomst.**

Hiermee belijden we dat die toekomst niet van ons afhangt, dat wij de kerk niet hoeven te redden. God zelf zorgt daarvoor. In deze ontspannenheid mogen wij weer beginnen aan dit nieuwe jaar.

Op **6 februari** is de collecte voor het werelddiaconaat ingepland. Deze is bestemd voor Oeganda. Hier moet men anders leren boeren in een lastig klimaat. **13 februari** staat in het teken van de noodhulpcollecte voor Nepal waar men bezig is voor meer werkgelegenheid voor jongeren.

20 februari wordt het Heilig Avondmaal gehouden en **27 februari** collecteren we voor Stichting Gave die zich bezighoudt met het stimuleren en begeleiden van kerkelijk werk onder asielzoekers en vluchtelingen, alsmede het toerusten daartoe.

Samen zijn we de kerk in actie, in afhankelijkheid van onze God. Dank voor uw betrokkenheid!

Jenny Verhagen

Actie Kerkbalans 2022

Beste 'Kontakt' lezer,

Bij de gedrukte uitgave van 'Kontakt' treft u een brief aan betreffende de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB).

U kunt de brief ook downloaden vanaf de website.

Om Kerk te zijn, is geld nodig om alle reguliere kosten te kunnen betalen.



Als kleine gemeente vraagt dat een extra inspanning van ons!

Op de site van Kerkbalans.nl lezen we:

“We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans.”

Om de financiële huishouding van onze kerk in evenwicht te houden, vragen we weer uw toezegging voor ondersteuning van de bestaande diensten. Hiervoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk.

Wat zou de bijdrage van een ieder moeten zijn?

In de christelijke kerkgemeenschap 'De Brug' zou moeten gelden: de sterkste schouders dragen het meest!

Maar om ieder een richtlijn te geven: 1% van uw jaarinkomen, of de helft van het geld wat u besteedt aan uw vakantie(s) of 20% meer dan u vorig jaar hebt gegeven.

Als de kerk voor iedereen echt veel waard is, verwacht ik voor 2022 een beduidend hogere opbrengst dan in 2021. Door de jaarlijks teruglopende inkomsten zijn we genoodzaakt onze reserves aan te spreken, die we graag nog even op peil houden.

U kunt de brief met uw toezegging in de betreffende bus in de kerk doen, maar u kunt ook uw toezegging mailen naar penningmeester@pkndebrug.nl

Graag vraag ik namens de Kerk daar aandacht voor!

Bij voorbaat danken we u van harte voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Johan de Bont
penningmeester PKN de Brug