

KONTAKT

DECEMBER 2021-
JANUARI 2021

Midden in de onrust van het leven,
midden in de kou van ons bestaan,
komt een Kind ons vrede en warmte geven,
komt een Man, die met ons mee wil gaan,
komt een hand, die wonden kan genezen,
komt een licht op onze donk're baan
komt een stem Ik wil je Vader wezen,
midden in de kou van het bestaan.



MEDITATIE

WEEST NIET BANG

Kerstmis, vanouds een warm feest met familie en vrienden rondom de geboorte van Jezus of zoals velen het tegenwoordig vieren, gezellig rond de kerstboom met rijk gevulde tafels en cadeautjes. Maar sinds vorig jaar is er een andere realiteit helaas. Geen volle kerken, geen families bij elkaar, geen massale kerstzangavonden of kerstmarkten. Om bang van te worden. Vertwijfeling slaat toe. Hoelang nog en komen we hier ooit nog vanaf? Angst regeert, er komt weerstand; voor- en tegenstanders van het coronabeleid. Vaxxers en antivaxxers, wie had hier een jaar geleden van gehoord toen we nog allemaal in hetzelfde schuitje zaten? De toon waarop hierover gediscussieerd wordt, verhardt en brengt verdeeldheid in families, vrienden en zelfs tussen christenen. Iedereen claimt de waarheid maar wat is waarheid in deze kwestie. Corona kwam als een dief in de nacht en zaaide ziekte en dood maar ook verdeeldheid en angst onder ons mensen. Dan is het bijna een troost als we de engel Gabriel in het kerstverhaal horen zeggen: "Weest niet bang". Tegen Maria, tegen Jozef, tegen Zacharias en tegen de herders. En zij hadden zeker ook redenen om bang te zijn. Een engel die verschijnt als boodschapper van de Heer, dat maak je ook niet iedere dag mee en de boodschap die hij bracht zou hun leven radicaal veranderen. Een sprong in het duister, weg zekerheden en plannen die ze zelf voor ogen hadden. Alleen Maria geeft hier haar antwoord: "De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u heeft gezegd" en de anderen gaan gehoorzaam stil hun weg. Overgave aan God, laat gebeuren wat gebeurd. Voor ons mensen vaak niet gemakkelijk. We houden van zekerheid en geborgenheid maar in de afgelopen 2 jaar hebben we wel een wake-up call gehad. Dat niet alles maakbaar is, dat we niet op elk facet van het leven controle hebben. Zowel medisch als economisch. Dat kan angstig zijn. "Weest niet bang" zegt de engel, "Weest niet bang", ruim 365 keer staat dit bijna letterlijk in de Bijbel. Voor elke dag van het jaar. Dat mag ons troosten, bemoedigen en rust geven. Angst geeft verdeeldheid, zaait twijfel en geeft onrust, we zien het in de wereld om ons heen. Dan zegt Jezus: "Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet".

Dat deze woorden mogen troosten en bemoedigen, nu en voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, Anno Domini 2022. Het jaar onzes Heren 2022. Wat dit jaar ons brengen mag, de Here God zal ons ook in dit jaar weer nabij zijn. "Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen" (Jesaja 41:10).

Goede feestdagen toegewenst en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Dieter Verbeek

*God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht.
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.*

*Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.*

*Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.
Amen*

Bericht van de kerkenraad

Nu de besmettingen met corona en de ziekenhuisopnamen opnieuw erg toegenomen zijn moeten we helaas weer scherpere maatregelen nemen.

Het risiconiveau wordt niet meer vermeld, het zou enkele maanden geleden 'ernstig' zijn genoemd.

Daarom nu niet meer dan 50

aanwezigen naast de medewerkers in de kerkdienst, waardoor aanmelding nodig is.

Bij bewegen in de kerk een mondkapje dragen en 1,5 m afstand houden.

Niet zingen met uitzondering van het slotlied, geen voorzangers meer.



Door de beperking van de werkzaamheden van ds. Otto Grevink kon op 24 oktober de kerkdienst niet doorgaan waarbij stilgestaan zou worden bij het afscheid van Martha de Bont-Dank als ouderling en de wisseling van voorzitter. In praktische zin zal dat per 1 januari plaatsvinden. In welke kerkdienst daar aandacht aan zal worden besteed is op dit moment nog niet te overzien.

Er is voorzichtig vooruitgang in de gezondheid van ds. Otto Grevink. De kaakontsteking is succesvol behandeld. Dat betekent jammer genoeg nog niet dat hij met ingang van het nieuwe jaar weer geheel beschikbaar zal zijn. Voor alle zekerheid wordt voor de diensten op 2 en 16 januari een vervanger gezocht en hoopt hij wel voor te gaan in Kerk-School-Gezinsdienst op 30 januari. De kerkenraad beraadt zich op mogelijkheden om met hulp van de landelijke kerk oplossingen te zoeken voor een deel van zijn taken.

Natuurlijk hopen en bidden we dat hij zo snel als mogelijk geheel hersteld zal zijn.

Henk Hoogendoorn

Vacature scriba

Beste gemeenteleden,

Een kerk is een organisatie die bestuurd moet worden en waar de zaken geregeld moeten worden om met elkaar kerk te kunnen zijn. Zoals u heeft kunnen lezen heb ik de taak aanvaard om het voorzitterschap van Henk Hoogendoorn over te nemen. Dit is een verantwoordelijkheid waar de ondersteuning en hulp vanuit de kerkenraad cruciaal is. Als team van vrijwilligers, ambtsdragers, vervullen wij die taak naar ons eigen kunnen.

Matty Zoutewelle heeft aangegeven de taak als scriba over te willen dragen. Zij heeft dit vele jaren met liefde gedaan en verdient het om zich nu meer te kunnen focussen op haar andere taken binnen de kerkenraad.

Omdat een kerkenraad en voorzitter niet goed kunnen functioneren zonder een scriba, ben ik op zoek naar iemand die de verantwoordelijkheid wil nemen om onze kerk te ondersteunen in het voortbestaan door de taak als scriba van Matty over te nemen. Matty blijft beschikbaar als ouderling kerkrentmeester en als notulist bij de kerkenraadsvergaderingen.

Wat zijn de belangrijkste taken van een scriba:

- Voorbereiden van de vergaderingen kerkenraad, samen met de voorzitter, en versturen van agenda + bijlagen (gemiddeld 1,5 uur per maand)
- Bijwonen kerkenraadsvergaderingen (elke 6 weken 2,5 uur)
- Opvragen van input (verslagen en rapportages) voor de vergaderingen (30 minuten per week)
- Opstellen van roosters voor kerkenraadsleden (30 minuten per maand)
- Jaarplanning maken per seizoen (1 uur)
- Jaargids van de gemeente samenstellen (3 uur per jaar)
- Bijwonen PGML vergaderingen (samen met voorzitter) (2,5 uur per half jaar)
- Screent binnengekomen post en distribueert deze (30 minuten per week)
- Beantwoorden van correspondentie (in overleg en samen met voorzitter) (1 uur per maand)

- Fungeert als steun en vertrouwenspersoon van de voorzitter
- Fungeert als postadres

Zoals uit de genoemde taken duidelijk blijkt, zijn deze voornamelijk administratief. Dit vereist nauwkeurigheid en vaardigheden in gebruik van computer en mogelijk andere digitale platvormen.

Is er iemand die zijn verantwoordelijkheid wil nemen en mij wil ondersteunen in het voorzitterschap en om onze kerk te besturen, nu en met het oog gericht op de toekomst?

Heb je twijfels, vragen of wil je graag meewerken dan kun je een mail naar mij sturen. Er is ook hulp aanwezig van ervaren mensen om te coachen bij het uitvoeren van deze taak.

Man of vrouw laat je horen!

Brenda Kerkdijk (benc.kerkdijk@hetnet.nl)



EEUWIGHEIDSZONDAG 21 NOVEMBER 2021

Bijeenkomst om een geliefde te herdenken

Voor iedereen die een dierbare aan de dood verloren heeft (de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden), werd op zondag 21 november in onze kerk een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst gaf gelegenheid om stil te staan bij het verlies en de overledene in onze herinnering mee te dragen.

Er is in onze samenleving steeds meer behoefte aan het gezamenlijk herdenken van overledenen en het delen van verdriet en rouw. Er was muziek, er werden gedichten gelezen, en er was gelegenheid om een kaars voor de overledene op te steken. Iedereen die een dierbare aan de dood heeft verloren, onlangs of langer geleden, en het fijn vond om daar in een ingetogen bijeenkomst bij stil te staan, was van harte welkom! Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werden de namen van overledenen genoemd en werd daarna een lied gezongen of gedicht voorgedragen.

*... laten de namen hier
genoemd blijven
van wie gestorven zijn:
zij schonken ons het leven
en noemden ons Uw Naam
zij deelden met ons
de dagen en de nachten ...*



Liturgie

Joop Lankhaar uit Wijk en Aalburg leidde de dienst en Francijn van Eersel memoreerde iedere overledene met een persoonlijk woord, waarna de kaars aangestoken werd. Heel bijzonder was dat de gezongen liederen vooraf opgenomen waren met onze cantorij, onder leiding van Corine Vreeken.



De schriftlezing was uit Jozua 4: 1–8 ('Aan de overkant'). We luisterden onder andere naar dit lied:

*Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.*

*Nu weet ik dat ik nooit zal zijn
vergeten.*

*Ik leverde bewijs van mijn be-
staan.*

*Omdat, door het verleggen van
die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde
weg zal gaan.*

In de overweging werd stil gestaan bij het gedenkteken van 12 stenen, dat Jozua stichtte. Een gedenkteken op een plek waar je nooit kunt komen (op de bodem in de rivier de Jordaan, die opzij gaat voor een volk). Opdat de Israëlieten nooit vergeten dat God redt. Maar ook een gedenkteken aan de oever (op het droge, waar het vrije leven begon), de sleutel naar de vrijheid.

Ook vandaag bevrijdt, vernieuwt God. Ook voor ons is het goed om herinneringen vast te leggen. Wij worden opgeroepen om gedenksteden op te richten, zodat anderen (kinderen) kunnen vragen wat die betekenen. Steen komt in de bijbel veel voor (onder andere David en Goliath, bouw van Babel, parabels uit het Nieuwe Testament).

Steen is ook symbool van de dood, het graf. Pasen is de grafsteen weggerold van het graf, teken van de wonderlijke opstanding van Jezus, de hoeksteen van de kerk.

Vandaag noemen we de namen (dat is wezenlijk bij gedenken) van onze dierbaren. Gedenken is ook danken (naast treuren om een geliefde) voor wie hij/zij in ons leven was. Dank voor goedheid, inspiratie en gedrevenheid. Maar ook dankbaar dat we vanmorgen in de kerk (ondanks corona) mochten samenkomen om te gedenken. De overweging werd afgesloten met "Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons met liefde dragen".

Als jouw naam klinkt
zie ik even
hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt
komt tot leven

hoe jij mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt
wacht ik onder
onze levens eens een hand
ook al voelt nu alles zonder
God brengt ons weer in verband.

Michiel de Zeeuw

Henk Spuijbroek

UITZIEN NAAR WAT KOMEN GAAT

Adventsvespers

Hebben we vertrouwen in de toekomst? Kunnen we voor de meeste mensen een betere wereld maken of denken we eerder dat het fout gaat met onze aarde? En welke positie nemen wij als christenen in? Volgens de Bijbel mogen wij mensen de aarde gebruiken en erover heersen, maar we zijn er geen eigenaar van. De aarde is en blijft van God. Daarom hebben wij als christenen de plicht om goed voor de aarde te zorgen en ook voor alles wat er op aarde leeft. Nou, daar ontbreekt nogal wat aan. En er zijn nog meer voorbeelden te noemen van wat er allemaal niet goed gaat. Zelfs in een rijk land als Nederland leven heel veel mensen in armoede. En de maatregelen die we nemen om verantwoord met ons klimaat om te gaan, zijn volgens deskundigen niet toereikend. Dan begrijpt iedereen wel dat het in armere landen nog een stuk minder is.



Hebben we daarom weinig vertrouwen in de toekomst? Zien we niet uit naar wat komen gaat?

Juist advent is toch een tijd van verlangen, van hoop, van nieuwe verwachtingen. In zo ´n tijd gaat het om bezinning. Dan kunnen we God tegenkomen en Hij inspireert ons om opnieuw te leren kijken. Daarom is dit jaar het thema: Uitzien naar wat komen gaat. Want dat leidt toch tot de juiste daden?

Kom naar de adventsvespers, of kijk naar de livestreams van de vespers. Er komen er nog 3 en wel op **zondagmiddag 5, 12 en 19 december**. De vespers worden gehouden in kerk De Brug om **17.00 uur**.

Namens de Raad van Kerken Waalwijk en Loon op Zand,
Jan de Gruijter

DE JARIGE 75+ IN DECEMBER en JANUARI

1 dec. Mevr. J. Braspenning-Verbeek,
1 dec. Dhr. H.J. de Gruijter,
6 dec. Dhr. J.R. van den Tol,
8 dec. Mevr. A.A. de Jong-v.d. Hoven,
18 dec. Mevr. A.G. v.d. Schans-Mandemakers,
18 dec. Dhr. J.A. Koenen, Heistraat 81
29 dec. Mevr. J.C.H. Dekker-Hommel,

1 jan. Dhr. J. Korpershoek,
1 jan. Mevr. M.J. van Pelt-Varossieau,
5 jan. Mevr. E. Rijksen-Feenstra,
5 jan. Mevr. J.J. Schalken-Metzke,
21 jan. Dhr. P.C. van Rijsbergen,
30 jan. Dhr. H. Hoogendoorn,

*Namens de gemeente
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
Gezondheid, blijdschap,
liefde en bovenal Gods nabijheid*



toegewenst in dit nieuwe levensjaar!

De bloemen zijn de afgelopen periode gegaan naar: mw. v.d. Galliën-Mouthaan, fam. Groenendaal, fam. Melis, Dirk Vervoorn, mw. van de Assem-Vermeulen, mw. Westerink-van Loon.

MUTATIES

Verhuisd:

Mw. M. van Achterberg-van Drongelen
Naar Sprang-Capelle
Dhr. J.L.J. (Jasper) Lankhaar
naar Sprang-Capelle

Gedoopt:

Siem Groenendaal,
Isadee Melis, **Geboren:**
Lieva Lagrouw,

Wij willen eenieder danken voor het meeleven tijdens de zwangerschap en na de geboorte van onze mooie dochter Lieva. De lieve woorden in de kerk of middels een kaartje hebben ons goed gedaan!

Armando & Lotte Lagrouw

Nieuw binnengekomen:

Mw. W.L.M. de Mooij,

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN



Als de situatie vanwege corona het toelaat zal er bij het harmonium in de woongroepen van Elzenhoven gezongen gaan worden op de volgende donderdagen: **9 en 23 december 2021** en **6 en 20 januari 2022** om **11.00 uur**.

Henk Hoogendoorn



Verbind jouw licht

***aan het licht
van een ander,
samen
verlicht je de weg
een beetje meer.***

Met deze wens wil de redactie van Kontakt samen met de gemeente het nieuwe jaar aanvangen. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 gewenst!

Kerstverhaal

Er was eens een oud klooster bovenop een berg, iedere kerst-avond kwamen de mensen uit het dal naar het klooster en zongen samen met de monniken en baden, daarna gingen ze terug naar het dal. En 's nacht om 12 uur als Eerste Kerstdag begon, werden de grote klokken in de kerk hoog boven op de berg geluid. Dan wisten de mensen: nu zingen de monniken kerstliederen tot eer van God.

Vroeger toen het klooster nog vol was, kon je het zingen beneden in het dorp goed horen. Maar ja, dat was lang, lang geleden. De stemmen van deze monniken waren oud en beverig en het waren er nog maar zo weinig. Maar toch, als de klok in de Kerstnacht luidde, wisten de mensen dat de monniken zongen. Zo ging het jaar in jaar uit.

Toen op een keer gebeurde er iets. Het was bijna kerstfeest en aan de poort van het klooster stond een man. Hij klopte aan en zei dat hij een lange reis aan het maken was. Hij vroeg of hij tijdens de kerstdagen in het klooster mocht logeren.

Dat mocht van de monniken en zo hielp de vreemdeling mee met het opbouwen van de kerststal en het versieren van de kerk.

Maar het mooiste moet nog komen. Want toen de monniken de kerstliederen aan het oefenen waren, vroeg de vreemdeling of hij ook mee mocht zingen; "Dat zou fijn zijn" zei de abt. "Onze stemmen zijn al zo oud en soms zingen we zelfs een beetje vals." Toen de man begon te zingen, hield de één na de ander zijn mond. Wat klonk dat prachtig. Zo mooi was er in jaren niet meer

gezongen. Al spoedig waren ze het erover eens. Dit jaar hielden zij hun mond en de vreemdeling zou zingen.

Eén oude monnik was het er niet mee eens. Hij wist best dat zijn stem beefde en soms een beetje vals ging, maar toch... Dat hij nu niet tot eer van God mocht zingen, maakte hem van binnen verdrietig.

Maar alle andere monniken zeiden: "Het zou zonde zijn als jij er tussen door broemt". Dat vonden de mensen uit het dorp ook. In jaren was er niet zó mooi gezongen. Wat een geluid had die man. Zelfs als hij alleen zong, kon je het in het dorp vast nog wel horen. Nee, 't was goed dat die oude monniken hun mond hielden. En straks, in de Kerstnacht, als het buiten stil, heel stil was, dan zouden de mensen in het dorp goed opletten of ze de vreemdeling hoorden zingen. En zo gebeurde het ook. Midden in de nacht zong de vreemdeling het ene lied na het andere. Prachtig was het.

Toen alle kerstliederen gezongen waren en de klokken waren uitgebeierd, ging iedereen voldaan naar bed. Iedereen? Nee, niet iedereen. Die ene, oude monnik, kon niet slapen. Dit was de eerste kerstnacht in zijn lange leven dat hij niet gezongen had. En daar was hij van binnen zo verdrietig van geworden. Daarom zat hij op de rand van zijn bed en plotseling, alsof het vanzelf ging, begon hij toch te zingen. Een beetje vals en beverig, hoorde je slechts heel zachtjes: "Stille nacht, heilige nacht". En toen hij merkte dat de andere monniken vast en zeker al diep in slaap waren gevallen, klonk er opnieuw een lied in dat kamertje. "Ere zij God". Het leek net of hij nu niet zo verdrietig meer was. Alles was stil en rustig in het klooster en niemand wist dat er een oude man liederen zong tot eer van God.

Ook de abt van het klooster sliep. Maar plotseling leek het wel of hij ergens van wakker schok. Hij ging rechtop zitten, wreef in zijn ogen en keek toen stomverbaasd naar de hoek van zijn kamer. Daar stond iemand, zo mooi, zo blinkend, 't leek wel een engel. De abt ging nog rechterop zitten en probeerde zich zelfs een beetje te buigen.

Hoor de engel zei wat: "Waarom hebben jullie vannacht niet gezongen?" Helemaal in de war keek de abt naar de engel en stotterde: "Niet gezongen? We hebben nog nooit zo mooi gezongen als deze keer! Ja, dat wil zeggen: Niet wij, maar de vreemdeling die bij ons was. Het was zo prachtig, hebt u dat dan niet gehoord?".

"Nee", zei de engel, "daar hebben we in de hemel niets van gehoord. We hebben gewacht en gewacht, maar niet één keer klonk er een lied tot eer van God". "Maar hoe kan dat dan", stamelde de abt, "de vreemdeling heeft zo'n heldere stem".

"O, dat kan makkelijk", zei de engel, "Hij heeft vast wel een mooie stem, maar als je niet zingt tot eer van God, dan kunnen wij dat in de hemel niet horen. Dan zing je tot eer van jezelf en dat geluid kan niet opstijgen naar de troon van God. Toen de tijd waarop jullie altijd zingen voorbij was, hebben we wel gezang gehoord van de oude monnik. Hij zong heel zachtjes, om jullie niet wakker te maken, maar in de hemel kon je het duidelijk verstaan! We dachten dat jullie God niet meer met jullie gezang wilden eren".

O, wat schrok de abt daarvan. Hij had het helemaal verkeerd begrepen. Hij had moeten luisteren naar de oude monnik. Hij had het kunnen weten: in de bijbel staat 'dat God het hart aanziet'. Dat wil zeggen God kijkt niet alleen hoe mooi iets aan de buitenkant is, maar God let erop of het echt is, of het uit je hart komt en je meent wat je zingt of zegt.

"Dus eigenlijk heeft u van ons niets gehoord?" vroeg de abt nog eens. "Nee," zei de engel, "alleen vanuit het kleine kamertje, verderop in de gang." En toen was de engel weg. De abt wreef nog eens stevig in zijn ogen. Was hij nu wakker of had hij alles gedroomd? Dat maakte eigenlijk niets uit. Want wat de engel had gezegd, was de waarheid. Maar het was nog niet te laat, de nacht was nog niet om. Haastig klauterde de oude abt uit zijn bed. Als je iets fout doet, wil God je vergeven, wist hij, maar het is fijn als je een kans krijgt om het over te kunnen doen en nu wel zoals God het wil.

En zo kon het gebeuren, dat er diep in de nacht op de deuren van al de monniken werd gebonsd. "Kom eruit," riep de abt. "Kom allemaal naar de kerk, ik moet met jullie praten". De oude monnik uit het kleine kamertje was er het eerst. Hij had toch nog niet geslapen. En dan staan alle monniken in de stille kerk. Vol verbazing luisteren ze naar het verhaal van de abt. Als hij is uitgesproken, knikken ze en kijken een beetje verlegen naar de oude monnik. Die ziet het helemaal niet, want zijn ogen stralen. Hoorde hij het goed? Heeft God in de hemel zijn zachte zingen toch gehoord? Dat maakt hem onzegbaar blij van binnen. En dan zegt de abt:

"Nu gaan we helemaal opnieuw beginnen. Ga de klokken maar weer luiden en we doen alle kaarsen weer aan, want het moet toch feest worden!"

En de vreemdeling dan? Als ze hem na lang aarzelen toch gaan roepen, is zijn bed leeg en blijkt hij midden in de nacht te zijn vertrokken.

Opnieuw beieren de klokken over het dorp en de mensen die er wakker van worden, zeggen tegen elkaar: "Je kunt nu toch wel merken dat de monniken erg oud worden. Ze hebben om twaalf uur toch de vreemdeling laten zingen, waarom luiden de klokken dan nu weer?" Nee, de mensen in het dorp konden ook niet weten wat er allemaal in het klooster was gebeurd.

ADVENTSPROJECT 2021:

'Het plakboek van Lucas'

In het adventsproject van dit jaar kijken we mee over de schouder van evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan allemaal in staan?

Daar denken de kinderen deze adventstijd over na. We hebben kaarsenversjes bij de adventskaarsjes, een mooie bloemschikking en een projectlied.

Elke week ligt er in de kerk een plakboek. Een boek om over te praten en dat gaan we dan ook doen!

We nemen het boek elke week mee naar de Kindernevendienst om er een mooi verhaal uit te lezen, iets bij te tekenen over onze eigen ervaringen. Zo kunnen we onze ervaringen vergelijken met die van Lucas. Kom gerust een kijkje nemen in het plakboek!

Tweede advent, zondag 5 december 2021`



Thema:

'Waar kom jij vandaan?'

Lucas 1: 26-38

Maria krijgt bezoek van de engel Gabriël. Hij vertelt dat Jezus geboren zal worden.

Derde advent, zondag 12 december 2021



Thema:

'Voel jij dat ook?'

Lucas 1: 39-56

Maria gaat naar haar tante Elizabeth. Daar zingt ze een bijzonder lied.

Vierde advent, zondag 19 december 2021



Thema:

'De toon is gezet.'

Lucas 1: 57-80

Johannes de Doper wordt geboren. Zijn vader Zacharias zingt een lied van blijdschap.

Eerste Kerstdag, 25 december 2021

Thema:

'Wat neem je mee?'



Lucas 2: 1-20

Jezus wordt geboren in Bethlehem. Herders in het veld horen dat de Messias gekomen is. Ze gaan op weg om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is.

voor de kleintjes

De geboorte van Jezus

Vlak voor haar kind geboren zou worden, ging Maria met Jozef, de timmerman, nog op reis. Alle mensen moesten zich voor een volkstelling melden in hun geboortestad, en Jozef was geboren in Bethlehem. Toen ze daar net waren aangekomen, voelde Maria dat de baby kwam. Maar in de herberg was voor hen geen plaats. De enige plek waar ze konden overnachten was de stal. En daar werd die nacht de Zoon van God geboren. In plaats van een mooi beklede wieg had Hij een voederbak vol stro, waar de dieren om-



heen stonden. Herders die in de heuvels bij Bethlehem hun schapen hoedden werden opgeschrikt door een groot licht aan de hemel. Er daalde een engel neer die zei dat ze niet bang hoefde te zijn. "Ik heb goed nieuws voor alle mensen op aarde: vannacht is Jezus Christus, de Heer, geboren. Je kunt Hem vinden in een kribbe, in doeken gewikkeld." En opeens was de hemel vol engelen, honderdduizend waren het er wel en ze prezen God. De herders gingen toen naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef en het kind in de kribbe, precies zoals de engel het hun verteld had.

voor de jongeren

Wat kun je soms verlangen naar verandering!

Naar een tijd waarin het - eindelijk - allemaal anders zal zijn. Een tijd waarin je je geen zorgen hoeft te maken over hoe je je gedraagt, wat je doet. Een tijd waarin je ongedwongen met elkaar kunt omgaan.

Waarin je zorgeloos door de straten loopt, op terrassen zit ...

Wat een feest zal dat zijn! Wij leven door de covid-19 pandemie in een periode van afstand houden en waakzaamheid. We spreken over het 'nieuwe normaal' en we verlangen terug naar het 'oude normaal'. We weten nog goed hoe dat was...

Gelukkig leven we in een vrij land. We kunnen uitkomen voor ons geloof, voor onze politieke overtuiging, voor onze mening. Maar lang niet overal kan dat. Ook nu worden mensen onderdrukt.

Als dat maar lang genoeg duurt vergeet je zowat dat het anders kan. Vaag weet je dat er ooit een andere tijd was en dat die tijd misschien weer kan komen, onder een nieuw bewind. Je hebt mensen nodig die die droom levend houden. Die ons vertellen dat het tijd is voor een nieuwe leider.

In de bijbel lezen we hoe het volk Israël uitkeek naar een nieuwe tijd, naar een periode van vrede en recht. We lezen hoe ze verlangen naar een tijd waarin ze niet bang hoeven te zijn. Ze ver-

langen naar een nieuwe leider. Ze hopen op een 'nieuw normaal'. De profeten houden de droom levend. Ze zeggen tegen de mensen 'Het blijft niet zoals het nu is. God kijkt naar jullie om. Er komt een andere tijd. Er komt een nieuwe koning!

Wij geloven dat die koning gekomen is. Een nieuwe leider. Niet geboren in het centrum van de macht. Geen koning met pracht en praal. Maar leider met oog voor de mensen. Een leider waar we nog elke dag van kunnen leren.

(Uit: De Nieuwe Oase)

Uitnodiging kinderkerstfeest

Beste ouders en kinderen,

Op **vrijdag 24 december** om **18.30u** willen we jullie graag zien in kerk 'De Brug' om samen het kinderkerstfeest te vieren. We hebben als thema 'Leren kennen!'

Wanneer ken je iemand en hoe moet je iemand leren kennen, wat is dat eigenlijk 'kennen'?

We gaan samen zingen, luisteren en kijken naar een verhaal.

Onze speciale gast op het kinderkerstfeest is Bennie, we gaan Bennie ook eens beter leren kennen.

Wat is zijn lievelingskleur? Wat vindt Bennie van het kerstfeest?

Wat vindt Bennie het leukste spelletje om te spelen?

We gaan het allemaal horen.

Zijn jullie ook nieuwsgierig? Kom dan gezellig naar het kinderkerstfeest!

Groetjes,
Brenda Kerkdijk

Save the Jeugdkerk Date!

Beste Jeugdkerkers en ouders,

Na de eerste geslaagde Jeugdkerk willen we jullie alvast de nieuwe Jeugdkerkdata communiceren:

- **12 december**
- **13 februari**
- **24 april**
- **12 juni**

Willen jullie deze data alvast in jullie agenda opschrijven? We zullen jullie ook iedere keer van tevoren per mail uitnodigen, maar dan weten jullie alvast wanneer we er weer een mooie bijeenkomst van gaan maken.

Hopelijk tot dan allemaal.

Groetjes,
Armando & Lotte
Erwin & Elseline

DOOPDIENST 24 OKTOBER 2021 SIEM EN ISADEE

Het zonnetje schijnt, onze eigen predikant gaat voor en er wordt een hoop lawaai gemaakt door enthousiaste kinderen. De perfecte ingrediënten voor een fijne doopdienst deze ochtend. Vandaag worden Siem Adrian Jonas Groenendaal (zoon van Carola en Stef Groenendaal-Dekkers en broertje van Floor) en Isadee Maria Eva Melis (dochter van Rosalie en Bart Melis-Lagrouw, zusje van Eden en Flo) gedoopt.

Deze ochtend liep het verhaal van Noach als thema door de dienst heen. De predikant trok een parallel tussen de gelofte bij de doop en de gelofte welke God aan de mens deed na de zondvloed. Het was interessant om de doop eens vanuit dit licht te bekijken.

Na de overweging kwamen de baby's en de kinderen de kerk binnen onder de toezang 'Laat de kinderen tot mij komen'. De kinderen mochten op bankjes voorin de kerk de doop aanschouwen, zo konden zij het goed zien. Isadee vond het hele gebeuren erg spannend en liet dat vervolgens ook aan de kerk horen. Na getroost te worden door haar moeder viel zij vervolgens tevreden in slaap.



Bij het presenteren van de kinderen aan de gemeente werd de doopvraag door de ouders beantwoord. Vervolgens zong Carola het lied 'Gods zegen voor jou'.

Siem hoorde zijn moeder zingen en reageerde daar dan ook op. Grote zus Floor mocht vervolgens met een glimlach het doopvont vullen met water. Grote boer Eden vond dit toch wel erg spannend en liet het daarom over aan Floor. Hierna zongen we de baby's toe met het lied 'Wat de toekomst brengen moge', een lied van alle generaties volgens Otto.

Vervolgens werden de kinderen gedoopt. Isadee lag lekker te slapen, zodoende was moeder Rosalie bang dat zij wakker zou schrikken van het water. Gelukkig had de koster het water niet te koud aangeleverd en viel de schrik alleszins mee. Na het dopen, zegenbede voor het gezin en de beantwoording van de gemeente kregen de ouders een cadeau van Brenda namens de gemeente. Traditiegetrouw werden ook de broertjes en zusjes verwend met een cadeautje. Ten slotte werd het doopgedeelte en de dienst afgesloten met 'U zij de glorie'.



Het was een vrolijke, drukke en inspirerende dienst geweest. We mogen als gemeente God dankbaar zijn voor deze ochtend. Dankbaar dat hij Otto de kracht heeft gegeven om deze dienst te begeleiden (waarvoor hulde) en dankbaar dat wij als (vergrijzende) gemeente toch weer twee kindjes hebben mogen dopen.
Armando Lagrouw

KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST 7-11-2021

In deze dienst stond dit keer het thema 'Dankend doorgaan' centraal en het Noachverhaal was hierbij gekozen. Langs de muren hingen dan ook weer veel kleurplaten van de ark, wolken met regenbogen en waren er diverse arken 'gebouwd' door het opplakken van houten stokjes op papier. Al met al een vrolijke uitstraling. De bankjes werden al snel gevuld

door de 13 kinderen die bij deze dienst aanwezig waren.



Petra Visser en Brenda Kerkdijk zorgden voor een duidelijke uitleg van het thema voordat de kinderen naar de peuter- en kindernevendienst vertrokken. De overweging van mw. Matthea Klaasse uit Waalwijk vond ik erg boeiend en verrassend. Je denkt al gauw dat je het verhaal over Noach al zo vaak hebt gehoord en het zo uitgekauwd is dat het je weinig nieuws zal brengen. Dit was voor mij zeker niet het geval. Ik heb een andere kijk op Noach gekregen en dat vind ik erg knap. De laatste zinnen wil ik dan ook nog even aanhalen: *"Geloofshelden als Noach als Abraham noem ze maar op. Ze laten ons slechts een deel zien van wat het betekent om te geloven. En pas als wij ons oog richten op Hem, dan kunnen we echt doorgaan, dankend en biddend doorgaan. In stille gehoorzaamheid aan God, maar ook in ontferming, bewogen met Gods schepping en de mensen om ons heen."*



Soms krijg ik een beetje de indruk dat mensen deze dienst mijden omdat ze verwachten dat het voornamelijk voor kinderen en gezinnen bedoeld is. Dat vind ik jammer omdat echt voor iedereen

deze diensten zeer de moeite waard zijn. Er komt een herkantering op 30 januari, dus kom gewoon.

Joke Jansen

Dansen in ondergoed

Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk 'De Brug'. Maar hoe lang zal dat nog duren? Begin november ging het weer de verkeerde kant op: zoveel coronabesmettingen. We zullen het

er niet meer over hebben. Tolleke vindt dat er wel leuker onderwerpen aan bod moeten komen. Nou ja leuker Leuker is eigenlijk niet het goede woord. Interessant is beter of moet ik misschien wel het woord 'spraakmakend' gebruiken. Was u er ook op 31 oktober? Tolleke had zich thuis voorbereid door te oefenen met het zingen van 'Een vast burcht is onze God ...' Het was tenslotte Hervormingsdag. Maar de dominee van dienst ging een heel andere kant op. Wij werden door hem geprikkeld om in één zin de betekenis van de Reformatie samen te vatten. Dat viel natuurlijk mee. Vanaf de preekstoel zag hij ons punten van onze schoenen kijken. ook natuurlijk, want waar wilde die nee heen? Hij had een heel betoogden over de middeleeuwen met de macht van de kerk. Aan het eind van riode kwamen er drie bevrijdingsbe- gen. De Renaissance bevrijdde de de wetenschap kon met het onderzoek nen; de Reformatie bevrijdde God uit machtige klauwen van de kerk. Geen kerk kan God claimen voor allerlei Het moet in de kerk over Gods zaak niet over allerlei mensenzaken.



niet naar de Tolleke domi-gehou-grote die pe-wegin-mens; begin-de al-enkele zaken. gaan en

Wij zijn geneigd om God af en toe bij te sturen. Maar God laat zich niet bijsturen. Tolleke is wel onder de indruk van het voorbeeld uit de Bijbel. Wanneer een man de ark wil tegen houden als hij dreigt te vallen, dan vindt hij de dood. Hij had zich daar niet mee mogen bemoeien.

Geen tijd om over na te denken. We moeten een voorbeeld nemen aan David die, maanden later, al dansend zijn vreugde uit over de nabijheid van God. David danst in zijn ondergoed voor de ark uit. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Kom volgende week in je ondergoed naar de kerk en dans net als David. Er volgt geen protest, volgens ds. Rooze. Dus is hij nieuwsgierig naar de week erop..... Tolleke stelt voor om eerst maar eens in pyjama's te beginnen.

Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast

Onzekere tijden

We leven in een onzekere tijd; besmettingen lopen op, wat kan nu wel en wat niet doorgaan? Bepaalde beslissingen moeten nu al genomen worden en andere wellicht op een later tijdstip.

Dit jaar zal er wederom geen Kerstnachtdienst zijn. Helaas zal het koor Chaverim uit Raamsdonkveer de Kerstmorgendienst niet opluisteren.

Ook de maandelijkse koffieochtenden zullen voorlopig niet plaatsvinden.

De kerstmarkt gaat wel in de aangegeven vorm door. U kunt uw bestellingen ophalen op **vrijdag 10 december** tussen **16.00 uur** en **19.00** uur wellicht onder het genot van een kopje koffie of een glühwijntje, dit alles volgens de geldende regels. Heeft u gekozen voor bezorgen, dan wordt uw bestelling tussen 17.00 uur en 20.00 uur bij u thuisgebracht. Mochten er wijzigingen komen, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd via de zondagsbrief. Houd die dus in de gaten en geef veranderingen ook aan andere gemeenteleden door.

Samen moeten we hier doorheen komen en elkaar blijven bemoeiden en steunen. Stop eens een kaartje in de bus en bel elkaar op als een bezoekje even niet kan. Dat is ook gemeente zijn. Omzien naar elkaar in deze donkere dagen voor kerst. Wij kunnen niet meer doen dan ons best en hopen en bidden op betere tijden.

Dieter Verbeek



Trinity

Koning Willem-Alexander nam op woensdag 13 oktober jl. het eerste exemplaar van NBV21 (de aangepaste editie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004) in ontvangst. De feestelijke plechtigheid was in de Grote Kerk in Den Haag en de band Trinity trad op in het programma.

De (worldbeat) band Trinity kende ik al langer... Het was ongeveer 10 jaar geleden toen ik met onze dochter en haar vriendin (ze zochten een chauffeur) meeding naar een groot optreden in (het fonkelnieuwe gebouw) De Fontein in Nijkerk. Onze dochter en ik waren eigenlijk al langer 'fan' van Trinity. Tijdens het optreden werden we opnieuw geraakt door de boodschap die ze al zingend en beeldend brachten. Veelal waren de liederen in het Spaans (van de band Trinity zijn de 3 broers van de 4 bandleden opgegroeid in Peru, toen hun vader ds. Smelt daar zendingspredikant was). Het was een feestelijk optreden, waarin ook gedanst werd.



Later ging ik naar een optreden van hen in het Willem in Waalwijk (toen georganiseerd door 'Brabant voor Jezus' – helaas niet meer actief). Opnieuw een feestelijk optreden.

Bij het 10-jarig jubileum van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) in 2014, waar ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig waren, mocht Trinity ook een optreden verzorgen en werd Maxima in haar moederstaal (Spaans) aangesproken.

Zo kwam Trinity telkens weer terug en inspireerde mij dat.

Trinity = de Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit (van Latijnse woord: trinitas), dit is de theologische opvatting dat er

één God bestaat in drie goddelijke entiteiten: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.

Band Trinity: de broers Johan, Elbert en Niek Smelt, en hun vriend Bert Bos.

Een lied van Trinity, dat we in de kerk ook wel eens zingen:

Ik wens jou een dak boven je hoofd
 Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
 Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
 Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
 Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
 Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
 Met kind'ren om je heen tot aan het eind

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
 Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
 Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
 In elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind
 Een vuur voor de kou
 Een jas voor de regen
 En een vriend dichtbij jou
 Een muur voor de wind
 Een vuur voor kou
 Een jas voor de regen
 En een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
 In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
 In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
 Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Henk Spuijbroek

ADVENTSWENS

Schrijfster Kristien Hemmerechts meldde zich op een dag via de armenhulp als vrijwilliger aan voor het jaarlijkse kerstdiner voor daklozen en raakte er steeds meer bij betrokken. Ze schreef er een reportage over, ging naar een gebedsbijeenkomst en is sinds begin dit jaar tot haar eigen verrassing naar de kerk blijven gaan. "Ik voel me er thuis en kijk er telkens weer naar uit om ernaartoe te gaan." Zo'n vijf jaar eerder, toen bij Kristien borstkanker was vastgesteld, was ze in eerste instantie in paniek, maar op een nacht lag ze in bed en voelde ze zich omhelsd, gekoesterd door iets wat het menselijke overstijgt en ook wel eens God wordt genoemd. Die veiligheid en geborgenheid brachten haar zo veel rust en vrede. Ze vertelde er in een interview in alle bescheidenheid over, heel oprecht en liet de ander zeker ook vrij om zijn of haar eigen weg te gaan. Ik moest er nu de kerk meer dan ooit met leegloop wordt geassocieerd weer aan denken en deel nu graag mijn Adventswens: vertel elkaar geloofsverhalen en steek elkaar zo lichtje voor lichtje aan.

Nee, denk nu niet meteen dat dit te moeilijk is, want het gaat niet om ingewikkelde verhalen, maar om verhalen over een opmerking van uw kleinkind over God die wakker blijft als jij slaapt, over je verwondering over de kracht die je als mantelzorger krijgt nu je partner nog afhankelijker is geworden, over een onvergetelijke ervaring in de natuur toen je net gescheiden was of over je inzet voor de voedselbank die jezelf ook verrijkt en je terugbrengt naar de bron van alle leven.

We zijn over het algemeen ook in de kerk zo gewend geraakt om op te sommen wat we allemaal wel niet voor een ander doen en overschreeuwen onszelf vaak met feiten, maar het komt nu op het delen van gevoelens aan. Ik herken wat Kristien Hemmerechts vertelde over rust en vrede. Ondanks mijn afnemende fysieke krachten en heel veel tegenwind wordt het elke keer weer stil in mij. Als ik terugdenk aan haar woorden dan gaat het in de kerk juist om de eenvoud van een kind geboren in een voederbak dat licht geeft tot in eeuwigheid.

Christine van Reeuwijk