

**KONTAKT**

**JULI/AUGUSTUS  
2022**

## **Heer, Ik kom naar U toe**

Heer, ik kom naar U toe,  
en ik sta hier zoals ik nu ben  
en ik weet dat U al mijn gevoelens wel kent.

Heer, ik kom naar U toe,  
en ik geef U mijn rusteloos hart,  
ruim eruit wat ons samenzijn schaadt en ver-  
wart.

Mijn ellende is U wel bekend en  
U zult zorgen voor mij  
vol vertrouwen wil ik naar U opzien,  
Heer, mijn basis bent U!

Geef mij een nieuw en vastbesloten hart,  
leg een nieuw lied van liefde in mijn mond,  
vul met Uw Geest opnieuw mijn hart,  
want U legt zelf Uw lof in mij.

## MEDITATIE

### Rust!

*4 Ik heb al het gezwoeg gezien .....*

*6 Maar beter is één hand vol met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.*

*Prediker 4: 4 ..... 6*

We zwoegen wat af in ons leven. De een wat meer dan de ander. Dat had de schrijver van het boek Prediker ook wel gezien. De vermoedelijke schrijver is koning Salomo. Ik ben toch best



nieuwsgierig wat hij voor gezwoeg gezien heeft. Dat zal hard werken in de brandende zon op het land zijn geweest. Of toch proberen wat meer bezittingen te krijgen. En wij zien ons gezwoeg misschien ook wel. Maar dat is dan toch van een andere orde. Je moet tenslotte wel de hypo-

theek kunnen betalen. En wat te denken van de energieprijzen. Dan is het toch even gemakkelijk gezegd dat het najagen van wind is. Maar dat gezwoeg heeft ook een rustmoment nodig. Gelukkig hebben we de zondag nog; vroeger werd die dag ook rustdag genoemd. Na twee vuisten vol van gezwoeg, heeft iedereen de kans om een handvol rust te nemen.

Wat een heerlijk gevoel! Weken al naar uitgekeken! Op vakantie! Wat zal het dit jaar worden? Spaanse zon, aan het strand in Zoutelande, of toch op de camping in Frankrijk?

Of blijf je lekker thuis?

Maar ja, als je niet oppast, komt daar ineens ook gezwoeg om de hoek kijken. Kan ik wel op vakantie? Gooit Schiphol geen roet in het eten?

Maar nu we het toch over vakantie hebben, ben ik eigenlijk best nieuwsgierig wat de Bijbel over vakantie zegt. Nou, helemaal

niets dus! Vakantie bestond toentertijd tenslotte nog niet. Zou dat wellicht een Westerse uitvinding zijn? Maar ik ga niet de sombere toer op: het wordt tenslotte vakantie.

Maar de Bijbel zegt wel iets over **rust** houden.

Tijdens de vakantie  
hoef je niet aan je  
werk te denken. Al  
helemaal niet aan je  
dagelijkse gezwoeg.  
De telefoon kan uit,  
de computer kan  
thuisblijven. Je leest  
boeken waar je an-  
ders niet aan toe-  
komt. Vakantie heb-



ben we nodig om uit te rusten. Om even te ontkomen aan een keurslijf. Even geen stress. Laat die beide vuisten vol van gezwoeg en najagen van wind maar thuis. Maar ga voor die ene hand vol met rust.

Je mág rusten en ervan genieten!

Er is absoluut niets mis met hard werken. Maar er is ook zeker niets mis met een beetje rust.

En als je geen rust kunt vinden?

Hoe ga jij echt tot rust komen in je vakantie? En hoe ga jij ervan genieten? Maak eens een lijstje met dingen waar je echt naar uitkijkt en van gaat genieten en een lijstje met dingen waar je van gaat uitrusten. Misschien zijn dit wel dezelfde lijstjes. Zo haal je nog meer uit je vakantie: rust en genot.

Een hand vol rust. Dat is wat God geeft.

Sommige mensen somberen wat over 'op vakantie gaan'. Maar ga eens op reis als een pelgrim. En als ik dan het pelgrimslied in Psalm 121 lees, kun je echt met vertrouwen op vakantie.

*Hij zal je voet niet laten wankelen.*

*Overdag kan de zon je niet steken,*

*bij nacht de maan je niet schaden.*

*De HEER behoedt je voor alle kwaad,*

Rien Visser

## Vanuit de 'pastorie'



Gelukkig kan ik mijn werk weer volledig hervatten, zij het in verminderde vorm. Ik ben dankbaar dat collega ds. Bert van der Linden de pastorale zorg in onze gemeente heeft opgepakt. Hard nodig en in goede handen.

### *Toekomst*

Naast de vieringen richt ik me op het toekomsttraject, dat aardig op stoom is gekomen. Een regiegroep van 12 gemeenteleden denkt mee over de vraag wat voor kerk we willen zijn in de toekomst en wat ons nu te doen staat; en wat voor professional we daarbij nodig hebben? Hieruit vloeien beleidslijnen voor de toekomst uit én aanbevelingen voor een profielschets van een nieuwe predikant.

Op 8 en 21 juni is die regiegroep bij elkaar gekomen. We hebben tops en tips gedeeld met elkaar: wat gaat er goed, en wat kan er beter? Daaruit ontstonden hele mooie gesprekken over wat onze gemeente nu eigen is, waar we vandaan komen, waar onze zorgen liggen en waar we uitdagingen zien. Uit die gesprekken hebben we een aantal thema's gehaald. Over die thema's willen we graag met u en jou spreken. We zijn benieuwd naar jouw/uw verhaal!

### *Huiskamerbijeenkomsten*

We gaan 5 huiskamerbijeenkomsten houden om zoveel mogelijk gemeenteleden te kunnen horen. Iedereen is uitgenodigd om naar één van de avonden te komen. Het is dus geen reeks die je helemaal moet volgen. Voor iedereen 1 avond. We hebben ze verspreid over de maanden juli en augustus, zodat iedereen wel 1 keer thuis zal zijn.

Waarom bij mensen thuis? We willen u/jullie opzoeken, u en jullie ontvangen in onze eigen huizen, dicht in de buurt. Het zijn ontspannen avonden. Geen scherpe discussies, maar luisteren naar en praten met elkaar. We zijn benieuwd naar jouw en uw verhaal. We willen graag horen wat uw en jouw tops en tips zijn, of wat je

hoopt voor de kerk, of mist. Omdat sommigen misschien liever naar de kerk komen, hebben we ook één bijeenkomst in de kerk extra gepland.

De bijeenkomsten worden gehouden op:

Dinsdag 5 juli, bij Willie Verhoef: Ekster 60 Sprang-Capelle  
Woensdag 13 juli, bij Willie Verhoef: Ekster 60 Sprang-Capelle  
Dinsdag 23 augustus, bij Armando Lagrouw: Grutto 4 Sprang-Capelle  
Donderdag 25 augustus, in kerk De Brug: Heistraat 4 Sprang-Capelle  
Maandag 29 augustus, bij Laura Smetsers: Hoofdstraat 168 Kaatsheuvel

Telkens om 20.00u.

Opgeven is noodzakelijk voor de gastvrouwen en -heren. Geef u/jou op bij mij: [ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com) of 06-30565951.

Hoe gaat het hierna verder? We gaan de oogst van de huiskamer-bijeenkomsten in de eerste week van september bespreken en daarna voorleggen aan de kerkenraad op 19 september. Ondertussen doen we vanuit de kerkenraad voorbereidend werk om daarna zo snel mogelijk met een profielschets bij u te komen en het beroepingstraject in gang te kunnen zetten.

### *Samen Jong*

Iets dat ons kan helpen om lijnen voor de toekomst uit te zetten is het boek 'Samen Jong'. Je loopt onvermijdelijk tegen de volgende vragen op: Hoe betrekken we de jeugd meer bij de kerk? Hoe wordt de kerk hún kerk? Maar hoe vergeten we tegelijkertijd de ouderen niet?

Het lijkt een soort spagaat te zijn, want we hebben maar één portie tijd en energie. Waar gaan we die aan besteden? Het boek 'Samen Jong' gaat niet uit van of-of maar én-én. De vraag is niet: besteed je je meeste tijd en energie en ruimte in de kerk aan ouderen of jongeren, maar: hoe ben je 'samen jong'?

De schrijvers ontwikkelden 6 kernwaarden:

1. Prioriteit geven aan jonge generaties
2. Jezus' boodschap serieus nemen
3. Hart voor jongeren hebben
4. Verantwoordelijkheid geven
5. Een warme gemeenschap vormen
6. Beste burens zijn

Een aantal mensen uit de regiegroep leest deze zomer met me mee. We gaan erover in gesprek. Wie benieuwd is kan eens kijken op de website [www.samenjong.nu](http://www.samenjong.nu). Daar is ook een filmpje te zien over die kernwaarden. Ik zal er zelf ook op terugkomen in de toekomst. Mocht je ook mee willen lezen, het boek is heel toegankelijk geschreven, met korte interviews, en bevat 160 pagina's. Ik heb het boek ook aangemeld bij het Gouden Lint, dus daar zal het ook verkrijgbaar zijn. Het boek kost €18,99. Voor wie dat een te hoog bedrag is, stel ik een exemplaar beschikbaar. Meld je dan gerust bij mij. Samen jong: zou dat een nieuwe hoopvolle weg kunnen zijn naar de toekomst? Ik ben benieuwd.

Ik wens u en jou een hele fijne ontspannen en inspirerende zomer toe.

Met een hartelijke groet,  
ds. Otto Grevink

## **Zomeroverdenking: Een tunnel naar Ameland? Dit eiland hoort 'unplugged' te blijven.**

*Ik ben op Ameland terecht gekomen als pionierbegeleider van De Plaats in Hollum ([www.deplaats-ameland.nl](http://www.deplaats-ameland.nl)). Behalve begeleiding ben ik daar ook vanuit [MijnKerk.nl](http://MijnKerk.nl) zinzokersweekenden gaan leiden. 'Unplugged' heten die weekenden, eens per jaar. Om los te komen van alles komen mensen naar Ameland met vragen, waar we tijd en ruimte voor nemen. Om weer even in balans te komen, alles op een rijtje te zetten of in de goede volgorde van wat echt belangrijk is. Kijk voor een impressie eens op het YouTube-kanaal van 'De Plaats Ameland'. Ter promotie van die weekenden schreef ik vorig jaar een paar blogs voor [MijnKerk.nl](http://MijnKerk.nl). Eén daarvan gaat over een tunnel naar Ameland, en waarom de vertraging met de boot zo nodig is, voor mij.*

Ja, er zingen plannen rond om een tunnel aan te leggen naar Ameland. Het is een van de drie opties om Ameland bereikbaar te

houden in de toekomst. Gelukkig valt deze optie vooralsnog af. Nooit gedacht dat ik als Brabander van de wal een tegenstander zou zijn van een tunnel naar dit eiland. En toch ben ik het. Hoe raak je anders los van alles?

De boot naar Ameland moet niet voor niets 5 kilometer omvaren. De boot heeft diepe vaargeulen nodig en dat lukt niet rechtstreeks. Sterker nog: de vaargeul die er is moet voortdurend gebaggerd worden. Dat kost miljoenen. En in de toekomst steeds meer. Dus moet er nagedacht worden over hoe Ameland bereikbaar gehouden wordt. Naast de tunnel is het er het idee om de haven aan de vaste wal te verplaatsen, of om de huidige situatie te optimaliseren (haven Holwerd uitbreiden en blijven baggeren). Van deze drie ideeën zou ik de tunnel vreselijk vinden.

#### *Noodzakelijke vertraging*

Zodra de veerboot afmeert voel ik dat ik het vaste land loslaat, en alles wat me daarop bezig houdt. Die vaartocht is voor mij geen noodzakelijk kwaad om op het eiland te komen. Je zou denken dat ik na een rit met de auto van bijna 3 uur vanuit Brabant wel snel op het eiland zou willen zijn. Maar ik heb juist na dat jakkereën op de snelweg die vaartocht nodig. Die boottocht vertraagt niet alleen mijn reis, maar ook mij.

Het doet me denken aan het voorportaal in veel klassieke christelijke kerkgebouwen. Soms is het een voorhal, soms een portiek of een mooie entree. In ieder geval is het bedoeld als een ruimte die de overgang vormt van de wereld naar de kerk, van het alledaagse naar het geestelijke. Niet noodzakelijke een stille ruimte. Vaak is het ook een entree om mensen te ontmoeten om juist ook wat er in de kerk gebeurt niet te storen. Maar vooral is die ruimte bedoeld om even los te komen van het alledaagse om de drempel over te kunnen en ruimte kunnen nemen voor de trage vragen van je leven. Of om gewoon even stil te zijn en te ontvangen.

#### *Daarom geen tunnel*

Ik zou het vreselijk missen als ik die boottocht niet had om te vertragen en alles achter me te laten. Om echt even over de drempel te komen, te verstillen bij het water dat langs de boot klotst. Bovendien zou het eiland dan vasteland worden. En juist het eiland heb ik nodig om los te komen. Daar past geen tunnel bij die het eiland, maar ook mij, zou vasthouden. Wat mij betreft blijft Ameland 'unplugged forever'!

ds. Otto Grevink



## BEDANKJE



Wij willen hierbij iedereen bedanken die zijn of haar medeleven getoond heeft na het overlijden van mijn moeder en schoonmoeder mevrouw Aly Louwerse.

Wij zijn geraakt door de velen kaarten, berichtjes, gebeden en aanwezigheid bij de afscheidsdienst.

Bij zo'n droevige gebeurtenis is het fijn je gedragen te weten door de gemeente.

Hartelijke groeten,

Jos en Marjanne Dekkers

Voorafgaand aan de bijeenkomst met de contactpersonen las Willie Verhoef het onderstaande gedicht voor:

### ***De weg van de hoop***

*Diep in onszelf dragen we hoop:  
als dat niet het geval is,  
is er geen hoop.*

*Hoop is de kwaliteit van de ziel  
en hang niet af  
van wat er in de wereld gebeurt.*

*Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.  
Het is een gerichtheid van de geest,  
een gerichtheid van het hart,  
voorbij de horizon verankerd.*

*Hoop  
in deze diepe krachtige betekenis  
is niet hetzelfde als vreugde  
omdat alles goed gaat  
of bereidheid je in te zetten  
voor wat succes heeft.*

*Hoop is ergens voor werken  
omdat het goed is,  
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.*

*Hoop is niet hetzelfde als optimisme  
evenmin overtuiging  
dat iets goed zal aflopen.  
Wel de zekerheid dat iets zinvol is  
afgezien van de afloop,  
het resultaat.*

*Václav Havel  
5 oktober 1936-18 december 2011*

## **Bijeenkomst contactpersonen 14 juni 2022**

Op uitnodiging van de pastoraal ouderlingen Henk Hoogendoorn en Willie Verhoef kwamen op 14 juni negen contactpersonen en twee diakenen bijeen om bij te praten over de stand van zaken met het pastoraat. Het gebakje bij de koffie/thee bracht al een vrolijke stemming.



De mededeling dat ds. Bert

van der Linden een dag in de week beschikbaar is voor pastoraat in onze gemeente wordt met instemming begroet. Helaas kon ds. Van der Linden er deze avond niet bij zijn, maar hij is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan met het afleggen van huisbezoeken aan gemeenteleden.

Verder hebben we praktische zaken besproken, zodat zoveel mogelijk dezelfde lijn wordt gevolgd bijvoorbeeld bij verjaardagen van 75-plussers. Over het werk van een contactpersoon is gesproken en over ideeën die er liggen voor bijvoorbeeld de groep jongvolwassenen in onze gemeente.

Mini van Peer gaf aan te stoppen met haar werk als contactpersoon. Ze werd hartelijk bedankt voor het werk dat ze in die functie gedaan heeft. Uiteraard is het jammer als iemand stopt met dit werk, maar als ieder gemeentelid een tijdje een taak op zich neemt, dan zou dat geen probleem moeten zijn. Dus, als er lezers zijn die contactpersoon willen worden...??? Vele handen maken immers licht werk!

In het najaar hopen we een toerustingsavond voor contactpersonen te houden waarin ds. Van der Linden een belangrijk aandeel zal hebben.

Misschien zien we u daar dan ook?  
Willie Verhoef

## **Startzondag 18 september 2022**

In september start na de vakantie al het kerkenwerk weer op en daar willen we dit jaar ook bijilstaan. In het afgelopen half jaar zijn we weer voorzichtig teruggekeerd naar het 'normale' kerkelijk leven. We hopen dat dit ook zo blijft. Het jaarthema 2022/2023 van de PKN is: *'Aan Tafel'. Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.*

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten scheidt verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus' leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid (Jes. 55/Joh. 10). De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.

'Aan Tafel', een mooi thema om na de vakantie als kerkgemeenschap te starten. We beginnen met een feestelijke dienst die opgeluisterd wordt door het koor Laudate Dominum. Daarna is er een gevarieerd programma voor jong en oud met een gezamenlijke maaltijd. Dus zet het vast in uw en jullie agenda. **Zondag 18 september Startzondag** met na de kerkdienst een gezellig samenzijn. Nadere informatie volgt nog in Kontakt en de zondagsbrief. Omdat plannen snel kunnen veranderen zet ik er ook D.V. bij. We nodigen iedereen hier van harte voor uit.

Namens de commissie Eredienst,  
Dieter Verbeek

## **DE JARIGE 75+ IN JULI EN AUGUSTUS**

9 juli	Dhr. H.J. Molendijk,
11 juli	Dhr. J.N. Pothof,
20 juli	Mevr. N. Wagemakers-de Ruiters,
22 juli	Mevr. E. Koenen-v.d. Pol,
23 juli	Mevr. A. de Gruijter-van den Berg,
25 juli	Dhr. C. van Peer,
27 juli	Mevr. J. van Peer-Vos,
31 juli	Mevr. W.B. Knoop-Teuling,
31 juli	Mevr. M.M. Dekkers-Varossieau,

3 aug.	Mevr. P.J. de Rooij-Bogers,
5 aug.	Dhr. M.B. de Jong,
9 aug.	Mevr. H. Verduijn-de Hoog,
12 aug.	Dhr. W.M. Lagrouw,
17 aug.	Mevr. P.H. Ton,
21 aug.	Dhr. L. van Meerkerk,
22 aug.	Mevr. C. Timmermans,
30 aug.	Dhr. G.J. Boersma,
1 sept.	Dhr. H.P. Sniijders,



*Namens de gemeente: Hartelijk Gefeliciteerd en wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe!*

De bloemen uit de kerk zijn als groet van de gemeente gegaan naar: Fam. Knoop, Mevr. Van Gijzel-Rosenbrand, Dhr. Both Mevr. Van de Made-Lankhaar.

## MUTATIES

### **Verhuisd:**

Mw. P. Westerink-van Loon

Van: Raadhuisplein

Sprang-Capelle

Naar: Fazant

Sprang-Capelle

Mw. M.W.J. (Marielle) van Elderen

Van: Sprang-Capelle

Naar:

's-Hertogenbosch

### **Overleden:**

Mw. A.A. Louwerse

Sprang-Capelle

## ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN



Gelukkig kunt u blijven meezingen deze zomer en wel op **donderdag 14, 28 juli, 11 en 25 augustus** om 11.00 uur tot ongeveer 11.30 uur bij het harmonium in Elzenhoven. Van harte welkom!  
Henk Hoogendoorn

## INLOOPOCHTEND



Op **woensdag 6 juli** en **3 augustus** bent u weer van harte welkom op onze maandelijkse koffieochtend. Vanaf **10 uur** staat de koffie klaar, iedereen is van harte welkom.

Het koffieteam

## Beste gemeenteleden,

Er is de laatste tijd wel wat gebeurd. U heeft in Kontakt kunnen lezen voor welke keuze we hebben gestaan bij de invulling van de werkzaamheden van ds. Otto Grevink en de keuze om het deel pastoraat door ds. Bert van der Linden te laten invullen.

Zoals u begrijpt hebben wij als kerkenraad zorgvuldig overwogen om de juiste keuzes te maken.

Om de gemeenteleden verder te informeren en te betrekken over de status en de plannen willen we u en jou uitnodigen om op woensdag **28 september** om **20.00u** (inloop vanaf 19.30u) bij een extra gemeentevergadering aanwezig te zijn.

U ontvangt hier in september nog een officiële uitnodiging voor via Kontakt maar dan kan de datum vast in de agenda.

Tijdens de gemeentevergadering zullen we de structuur van het pastoraat uitleggen en de status van de plannen voor de toe-

komst. Er is ook gelegenheid voor het stellen van vragen aan kerkenraad, ds. Otto Grevink en ds. Bert van der Linden. We hopen dat ieder betrokken gemeentelid aanwezig is om met ons mee te denken over de toekomst van onze kerk.

We wensen iedereen een fijne vakantie toe.  
Namens de kerkenraad,  
Brenda Kerkdijk

## WIE HEEFT ER EEN BOEKENKAST OVER?

Wij zijn op zoek naar een boekenkast, en mogelijk heeft iemand van jullie er een staan die niet meer gebruikt wordt.

In dat geval is het misschien iets voor de kerk. We gaan daar boeken inzetten die een ieder mag lezen. De boekenkast mag niet breder dan 1.30 m. zijn. Als u een boekenkast voor ons heeft komen wij graag kijken.

U kunt contact opnemen met Dieter Verbeek tel. 276620 of Marjanne Dekkers 281147.

Met vriendelijke groet,  
Dieter en Marjanne



# voor de kleintjes

## De gelijkenis van de talenten

Op een dag vertelde Jezus een verhaal om mensen te leren hun talenten te gebruiken. Een man maakte een lange reis. Hij riep zijn knechten om hen te vragen voor zijn spullen te zorgen terwijl hij weg was. Hij gaf de eerste knecht vijf talenten geld. Hij gaf de tweede man twee talenten. Hij gaf de derde man één talent. Elke knecht kreeg iets kostbaars. De eerste knecht, met vijf talenten, gebruikte zijn geld en kreeg er nog vijf. De tweede knecht gebruikte zijn twee talenten en verdiende er nog twee. De derde knecht groef een gat en verborg het talent. Hij was bang het te verliezen. Toen de heer terugkwam, was hij erg blij met de eerste twee knechten. Hij gaf ze nog meer dingen. Maar hij was boos op

de derde man, omdat hij lui was en niets deed. De derde knecht vertrok met niets.

(Matteüs 25,17)



# voor de jongeren

## Peanuts

Vergeleken met de wijsheid van God, is onze kennis miezerig onbeduidend. Leren, leren en nog eens leren. Jaar in, jaar uit ga je naar school om te leren. Je leert over atomen en neutronen, over bergen en rivieren, over vreemde verre landen of over het kleine en grote geld dichtbij. Wereldbeelden en wetten moeten allemaal een plekje krijgen onder jouw schedeldak. De stelling van Pythagoras keurig voor de grijp in het vakje naast de Slag bij Nieuwpoort. In een paar jaar tijd kom jij meer te weten dan de knapste koppen een paar honderd jaar geleden konden weten. Omdat de wetenschap toen nog niet zo ver was. Er had nog niemand op de



maan gelopen. Men kon niet eens bedenken dat jij nu alles en iedereen zomaar kan 'googelen'. Met zijn allen hebben we ontzettend veel kennis verzameld en nog steeds ontdekken wetenschappers dagelijks nieuwe dingen. Weetjes en wezenlijkheden. Maar hoe meer je weet, des te meer ontdek je dat je de belangrijkste dingen niet weet, en misschien wel nooit kunt weten. Wat is de waarde van je beste vriend? Waar zit je ziel? Wie zou jij zijn als jij andere ouders had? Kun je de wind met je blote handen tegenhouden? Waar eindigt het heelal? Bestaat God? En zo ja: wie is God dan? En wat heb jij met God te maken?

Vragen, vragen en nog eens vragen. En hoe hard je ook leert, hoeveel kennis je ook verzamelt, het blijft beperkt. Beperkt tot een paar harde feitjes, wat aannames die gelden tot het tegendeel bewezen is. Het blijft mensenwerk. In vergelijking met wat je hooguit kunt vermoeden aan Gods wijsheid en macht, is wat zelfs de knapste koppen onder ons weten en kunnen bevatten, miezerig onbeduidend. Onze hersenpan is een peulenschil, een peanoot. En toch... zou het niet mooi zijn als je wist, vertrouwde, ervaren had, dat er een God is die al die peanoots, dus ook jouw leven, koestert in Zijn hand?

*Hilda Algra/Spreuken 30:1-4 (De nieuwe Oase)*

## Hoi jeugd,

Namens de jeugdraad (en alle leiding jeugdwerk) willen we de geslaagden Jort en Hessel van harte feliciteren met hun diploma. Op naar de volgende spannende fase in jullie leven. Geniet even van een lekkere vakantie en we zien elkaar weer in het nieuwe seizoen in de kerk of op de Jeugdkerk.

Ook voor alle jeugd die nog een paar weken moeten buffelen; alvast een hele fijne vakantie! We zien jullie graag weer in het volgende jeugdwerkseizoen, jullie horen van ons.

Op **10 juli** gaan we nog met de jeugd van de kindernevendienst en peuterdienst iets leuks doen en dan gaat ook de leiding genieten van een welverdiende vakantie. Dank voor jullie inzet voor het jeugdwerk en in september gaan we een keertje 'borrelen' met alle leiding om de opstart van 2022/2023 goed in te luiden en enthousiast weer aan de gang te gaan.

Allemaal veel zon en plezier.  
 Tot september!  
 De jeugdraad (Elise, Petra, Armando en Brenda)

## ***Hoe was het?***

Dit schooljaar is weer bijna klaar.  
 Tijd om eens terug te kijken.  
 Hoe is het allemaal gegaan?  
 En hoe begonnen we eraan?  
 Wat wilden we bereiken?

Het was een onvoorspelbaar jaar.  
 Met soms maar halve klassen.  
 Het virus zorgde voor chagrijn.  
 We moesten dan -dat was niet fijn-  
 weer plannen aan gaan passen.

Maar ook al was het weleens zwaar,  
 we hadden mooie dromen.  
 We zochten vriendschap bij elkaar.  
 En wat we hoopten werd soms waar  
 en is toen uitgekomen.

Wat is jouw indruk van dit jaar?  
 Wat heeft het je gegeven?  
 Wat was vervelend, wat oké?  
 Wat neem jij van dit schooljaar mee  
 en is je bijgebleven?

*Greet Brokerhof-van der Waa*



**Proficiat voor de jongelui  
 die hun diploma gehaald hebben!**

## TOOS EN HENK ZIJN OP VAKANTIE

Als  
in-  
ge-  
  
ko-  
en  
wel-  
kan-  
  
Ook  
na



het ondanks alle spanning niet lukt is ... veel sterkte voor het mend schooljaar geniet van de verdiende tie!

de kinderen die de vakantie

naar een nieuwe school gaan succes en plezier gewenst!



Gaat u op reis...  
Bent u al weer terug...  
Of blijft u om verschil-  
lende redenen thuis...

De redactie wenst u  
een fijne zomerperio-  
de!

## Een mooie zaterdag in juni

Zaterdag 4 juni, de dag voor Pinksteren, een heel mooie dag. Ze-  
ker voor Koen de Bruin en Anouk van Heist, zij zijn op die dag  
getrouwd en ds. Otto, Matty en ik mochten daar getuigen van  
zijn. Samen met Matty ben ik afgereisd naar Aalburg op zoek naar



de oude Hervormde kerk. Daar aange-  
komen was ds. Otto heel druk met het  
geluid bezig en hebben Matty en ik de  
trouwkaars en de trouwbijbel een plek  
gegeven. Een leuk kerkje waar Koen  
vroeger naar de kerk ging als kind en  
waar hij goede herinneringen aan heeft.  
Als ouderlingen van dienst kregen Matty  
en ik een gereserveerde plaats aange-

wezen en mochten wij aanwezig zijn bij zowel het burgerlijk huwelijk als het kerkelijk huwelijk dat achtereenvolgens plaatsvond. Prachtig om zo bij het geheel aanwezig te zijn en het complete ceremoniële deel mee te maken. Wel een beetje pijnlijk om lang in een ouderwetse kerkbank te zitten. Ik ben niet groot maar de mensen vroeger moeten wel héél klein geweest zijn. De vrienden van Koen van rond de 1.90 m hadden moeite met 'zitten' en hadden minimaal 2 plaatsen nodig om hun benen kwijt te kunnen. Een bijzondere middag in een mooie omgeving en een gelukkig bruidspaar. Namens de kerkenraad hebben we de trouwbijbel in de nieuwste vertaling mogen overhandigen en met de trouwkaars is door ds. Otto het licht van de Paaskaars meegegeven. Koen en Anouk kennen elkaar al 13 jaar vanaf 4 vwo aan het Willem van Oranje College in Waalwijk, en mogen nu eindelijk als man en vrouw door het leven. Ze hebben samen een poos in Delft gewoond waar Koen studeerde en hebben sinds vorig jaar een mooi huis in landgoed Driessen. We hopen dat Koen en Anouk een gelukkig leven tegemoet gaan en dat wij daar als gemeenteleden getuigen van mogen zijn in De Brug. We wensen ze samen Gods zegen toe.

Brenda Kerkdijk

## **Erediensten rondom 'Ruth'**

In de erediensten rondom Pinksteren was de lezing meestal uit het bijbelboek(je) Ruth. Een boekje over hoop..... Na het overlijden van haar man vergezelde Ruth haar schoonmoeder Naomi, die terugreisde naar haar geboorteplaats Bethlehem. Bij mij kwamen een aantal gedachten en gebeurtenissen in herinnering, die ik graag met jullie wil delen:

### 1. Musical Ruth

De musical Ruth, (subtitel) een vreemd meisje, waar ik bijna 20 jaar geleden mijn eerste stappen zette op het gebied van theater en zang. De vriend die Boaz speelde, daar heb ik deze week een kaart in de bus gedaan, omdat hij herstellende was van een hartoperatie. De vrouw die Ruth speelde, waarvan haar man in het nieuws was als teruggetreden burgemeester heeft heel wat meegemaakt in haar leven. Deze eerste musical vertelde het verhaal van Ruth. In de dagen van Ruth heerste er verwarring in Israël.

Er wordt verteld hoe de Heer ondanks alles doorgaat met de komst van de Messias waar te maken. Het verhaal en de liederen in de musical gaan over de komst van de Messias en Zijn rijk, een rijk van vrede en overvloed. Dit rijk wordt werkelijkheid met de komst van Obed, de zoon van Ruth, die de voorvader van koning David was.

### 2. Musical 'Het kerstverhaal van A tot Z'

In deze musical (daar speelde ik ook in) hadden we bordjes van Bethlehem (en Nazareth) die wezen de weg naar het Kerstkind. Maar er was voor het Kerstkind geen plaats in Bethlehem, behalve dan in een stal.

We gaan op weg en we zijn niet meer alleen, want er is nu hoop, en die hoop, die houdt ons op de been: Hij is de Redder die God aan de wereld geeft, dat wie gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

### 3. Preek van lang geleden

Een preek, die wij eerder analyseerden over Bethlehem, waar het ging over: noodhuis, broodhuis, doodhuis.

*We kunnen hier niet blijven,*

*Er is hier nergens brood.*

*En altijd is er oorlog,*

*Overal, overal dood.*

*We kunnen hier niet blijven,*

*De honger is zo groot.*

*We zoeken wel een plek op*

*Van vrede en volop brood.*

### 4. Verblijf in Bethlehem bij een Palestijns (christelijk) gastgezin

Daar in het (nu) Palestijns gebied baden we samen in onze taal hardop 'Het Onze Vader' (het kwam ook precies gelijk uit...). In-drukwekkend. Maar ook: het bezoek aan het vluchtelingenkamp Aida (zie foto). Dit kamp behoort tot de dichtstbevolkte plekken ter wereld. Ongeveer 6.400 Palestijnen leven op 0,71 vierkante kilometer in krappe appartementen aan nauwe steegjes. Van twee zijden wordt het kamp ingesloten door de Israëliische 'Afscheidingsmuur'. Vanaf Israëliische wachttorens wordt elke beweging in het kamp in de gaten gehouden. Maar ook: scholenbezoek

(hoop) en het Soemoed-dameskoor en de geboortekerk en..., eigenlijk te veel om op te noemen.

#### 5. Lied 'Mij land is jou land' van Stef Bos

Zangeres Tabitha zong dit lied in het TV-programma 'Beste Zangers'. Ook in de dienst, die ds. Otto leidde kwam de tekst van het lied terug:

*Maar jou land is my land*

*Jou volk is my volk*

*Jou taal is my taal*

*Jouw God is my God*

#### 6. Vrienden, bekenden met de naam Ruth

Zo denk ik onder andere aan Ruth, een professor aan de Universiteit, die het als alleenstaande moeder zo moeilijk had.

#### 7. De familiemusical Ruth

In de afgelopen coronatijd bezochten we in Den Bosch (<https://www.ruth-musical.org/nl>) deze musical. Ook hier ging het over: De jonge buitenlandse Ruth blijft trouw aan Naomi's zijde. Ook wanneer alles verloren lijkt te zijn. Ze geeft niet op. Zet alles op het spel. Gaat het avontuur aan – en vindt nieuw geluk.

#### 8. De 'stamboom' van Jezus

In het geslachtsregister in Mattheus komt de naam Ruth 'prominent' en als één van de weinige vrouwen voor. Boaz kreeg een zoon: Obed. Obeds moeder was Ruth. Op de radio hoorde ik: "De bijbel is niet verzonnen, anders hadden er geen saaie geslachtsregisters in gestaan!" Tsja. Wat kunnen we leren van de stamboom van Jezus?

Tenslotte: Dat korte bijbelboekje is een fascinerend en briljant meesterwerk. Maar het is ook gewoon een meeslepend verhaal. Een oud verhaal, dat een interessant inkijkje geeft in de cultuur en gebruiken van die tijd, maar ook met veel actuele thema's. Het gaat namelijk over vluchtelingen, man-vrouwverhoudingen, loyaliteit en het overstijgen van culturele en maatschappelijke barrières. Word je boos op God of blijf je op hem vertrouwen?

Henk Spuijbroek



## Hemelvaartsdag

Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk 'De Brug'. Soms heb je hoge verwachtingen van iets. Hebt u daar ook wel eens last van? Tolleke had laatst weer eens zo'n geval. Dat was met Hemelvaartsdag, de meest miskende christelijke feestdag in onze kerken. Wat zou er mooier geweest zijn als er op de zondag vóór Hemelvaartsdag eens flink reclame voor die dag gemaakt was. Voor die kerkdienst, bedoel ik! Maar het bleef doodstil. Terwijl we Goede Vrijdag al hadden gehad. Niets op die zondag te horen over de gezamenlijke kerkdienst in de hervormde kerk van Waspik. Tolleke vraagt

zich af of ze daar (in Waspik) die dienst wel aangekondigd hadden. De kerk in Waspik zou barstensvol hebben moeten zitten. Want de Gereformeerden uit 's Gravenmoer waren ook uitgenodigd. Maar helaas, het bleef bij een



handje vol mensen. Sprang-Capelle was met 21 mensen goed vertegenwoordigd. Klasse mensen! Tolleke vindt dat er wel een grote kans is blijven liggen. Ooit zullen die drie kerken niet meer zelfstandig kunnen bestaan. Er zal dan toenadering gezocht moeten worden met andere kerken. Daar zou met Hemelvaartsdag een mooi begin mee gemaakt kunnen worden. Tolleke stelt zich voor dat er in de drie kerkenraden enthousiast over die dag gesproken zou zijn. Kom op, beste broeders en zusters, van deze dag gaan we iets moois maken. Mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met elkaar. Maar Tolleke kwam dubbel teleurgesteld uit die dienst. Hij had ook kunnen gaan dauwtrappen met één van de plaatselijke muziekkorpsen. Dubbel teleurgesteld? Ja, er was in Waspik zelfs geen kopje koffie na de dienst. Daarbij zou er dan gezellig aan elkaar gesnuffeld kunnen worden.

Tolleke is pessimistisch. Als het al niet lukt om een gezamenlijke kerkdienst met Hemelvaartsdag te organiseren, ziet de toekomst er droevig uit. Ds. Henk van Kapel deed zijn best. Hij wou de kerkdienst interactief maken met de vraag: waarom vieren we Hemelvaartsdag? Over die vraag mag door iedereen nagedacht worden!

Tot een zondag,  
Tolleke Bijbelvast

**BEDANKT!!!**



Deze twee gemeenteleden verdienen het om extra in het zonnetje gezet te worden. Ga er maar aanstaan om vrijdags te horen dat er zondag geen dominee voor de Eredienst is en dan steken deze twee de koppen bij elkaar en draaien 'even' een kerkdienst voor de zondag in elkaar. Zo kwamen we op vaderdag niet voor niets



naar de kerk. Hartverwarmend dat ze deze taak op zich hebben genomen en we mogen ons gelukkig prijzen met zulke leden. We nemen aan dat we namens alle gemeenteleden Brenda en Jan heel hartelijk bedanken voor hun geweldige inspanning en de mooie dienst.

Namens de redactie,  
Joke Jansen

## **Bijbelvertaling NBV21 standaard in de Eredienst**

Ruim een half jaar geleden deelden we met u informatie over de nieuwste bijbelvertaling, de NBV21. Een herziening op een heel aantal punten van de NBV van 2004. De eerbiedskapitaal (Hij en Zijn) is teruggekeerd, en op een heel aantal punten zijn op basis van de nieuwste inzichten andere woorden gekozen die dichter bij de grondtekst staan. Vertalen blijft iets dat in beweging blijft.

Zij is wel snel na de vorige gekomen. En de verschillen zijn, zeker op het eerste oog, miniem. Daarom is er helemaal geen verplichting of noodzaak om een nieuwe te kopen als je met de oude nog vooruit kan. In de kerkenraad stonden we wel voor de keuze: welke gaan we gebruiken in de kerkdienst? Als je weet dat de NBV21 op veel plekken de standaard wordt, ook gastpredikanten hem zullen (gaan) gebruiken, en dat alleen de NBV21 te koop blijft, dan is het logisch om die stap te maken. De herziening is ook niet voor niets gemaakt.

Daarom gaan we de NBV21 gebruiken in de eredienst. Hij komt in tweevoud te liggen in de kerk (kansel en tafel). De tekst wordt vertoond op het scherm en in de live-stream. Dus iedereen kan uit de NBV21 meelesen. De bijbelvertaling is ook te lezen via [www.debijbel.nl](http://www.debijbel.nl) en te koop bij onder andere Het Gouden Lint.

Overigens: in de kerk komen bijbels te liggen mét 'deuterocanonieke boeken'. Wat zijn dat? Dat zijn een heel aantal boeken die, zoals de term deuterocanoniek betekent, in tweede instantie tot de canon van bijbelboeken worden gerekend. Of eigen historisch beter gezegd: die protestanten om niet altijd legitieme redenen

uit de bijbel hebben gehaald. Veel van deze boeken waren oorspronkelijk niet in het Hebreeuws maar in het Aramees of Grieks geschreven. Dus van later datum dan de oudere Oudtestamentische boeken. Maar inmiddels worden ook fragmenten in het Hebreeuws soms gevonden. Bovendien zijn het boeken die belangrijk zijn voor een stukje geschiedenis tussen de Oudtestamentische en Nieuwtestamentische tijd: denk aan de Makkabeeën boeken. Behalve historische boeken staan er ook wijsheidsboeken in: Wijsheid en Wijsheid van Jezus Sirach, en mooie verhalen als Judith en Tobit, die voor veel kunstenaars, waaronder Rembrandt, inspiratiebronnen waren. Ook bevat het toevoegingen op de verhalen van Daniël en Esther. Deze boeken komen inmiddels met enige regelmaat terug in het leesrooster, als tweede lezing of soms zelfs hoofdlezing, en daarom liggen ze alvast klaar in de kerk, zodat er uit gelezen kan worden. Overigens: van harte aanbevolen om ze eens te lezen!

ds. Otto Grevink

## **Broeders en Zusters,**

De Gereformeerde kerk van Sprang Capelle e.o. ondersteunt met uw bijdrage dit jaar het project **Kerk in Actie: 'Noodhulp Oekraïne'**. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Help mee!

### **Op de vlucht**

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Miljoenen mensen zijn ontheemd, van huis en haard verdreven. Nog dagelijks vluchten mensen van dorpen in Oost-Oekraïne naar het westen, op zoek naar veiligheid. Kerken doen alles wat ze kunnen om mensen op de vlucht voedsel, medicijnen en onderdak te bieden. Onze hulp daarbij blijft dringend nodig!

### **Voedsel, onderdak en transportmiddelen**

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne, waaronder de Lviv Education Foundation (LEF). LEF biedt hulp in de Oekraïense dorpen, vangt vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen. Daarnaast biedt Kerk in Actie hulp aan de

grenzen via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together).

Op dit moment hebben wij met de actie al € 640,00 euro binnen gekregen op de rekening van de ZWO, daarvoor onze dank.

Als het aan uw aandacht ontglipt is, heeft u altijd de mogelijkheid nog om een bedrag over te maken op het onder aangegeven banknummer.

Namens de ZWO commissie, Kees en Marjon van Eersel

**NL16RABO0373709242, Diaconie De Brug inz. ZWO**



## **Vooraankondiging:**

Op D.V. **zaterdag 12 november 2022** zal het Urker Mannenkoor 'Hallelujah' een concert geven in de Hervormde Kerk van 's Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle, Hoofdstraat 25 in Sprang-Capelle.

De opbrengst van dit concert gaat naar Stichting Schuilplaats: Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMV) De Langstraat, waar aan cliënten identiteitsgebonden psychosociale hulpverlening wordt geboden. Door het DMW kunnen cliënten in hun eigen regio terecht voor hulpverlening die aansluit bij hun levensbeschouwelijke achtergrond.

Deze regionale afdeling van Stichting De Schuilplaats (hoofdkantoor in Veenendaal) wordt financieel mogelijk gemaakt door een aantal diaconieën uit de regio, donateurs, giften en acties.

Nadere informatie volgt in augustus.

Ad Schouten ([ad.schouten46@kpnmail.nl](mailto:ad.schouten46@kpnmail.nl)).

## Vanuit de Diaconie/ZWOGroep

Enkele collectiedoelen:

**10 juli** is de eerste collecte gepland voor Stichting De Strohalm. Stichting De Strohalm Waalwijk biedt al 20 jaar hulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk die, door welke oorzaak ook, onder het bestaansminimum leven.

Stichting de Strohalm is volledig afhankelijk van giften om de dienstverlening te bekostigen. Naast geld is er ook behoefte aan (degelijke, gebruikte) fietsen in alle maten om deze uit te geven aan de kinderen die gebruik maken van Stichting De Strohalm. Heb je nog een fiets staan waarmee je weinig doet, of wil je hun op een andere manier graag helpen, alle donaties zijn meer dan welkom!

**17 juli** staat de collecte voor de MAF (Mission Aviation Fellowship) gepland. Elke 5 minuten vertrekt of landt er ergens ter wereld een vliegtuig van MAF. Een vliegtuig met bijbels, noodhulp, medische hulp of ontwikkelingshulp. Zonder de vliegtuigen van MAF blijven mensen in afgelegen gebieden onbereikbaar.

**24 juli** is de collecte voor SchuldHulpMaatje aan de beurt. SchuldHulpMaatje heeft ruim 2000 Maatjes die mensen met schulden begeleiden naar een schuldenvrij leven. Ze horen de ingrijpende verhalen aan de keukentafel. Hoe de schulden begonnen bij het verlies van een baan, scheiding, overlijden of pensioen. Kerken willen er juist zijn op die ingrijpende momenten van iemands leven. Elk jaar zijn er tientallen kerken die SchuldHulpMaatje starten in hun woonplaats en zo mensen met schulden begeleiden en hulp bieden.

Het Leger des Heils is ingepland op **7 augustus**. Het Leger des Heils steunt kwetsbare mensen in onze maatschappij in Nederland. Het Leger des Heils pleit voor bestaanszekerheid: iedereen heeft in de basis recht op een woonplek, genoeg inkomen, toegang tot zorg en een sociaal netwerk.

**14 augustus** is de (zendings)collecte van Kerk in Actie bestemd voor Egypte. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er wor-

den ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. ZOA staat als collectiedoel op **21 augustus**. Van de ene op de andere dag sta je met lege handen, ben je alles kwijt. Door geweld, bommen. Je slaat angstig op de vlucht. Je kinderen huilen, ze zijn hongerig. Ver weg? Niet voor ruim 82 miljoen mensen! Zij zijn alles kwijtgeraakt door een oorlog of natuurramp. ZOA is er. Men wil naast hen staan, te hulp schieten met eerste levensbehoeften. En ze daarna helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan, bijvoorbeeld door training en onderwijs.

Als laatste collectiedoel van deze maanden is op **28 augustus** de Stichting Gave opgenomen.

Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Dat doet Gave door te inspireren, adviseren en het organiseren van activiteiten. Daarnaast biedt Gave juridische ondersteuning.

Uiteraard staan naast deze genoemde collectiedoelen ook gepland de collecten Algemeen Onderhoud, Exploitatie, Kerk en Diaconie. Ook deze collecten worden van harte bij u aanbevolen!

Jenny Verhagen

## Vakantietip

### Floriade

God heeft zijn aarde, zijn bomen en zijn planten lief. En hij gaf ons als mensen een taak en verantwoordelijkheid: om zijn aarde en alles wat daarop leeft ook lief te hebben.

De Floriade in Almere staat in het teken van duurzaamheid. De kerken van Almere bouwden een Tiny Church, midden in een prachtige tuin. Breng een bezoek aan de tuin en de kerk. Kies één van de routes en ontdek de verbinding tussen duurzaamheid, spiritualiteit en de vruchten van de Geest.

Maar er is nog veel meer: het voedselbos met prachtige kunstwerken die één geheel vormen met de bomen en planten, verha-

len uit allerlei landen en een programma vol theater, muziek en lezingen.

Check de agenda van de Floriade \*) en van de Tiny Church \*) om te zien wat er allemaal op het programma staat.

\*) <https://floriade.com/nl/programma/> en <https://fruitfulcity.nl/agenda/n> kan ook.

