



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Webversie

ZONDAGSBRIEF – 24 MAART 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst: 3^e zondag van de
40 dagentijd **Thema: geduld**

Voorganger: Ds. H. Tacken, Rosmalen

Organist: Jos Dekkers

Collecten:

1. 40 dg. tijd KIA India
2. Kerk
3. Exploitatie

Project veertigdagentijd en Pasen
2019

Een nieuw begin

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangelieën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Zondag 24 maart 2019 – Lucas 13:1-9



Geduld

Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar

geen vruchten geeft. Wat moet je met zo'n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld!

De dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 25:7.8.9

Votum en Groet

Kyriegebed

Zingen: Lied 547:1.2.3

Leefregel

Zingen: Lied 314:1.2

Gebed bij het openen van het Woord
Orgelspel (kinderen komen naar voren)
Verhaal Julia en Stef – door gemeentelid
Bij de projectafbeelding – door leiding
nevendienst

Zingen: projectlied Wij bidden om een
nieuw begin

Refrein:

Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.

God stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.

3. Groeien duurt lang en het gaat niet zo snel.
Wat nu niet lukt, dat kan volgend jaar wel.
Geef het niet op, want de Heer heeft geduld.
Hij blijft geloven en komt je te hulp.

Refrein:.....

(kinderen verlaten de kerk)

Lezen: Ex. 6,2-8 door Jan Korver

Zingen: Psalm 103:1.3.4

Lezen: Luc. 13,1-9

Zingen: Psalm 130:1.3.4

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 544:1.2

Kinderen komen terug

Dankgebed en Voorbede

Stil gebed

Onze Vader (gezongen): Lied 370

Collecte

Zingen: Lied 536

Zegen beantwoord met Lied 415:3

Berichten voor de gemeente

Zieken:

Ds. Jaap Bol is weer thuis. Behandeling
wordt vanuit huis voortgezet.

Agenda:

- **Catechisatie** op 26 maart en 16 april.
- Volgende week zondag 31 maart gaat voor
Ds. B. v.d. Linden, Waalwijk

Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
nemen waar Henk Hoogendoorn tel. 273413
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Autodienst:

24 mrt. D. Vervoorn tel 277639

Beste jeugd,

Zondag 24 maart is er een jeugdkerk. We willen samen met jullie in het leven van Jezus duiken. Wat is er tussen 'Kerst en Pasen' allemaal gebeurd?

Wie was Jezus eigenlijk? Was Hij een 'nerd'? Zou je ook wel een vriend van Hem willen zijn als Hij nu geleefd zou hebben?

We willen dit samen met jullie eens doorspitten. Tot zondag 24 maart! Erwin en Brenda

Vanuit het beamerteam:

Heeft u iets, bijvoorbeeld informatie over interessante bijeenkomsten, relevante nieuwtjes of overige informatie, wat mogelijk interessant is om op de beamer te tonen? Aanleveren kan wekelijks tot vrijdag 17 uur via beamerteam@pkndebrug.nl

Beamerteam zoekt versterking!

In mei gaat één van de leden van ons team stoppen met het maken en draaien van de beamerpresentaties. Zodoende zijn wij per direct opzoek naar een versterking voor het beamerteam. Mocht u/jij ons komen helpen, dan bent u/jij één keer in de vier weken aan de beurt voor het maken en het draaien van de presentatie. Alleen het maken of alleen het draaien van de presentatie behoort ook tot de mogelijkheden. Voor aanmelding of meer informatie, spreek Armando Lagrouw of Erwin Korver even aan.

Het beamerteam

Maakt geloven ons gelukkiger?

Deze week is de week van geluk. Nederland staat op de vijfde plaats op de wereldwijde geluksladder. Maar heeft geluk ook met geloof te maken? Daarover spreken we met elkaar. Twee geloofsgesprekken hebben we al gehouden. Er is nog een bijeenkomst en wel op donderdag 28 maart om 20.00 uur met een accent op jongeren en jonge ouders. Maar als u eerder niet kon komen bent u ook van harte welkom. Het pastoraat

Veertigdagentijdkalenders

Er liggen nog enkele exemplaren voor u om mee te nemen in de hal op de "veertigdagentafel"

Paasgroetenactie

Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van

de 40-dagentijdscampagne 'Een nieuw begin'. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.

Zo'n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. En dat er mensen zijn, die zich inleven in hun situatie. "Post ontvangen is een lichtpuntje", aldus een ex-gedetineerde die jaren in het buitenland in de gevangenis zat. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Ook dit jaar kunt u uw paasgroeten versturen. In de hal vindt u de kaarten, tips en adressen. U doet toch ook mee?

Collecte: STOP KINDERARBEID IN INDIA

Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector booming business.

Het grootste gedeelte van de inwoners in deze stad werkt echter hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken. Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen en werkt samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen terug naar school begeleid en krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan. Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat ook dit jaar weer honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! We bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u aan

Diaconie-/ZWOgroep de Brug

Terwijl onze aandacht alle kanten op getrokken wordt en we het soms bijna niet kunnen bijbenen, wil ik toch uw dringende aandacht vragen door het volgende:

Op dit moment voltrekt zich in Zuidelijk Afrika een enorme humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Uw steun is heel hard nodig!

Komende zondag 31 maart zal hiervoor één grote NOODcollecte worden gehouden!