



**Bij de dienst:** M.m.v. de cantorij o.l.v.  
Corinne Vreeken

**Thema: Ben ik mijn broeders hoeder?**



**Voorganger** Dhr. J. Lankhaar, Wijk en  
Aalburg

**Organist:** Henk Hoogendoorn

**Collecten:**

- Israël zondag
- Kerk
- Exploitatie

Orgelspel  
Welkom

Cantorij en gemeente: Zoekend naar licht,  
lied 1005 vijf coupletten samen

Stil gebed  
Groet en bemoediging

V: God zal bij u zijn

**Allen:** God zal u bewaren

V: Onze hulp is in de naam van de  
Heer

**A:** Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**A:** En het werk van Zijn handen niet  
loslaat

Klein Gloria

Gebed om ontferming

Cantorij en gemeente : Neem mij aan zoals  
ik ben - lied 833

cantorij zingt eenmaal voor, de rest met de  
gemeente

Leefregel: Samen komen betekent : (IK)  
ik zal er zijn voor jou (JOU).

Samenzang: Psalm 72 : 1

Gebed voor de opening van de Schrift  
Kinderen gaan naar kindernevendienst

Zingen: G.O.Z 94: 1, 2 en 4

Eerste lezing: Genesis 4 : 1 – 10a Kaïn en  
Abel door Leny Sybesma

Samenzang: Zie naar elkaar als mensen  
om (melodie psalm 134)

Gedicht: Het vrouwtje van Stavoren

Samenzang: Lied 653 : 1,2 en 3 U  
kennen, uit en tot U leven

Overweging

Cantorij: Zal er ooit een dag van vrede ,  
lied 462

Moment van bezinning

Samenzang: Er is een stad voor vriend en  
vreemde ELB 194

Cantorij (en gemeente): Alle mensen  
samen

Wij belijden samen ons geloof:

Ik geloof dat ik nooit alleen ben.

Want er zijn altijd mensen die van mij  
houden

en in die mensen bent U in mij.

Ik geloof, dat U Jezus naar de aarde hebt  
gestuurd

om ons voor te doen, hoe wij goed moeten  
zijn

voor alle mensen.

Ik geloof en ben blij, dat ik bij Uw kerk  
hoor

en bij alle mensen hier, die ook in U  
geloven.

Ik geloof dat U vrede wilt

en geen oorlog en geen verdriet,

dat U altijd bij mij zult zijn met Uw goede  
geest.

Amen.

Cantorij: Voor de toegewijden, lied 732

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden - afgesloten met: (kort voorspel)  
Onze Vader, lied 1006 cantorij en gemeente

Collecten

Zending en zegen

Slotlied: Zoals ik ben, kom ik nabij -  
Cantorij en gemeente 377: 1, 3,4 en 6

Zegen – gezongen Amen

## **Berichten voor de gemeente**

### **Agenda:**

- maandag 7 oktober 20.15 uur moderamenvergadering.
- Zondag 13 okt gaat voor Ds. J. Boom uit 's Gravenmoer

### **Autodienst:**

13 okt. W. van Pelt tel 273160

## **Collectedoel van deze Israëlzondag.**

De Protestantse Kerk kent drie gelijkwaardige roepingen als het gaat om Israël en Palestina. Vaak leggen mensen sterke nadruk op een van de drie, terwijl de combinatie juist het evenwicht behoudt. . de roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël; . de oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen; . de diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in de plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dit gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunt men samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes-Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Nieuw

ontwikkeld is het internetproject "De Uitdaging"

**Volgende week, 13 oktober**, is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat. Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia. In de sloppenwijken van Bogota komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. KIA zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken.

## **PGML**

Hierbij nodig wij u van harte uit voor de jaarlijkse PGML bezinningsdag, die gehouden zal worden op zaterdag 26 oktober  
Tijd: 10.30 tot 15.00. Koffie/thee vanaf 10.00 uur. Tussen de middag wordt een lunch geserveerd.  
Locatie : ontmoetingscentrum "De Haven" aan de Leefdaelhof 11 te Waalwijk (achter de Kerk aan de Haven

### **Thema**

Het thema van de bezinningsdag zal zijn: "Geestelijke herleving".

We willen die dag met elkaar over het thema nadenken en spreken. 's Ochtends zal ds. Ten Voorde een inleiding houden met nagesprek. 's Middags zullen we aan de hand van korte films in kleinere groepen het thema bespreken. Ook willen we met de deelnemers samen in gebed gaan voor onze kerken.

Opgave bij Matty Zoutewelle of Henk Hoogendoorn tot 21 oktober.



## LIEDEREN

### **Samenzang: Zie naar elkaar als mensen om (melodie psalm 134)**

Zie naar elkaar als mensen om,  
van kindsaf tot in ouderdom.  
Zoek naar God in elkaars gezicht,  
hef zo elkander naar het licht.

Kom, laat ons samen verder gaan,  
bekommerd om elkaars bestaan,  
bekommerd in zachtmoedigheid  
om wat de ander draagt en lijdt.

Vervul alzo wat God je vraagt,  
dat je elkanders lasten draagt.  
Zo leidt een weg door de woestijn.  
Zo zal de weg van mensen zijn.

### **Brood genoeg**



Waar tot het eind gebroken wordt,  
waar mensen durven delen,  
daar komt geen sterveling tekort,  
daar is wel brood voor velen.

Als niemand aast op rijke buit  
noch hamstert in zijn schuren,  
dan hoeft geen mens, in noord noch  
Zuid,  
meer honger te verduren.

Als niemand meer met groot geweld  
de aarde leeg wil roven,  
dan blaakt het koren op het veld;  
uitbundig zijn de schoven.

Dan zal de aarde, op hun tijd,  
al zijn bewoners voeden;  
dan zullen mensen wijd en zijd  
elkaars geluk behoeden.

### **Cantorij (en gemeente): Alle mensen samen**

Het graan, dat van de velden komt,  
geeft voedsel aan zo velen.  
De korrels vormen samen brood,  
om met elkaar te delen.

Refrein:  
Alle mensen samen, niemand meer  
alleen.  
Rond die ene tafel, alle mensen één.

Het brood, dat mensen samenbrengt  
heeft Jezus ons gegeven.  
Hij brak het en Hij zei tot ons:  
"Wie hiervan eet zal leven".

Refrein:  
Alle mensen samen, niemand meer  
alleen.  
Rond die ene tafel, alle mensen één.

De schaal met brood, de beker wijn  
doen ons aan Jezus denken.  
Hij wil, wanneer wij samen zijn,  
zijn liefde aan ons schenken.

Refrein:  
Alle mensen samen, niemand meer  
alleen.  
Rond die ene tafel, alle mensen één.