



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website www.pkndebrug.nl

ZONDAGSBRIEF – 10 APRIL 2020

TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST ALLEEN ONLINE

Voorganger: ds. B. de Graaf, Waalwijk

Organist: Jos Dekkers

**Orde voor de Avonddienst op
10 april 2020 Goede Vrijdag**

Thema: "Mijn God...waarom verlaten..?
én "Zoon zie je moeder..": gevoel van
verlatenheid en aandacht voor elkaar ...
Jezus en wij.

Orgelspel
Welkom

Votum en groet
Lied: psalm 42: 1 en 3
Kyriëgebed

Lied: 381: 1
Gebed om de leiding van de Heilige
Geest

Schriftlezing: Psalm 22: 1-6, 23-32
Orgelspel
Schriftlezing: Marcus 15: 16 -39
[verlatenheid]

Lied: 575 : 1 en 6
Schriftlezing: Johannes 19: 25 - 30
[aandacht voor de ander]
Orgelspel

Uitleg en verkondiging: "Eenzaamheid
en mededogen"
Orgelspel

Dankzegging, voorbeden en Onze Vader
Lied: 247: 1, 3 en 5
Zegen
Zingen: Lied 415 : 3
Orgelspel
De Paaskaars wordt gedooft

Collecten:

Nu u de collectemunten en munt- of
papiergeld niet in de collectezak kunt doen is
de manier om bij te dragen een overschrijving
naar de bankrekeningnummers van de kerk,
de diaconie en ZWO.

De rekeningnummers vindt u achterin
Kontakt. Vermeld dan: collecte kerk, collecte
diaconie of collecte ZWO of collecte KiA. Dat
laatste in verband met de gemiste collectes
voor Kerk in Actie.

Eerst enkele oproepen.

Voor de dienst van aanstaande
vrijdag/zondag kunt u voorbeden
doorgeven. Dat wordt door de voorganger
op prijs gesteld. U kunt mij daarvoor bellen
(0416 273413) of
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

In de kerkenraad zijn enkele acties
besproken die ons ter ore kwamen.
Overlappingsen zijn niet handig, combineren
waar mogelijk is natuurlijk beter. Daarom
heeft de kerkenraad een meldpunt voor
acties ingesteld. De gevraagde kerkleden
waren bereid daarin een rol te spelen. Wie
plannen heeft wordt verzocht dit te melden
bij Jan de Gruijter (0416 274108), Jan van
Wijk (0416 312798) of bij mij. Samen
overleggen we dan hoe de acties kunnen
worden geregeld.

Over zieken bereiken mij al geruime tijd
weinig mededelingen. Dat zou kunnen
betekenen dat er weinig zieken zijn. Het is
natuurlijk ook mogelijk dat men het niet
doorgeeft, maar dat wel zou doen aan de
predikant. Dus is het dan ook niet mogelijk
om aandacht vanuit onze gemeente te
regelen. U begrijptIn deze tijd waarin
we plotseling allemaal geïsoleerd zijn zullen
er vast wel leden zijn die behoefte hebben
aan contact in welke vorm dan ook. Van
veel gemeenteleden hoor ik dat zij,
meestal telefonisch, contacten
onderhouden. Maar van niet alle
gemeenteleden kennen we het

Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
nemen waar Henk Hoogendoorn tel.
273413 of Matty Zoutewelle tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

telefoonnummer. Dus als er behoefte is aan contact graag uw telefoonnummer aan mij melden. Dan kan het doorgeleid worden naar de contactpersoon.

Luisteren en kijken naar uitzendingen via www.kerkomroep.nl

Als u dit programma start krijgt u een kaart van Nederland te zien. Druk op de provincie Noord Brabant en er verschijnt aan lange lijst van kerken in alfabetische plaats volgorde. Kies de kerk van uw keuze.

Luisteren naar een op de kerkomroep uitgezonden dienst op het moment dat deze wordt opgenomen blijkt soms problemen op te leveren. Als veel mensen dat tegelijk doen kan er sprake zijn van overbelasting. Daarom lukt het vaak beter als de dienst later op de dag wordt beluisterd. Wij hebben daar geen beelden bij, maar het wordt mogelijk de beamerpresentatie er bij te zien. Het pptx-bestand is in PowerPoint. Als u het pdf-bestand gebruikt staan de plaatjes van de presentatie onder elkaar.

- Er zal vast op 1^e Paasdag wel weer een dienst op tv zijn om 9.10 uur met ds. de Reuver.

Voor wie andere diensten wil horen of bekijken heb ik op dit moment de volgende informatie:

- De dienst van PG Waalwijk is ook te zien.
- Bij keuze voor Hervormde Gemeente Sprang valt op dat naast de zondagse diensten ook vanaf 1 april er een dagelijkse korte uitzending is.
- Ook de Hervormde Kerk Waspik zendt diensten uit die u kunt beluisteren.
- In verband met de bijzondere situatie op dit moment zullen we op Stille Zaterdag dit jaar geen dienst houden.
Henk Hoogendoorn



Die vrijdag werd niets goeds bedacht,
de mens was diep gezonken,
en ook nog nooit had zo diepgaand,
't waarom, Mijn God' geklonken.

Die goede vrijdag was niet goed,
maar 't moest om óns gebeuren,
het leven van een schuld'loos Mens ,
was deerlijk te betreuren.

Die goede vrijdag werd de straf,
op ónze vele zonden,
geheel op 't zwijgend Lam gelegd,
bloedend uit vele wonden.

Toch kwam het op die vrijdag goed,
toen álles leek verkeken,
ná het 'waarom' riep Hij: 'Volbracht'
Gods liefde is gebleken.

Mattheüs 27:46 – Markus 15:14
Lukas 23:9 - Johannes 19:30

Aagje Lingen