



## KERKDIENST ALLEEN ONLINE

Het plan was dat wij op Hemelvaartsdag te gast zouden zijn in 's Gravenmoer. Omdat zij de dienst niet online kunnen uitzenden is in overleg besloten de dienst te houden in de kerk van Waspik. **Aanvang 9.30 uur.**

Voorganger Mw. Marjanne de Bruin, pastoraal werker in 's Gravenmoer. Elk van de drie kerken zal met een ambtsdrager aanwezig zijn.

De dienst is te volgen op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en dan kiezen Waspik.

Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: psalm 47:1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Lied 666 de Heer is opgetogen ook: Alles wordt nieuw – H. Lam

De Heer is opgetogen,  
Hij steeg boven ons uit.  
Wij staan met onze ogen  
voor een beslagen ruit.  
Daarop heeft Hij geschreven:  
Ik laat je niet alleen.  
Een glimlach van zijn vrede  
valt door die woorden heen.

De heer is in de wolken,  
onttrokken aan ons oog.  
Maar Hij heeft alle volken  
zijn koninkrijk beloofd.  
Al blijft Hij nu verborgen i  
n teken en in taal,  
straks op de nieuwe morgen  
zien wij hem allemaal

Gebed  
Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20

Zingen: psalm 68: 6  
Preek

Zingen: psalm 96:1 en 5  
Leefregel

Psalm 119:6  
Dankgebed en voorbeden

Collectemoment  
Slotlied: Kroon Hem met gouden kroon  
EL 140: 1 en 3 (Johannes de Heer 722)

Kroon Hem met gouden kroon,  
het Lam op Zijnen troon.  
Hoor, hoe het hemels loflied al,  
verwint in heerlijk schoon.  
Ontwaak, mijn ziel en zing  
van Hem, die voor u stierf.  
En prijs Hem in all' eeuwigheên,  
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, de Vredevorst,  
wiens macht eens heersen zal,  
van pool tot pool, van zee tot zee,  
't klink' over berg en dal.  
Als alles voor Hem buigt  
en vrede heerst alom,  
wordt d'aarde weer een paradijs.  
Kom, Here Jezus, kom.

Zegen