



Onze voorganger is Mw. N.G. van Ooijen-
van Breugel MA.

Lector: Henk Hoogendoorn

Organist: Jos Dekkers

**In deze dienst zal nog niet worden
gezongen.**

Collecten:

* Kerk

* Alg. Onderhoud

Orgelspel

Kerkenraad komt binnen

Welkom

Stil gebed:

Bemoediging en Groet:

Klein Gloria door organist

Drempelgebed

Lied: Morgenglans der eeuwigheid
(Nederland zingt)

Leefregel: Jakobus 2: 8-18.

Lied: Kom tot ons o Heilige Geest
(Nederland zingt)

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kindermoment [https://www.youtube.com/
watch?v=rB13CG5k0nY](https://www.youtube.com/watch?v=rB13CG5k0nY)

Eerste schriftlezing: Matteus 6: 25-34 door
lector

Orgelspel

Tweede schriftlezing: Fillipenzen 4: 1-9

Lied: Juicht, want Jezus is Heer (Nederland
zingt)

Overdenking

Orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze
vader

Aandacht voor deurcollecte

Lied: Samen in de naam van Jezus
(Nederland zingt)

Zegenbede
Orgelspel

De bloemen van de kerk gaan als groet
naar zr. G.C. Bisschop-Teeuwissen.

Voorbeden

Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen
(0416 273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of
behoefte aan contact kunt u dat aan mij
doorgeven. Graag met uw telefoonnummer
voor het geval we dat niet kennen.
Dan kan het worden doorgegeven aan uw
contactpersoon.

Toekomst van de kerkdienst

Op 5 juli waren er ongeveer veertig
personen aanwezig. Daarmee was het
beneden nog niet 'vol'.
In de maanden juli en augustus kunnen we
op aangepaste manier met meer mensen in
de kerk aanwezig zijn dan tot en met juni.
Vanwege het groter aantal kerkgangers
dan tot nu toe zal er nog niet worden
gezongen. Bij binnenkomst zal ieder naar
een plaats geleid worden. De galerij zal pas
worden gebruikt als het beneden 'vol' is.
In Kontakt zijn u de regels doorgegeven.
Belangrijke delen daarvan neem ik hierna
over.

We moeten ons houden aan de regels van
de overheid en aan de adviezen van de
PKN. Daarom vragen we u om u aan de
regels en aanwijzingen te houden. U kent
natuurlijk inmiddels de coronaregels: geen
handen schudden, hoesten en niezen in de
elleboog, houd altijd tenminste 1,5 meter
afstand. Blijf altijd thuis bij
gezondheidsklachten.

We moeten directe contacten zoveel
mogelijk vermijden.

1. Blijf altijd thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts. Mensen met een zwakke gezondheid, in het bijzonder ouderen, vragen we thuis te blijven en de diensten te blijven volgen via kerkomroep en kerktelefoon.
2. Voorkom groepsvorming of opstopping bij de ingang voor en na de dienst.
3. Ontsmet bij binnenkomst uw handen met de beschikbare gel.
4. Bij de ingang staat een collecteschaal waarin u uw bijdrage voor alle collecten gezamenlijk kunt doen. We rekenen op uw bijdrage, die natuurlijk ook kan als bankoverschrijving.
5. U krijgt een zitplaats aangewezen door de koster of iemand anders, herkenbaar aan een signaalhesje. Volg die aanwijzingen zo snel mogelijk op.
6. Gezinnen mogen bij elkaar, verder houden we tenminste 1,5 meter onderlinge afstand, Toewijzing van plaatsen gaat van voor naar achteren.
7. Neem eventueel uw jas en/of paraplu mee naar uw zitplaats.

8. In de dienst wordt nog niet gezongen. Liederen worden beluisterd via YouTube of teksten worden gedeclameerd.
9. Er is, in ieder geval tot september, geen kindernevendienst of kinderopvang.
10. Er is slechts één toilet geopend en dat alleen voor noodgevallen. Moet u daarvan toch gebruik maken, maak het dan na gebruik schoon met de aanwezige reinigingsdoekjes volgens de daar opgehangen aanwijzingen.
11. Verlaat na afloop van de dienst de kerk van achteren naar voren op aanwijzing van de koster. Houd daarbij voldoende onderlinge afstand.
12. En last but not least: Ook in deze vorm mogen we vieren en delen GELOOF, HOOP EN LIEFDE, verbonden en geïnspireerd door GODS GEEST.

Op 13 juli vergadert de kerkenraad om te bespreken of aanpassingen nodig of mogelijk zijn.

We hopen er op dat vanwege de versoepeling van de regels er vanaf een nog nader te bepalen datum weer gezongen kan worden.

Henk Hoogendoorn

Voor de vakantiegangers

Keltisch zegengebed

Zegen mij,
Heer, onze God
leg uw hand
onder mijn hoofd
en laat mij rusten
in uw handen.

Laat mij kracht vinden
in uw helende liefde
en moge
de glans van uw gelaat
over mij lichten,
bij dag en bij nacht
voor nu en altijd.

