



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website www.pkndebrug.nl

ZONDAGSBRIEF – 18 OKTOBER 2020

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger is Dhr. W.G. Flach uit Gorinchem

Lector: Henk Hoogendoorn

Organist: Jos Dekkers

In deze dienst zal niet worden gezongen.

Orgelspel

Mededelingen van de kerkenraad

Stil gebed, votum en groet

Psalm 130

([YouTube, Psalm 130 Jigdaljahu](#))

Woord van vergeving en leefregel

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Als je bidt zal hij je geven

<https://www.youtube.com/watch?v=42vf7cLxbsA>

Lezing: Deuteronomium 6: 1 – 9

door Henk Hoogendoorn

Lied 278

([YouTube, lied 278 Trijntje Oosterhuis](#))

Lezing : Mattheus 22: 34 – 46

Lied 320: 1, 2 en 3

([YouTube, Gezang 62 'wie oren om te horen heeft...'](#) STOPPEN NA VERS 3)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Gebeden, voorbeden, stil gebed, het onze Vader (zachtjes mee gezegd door de gemeente)

Slotlied: 'Veilig in uw nabijheid'

([YouTube, Nederland zingt, 'Veilig in uw nabijheid, Jigdaljahu/B. Noteboom](#))

Contact :

Henk Hoogendoorn tel. 273413

of Matty Zoutewelle tel. 274119

Wegzending en zegenbede
Orgelspel

Collecten:

1^e ZWO

2^e Kerk

Collecte voor onze eigen **ZWO**. Wij geloven in delen, in gebed, in solidariteit en in gaven. Met uw gave steunt u onder meer het werk van zending en (wereld)diaconaat.

Wanneer u uw gave over wil maken dan kan dat op rekening van de ZWO:

NL16RABO0373709242

en van de Kerk: NL67RABO0373734611.

Alvast hartelijk bedankt!

Berichten voor de gemeente

Lieve gemeenteleden van Kerk De Brug, Het is nu een week na de verhuizing.

Even lukt het me tot stilstand te komen. Ik denk terug aan de morgendienst van zondag 11 oktober. Met een heel warm gevoel ben ik vertrokken. En dat gevoel is er nog steeds en het heeft me geholpen om de stap naar Woudenberg te zetten. Het is goed geweest. Een heel mooie afronding van 12 jaar Sprang-Capelle.

Een dienst waar ik zelf veel kon en mocht delen met u.

Naast alle goede woorden die gesproken zijn, mochten we ook bijzondere geschenken ontvangen.

De prachtige litho van Marc Chagall met de voorstelling van de droom van Jacob. Het Bijbelgedeelte uit Gen. 28 wat zo mooi verwerkt is in de verkondiging door ds. Henk van Kapel.



Deze litho zal in de woonkamer komen en we zullen er veel naar kijken.

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**

via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Dan het Fotoboek *12 jaar Sprang-Capelle*, wat zijn we daar blij mee!

Louise van Elderen en Ad Wagemakers hebben dit zorgvuldig samengesteld. Henk Hoogendoorn heeft namens de gemeente een mooi voorwoord geschreven en dit ook uitgesproken in de dienst. Het boek heb ik meteen zondagmiddag meegenomen naar Jaap. Hij vond het ook heel mooi en is er heel blij mee. Het heeft een plek op zijn kamer gekregen. Als we erin kijken komen heel veel goede herinneringen boven, 12 jaar Sprang-Capelle komt tot leven.

En ook de plant is met zorg uitgekozen, past precies is ons interieur.

Ook leiding van jeugdraad en kinder /peuterdienst hebben mij persoonlijk en waarderend toegesproken en ook van hen mocht ik mooie cadeaus ontvangen.

En dan nog al die kaartjes op de mat in Sprang-Capelle en nu in Woudenberg... ik hou op..

Ook namens Jaap: HEEL ERG BEDANKT VOOR ALLES.

Het zal niet zijn: Uit het oog, uit het hart. Via Kontakt, website, zondagsbrief en veel persoonlijke contacten zullen we zeker het wel en wee van De Brug blijven volgen.

In Christus verbonden,
Aline Bol-Verbree.

De bloemen van de kerk gaan als groet en bemoediging naar zr. Maaïke van Wijk-Buisman.

Voorbeden

Voor de dienst van zondag kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen.

Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken

Zolang de aangekondigde maatregel van kracht is dat er maximaal 30 kerkgangers naast de medewerkers aan de dienst aanwezig mogen zijn in de dienst zullen we met inschrijving moeten werken. In de komende week wordt u verzocht zich tot vrijdagavond 30 oktober aan te melden bij

br. Jan van Wijk liefst per e-mail: jvwijk3v2w@gmail.com. Geef aan met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt zo spoedig mogelijk per antwoordmail bericht of er voor u plaats is.

Of telefonisch 0416 312798. Bij contact hoort u direct of er plaats is. Spreek anders het antwoordapparaat in met vermelding van naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Aanmeldingen boven het maximum worden in principe voor de volgende zondag genoteerd. Voor de bijzondere diensten op 8, 15 en 22 november zullen bepaalde groepen voorkeur krijgen. Daarbij zal aan anderen gevraagd worden zich niet aan te melden. Voor verdere informatie hierover verwijs ik naar het komend nummer van Kontakt.

In de zondagsbrief van 1 november zal de regeling voor de diensten van 4 en 8 november worden vermeld.

Henk Hoogendoorn