



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF – 15 NOVEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger is Ds. K.D. van den Hout uit
Woudrichem

Lector: Matty Zoutewelle

Organist: Henk Hoogendoorn

**In deze dienst, waarin we avondmaal
vieren, wordt niet gezongen.**

**Wie avondmaal wil meevieren, maar uit
voorzichtigheid niet naar de kerk gaat, kan
bij het luisteren naar de dienst thuis een
stukje brood en een klein glaasje wijn
klaar zetten om op het moment van de
viering mee te doen.**

Orgelspel: bewerking bij Lied 376

Welkom + Mededelingen

Stil Gebed

Bemoediging

Wij belijden

Onze hulp is in de naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft, amen.

Genade zij u en vrede van God onze Vader,

Door onze Heer Jezus Christus,

In gemeenschap met de Heilige Geest, amen.

Klein Gloria - orgel

Drempelgebed

Lied 221: 1 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het
licht

<https://www.youtube.com/watch?v=Kip3eJtmUZA>

Kyriegebed

Vg. Daarom bidden wij

Allen Heer, onze God, wij bidden u, verhoor
ons

Glorialied : Lied 704: 1 en 3

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/dank-dank-nu-allen-god/POMS_EO_1414416

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: Ken je dit verhaal (1)

https://www.youtube.com/watch?v=E2cu_EaAi7o&list=PLBh6nUSS7NpsUTDDeV62IZxi27zY-9PEu

Eerste schriftlezing Ezechiël 34: 11-17 door
Matty Zoutewelle

Orgelspel – Lied 23b

Tweede schriftlezing Matteüs 25: 31-46 door
Matty Zoutewelle

Lied 992: 1, 2, 3, en 4

<https://www.youtube.com/watch?v=WZcKJX9GHMk>

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

In memoriam br. Ad Ramsteijn

Gebeden

Aandacht voor collecte bij uitgang

Nodiging **Tafelgebed 17 Met heel uw
gemeente -Herfsttijd - op blz. 256
Dienstboek**

De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in Hem
geloven en Hem liefhebben. Wij nodigen u als
dienaren van Jezus Christus om dankbaar en
gelovig met de lofprijzing in te stemmen en
brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.

Tafelgebed Met heel uw gemeente
(Herfsttijd) in bijlage

Brood en wijn worden binnengebracht. Op
aanwijzing wordt brood en wijn meegenomen
naar de zitplaats. Wie thuis meeviert kan na de
uitnodiging van de voorganger samen met de
aanwezigen in de kerk eerst tegelijk brood eten
en daarna de wijn drinken.

Instellingswoorden

**Het brood dat wij breken is gemeenschap
met het lichaam van Christus.**

Neemt, eet gedenkt en gelooft dat het

**kostbaar lichaam van onze Heer
gebroken is tot een volkomen verzoening
van al onze zonden.**

**De beker der dankzegging waarover wij de
dankzegging uitspreken
is gemeenschap met het bloed van onze
Heer Jezus Christus.**

**Neemt drinkt allen daaruit, gedenkt en
gelooft dat het kostbaar bloed van onze
Heer Jezus Christus vergoten is tot een
volkomen verzoening van al onze zonden.**

Dankgebed

Slotlied Lied 416: 1, 2, 3 en 4

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ga-met-god-en-hij-zal-met-je-zijn/POMS_EO_15350978

Zegen De genade van onze Heer Jezus Christus
En de liefde van God
En de gemeenschap van de Heilige Geest
Zij en blijve met u allen, amen.

Contact :

Henk Hoogendoorn tel. 273413

of Matty Zoutewelle tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**

via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Orgelspel: bewerking bij Lied 835

Collecten:

1^e Diaconie

2^e Kerk

Wie een gift wil overmaken voor de eerste collecte kan dat doen naar de bankrekening van de diaconie.

Voor de tweede collecte staat de bankrekening van de kerk open.

Berichten voor de gemeente

De bloemen van de kerk gaan als groet naar zr. N.O. van den Assem-Vermeulen.

In Kontakt was muzikale medewerking door Mirjam Maureau -Crezee in deze dienst aangekondigd. Nog voor Kontakt bij u werd bezorgd meldde zij dat zij en haar man positief waren getest i.v.m. het coronavirus. Margriet Dorr bleek op dat moment beschikbaar als vervangster, maar binnen een week meldde ook zij positief te zijn getest. De klachten waren bij genoemde personen gelukkig niet ernstig en intussen is er sprake van herstel, maar niet zodanig dat ze op de dwarsfluit konden spelen.

Overleden

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat br. Ad Ramsteijn is overleden. We wensen de familie veel kracht en sterkte toe en we gedenken hen in onze gebeden .

Voorbeden

Voor de dienst van zondag kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen.

Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken

Zolang de aangekondigde maatregel van kracht is dat er maximaal 30 kerkgangers naast de medewerkers aan de dienst aanwezig mogen zijn in de dienst zullen we met inschrijving moeten werken. In de week voor de dienst van 29 november wordt u verzocht zich tot vrijdagavond 27 november aan te melden bij br. Jan van Wijk liefst per e-mail: jvwijk3v2w@gmail.com. Geef aan met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt zo spoedig mogelijk per antwoordmail bericht of er voor u plaats is.

Of telefonisch 0416 312798. Bij contact hoort u direct of er plaats is. Spreek anders het antwoordapparaat in met vermelding van naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voor de dienst van 22 november verwijs ik naar de tekst van de commissie eredienst.

Henk Hoogendoorn

Zondag van de voleinding 2020.

22 november, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de overledenen die het afgelopen jaar van ons heen zijn gegaan, in het bijzonder 10 leden van onze kerk.

De dienst in de kerk zal door de naaste families van de gestorven broeders en zusters worden bijgewoond. Daarmee is het maximum van 30 kerkgangers bereikt. Daarom zullen wij als gemeente de dienst thuis mee beleven. Het is jammer en verdrietig dat we tot dit besluit moeten komen. We leven in een bijzondere en moeilijke tijd en we vragen hiervoor uw begrip maar zeker ook uw steun en gebed.

De kerk is alleen niet het stenen gebouw waar wij samenkomen. U, jij en ik zijn de levende stenen waaruit de kerk bestaat en al kunnen we nu niet bij elkaar zijn, toch zijn we verbonden met elkaar door Gods Heilige geest. Zo kunnen we als gemeente thuis om de families in de kerk heen staan. Laat dit ons tot steun en troost zijn.

Het is al jaren een mooi gebruik dat iedereen zijn of haar geliefde overledene kan gedenken door het opsteken van een kaarsje.

Doordat dit nu niet kan, zal er gelegenheid geboden worden namen van gestorven dierbaren door te geven. Deze zullen worden voorgelezen in de dienst en er zal een kaars voor hen branden op de liturgische tafel. Het zou ook mooi zijn als jullie thuis dan ook een kaarsje zouden aansteken om zo in verbondenheid door het Licht deze dienst samen te beleven.

De namen kunt u doorgeven aan Francijn van Eersel (0416273645 of veersel@home.nl) Dieter Verbeek (0416276620 of

pl.verbeek@ziggo.nl) **emailadres is veranderd.** (Velen hebben mondeling toegezegd maar dat heeft helaas nog tot weinig reacties geleid u kunt de namen via de mail of telefoon doorgeven t/m vrijdag 20 nov) Namens de commissie Eredienst , Dieter Verbeek.