



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF – 22 NOVEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

In deze dienst op Eeuwigheidszondag wordt niet gezongen
voorganger : Dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg
en Francijn van Eersel
organist : Cedrik Kerkdijk
lector : Martha de Bont-Dank

Orgelspel
Welkom door de kerkenraad

Gedicht: Kom terug

Stilte

Opening Orgelspel: *Lied 598: Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.*

Moment van inkeer en stil gebed

Votum en groet

Lied 413 (ELB): 1,2 en 4 Lichtstad met uw paarlen poorten

<https://www.youtube.com/watch?v=zS6VxuyN448>

Gebed om ontferming

Orgelspel: Om verder te kijken

(melodie De Heer is mijn Herder, lied 23b)

De boom in jaargetijden

Lied 981 : 1, 2, 3 Zolang er mensen zijn op aarde
Gebed

Eerste lezing: Genesis 2 : 4 – 10

Tweede lezing: Openbaring 22: 1 – 5

Lied: Er is een stad voor vriend en vreemde (ELB 194) 1,3 en 4

<https://www.youtube.com/watch?v=rAcDWIjBmEc>

Overweging

Lied 807: Een mens te zijn op aarde 2,5 en 6

Gedenken van de overledenen

Inleidende woorden

Lied 730: 1,2 en 3

<https://www.youtube.com/watch?v=fhrkJMg3XA>

Noemen van de namen

Apostolische Geloofsbelijdenis

We herinneren en gedenken en er wordt een kaars aangestoken

Arrie Korver-van Hof -Lied 675: 1

<https://www.youtube.com/watch?v=h93nvWaj2u0>

Rombout Pieter van Drongelen -Lied 769 : 1

Johannes Arie Ophorst Gedicht -Lied 416 : 1

Arie Wagemakers -Lied 68 : 7

Adriana Hoefnagel-van Peer en Adriaan Hendrik Hoefnagel

Gedicht -Psalm 23

Justinus Arnoldus Braspenning -Lied 138 : 4

Johan Gerrit Debbink -Lied 382 EVL : 1

<https://www.youtube.com/watch?v=h7cpemkb-SU>

Hendrikus Antonie Metzke -Lied 886

<https://www.youtube.com/watch?v=4TAH1o6wOY8>

Daniëlle Elisabeth Heurter-Helleman -Lied 413: 1

<https://www.youtube.com/watch?v=XNJmyyVLYcw>

Ad Ramsteijn -Lied 84 : 1

Twaalfde kaars -Lied 256

<https://www.youtube.com/watch?v=rb9GIIzbDg4>

Aansteken kaarsjes na noemen van de namen die zijn doorgegeven

Lied 221: 1,3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

<https://www.youtube.com/watch?v=Kip3eJtmUZA>

Gedicht De levensboom



Contact :

Henk Hoogendoorn tel. 273413
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**

via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied Lied 416

<https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU>

Zegenbede Orgelspel

Collecten:

1^e Pastoraat

2^e Kerk

De collectedoelen van vandaag zijn:
Pastoraat en Kerk.

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Uw gift kunt u voor beide doelen overmaken naar de bankrekening van de kerk.

Berichten voor de gemeente

De bloemen van de kerk gaan als groet naar Francijn van Eersel.

Voorbeden

Voor de dienst van zondag kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Zieken

Bij zr. Nel Wagemakers-de Ruiters is geconstateerd dat ze weer borstkanker heeft. Gelukkig geen uitzaaiingen, maar wel eerst twee langdurige chemokuren en daarna een operatie.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen.

Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken

Zolang de aangekondigde maatregel van kracht is dat er maximaal 30 kerkgangers naast de medewerkers aan de dienst aanwezig mogen zijn in de dienst zullen we met inschrijving moeten werken. In de week voor de dienst van 29 november wordt u verzocht zich tot vrijdagavond 27 november aan te melden bij br. Jan van Wijk liefst per e-mail: jvwijk3v2w@gmail.com. Geef aan met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt zo spoedig mogelijk per antwoordmail bericht of er voor u plaats is.

Of telefonisch 0416 312798. Bij contact hoort u direct of er plaats is. Spreek anders het antwoordapparaat in met vermelding van naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Henk Hoogendoorn

Adventsvespers: Eenzaam maar niet alleen?!

In deze moeilijke tijd van het coronavirus, voelen veel mensen zich eenzaam. En niet alleen ouderen. Misschien wordt er wel meer aandacht besteed aan de eenzame senioren, zeker die in een verpleeghuis zijn opgenomen en nauwelijks bezoek mogen ontvangen. Hoe komen zij deze tijd door?

Het onderwerp eenzaamheid leek ons daarom treffend voor de adventsvespers van dit jaar. Bestrijd de eenzaamheid en kom naar de adventsvespers op iedere zondagmiddag, te beginnen met zondag 29 november 2020, om 17.00 uur in kerk De Brug. Voorgangers zijn Ans Maywee en Piet van Eersel.

