



In deze dienst, waarin ds. Otto Grevink verbonden wordt aan onze kerk, volgen we het advies van de landelijke kerk. De dienst is alleen digitaal te volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft opgesteld.

Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Jos Dekkers
Ouderling: Henk Hoogendoorn
Diaken: Jenny Verhagen
Voorbeden: Martha Dank
Bloemschikking: Ellis Vervoorn
Lector: Jan de Gruijter
Cello (op video): Inge Grevink
Zang (op video): Inge Kuiper, Betty Tazelaar,
Marco van Rijsbergen
en Bennie

Orgelspel

Lied: 'Abba Vader' (gezongen door leden van Laudate Dominum – filmpje)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Stil gebed, bemoediging en groet:

Onze hulp verwachten wij van God
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
(allen) en het werk van zijn handen nooit loslaat.

Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de heilige Geest, die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.

(allen) Amen

Klein Gloria: de melodie gespeeld door het orgel, tekst gesproken door de voorganger .

Drempelgebed

Inleiding op de dienst: Bloemschikking op tafel (Ellis Vervoorn)

Lied: 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel' (lied 388) (filmpje)

Uit de Tien Geboden: Inleiding (filmpje)

Orgelspel

Gedicht: 'Een hemelse vergissing?' (Jan de Gruyter)

**Een hemelse vergissing?
gedachten van God**

In het begin
flonkerden de sterren,
Schitterde de maan
en straalde de zon.

De aarde werd er extra mooi van
en ik glom van plezier:
ja, dit was goed! Heel goed.
Wat een geweldige start.

De mensen zouden genieten.
Er iets moois van maken.
Ze zouden me vast elke dag bedanken.
Wat een cadeau!
Een tuin vol dieren.
Een zee vol leven.
Een hemel vol vogels.
Daar gaan we heel zuinig
en voorzichtig mee om.

Dat was het begin.
Zelfs ik, God, kon zich vergissen.
In zijn eigen mensen nog wel.
Waarom was ik toch met die aarde begonnen?
Had ik aan de hemel alleen niet genoeg?

Toen hoorde ik een stem
van diep beneden.
Ik boog voorover
en zag een mens.
Hij maakte zich druk
om wat er gebeurde
met de aarde.
Hij riep en zei:
'Wie doet er mee?
Wie maakt net als ik
een begin met een nieuwe aarde?'

Ik glimlachte.
Deze mens was een mens naar mijn hart.
En ik riep terug: 'Jij lijkt op mij!'

Gerard van Midden
dichter en dominee
uit: De jukebox van mijn ziel

Verbintenis (Henk Hoogendoorn)

Ouderling:

Otto Grevink,
Eenmaal ben je in het ambt
van dienaar van het Woord bevestigd.
Daarbij heb je uitgesproken
dat je de heilige schrift aanvaardt
als enige regel van het geloof
en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee
strijdig is.
Je hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te jouwer kennis mocht komen
en je taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.
Nu je als ambulante predikant in de Gereformeerde
Kerk De Brug
alhier je ambtsbediening voortzet, vraag ik je
daarom:
Beloof je je ambt ook op deze plaats
waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Voorganger: Ja, dat beloof ik
Daartoe helpe mij God

Ouderling: God, onze hemelse Vader
geve je de genade
dat je trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn in
deze gemeente.

Gemeente, dit is uw ambulante predikant
Wilt u hem in uw midden ontvangen
en hem hooghouden in zijn ambt?

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte

Lied: 'Geest van hierboven' (orgel en tekst in
beeld):

Gebed van de zondag

Lied: 'Zij zit als een vogel', lied 701 (Filmpje
Francis van Broekhuizen)

Bennie: fotowedstrijd met foto's van de natuur

Schriftlezing: Matteüs 6: 24-34

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de
eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal
juist toegewijd zijn aan de ene en de andere
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de

mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen
zorgen over jezelf en over wat je zult eten of
drinken, noch over je lichaam en over wat je
zult aantrekken. Is het leven niet meer dan
voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet
en oogsten niet en vullen geen
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die
ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
Wie van jullie kan door zich zorgen te maken
ook maar één el aan zijn levensduur
toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over
kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze
groeien in het veld. Ze werken niet en weven
niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn
luister niet gekleed als een van hen. Als God
het groen dat vandaag nog op het veld staat en
morgen in de oven gegooit wordt al met zo
veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij
jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je
dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of:
"Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen
we ons kleden?" – dat zijn allemaal dingen die
de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet
wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek
liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen
je erbij gegeven worden. Maak je dus geen
zorgen voor de dag van morgen, want de dag
van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag
heeft genoeg aan zijn eigen last.

Verkondiging

Muziek: 'Variaties op 'U zij de glorie' in G voor
piano en cello' (Gert Oude Sogtoen (piano) en Inge
Grevink (cello))

Dankgebed, voorbeden (samen met Martha
Dank), **stil gebed**, steeds afgesloten met (orgelspel
melodie, gesproken door voorganger):

Heer, doe meer dan wij kunnen bidden.
Heer, doe meer dan wij kunnen denken.
Laat uw kracht zien.
Laat uw liefde merken.

Onze Vader – samen in de kerk en thuis.

Aandacht voor de collecte die via de bank geregeld
moet worden (betaalverzoeken online; wel
muziek, orgelspel)

Lied: 'God zal met je meegaan' (Sytze de Vries en
Job de Bruijn)

Zending en zegen
Orgelspel



Collecten

1. Werelddiaconaat Bangladesh
2. Alg. onderhoud

De eerste collecte van vandaag is bestemd voor Bangladesh en is een werelddiaconaatcollecte.

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud.

Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Khandiza woont aan de kust in Zuid-Bangladesh. Ze heeft een stuk grond, maar daar kon ze jarenlang niets mee. Het land is aangetast door het zout uit de zee en de vele overstromingen maken het nog slechter. Via haar buurvrouw hoorde Khandiza van een organisatie die je leert om gewassen te verbouwen in dit soort grond. Inmiddels verbouwt ze kool, wortel en koolrabi. Elke dag komen er boeren uit de omgeving bij Khadiza kijken om inspiratie op te doen en van haar successen te leren.

U kunt hier meer over lezen op: kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

Daarnaast is er ook een collecte voor het Algemeen Onderhoud gepland.

Uw gave voor Bangladesh kunt u overmaken op het IBANnummer van de ZWO: NL16RABO0373709242 met vermelding van: **Bangladesh**
Uw gave voor Algemeen Onderhoud kunt u overmaken op het IBAN nummer van de kerk

NL67 RABO 03737344611.

Berichten voor de gemeente

De bloemen gingen vorige week als groet naar mw. A.G. van der Schans-Mandemakers.

Zieken:

Kitty Westerveld zou gaan revalideren in Breda maar de situatie is dusdanig verslechterd dat is nog in het Radboudzieken huis in Nijmegen verblijft. Haar situatie is zeer ernstig.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken

De diensten zullen tenminste t/m 7 februari alleen digitaal worden uitgezonden. Ieder van ons hoopt op snelle afname van het probleem. Wellicht ervaart u iets dichterbij de diensten te zijn omdat ze nu met oog en oor te volgen zijn.

Henk Hoogendoorn

De Paaskaars

Ook in deze vreemde tijden waarin we niet zelf naar de kerk kunnen, gaan de diensten in onze kerk door. Misschien wel JUIST in deze vreemde tijden. En ook wordt er dit jaar weer een nieuwe Paaskaars de kerk ingebracht in Paaswake of op Paasmorgen.

De Commissie Eredienst heeft daar een mooie kaars voor uitgezocht. En omdat we als gemeente waarschijnlijk voorlopig nog niet allemaal in de kerk zelf de diensten kunnen bijwonen, leek het ons een mooi idee om ook u in de gelegenheid te stellen een kleine huispaaskaars aan te schaffen. Dit is een kaars van 25 cm hoog en 6 cm doorsnee, met hetzelfde "plaatje" als de kaars in de kerk. Dat is op een donkergroen kruis van boven naar beneden zitten, korenaren, druiventros en twee vissen.

De kaars kunt u bijvoorbeeld branden als u thuis via YouTube de dienst volgt.

Als u dat wilt, kunt u een kaars bestellen door **vòòr 23 februari** een bedrag van **€ 20,50** over te maken op de bankrekening van de kerk, nr. NL67 RABO 0373 7346 11, onder vermelding van "huispaaskaars". Wij zorgen dan dat de paaskaars in de week voor Pasen bij u wordt thuisbezorgd.

Commissie Eredienst



Op het Youtubekanaal (in de omschrijving onder de livestream) en op de website komt een betaalverzoek te staan.

Via dit betaalverzoek kunt u door middel van een iDEAL betaling uw bijdrage overmaken (u kunt het bedrag zelf bepalen).

Het ontvangen collectegeld zullen wij verdelen tussen de collectedoelen van de betreffende zondag.

Wij hopen op uw bijdrage, alvast hartelijk dank!

Veertigdagenkalenders

Door de Diaconie zijn een aantal veertigdagentijdkalenders aangeschaft. Deze zijn bijgevoegd in Kontakt.

Er zijn nog een aantal kalenders over. Mocht iemand nog een kalender willen hebben dan kunt u bellen naar Jenny Verhagen, tel. 06-44574139

De kerkrentmeesters hebben hulp nodig.

U allen weet dat het huis waar je woont en werkt onderhoud en reparaties nodig heeft. Ook onze pastorie en het kerkgebouw hebben soms onderhoud nodig. Het beheer en onderhoud aan deze gebouwen wordt door de kerkrentmeesters geregeld. Nu doet zich het probleem voor dat het grootste gedeelte van de mensen die vrijwilligerstijd geven aan de kerkrentmeesters ook nog een baan overdag hebben. Vaak moeten werkzaamheden worden uitbesteed en die bedrijven werken overdag.

Wij zoeken mensen die overdag aanwezig kunnen zijn als er werk wordt uitgevoerd (b.v. omdat u met pensioen bent). Maar ook zelf een klus willen uitvoeren, misschien met behulp van vriend, buurman of gemeentelid. Het is de bedoeling om op die manier een werkgroepje te hebben dat indien nodig beschikbaar is.

Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij de voorzitter van de kerkrentmeesters broeder Gerrit Noorlander; e-mail: gerritnoorlander@home.nl; telefoon 0416 281939.

Digitaal collecteren

Vanaf deze zondag wordt het nog makkelijker om uw bijdrage voor de collecte over te maken.