



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.  
Website [www.pknbrug.nl](http://www.pknbrug.nl)  
ZONDAGSBRIEF - 14 MAART 2021  
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

De dienst is alleen digitaal te volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft opgesteld.

Voorganger: Dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg  
Organist: Jos Dekkers  
Lector: Henk Hoogendoorn

### Orgelspel

#### Aanvangslied Psalm 19:

<https://www.youtube.com/watch?v=wziR7ks-vjc>

### Votum en groet

#### Gebed om ontferming - moment van bezinning

#### Muziek: Steppe zal bloeien - Lenny Kuhr

<https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd70>

#### Lezing over de wet: Jacobus 1 : 22 -25

Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen.

Misleid uzelf niet.

Want als u alleen maar luistert en niets doet, lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruitziet.

Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt, en u die niet alleen goed onthoudt maar er ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet.

#### Muziek: Ik zal er zijn

<https://www.youtube.com/watch?v=k-uWYCAOcmE>

#### Toelichting bloemschikking

#### Muziek: Heer wat een voorrecht

<https://www.youtube.com/watch?v=S5awwo-yanA>

**Lezing** (uit de bundel 'Een passie voor barmhartigheid')

'Dienstbaarheid is een woord dat tegenwoordig

minder vanzelfsprekend is; het doet misschien teveel aan 'gedienstig' denken. (...)

De christelijke dienstbaarheid heeft heel diepe wortels.

Haar oorsprong ligt in de menslievendheid en barmhartigheid van God.

Als frater leggen wij ook drie geloften af, die van 'gehoorzaamheid', die van 'armoede' en die van 'zuiverheid'. Elk van die geloften is nauw verbonden met een leven van dienen.

Mensen dienen, hen naar vermogen nabij zijn, zich daadwerkelijk solidair met hen betonen, zonder uit te zijn op eigenbelang of eigen voordeel, zonder eigen eer en status na te streven, zonder tijd en mate van inzet te bepalen, zonder beducht te zijn voor eigen hachje, daartoe helpen de geloften ons vrij te maken.

Wij volgen daarin het voorbeeld van Jezus, onze Broeder .....

#### Muziek: Ik wil jou van harte dienen

<https://www.bing.com/videos/search?q=ik+wil+jou+van+harte+dienen+sela&docid=607986216746681546&mid=9FC65446B2571614C18E9FC65446B2571614C18E&view=detail&FORM=VIRE>

#### Lezing: Mattheüs 14 : 13 - 21



---

#### Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,  
[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pknbrug.nl](mailto:zondagsbrief@pknbrug.nl)



### Zondag 14 maart

Thema: In het gras

Bijbel: Johannes 6 : 4 – 15

Er zijn meer dan 5000 mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met 5 broden en 2 vissen. Als Jezus er van deelt blijkt er genoeg voor iedereen

### Collecten

1. 40 dg tijd- Armoede in Ned.

2. Alg. onderhoud.

### Week 4 van de 40dagentijd "de naakten kleden"

Armoede in Nederland is een groeiend probleem.

In regio's als Oost-Groningen en Limburg is de nood hoog. Armoede wordt vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen.

Kerken doen wat ze kunnen om bij te springen en starten initiatieven als kledingbanken en kledinginzamelingsacties.

Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.

De kerken zelf zijn vaak klein en hebben niet veel financiële middelen.

Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio's in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel, zodat zij mensen in armoede kunnen blijven helpen.

Uw gave voor deze eerste collecte kunt u overmaken op het IBANnummer van de diaconie NL38RABO0373709234 **met vermelding van binnenlands diaconaat.**

De tweede collecte is bestemd voor het algemeen onderhoud.

### Berichten voor de gemeente

De bloemen gingen op 7 maart als groet naar familie Molendijk.

### Overleden

Op 6 maart overleed zr. Jacoba Crielaard-Vos, weduwe van Machiel Crielaard, op de leeftijd van 94 jaar. De afscheidsdienst in onze kerk heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 12 maart om 14.00 uur.

### Beste ouderen, jeugd en kinderen,

In de dagen rond Pasen hebben we een leuke activiteit waar jullie allemaal aan mee kunnen doen.

We houden nog even geheim wat het precies is, je mag het op een zelfgekozen tijdstip uitvoeren en je wordt er ook nog eens wijzer van.

Hou de informatie in de gaten. Jullie horen van ons!!

Groetjes van de KND-leiding.

### Muziek: Zeven was voldoende - kindermoment

<https://www.bing.com/videos/search?q=zeven+was+voldoende+vijf+en+twee&&view=detail&mid=55B650DC2D1BA3F1EB9155B650DC2D1BA3F1EB91&&FORM=VRD GAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dzeven%2Bwas%2Bvoldoende%2Bvijf%2Ben%2Btwee%26%26FORM%3D D V V X X>

### Overweging

#### Muziek: Hou vol, hou vast

[Tabitha, Suzan & Freek - Hou Vol Hou Vast \(Lyrics\) - Beste Zangers 2020 - YouTube](#)

### Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God;

Hij is een goede Vader.

Hij heeft ons geschapen om elkaar gelukkig te maken.

Ik geloof in Jezus;

Hij wijst ons de weg.

Hij kiest voor wie klein is

en nog groeien kan.

Ik geloof in de Geest;

Hij helpt ons

om goed te zijn voor elkaar.

Ik geloof in vele goede mensen

die zorg dragen voor elkaar

en voor de hele schepping.

Bij deze mensen wil ik horen.

### Muziek: Een koninklijk kind

<https://www.youtube.com/watch?v=2tAQaNig15Y>

### Gebeden

#### Slotlied: Geen liefde zo wonderlijk

<https://www.youtube.com/watch?v=MgGYUicvZha>

### Zegenbede

### Orgelspel



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website [www.pkndebrug.nl](http://www.pkndebrug.nl)

ZONDAGSBRIEF – 14 MAART 2021

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

### Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen [hhoogendoorn15@gmail.com](mailto:hhoogendoorn15@gmail.com).

### Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

### De diensten in de komende weken

De diensten zullen nu nog alleen digitaal worden uitgezonden. Ieder van ons hoopt op snelle afname van het probleem. De kerkenraad heeft overwogen of we op korte termijn gaan versoepelen nu de landelijke kerk daarvoor voorstellen heeft gedaan. Uit de reacties in de peiling bleek een groot verlangen om weer met meer mensen aanwezig te kunnen zijn.

Toch hebben we gemeend nog even te wachten, omdat de gegevens over de besmettingen en de bezetting in de ziekenhuizen zorgwekkend blijven. Ook willen we voorkomen dat versoepelingen snel daarna moeten worden teruggedraaid.

Henk Hoogendoorn

### Beste gemeenteleden. Uw hulp wordt gevraagd.

U allen weet dat dat het huis waar je woont en werkt onderhoud en reparaties nodig heeft. Ook onze pastorie en het kerkgebouw hebben soms onderhoud nodig. Het beheer en onderhoud aan deze gebouwen wordt door de kerkrentmeesters geregeld. Helaas hebben op onze vorige oproep om hulp maar weinig kerkleden een reactie gegeven. Laten we concreet zijn. Binnenkort komt de pastorie vrij voor een volgende verhuurperiode. De pastorie heeft de nodige aanpassingen nodig. Een badkamer afbreken en vernieuwen. Een nieuwe keuken. Een ander toilet. Hiervoor moeten na de lock down showrooms bezocht worden en offertes gemaakt. Ook een aannemer moet offerte

uitbrengen en deze moet beoordeeld worden. Is het mogelijk om hiervoor een werkgroepje te organiseren, waarin iedereen iets doet. Ook de dames kunnen behulpzaam zijn b.v. bij het uitzoeken van de keuken, badkamer, toilet. Of overdag aanwezig zijn voor een kop koffie of thee en enkele eventuele aanwijzingen verstrekken. Wij hopen dat we gezamenlijk tot iets moois komen. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter van de kerkrentmeesters broeder Gerrit Noorlander e-mail; [gerritnoorlander@home.nl](mailto:gerritnoorlander@home.nl) telefoon 0416 281939

### Dominee Otto schrijft komende week in Veertigdagenkalender

Een jaar geleden werd ik al gevraagd of ik eens mee wilde schrijven aan een kalender voor de periode voor Kerst of Pasen. Uiteindelijk schreef ik zeven stukjes voor de Veertigdagenkalender van Petrus. Volgende week zijn ze aan de beurt. Binnen het thema 'Ik ben er voor jou' gaan ze over 'de naakten kleden'. De landelijke kerk wilde mij ook interviewen over dit onderwerp en dat hebben we op mijn voorstel bij Van Dijk gedaan in Waalwijk. Drie filmpjes komen deze week uit. De eerste vind je hier: <https://www.youtube.com/watch?v=QdplQXEKHXy>. Ik ben benieuwd wat u en jij met dit thema doen. Ik hoop dat de overwegingen je inspireren.



Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,  
[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)

## Digitale collecte

Op de website en onder de Livestream op YouTube is een betaallink te vinden om op een makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor de digitale collecte over te maken. Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven) rekenen? Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers blijft uiteraard ook mogelijk:

Kerk: NL67RABO0373734611

Diaconie: NL38RABO0373709234

ZWO: NL16RABO0373709242

Jeugd: NL92RABO0373734646

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

## Geloofsgesprek: Welke invloed had het coronavirus op uw geloof?

Juist dit jaar willen we graag een geloofsgesprek houden en wel over wat het coronavirus deed met uw geloof.

Hoe willen we het geloofsgesprek houden?

We kunnen niet bij elkaar komen, daarom kunt u uw antwoorden op de vragen aan Jan mailen of via de telefoon beantwoorden. En heeft u liever een bezoek, dan geeft u dat aan ons door en dan bespreken we de vragen bij u thuis.

Zo kunnen we alle reacties van gemeenteleden die hieraan willen meedoen, verwerken, daarover verslag doen en in de augustusmaand een kerkdienst houden.

U kunt alvast de bijdrage van 5 classispredikanten van de PKN bekijken, want die is speciaal geschreven voor deze tijd, het is getiteld: **Psalmen in coronatijd**:

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis>

We hopen van harte dat u mee wilt doen.

De werkgroep geloofsgesprek,

Francijn en Piet van Eersel, tel 273645

Brenda Kerkdijk, tel 272855

Riny Visser, tel 274018

Jan de Gruijter, tel 274108, email:

[aenjdegruijter@ziggo.nl](mailto:aenjdegruijter@ziggo.nl)

*Het geloof mag soms een puzzel lijken, die moeilijk in elkaar te passen valt, maar met geduld, gebed en hulp van elkaar lossen we de puzzel op!*

## De vragen

### Geloofsgesprek 2021

Boekje: Als het leven kantelt: Psalmen in coronatijd

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis>

### Onderwerp: Welke invloed had het coronavirus op uw geloof?

1. Het coronavirus heeft veel schade berokkend aan mens en maatschappij. In hoeverre heeft u schade ondervonden van het virus?
2. Welke contacten waren er met de kerk of leden van de kerk? Luisterde of keek je naar kerkdiensten?
3. Hoe waren die contacten?
4. Was het geloof een steun voor u in deze tijd?
  - a. Zo nee: Door wat voor actie had u dat misschien wel gekregen?
  - b. Zo ja: Wat heb je gemist?
5. Welke betekenis hadden de kerkdiensten in deze bedreigende coronatijd voor u? (Wat miste u aan deze kerkdiensten?)
6. Heb je het boekje *Als het leven kantelt* bekeken? Welke psalm spreekt u dan aan en wat spreekt u dan in die psalm aan?

