



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website www.pkndebrug.nl

ZONDAGSBRIEF – 21 MAART 2021

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

5^e zondag in de Veertigdagentijd

De dienst is alleen digitaal te volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft opgesteld.

Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Henk Hoogendoorn
Pianist (opgenomen): Cedrik Kerkdijk
Zangers (opgenomen): Piet van Eersel, Jan van Wijk, Linda Nederveen, Jos Dekkers en Martha Dank
Ouderling: Matty Zoutewelle
Diaken: Kees Rijksen
Voorbeden: Jan de Gruijter
Bloemschikking: Ellis Vervoorn en Willy Rijksen
Filmmontage: Sandra Gaakeer
Camera/presentatie: Armando Lagrouw

Winnen of verliezen? Deze week stonden de verkiezingen daarvan in het teken. Ook na de verkiezingen: wat valt er na verlies of winst bij te winnen om mee te gaan regeren of juist in de oppositie te gaan zitten? Je verlies nemen kan een manier zijn om weer te winnen. Ook het hele lijdens- en opstandingsverhaal van Jezus staat in het teken van verliezen en winnen. Van winnen dóór te verliezen. Hoe zit dat? Hoe werkt dat in ons eigen leven? We luisteren en overwegen wat Jezus daarover te zeggen heeft.

Vooraf:

Lied: Stil is de straat overal (lied 1003, coronaversie)

'Dit lied werd een jaar geleden gemaakt. Hoe klinkt het nu voor je?'

Lied: 'Hé luister mee naar een nieuw verhaal'

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm van de zondag: lied 43: 3,4

Stil gebed, bemoediging en groet:

Onze hulp verwachten wij van God

(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft die trouw blijft tot in eeuwigheid

(allen) en het werk van zijn handen nooit loslaat.

Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de heilige Geest, die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.

(allen) Amen

Klein Gloria: de melodie gespeeld door het orgel, tekst gesproken door de voorganger

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Drempelgebed

Inleiding op de dienst: Bloemschikking op tafel, thema: 'Ik ben er voor jou'

Mattheüs 25:35 Ik had honger en jullie gaven mij te eten.

Lied: 'Ik wil jou van harte dienen' (nieuwe video)

Uit de tien geboden: 'Haal God er niet steeds bij' (video MijnKerk.nl)

Muziek: bewerking van Jan D. van Laar van lied 141: 3

Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen,
laat mij niet spreken zonder grond,
bewaak de deuren van mijn mond,
laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

Gebed van de zondag

Bennie bij het Veertigdagenproject

Lied bij het project: 'Zo is dat'



Zondag 21 maart

Thema: Onder de grond
Bijbel: Johannes 12 : 20-33

Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met Hem gaan.

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Schriftlezing: Johannes 12: 20-33

20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: 'De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.

24Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

27Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.' Toen klonk er een stem uit de hemel: 'Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.' 29De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: 'Een donderslag!' Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. 30Jezus zei: 'Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. 31Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.' 33Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.

Samenzang vanuit huis: 'De aarde is vervuld' (lied 650) (orgelspel en muzieknotatie op scherm)

Overweging

Lied: 'Hij ging de weg zo eenzaam' (lied 560)

Dankgebed, voorbeden (samen met Jan de Gruijter), **stil gebed**, steeds afgesloten met gesproken:

Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!

Onze Vader – samen in de kerk en thuis

Aandacht voor de **collecte** die via de bank geregeld moet worden: zie betaallink (iDeal) op www.pkndebrug.nl

Muziek

Lied: 'Alles wat over ons geschreven is' (lied 536)

Zending en zegen

In ons hart en in ons huis

(allen) de zegen van God.

In ons komen en in ons gaan

(allen) de vrede van God.

In ons leven, op onze zoektocht,

(allen) de liefde van God.

Bij het einde en nieuw begin,

(allen) de armen van God om ons te ontvangen en thuis te brengen.

Amen

Orgelspel

Collecten

1. 40 dg tijd- Indonesie

2. Diaconie

Week 5 van de 40dagentijd "de hongerigen eten geven"

Het is zo ongelijk verdeeld in de wereld. Op sommige plekken is obesitas een gevaar voor de volksgezondheid, op andere plekken lijden mensen honger. Dit komt onder andere voor op Java, waar boeren en boerinnen soms niet of nauwelijks kunnen rondkomen van de schamele opbrengsten van hun land.

Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk hen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Zo kunnen ze weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

Door anders te werken hebben ze genoeg te eten en zelfs nog geld over om in te investeren in betere materialen of duurzame landbouw.

U kunt uw gave overmaken op het rekeningnummer van de ZWO:

NL16RABO0373709242 **met vermelding van Indonesië.**

De tweede collecte is bestemd voor de Diaconie.

Berichten voor de gemeente

De bloemen gingen op 14 maart als groet en felicitatie naar familie Veenstra.

Hoi allemaal,

Vorige week hebben we verteld dat we rond Pasen een activiteit willen organiseren.

Vanaf Goede vrijdag t/m 2^e Paasdag kunnen jullie een sportieve wandeling van ongeveer 3 km maken in Sprang-Capelle en het Paasverhaal volgen op een hele leuke manier.

Ruim wat tijd in om deze leuke activiteit met je gezin te doen. We organiseren het Corona-proof en iedereen kan het op eigen tijd doen.

Volgende week meer nieuws.

Groeten,

Leiding Kindernevendienst en Peuterdienst



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website www.pkndebrug.nl

ZONDAGSBRIEF – 21 MAART 2021

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken

De diensten zullen nu nog alleen digitaal worden uitgezonden. Ieder van ons hoopt op snelle afname van het probleem.

Henk Hoogendoorn

Vesper in Stille Week Raad van Kerken online én offline in Sint Jan

Dit jaar wil de Raad van Kerken Waalwijk/Loon op Zand graag weer een vesperviering houden aan het begin van de Stille Week. Op **maandag 29 maart om 19.00 uur** wordt deze viering gehouden in de Sint Jan in Waalwijk. Deze is online live en later te bekijken via het YouTube-kanaal 'Sint Jan Waalwijk'. Er is een beperkte mogelijkheid om deze viering live bij te wonen in de kerk. Max. 30 personen kunnen de viering meemaken in de kerk. Daarvoor moet u zich aanmelden bij het parochiecentrum, tel. 0416-333531, bereikbaar op ma tot en met do van 9.00-12.00u. De zang wordt verzorgd door cantor Wim van Leijssen vanaf het orgel. Het thema van de viering is 'Sta op, laten we gaan'. Na het bidden en bezinnen van Jezus volgt de activiteit: laten we gaan. Na zijn intensieve bidden met zijn Vader, gaat Jezus zijn weg en hij vraagt zijn leerlingen mee te gaan. Zij hoeven zijn weg niet te gaan, maar ze mogen hem wel hun leven lang blijven volgen. En dat mogen wij ook, juist omdat Jezus die moeizame weg tot in de dood is gegaan, wij een weg ten leven volgen. Maar dan is er wel wat te doen om uit dankbaarheid zijn rijk

op aarde te vestigen. Voorgangers zijn pastoor Jos Verbraeken en ds. Otto Grevink. Bid en bezint u met ons mee?

Digitale collecte

Op de website en onder de Livestream op YouTube is een betaallink te vinden om op een makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor de digitale collecte over te maken. Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven) rekenen? Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers blijft uiteraard ook mogelijk:

Kerk: NL67RABO0373734611

Diaconie: NL38RABO0373709234

ZWO: NL16RABO0373709242

Jeugd: NL92RABO0373734646

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Geloofsgesprek: Welke invloed had het coronavirus op uw geloof?

Het geloofsgesprek gaat dit jaar over wat het coronavirus deed met uw geloof.

We kunnen niet bij elkaar komen, daarom kunt u uw antwoorden op de vragen aan Jan mailen of via de telefoon beantwoorden. En heeft u liever een bezoek, dan geeft u dat aan ons door en dan bespreken we de vragen bij u thuis.

Zo kunnen we alle reacties van gemeenteleden die hieraan willen meedoen, verwerken, daarover verslag doen en in de augustusmaand een kerkdienst houden.

Er is een prachtig boekje verschenen van 5 classispredikanten van de PKN over deze tijd, het is getiteld: **Psalmen in coronatijd**:

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis>

Er zijn al reacties bij ons binnengekomen.

Doet u ook mee!

De werkgroep geloofsgesprek,

Francijn en Piet van Eersel, tel 273645

Brenda Kerkdijk, tel 272855

Riny Visser, tel 274018

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Jan de Gruijter, tel 274108, email:
aenjdegriijter@ziggo.nl

De vragen

Geloofsgesprek 2021

Boekje: Als het leven kantelt: Psalmen in coronatijd

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispr-edikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis>

Onderwerp: **Welke in vloed had het coronavirus op uw geloof?**

1. Het coronavirus heeft veel schade berokkend aan mens en maatschappij. In hoeverre heeft u schade ondervonden van het virus?

2. Welke contacten waren er met de kerk of leden van de kerk? Luisterde of keek je naar kerkdiensten?
3. Hoe waren die contacten?
4. Was het geloof een steun voor u in deze tijd?
 - a. Zo nee: Door wat voor actie had u dat misschien wel gekregen?
 - b. Zo ja: Wat heb je gemist?
5. Welke betekenis hadden de kerkdiensten in deze bedreigende coronatijd voor u? (Wat miste u aan deze kerkdiensten?)
6. Heb je het boekje *Als het leven kantelt* bekeken? Welke psalm spreekt u dan aan en wat spreekt u dan in die psalm aan?

