



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website www.pkndebrug.nl

ZONDAGSBRIEF – 10 MAART 2021

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

De dienst is alleen digitaal te volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft opgesteld.

Voorganger: ds. M. J. Luijk, classispredikant
Noord-Brabant en Limburg, Molenhoek
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Brenda Kerkdijk

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Stil gebed, bemoediging en groet
Drempelgebed

Lied psalm 118: 1, 5 [Psalm 118:](#)
[Laat ieder 's Heren goedheid prijzen -](#)
[Nederland Zingt - YouTube](#)

Kyriëgebed

Met de kinderen



Zondag 28 maart - Palmzondag

Thema: Op weg
Bijbel: Marcus 11 : 1 – 11

Jezus rijdt op een ezel
Jeruzalem binnen. De
mensen leggen
mantels op de weg en
zwaaien met
palmtakken terwijl ze
roepen: 'Hosanna!
Gezegend hij die komt
in de naam van de
Heer.'

Het thema is 'Op weg' en hoort bij bijbel
gedeelte Marcus 11: 1-11

Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De
mensen leggen mantels op de weg en
zwaaien met Palmtakken, terwijl ze roepen:
'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam
van de Heer.'

De kinderen hebben thuis een werkblad
waarmee ze een palmtak kunnen maken.

Lied

Gebed van de zondag

Bij de bloemschikking

De doden begraven.

Tobit 2:7 Toen de zon was ondergegaan dolf ik
een graf en begroef ik het lijk.

Respect hebben voor de overledenen, de
doden begraven, het leven gedenken.

Woorden

die bij elkaar horen. In de glazen staan paarse
tulpen, paars is de kleur van reflectie en
gedenken. De tulp, het symbool dat we eerder
gebruikten om het gebed te symboliseren,
past ook mooi bij deze thematiek. De
verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd
door

rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de
herinnering aan leven.

We zorgen voor de doden, omdat we zorg
dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven
is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We
noemen iemands naam en geven hem of
haar een plek. We spreken onze hoop uit dat
de dood niet het einde is. We geen het
lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.
Net als een zaadje, is het in rust, tot het
tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Schriftlezing Exodus 15,27 – 16, 7

27Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op.

16,1Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinäi ligt. 2-3Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. 'Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,' zeiden ze tegen Mozes en Aäron. 'Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.'

4De HEER zei tegen Mozes: 'Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef: ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. 5Op de zesde dag moeten ze tweemaal zo veel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen.' 6Hierop zeiden Mozes en Aäron tegen de Israëlieten: 'Vanavond nog zult u inzien dat de HEER zelf u uit Egypte heeft geleid, 7en morgen, in de ochtend, zult u de majesteit van de HEER zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklagt. Dat is tegen hem gericht, want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen?'

Nobody knows the trouble I've seen - gezongen door Berget Lewis: [MP3](#) | [MP4](#)

Schriftlezing Marcus 11 NBV

1Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij zei tegen hen: 'Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: "De Heer heeft

het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.'" 4Ze gingen op weg en vonden een

veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden een paar mensen die vroegen:

'Waarom maken jullie dat veulen los?' 6Ze zeiden

wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:

'Hosanna!

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

10Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.

Hosanna in de hemel!

11Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogeschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.

Lied 435 [Nederland Zingt: Heft op uw hoofden poorten wijd - YouTube](#)

Uitleg en overweging

Amazing Grace - gezongen door Leona Philippo:

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied Zal er ooit een dag van vrede - gezongen door Syb van der Ploeg:

Zegen

Orgelspel

Collecten

1. KIA 40 dg tijd-JOP
2. Kerk



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website www.pkndebrug.nl

ZONDAGSBRIEF – 10 MAART 2021

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Palmpasen.

Pasen is het feest van de opstanding, het nieuwe leven. God roept mensen weg uit een bestaan dat zonder hem een doodlopende weg is. We mogen opnieuw beginnen. Vanzelf is dat niet gegaan, dat is wat het verhaal van Goede Vrijdag en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Maar door die duisternis heen is het weer licht geworden. Van dat licht willen we delen, ook met jongeren, en hen laten zien waar het echte leven te vinden is.

Wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze de PaasChallenge doen. De PaasChallenge is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Met allerlei activiteiten doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

Dit is het eerste collectiedoel. Het tweede collectiedoel is voor onze eigen kerk.

Uw gaven voor beide doelen kunt u overmaken op het IBAN nummer van de kerk NL67RABO0373734611

Berichten voor de gemeente

De bloemen gingen op 21 maart naar mw. J.C. Braspenning-Verbeek.

Korte kennismaking met onze classispredikant ds. Marco Luijk

Komende zondag gaat ds. Marco Luijk voor. Hij is sinds september 2018 onze classispredikant. Onze classis verbindt de protestantse gemeente in Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonië. Wie is hij

en wat kan hij voor ons als gemeente betekenen? Ds. Luijk kent onze gemeente en heeft nauw contact met onze gemeente gehouden tijdens de ziekte van ds. Jaap Bol. Na de dienst zal dominee Otto een kort gesprekje met hem voeren, online, aansluitend op de viering in dezelfde uitzending. De kerkenraad

Brood en wijn ontvangen voor de Witte Donderdagviering

In Kontakt en in de dienst van afgelopen zondag hebben we al aangekondigd dat we graag weer met elkaar het Avondmaal zouden willen vieren. Juist op Witte Donderdag, de dag waarop we lezen hoe Jezus het Laatste Avondmaal vierde en ons Avondmaal instelde.

We willen echt brood en wijn met elkaar delen. Dus delen we het uit. In de kerk, en als dat gewenst is, ook thuis. U kunt zich opgeven bij Marianne Dekkers als u brood en wijn wilt ontvangen. Dat kunt u op twee momenten deze week op komen halen in de kerk, of als dat nodig is, kunt u het thuis bezorgd krijgen. U ontvangt dan een pakketje met een broodje, een klein flesje wijn (of indien gewenst druivensap), een kaarsje en een tekst, verpakt op een bordje. Dit kunt u gebruiken tijdens de viering die u online via YouTube of via de Kerkomroep kunt volgen.

De afhaalmomenten in de kerk zijn:

Woensdagavond 31 maart van 19.30-20.30u en

Donderdagmiddag 1 april van 13.30-14.30u.

Dominee Otto is dan in de kerk om samen met een lid van de commissie erediensden u het pakketje te overhandigen. Als u dat wenst kunt u dan ook bijdragen aan een collecte

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

voor het Avondmaal. Twee organisten nemen elk een van de afhaalmomenten voor hun rekening om de kerk te vullen met muziek. U kunt zich opgeven bij Marjanne Dekkers, 0416-281147 of 06-10066927, of marjanne@dekkersonline.nl tot **uiterlijk dinsdag 30 maart 20.00u**, ook als u het thuisbezorgd wilt krijgen. Dat doen we graag! We hopen op deze manier de verbondenheid met elkaar in Christus extra te kunnen beleven in deze Avondmaalsviering. Graag tot ziens! Commissie erediensten

Geloofsgesprek: Welke invloed had het coronavirus op uw geloof?

Het geloofsgesprek gaat dit jaar over wat het coronavirus deed met uw geloof.

We kunnen niet bij elkaar komen, daarom kunt u uw antwoorden op de vragen aan Jan mailen of via de telefoon beantwoorden. En heeft u liever een bezoek, dan geeft u dat aan ons door en dan bespreken we de vragen bij u thuis.

Zo kunnen we alle reacties van gemeenteleden die hieraan willen meedoen, verwerken, daarover verslag doen en in de augustusmaand een kerkdienst houden.

Er is een prachtig boekje verschenen van 5 classispredikanten van de PKN over deze tijd, het is getiteld: **Psalmen in coronatijd**: <https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis>

Er zijn al reacties bij ons binnengekomen. Doet u ook mee!

De werkgroep geloofsgesprek,
Francijn en Piet van Eersel, tel 273645
Brenda Kerkdijk, tel 272855
Riny Visser, tel 274018
Jan de Gruijter, tel 274108, email:
aenjdegriijter@ziggo.nl

De vragen

Geloofsgesprek 2021

Boekje: Als het leven kantelt: Psalmen in coronatijd

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis>

Onderwerp: **Welke invloed had het coronavirus op uw geloof?**

1. Het coronavirus heeft veel schade berokkend aan mens en maatschappij. In hoeverre heeft u schade ondervonden van het virus?
2. Welke contacten waren er met de kerk of leden van de kerk? Luisterde of keek je naar kerkdiensten?
3. Hoe waren die contacten?
4. Was het geloof een steun voor u in deze tijd?
 - a. Zo nee: Door wat voor actie had u dat misschien wel gekregen?
 - b. Zo ja: Wat heb je gemist?
5. Welke betekenis hadden de kerkdiensten in deze bedreigende coronatijd voor u? (Wat miste u aan deze kerkdiensten?)
6. Heb je het boekje *Als het leven kantelt* bekeken? Welke psalm spreekt u dan aan en wat spreekt u dan in die psalm aan?

Digitale collecte

Op de website en onder de Livestream op YouTube is een betaallink te vinden om op een makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor de digitale collecte over te maken.

Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven) rekenen?

Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers blijft uiteraard ook mogelijk:

Kerk: NL67RABO0373734611

Diaconie: NL38RABO0373709234

ZWO: NL16RABO0373709242

Jeugd: NL92RABO0373734646

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Beste mensen,

Zoals jullie al op de zondagsbrief en in Kontakt van April hebben kunnen lezen organiseren we een activiteit; de Paaschallenge.

In Kontakt is er meer informatie beschikbaar.

Wel nog 2 belangrijke dingen: Installeer de QR app waarmee je QR codes kunt scannen op je telefoon én je hebt internet nodig gedurende de challenge. Als dit geen probleem is kun je lekker meedoen.

Heb je geen QR code app en geen abonnement op je telefoon kun je wel meedoen met de Bennie bingo dus ook dat is heel leuk.

Heel veel wandelplezier. Geniet van de leuke activiteit.

Groetjes, de jeugdleiding.