



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF 24 OKTOBER 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze dienst is ook digitaal te volgen.
Naast de medewerkers zijn maximaal 75
gemeenteleden aanwezig.
Bij binnenkomst graag afstand houden, het
mondkapje hoeft u niet meer te dragen. In de kerk
één of twee stoelen vrijhouden tussen de families,
de keus is aan u. Voor deze doopdienst is tot en
met vrijdagavond 22 oktober aanmelding mogelijk
bij br. Jan van Wijk, via e-mail
jvwijk3v2@gmail.com of telefonisch 0416-312798.
De liederen voor de preek worden gezongen door
de voorzangers, na de preek zingen we samen.

Vandaag worden gedoopt:
Siem Adrian Jonas Groenendaal,
zoon van Carola en Stef Groenendaal, en
broertje van Floor
en
Isadee Maria Eva Melis,
dochter van Rosalie en Bart Melis, zusje van
Eden en Flo

Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Joke Jansen
Voorzangers: Linda Nederveen, Dieter
Verbeek, Jan van Wijk en Matty Zoutewelle

Welkom en mededelingen
Lied: Abba Vader (lied 886: 1 NL (piano))
(voorzangers)

Bemoediging en groet
Gebed om ontferming (Kyrië)
Loflied (gloria): 'De kracht van uw liefde':
<https://www.youtube.com/watch?v=nS4wJwUYEVo> (Youtube)

Bennie – kinderen gaan hierna naar de
kindernevendienst

Lied: 'We gaan voor even uit elkaar'
(voorzangers)
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing: Genesis 7

1Toen zei de HEER tegen Noach: 'Ga de ark in,
samen met je hele gezin, want Ik heb gezien
dat jij als enige van deze generatie
rechtschapen bent. 2Van alle reine dieren
moet je zeven mannetjes en hun wijfjes
meenemen, van de onreine dieren moet je er
twee meenemen, een mannetje en zijn wijfje,
3en van de vogels weer zeven mannetjes en
wijfjes, zodat alle dieren zich kunnen
voortplanten op de aarde. 4Want over zeven
dagen zal Ik het veertig dagen en veertig
nachten op de aarde laten regenen; dan zal Ik
alles wat er bestaat van de aardbodem
wegvagen, alles wat Ik heb gemaakt.' 5Noach
deed alles zoals de HEER het hem had
opgedragen.
6Noach was zeshonderd jaar toen de
zondvloed kwam, een watermassa die de aarde
overspoelde. 7Om aan het water te ontkomen
ging Noach de ark in, samen met zijn zonen,
zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen.
8Van de reine en de onreine dieren, van de
vogels en van alles wat op de aardbodem
rondkruipt, 9kwamen er telkens twee bij
Noach in de ark, een mannetje en een wijfje, in
overeenstemming met wat God hem had
opgedragen. 10Toen de zeven dagen voorbij
waren, kwam het water van de vloed over de
aarde. 11 In het zeshonderdste jaar van Noachs
leven, op de zeventiende dag van de tweede
maand, braken alle bronnen van de machtige
oervloed open en werden de sluizen van de
hemel opengezet. 12Veertig dagen en veertig
nachten lang zou het op de aarde
stortregenen. 13Diezelfde dag gingen Noach,

Contact :
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

zijn zonen Sem, Cham en Jafet, zijn vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen de ark in, 14samen met alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, en ook met alle soorten vogels en wat er verder maar vleugels heeft. 15Van alle wezens waarin levensadem was, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark: 16van alle dieren kwamen er een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen sloot de HEER de deur achter hem. 17De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. 18Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, en de ark dreef op het water. 19Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. 20Tot vijftien el daarboven reikte het water, de bergen stonden helemaal onder. 21Alles wat op aarde leefde, kwam om: de kruipende en de krioelende dieren, de vogels, het vee, de wilde dieren, en ook alle mensen. 22Alles wat op het land leefde en waarin levensadem was vond de dood. 23Alles wat op aarde bestond werd weggevaagd: de mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 24Honderdvijftig dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt.

Overweging

Lied: Kom tot de Vader (Youtube):

<https://www.youtube.com/watch?v=2zmVX2skZnA>

BEDIENING VAN DE DOOP

De kinderen komen binnen met de dopelingen en het doopwater.

Samenzang: 'Laat de kinderen tot mij komen'

1. Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein
bij mij binnen lopen.

2. Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Presentatie:

Hier in Gods huis zijn binnengebracht
Siem Adrian Jonas/ Isadee Maria Eva
Vraag aan de doopouders:

Aan Carola en Stef Groenendaal en Rosalie en Bart Melis:

Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt
In de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest?

Ja, dat verlangen wij.

En met welke naam zal jullie zoon / dochter
gedoopt worden?

Siem Adrian Jonas/ Isadee Maria Eva
Mogen deze namen geschreven staan in de
palm van Gods hand.

**Carola zingt: 'Gods zegen voor jou'
Ouders komen naar voren met het kind
rondom het doopvont
Een kind vult het doopvont met water**

Doopgebed:

vg. Eeuwige God, wij zegenen U,
omdat u Noach uit de zondvloed hebt verlost,
Israël uit de Schelfzee hebt bevrijd
en Jezus uit de Jordaan hebt opgewekt.
Wil ook ons, bidden wij,
zó aan het licht brengen
uit het water van de dood
om op te staan tot leven
waarin U welbehagen hebt.
Stort over Siem en Isadee
die in dit water gedoopt gaan worden
uw heilige Geest uit,
die zweeft boven de wateren,
- de duif van de Jordaan -,
opdat in haar en hem
de gezindheid groeit
van Jezus Christus, onze Heer.
allen. Amen



**Wij belijden ons geloof dat wij willen
doorgeven aan Siem en Isadee met lied
913: 'Wat de toekomst brengen moge'**

Doop:



Siem Adrian Jonas/ Isadee Maria Eva,
ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest

Siem/Isadee, je bent een kind van God,
getekend met het kruis van Christus.

Droom de hemel open
zing tegen beter weten in
zing en droom
van de mens
die jij worden mag.

Gezegend je hand
die goed doet.
Gezegend je mond
die geluk wenst.
Gezegend je voet
op de weg naar recht en vrede.

Geloften

Zo zijn de namen van dit kind nu verenigd
met de Naam van de drie-enige God.

Tot de ouders van Siem/Isadee

Carola en Stef/Rosalie en Bart,
Willen jullie Siem/Isadee ontvangen als een
kind van God
En je door zijn/haar aanwezigheid in jullie
huis
laten sterken in het geloof?
En willen jullie zijn/haar voorgaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaad?
Ja, dat willen wij.

Zegenbede voor het gezin:

Moge de Heer onze God jullie zo zegenen,
dat er in jullie huizen mag zijn:
de geest van liefde en vriendschap.
de geest van geduld en hoop.
de geest van warmte en aandacht.
de geest van tedere zorg.
de geest die heelt en beschermt.
de geest die gemeenschap sticht.
de geest waarbij ieder zichzelf kan zijn
Amen

Tot de gemeente (staande):

vg. Gemeente, draag Siem en Isadee
die gedoopt zijn in uw gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
**g. Welkom, kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.**
vg. De vrede van de Heer zij altijd met u.
g. En met uw geest.

Contact :
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Overhandiging van de doopkaars:

“Moge het Licht van Christus Siem/Isadee begeleiden op haar levensweg.”

Van de jeugdouderling en de kindernevendienst

Orgelspel

Dankgebed, voorbeden (samen met Henk Hoogendoorn?) **stil gebed**, steeds afgesloten met door de voorzangers gezongen (na: ‘zo bidden wij u allen tezamen’):



Gaven (tijdens collecten eventueel dit lied:

<https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ>

Slotlied: ‘U zij de glorie’ (lied 634)

Wegzending en zegen

Collecte:

1. Kerk
2. Alg. Onderhoud

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk NL67 RABO 0373 7346 11.

Berichten voor de gemeente

Bloemen

Op zondag 10 oktober gingen de bloemen als groet van de gemeente en ter bemoediging naar mw. A. van der Galiën-Mouthaan.

Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 te koop

Deze week kwam de herziene Nieuwe Bijbelvertaling uit, de NBV21. Het is de uitkomst van een lang proces waarin reacties van lezers en nieuwe inzichten hebben geleid tot een grondige herziening van de vertaling uit 2004. In Kontakt heeft u daarover al wat kunnen lezen. In samenwerking met Het Gouden Lint liggen er folders en een inzage exemplaar met eerste teksten achterin de kerk. Ook heeft Het Gouden Lint op mijn verzoek verschillende edities in haar assortiment opgenomen.

Ds. Otto Grevink

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken

In de vergadering van de kerkenraad op 20 september hebben we overlegd hoe we de kerkdiensten inrichten nu de overheid vanaf 25 september een aantal beperkingen wil loslaten en de landelijke kerk ons oproept om onze eigen keuzes te maken.

Rekening houdend met het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen op dit moment is het risiconiveau nog ‘zorgelijk’. De ontwikkelingen zijn onzeker, we hopen dat het risiconiveau voorlopig nog niet verhoogd wordt. Als dat wel gebeurt melden we de noodzakelijke veranderingen.

Laten we hopen en bidden voor iedereen die met nieuwe besmettingen te maken krijgen, om beterschap voor de zieken, en om Gods nabijheid in deze onrustige tijd.

Henk Hoogendoorn

Digitale collecte

Op de website en onder de Livestream op YouTube is een betaallink te vinden om op een makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor de digitale collecte over te maken. Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven) rekenen?

Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers blijft uiteraard ook mogelijk:

Kerk: NL67RABO0373734611

Diaconie: NL38RABO0373709234

ZWO: NL16RABO0373709242

Jeugd: NL92RABO0373734646

Hartelijk dank voor uw bijdragen!