



Het aantal besmettingen met corona blijft nog hoog. Dat dwingt ons tot aanpassing van de maatregelen. Naast de medewerkers zijn daarom maximaal 50 gemeenteleden aanwezig. We zingen alleen het slotlied, er zijn geen voorzangers. Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

Bij binnenkomst graag afstand houden, het mondkapje dragen als u zich verplaatst. In de kerk twee stoelen vrijhouden tussen de families.

Deze dienst op de tweede adventszondag is ook digitaal te volgen.

Voorganger: Ds. B. de Graaf, Waalwijk

Organist: Jos Dekkers

Lector: Pauline Schouten

"In een ander licht" is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker.



2e Advent: Lucas 3 : 1-6

vers 3: Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan, verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen.

Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. In de schikking is de opkomende zon iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking is een glazen schaal met water geplaatst waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. (de schelp staat symbool voor de

geboorte en wedergeboorte). Het water van de doop en dopen met het licht.

### Kindernevendienst

Project 'Het plakboek van Lukas'  
Adventsproject 2021 uit Kind op Zondag  
2<sup>e</sup> advent 5 december 2021

Thema: 'Waar kom jij vandaan?'

Lezing: Lukas 1: 26-38



Waar kom jij vandaan?

Maria krijgt bezoek van de engel Gabriël. Hij vertelt dat Jezus geboren zal worden.

### VOORBEREIDING

#### Orgelspel

Welkom en mededelingen

Gebed in stilte.

**2<sup>e</sup> Adventskaars wordt aangestoken**

**Orgel: Introïtuspsalm: psalm 139: 8 en 9 - Ik loof U die mijn Schepper zijt...**

#### Votum en groet

Gebed om ontferming

**Orgel: Lied 967: 1, 2 en 6 - Zonne der gerechtigheid...**

#### Kinderen: naar voren.

#### Plakboek vertelling.

#### Projectlied:

Een vlam die langzaam groter wordt,  
Vertelt een mooi verhaal.

Het licht van onze goede God  
schijnt voor ons allemaal.

---

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

---

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)

Geloof maar dat hij mensen ziet.  
Een stem zegt: 'Wees gegroet.'  
Want God vergeet de mensen niet  
Hij komt ons tegemoet.

## **UITLEG EN VERKONDIGING VAN DE SCHRIFTEN**

Gebed bij de opening van de Schriften  
Lezing uit de Schriften van Israël: **Jesaja 8:  
23b – 9: 6 door lector**

Lezing uit de Schriften van de christelijke  
gemeente: **Lucas 1: 26-38**  
**Orgel: Lied: 473: 1, 2 en 3- Er is een roos  
ontloken...**

Uitleg en verkondiging: **"Waar kom jij  
vandaan...?"**

**Lied : 886 -ABBA, VADER (Youtube)**

**Kinderen komen terug in de kerk**

## **GEBED EN GAVE**

Dankzegging, voorbeden, persoonlijk gebed in  
stilte, en Onze Vader  
Inzameling van de gaven

## **AFSLUITING**

**Samenzang: 838: 1 en 4**  
**O grote GOD Die liefde zijt, o Vader van ons  
leven...**

Zending en zegen

**Gezongen 'amen': 415: 3**  
**Orgelspel**

**Thema: 'Waar kom jij vandaan...?'**

Op de 2<sup>e</sup> zondag in de Adventstijd is dit het thema  
van het Adventsproject 'Kind op Zondag'.  
Bovenstaande vraag wordt nog wel eens gesteld,  
als we van iemand haar/zijn komaf willen weten. Je  
naam komt me bekend voor...maar waar kom je  
vandaan, van wie ben jij er een?!

In de Evangelielezing komen we een paar namen  
tegen. Waar komen ze vandaan: Gabriël,  
Mirjam/Maria, Jesjoea/Jozua/Jezus. Bijbelse namen  
zijn niet zomaar gekozen. En als ze door  
vertalingen verminkt zijn weergegeven, missen we  
hun werkelijke betekenis, want die spreekt soms  
boekdelen.

Waar kom ik, jij, waar komt u vandaan? Wie zijn  
je ouders, uit welke familie kom jij? Vanwaar zijn  
wij geboortig...? Uit de  
moederschoot...ontegenzeggelijk. Door de Geest,

staat er van Jezus...én van ons. Want Johannes  
schrijft in één van zijn brieven: "Ieder die lief heeft  
is uit GOD geboren". Jezus heeft het daar ook over,  
in zijn gesprek met Nicodemus: door water en  
Geest opnieuw geboren, als een 'wedergeboorte'  
[Johannes 3:5!] En deze Geest, aldus Paulus,  
verzekert onze geest dat wij kinderen GODS zijn.  
En samen met Christus= Messias zijn we kinderen  
en erfgenamen van GOD, en mogen ook wij HEM,  
de GOD van Israël en van Jezus, 'Abba/Vader'  
noemen! [Romeinen 8].

Hopelijk kan ik het in de preek enigszins uit de  
doeken doen. Maar uiteindelijk gaat het om 'het  
Kind', zoon van GOD en zoon van mensen  
[Johannes 3: 14]... én om ons, die iets van ons 'kind-  
zijn', van onze komaf moeten laten zien.  
BdG.

## **Collecten**

1. KIA. Kwetsbare kinderen in Rwanda
2. Exploitatie

## **IN EEN ANDER LICHT**

De adventscollecten en Kerstcollecten 2021 zijn  
bestemd voor (vluchtelingen)kinderen in de  
knel. Juist met Advent leven we toe naar een nieuw  
begin: de geboorte van Jezus, zelf een  
vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het  
donker, en dat geven wij door. Zo staat voor  
deze **tweede adventszondag** gepland de collecte  
voor **de opvang en scholing van kwetsbare  
kinderen in Rwanda**.

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel  
kinderen als wees achter. 'Mama Rose' richtte een  
organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe  
familie zocht. Tegenwoordig helpen 'Mama Rose'  
en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen  
die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die  
zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en  
helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding,  
een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs.  
Ook geven ze voorlichting over HIV/aids op  
scholen en in kerken.

Uw gave voor dit doel kunt u overmaken op het  
ibannummer van de  
ZWO: **NL16RABO0373709242** met vermelding  
van: **Rwanda**. Uw gave in de collecteschaal of via  
de digitale betaallink wordt evenredig verdeeld  
tussen dit doel en de collecte voor exploitatie.

"In een ander licht" is het thema van  
de **adventskalender 2021** die de Diaconie  
ingevoerd heeft. Deze kalenders liggen - om mee



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.  
Website [www.pkndebrug.nl](http://www.pkndebrug.nl)  
ZONDAGSBRIEF 5 DECEMBER 2021 AANVULLING  
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

---

te nemen, samen met een adventsuitgave van Petrus - in de ruimte achter de voordeur. Maar let op: Op is op!

### Berichten voor de gemeente

Op zondag 28 november gingen de bloemen als groet van de gemeente naar mw. F.M. van der Spek-de Haan.

### Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen [hhoogendoorn15@gmail.com](mailto:hhoogendoorn15@gmail.com).

### Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

### De diensten in de komende weken

In verband met het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames vanwege corona moeten we weer voorzichtiger zijn. Daarom een mondkapje dragen bij verplaatsing in de kerk en wat meer afstand. We beperken het aantal aanwezigen nu tot 50 en de medewerkers.

Wie de dienst wil bijwonen vragen we dat uiterlijk op vrijdagavond te melden bij br. Jan van Wijk, liefst per e-mail [jvwijk3v2@gmail.com](mailto:jvwijk3v2@gmail.com) of telefonisch naar 0416-312798. Geef aan met hoeveel mensen u wilt komen.

Laten we hopen en bidden voor allen die met nieuwe besmettingen te maken krijgen, om beterschap voor de zieken, en om Zijn nabijheid in deze onrustige tijd.

Henk Hoogendoorn

### Jeugdkerk gaat niet door!

Op 12 december staat er een jeugdkerk gepland. Vanwege de aangescherpte maatregelen heeft de organisatie besloten om de jeugdkerk niet door te laten gaan. De veiligheid van eenieder staat voorop. We vinden het erg jammer aangezien de opkomst en de gezelligheid de vorige keer top was. We hopen jullie op 13 februari (mocht het weer kunnen en mogen) weer te zien!

Uitzien naar wat komen gaat



### Adventsvesper, zondag om 16.00 uur!

Het gaat niet goed met ons klimaat. Er zijn meer tornado's, er zijn veel overstromingen en enorme branden. De natuur gaat eraan en mensen worden ernstig bedreigd.

Sluiten we onze ogen voor alle dreiging? Of doen we alles wat we kunnen?

En wat zouden we vanuit de christelijke optiek moeten doen?

Tijdens de vespers denken we na over wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Het is het advent, dat is toch verwachten of in overeenstemming met ons centrale thema: uitzien naar wat komen gaat.

De oecumenische vesper is zondag 5 december 2021 om **16.00 uur** in kerk De Brug.

Voorgangers: Huub van der Linden en Jan de Gruijter.

U bent van harte welkom.

Raad van Kerken Waalwijk en Loon op Zand

---

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,  
[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413  
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)