



## Voor aanstaande zondag is er geen oppasdienst beschikbaar.

Het aantal besmettingen met corona blijft hoog. Dat dwingt ons tot aanpassing van de maatregelen. Naast de medewerkers zijn daarom maximaal 50 gemeenteleden aanwezig. We zingen alleen het slotlied, er zijn geen voorzangers. Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

Bij binnenkomst graag afstand houden, het mondkapje dragen als u zich verplaatst. In de kerk twee stoelen vrijhouden tussen de families.

Deze dienst op de vierde adventszondag is ook digitaal te volgen.

Voorganger: Dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg  
Organist: Henk Hoogendoorn  
Lector: Marjanne Dekkers

"In een ander licht" is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker.



4e advent: Lucas 1 : 39-45  
vers 45: Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.

De zonnestrallen worden langer en talrijker. Er zijn wilgenkatjes als teken van nieuw leven

Contact :  
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,  
[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)  
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413  
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

tussen de stralen geplaatst. Voor de schikking zijn twee amaryllisbollen met een knop geplaatst. De bollen zijn omwikkeld met een groot groen blad, als verwijzing naar hoop, groei, leven en toekomst.

### Kindernevendienst

Project 'Het plakboek van Lukas'  
Adventsproject 2021 uit Kind op Zondag  
4<sup>e</sup> advent 19 december 2021

Thema: 'De toon is gezet'

Lezing: Lukas 1: 57 - 80



*De toon is gezet*

Johannes de Doper wordt geboren. Zijn vader Zacharias zingt een lied van blijdschap.

### Orgelspel

### Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 100, Juicht alle volken voor de Heer

<https://www.bing.com/videos/search?q=een+toekomst+vol+van+hoop&&view=detail&mid=64AFEF329B64D114A02B64AFEF329B64D114A02B&&FORM=VDRVRV>

### Moment van stilte

Votum en groet

Uitleg Bloemstuk

Muziek: Op U, mijn Heiland, blijf ik

hopen <https://www.bing.com/videos/search?q=op+u+mijn+heiland+blijf+ik+hopen&view=detail&mid=30A4779937CE17AABDE930A4779937CE17AABDE9&FORM=VIRE>

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)

## Aansteken van vierde Adventskaars

Een vuur is warm, een vuur geeft licht  
en kijk: het wordt steeds meer.  
Zo krijgt de vrede een gezicht,  
wij wachten op de Heer.

Vier kaarsen schijnen in de nacht,  
het wonder is dichtbij.  
Het kind dat zo lang wordt verwacht maakt alle  
mensen blij.

## Kindermoment

'De Toon is gezet' n.a.v. Lucas 1 : 57-80

## Projectlied.

## Gebed om ontferming

Muziek: Trouwe Vader (melodie: The rose)

[https://nederlandzingt.eo.nl/lied/trouwe-vader/POMS\\_EO\\_1479592?cHash=065ee6fef798ee96a1a969f92c1569cf](https://nederlandzingt.eo.nl/lied/trouwe-vader/POMS_EO_1479592?cHash=065ee6fef798ee96a1a969f92c1569cf)

Eerste lezing: Genesis 3 : 1 – 15

Muziek: De rivier

<https://www.bing.com/videos/search?q=stem+die+de+stenen&&view=detail&mid=B84F68B8F0586F1EAC96B84F68B8F0586F1EAC96&&FORM=VDRVRV>

Tweede lezing: Lucas 1:57-66, 80

Muziek: Genade, zo oneindig groot

<https://www.bing.com/videos/search?q=genade+z0+oneindig+groot&view=detail&mid=9F4ED19FF5693D4FoE429F4ED19FF5693D4FoE42&FORM=VIRE>

Derde lezing: Openbaring 12 : 1-12a  
De vrouw en de draak

## Overweging



## Muziek: Als ik maar weet

<https://www.bing.com/videos/search?q=als+ik+maar+weet+dat+hier+mijn+weg&&view=detail&mid=8C3229BAAB53B5DDC1F18C3229BAAB53B5DDC1F1&&FORM=VRD GAR&ru=%02Fvideos%02Fsearch%03Fq%03Dals%0252oik%0252omaar%0252oweet%0252odat%0252ohier%0252omijn%0252oweg%026%026FORM%03DVDVXX>

## Moment van bezinning

De avond rust, de dag verglijdt,  
de stilte stelt haar eigen vragen,  
de zon, als cyclus van de tijd,  
zal bittere kou verjagen

Wordt alles donker om je heen,  
Zijn licht blijft in je schijnen  
door 't Kind dat kwam voor iedereen  
zal al het leed verdwijnen.

## Muziek: In de stad van Koning David

<https://www.bing.com/videos/search?q=in+de+stad+van+koning+dauid&&view=detail&mid=7D9809AAF1C5F26F8F607D9809AAF1C5F26F8F60&&FOR>

## Samenzang: Wij belijden zingend ons geloof

(mel: Wie maar de goede God laat zorgen, lied 429, oude liedboek )

'k Geloof in God -Hij is mijn Vader,  
almachtig Koning op Zijn troon.  
Schepper van hemel en van aarde.  
En in Zijn eniggeboren Zoon,  
Die ik als mijn Verlosser eer,  
in Jezus Christus onze Heer.

Die van de Heil'ge Geest ontvangen,  
als mens geboren uit een maagd,  
onder Pilatus heeft geleden,  
door onze schuld werd aangeklaagd,  
stierf aan het kruis, lag in het graf,  
tot in de hel daalde Hij af.

'k Geloof dat Hij ten derde dage  
weer opgestaan is uit de dood,  
is naar de hemel opgevaren,  
zit aan de rechterhand van God,  
vanwaar Hij met bazuingeschal,  
eenmaal ten oordeel komen zal.

Ook wordt de Geest door mij beleden,  
'k Geloof een kerk die God ons geeft,  
ware gemeenschap van de heil'gen,  
dat God mijn zonden steeds vergeeft,  
mijn lichaam van de dood bevrijdt  
en dat ik leef in eeuwigheid.



## Dankgebed



Slotlied : Wij trekken in een lange stoet

<https://www.bing.com/videos/search?q=wij+trekken+in+een+lange+stoet.mp3&&view=detail&mid=42DE2AEE5CAA5A99E23342DE2AEE5CAA5A99E233&&FORM=>

## Adventszenen

Als de tijden guur zijn

Als het leven hard is,  
Als gemis ons zeer doet,  
Als verdriet ons aanvliegt

Zegen ons dan met een hand die beschermt  
Zegen ons dan met liefde die verzacht,  
Zegen ons dan met belofte die hoop schenkt,

Die is in de Naam  
Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
**Amen**

## Orgelspel

## Collecten

1. Vluchtelingen kinderen Griekenland
2. Kerk

## IN EEN ANDER LICHT

De adventscollecten en Kerstcollecten 2021 zijn bestemd voor (vluchtelingen)kinderen in de knel. Juist met Advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het

donker, en dat geven wij door. Deze adventszondag en de collecten van Eerste en Tweede Kerstdag zijn bestemd voor: **Een beter leven voor vluchtelingkinderen in Griekenland.**

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven.

De gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Kerk in Actie gunt hen een beter leven en komt daarom in actie voor hen. Doe met ons mee!  
Wat brengt uw steun?

- Voor € 17 krijgt een vluchtelingengezin een maandelijks voedselpakket.
- Voor € 30 krijgen 50 vluchtelingen eten en drinken na aankomst op Lesbos.
- Voor € 250 per maand kunnen 10 vluchtelingkinderen lessen volgen.

U kunt uw gave overmaken op het ibannummer van de ZWO NL16RABO0373709242 **met vermelding van vluchtelingkinderen Griekenland.** Uw gave in de collecteschaal of digitale betaallink wordt evenredig verdeeld tussen deze collecte en de collecte voor onze eigen Kerk

## Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,  
[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)  
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413  
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)

## Berichten voor de gemeente

Op zondag 12 december gingen de bloemen als groet van de gemeente naar fam. Molendijk.

## Ventilatie van ons kerkgebouw

Afgelopen periode hebben wij op verschillende manieren de ventilatie bekeken en besproken. Als eerste hebben we gekeken naar een mechanische ventilatie, boven in het plafond zouden dan 2 openingen moeten komen met 2 ventilatoren en beide ventilatoren zouden dan een uitgang moeten hebben via de buitenmuur.

We hebben ook bekeken wat we kunnen doen met natuurlijke ventilatie, we hebben de kerk met een rookapparaat gevuld met rook en toen op allerlei wijze openingen gemaakt in het plafond en het torentje boven het plafond. Conclusie van dit onderzoek was: Door in het torentje het luik deels open te maken kwam er een enorm schoorsteeneffect tussen het dak en het plafond. Met het openmaken van de 2 luiken, boven het orgel en boven het plafond was de rookstroom enorm, zelfs te groot om koude trek te voorkomen. We hebben nu de luiken deels open liggen en dit geeft ons de overtuiging dat wij nu een optimale natuurlijke ventilatie hebben in combinatie met een redelijke koude luchtstroom tijdens de dienst. Meer openingen zal niet nodig zijn en onnodig energieverlies en kouval geven. College van kerkrentmeesters

## Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen [hhoogendoorn15@gmail.com](mailto:hhoogendoorn15@gmail.com).

## Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

## De diensten in de komende weken

In verband met het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames vanwege corona moeten we voorzichtig zijn. Daarom een mondkapje dragen bij verplaatsing in de kerk en wat meer afstand. We beperken het aantal aanwezigen nu tot 50 en de medewerkers. Wie de dienst wil bijwonen vragen we dat uiterlijk op vrijdagavond te melden bij br. Jan van Wijk, liefst per e-mail [jvwijk3v2@gmail.com](mailto:jvwijk3v2@gmail.com) of telefonisch naar 0416-312798. Geef aan met hoeveel mensen u wilt komen.

Laten we hopen en bidden voor allen die met nieuwe besmettingen te maken krijgen, om beterschap voor de zieken, en om Zijn nabijheid in deze onrustige tijd.

Henk Hoogendoorn

Uitzien naar wat komen gaat



## Adventsvesper, zondag om 16.00 uur!

4<sup>e</sup> adventsvesper: We staan er niet alleen voor! Juist de tijd van advent doet ons realiseren dat we er - ondanks de vele problemen die ons wereldwijd bedreigen - niet alleen voor staan. Wij vertrouwen dat God ons wil sturen, want hij laat ons mensen niet in de steek. Immers: advent is toch een tijd van verlangen, van hoop, van nieuwe verwachtingen.

Deel die verwachtingen met ons en kom naar de 4<sup>e</sup> adventsvesper in kerk De Brug aanstaande zondag 19 december om 16.00 uur.

Voorgangers zijn: Peter Luijckx en Piet van Eersel. De Raad van kerken Waalwijk en Loon op Zand