



Op 18 december werden de beperkingen door corona uitgebreid.

Voor de diensten daarna t/m 9 januari willen we degenen die de dienst niet thuis via livestream kunnen volgen in de gelegenheid stellen aanwezig te zijn. Zij hoeven zich niet vooraf aan te melden.

Andere gemeenteleden vragen we de dienst thuis digitaal te volgen.

Er is dan dus ook geen kindernevendienst en geen oppas.

De basisregels voor aanwezigen in de kerk blijven: Bij binnenkomst graag afstand houden, het mondkapje dragen als u zich verplaatst. In de kerk twee stoelen vrijhouden tussen de families.

Morgengebed 1 januari 2022 10.00 uur

Voorgangers: Jan de Gruijter en Henk Hoogendoorn

Organist: Jos Dekkers

Thema: We vertrouwen op God

Orgelspel

Drempelgebed

V. God van belofte,
van oudsher hebt u mensen
in dromen of visioenen uw stem laten horen.

**Allen: Mogen ook wij van u horen,
laat in dit nieuwe jaar uw heil over ons komen.**

V. Onze wereld is verre van ideaal.
Toch zijn er steeds weer mensen
die durven geloven dat wat zij doen
- al is het maar enigszins -
bijdraagt tot vrede in onze wereld.

**Allen: Mogen ook wij van u horen,
laat in dit nieuwe jaar uw heil over ons komen.**

V. Wij bidden u, op deze nieuwjaarsdag,
bemoedig ons, geef ons vertrouwen in u
als baken en houvast in deze woelige
wereld, en leer ons mogelijkheden zien
om ook dit jaar weer als oprechte
volgelingen Uw liefde zichtbaar te
maken in wat wij doen.

Houd ons zo gaande
op de weg die Jezus ons wees.

Allen: Amen.

Stilte

Lied 121 Ik sla mijn ogen op en zie

www.youtube.com/watch?v=6AaUXoWVWDU

Psalmgebed Psalm 33 : 12 – 22

Lezing Spreuken 3 : 1 – 9

Lied 489 Komt ons in diepe nacht ter ore

www.youtube.com/watch?v=vKLxfV4Zu98

Lezing Titus 3 : 1 – 8

Overweging

Orgelspel

Morgengebed (Dietrich Bonhoeffer)

God, tot U roepen wij nu het nieuwe jaar begint.

Help ons bidden en onze gedachten verzamelen.

Wij kunnen het niet alleen.

In ons is het duister, maar bij u is licht.

Wij zijn eenzaam, maar u verlaat ons niet.

Wij zijn bang, maar bij u vinden wij hulp.

Wij zijn onrustig, maar bij u vinden wij vrede.

In ons is bitterheid, maar bij u vinden wij geduld.

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Wij begrijpen uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor ons.

Vader in de hemel,
lof en dank zij u voor het afgelopen jaar,
lof en dank zij u voor het nieuwe jaar,
lof en dank zij u voor al uw goedheid en trouw
in ons leven tot nu toe.
U hebt ons veel goeds bewezen,
laat ons ook wat wij moeilijk vinden uit uw
hand aannemen.
U zult ons niet meer opleggen dan wij dragen
kunnen.
U laat uw kinderen alle dingen ten goede
komen.

Ontferm u, Heer, geef ons onze vrijheid terug.
Wat dit jaar ook brengt, Heer, uw naam zij
geprezen!

Vorbeden

Onze vader

Lied 908 : 1, 2 en 6 Ik heb U lief, o mijn
beminde

www.youtube.com/watch?v=F2gunTVMaMA

Zegen voor het nieuwe jaar

Moge de baby van Bethlehem je vrede geven.
Moge het kind van Nazareth je vreugde geven.
Moge de man van Galilea je kracht geven.
Moge de Messias van Golgotha je moed geven.
Moge de opgestane Jezus je hoop geven.
En de opgevaren Christus al iets van zijn
toekomstig rijk laten proeven.
Amen

Orgelspel