



4^e zondag van de veertigdagentijd

Bloemschikking

Lezen: Johannes 9

Laten zien

In mijn vorige woonplaats had ik een goed vriendschappelijk contact met twee lieve buurvrouwen.

Ze zijn zelf geen christen, maar rond christelijke feestdagen en de doop van onze zoon bevroegen ze me over de bijbelverhalen en mijn beleving. Als dominee ben ik gewend om over het geloof te praten en ik doe dat graag, maar dit was toch andere koek. Ik merkte dat ik meer dan eens aan het zoeken was naar woorden en naar het "juiste" antwoord. Hoe kon ik mijn niet gelovige buurvrouwen laten zien hoe belangrijk mijn



geloof voor me is? Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of over Jezus. Maar troost je. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten.

Kindernevendienst

Johannes 9 : 1-39



Thema: *Open je ogen.*

Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is.

De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man die blind was? Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar dat hij er wel op lijkt.

Een paar farizeeën zeggen dat Jezus niet van God kan komen, omdat hij dit op sabbat gedaan heeft.

Voorganger: Dhr. W. Flach, Gorinchem

Organist: Cedrik Kerkdijk

Lector: Jan de Gruijter

Orgelspel:

Stilte

Welkom en mededelingen:

Uitleg Bloemschikking

Lied 23B: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Gebed om vergeving, woord van genade, regel voor de komende week

Lied 23B: 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met de kinderen rondom het project 'Verander je mee?'

Zingen: Projectlied 2023 'Verander je mee?'

[Onder het zingen van het lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte]

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

t.: Erik Idema, m.: Frits Mehrkens (LB 536)



1. Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de ver- ha -len van het goede leven
zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat al - les anders kan.

t.: Erik Idema, m.: Frits Mehrkens (LB 536)



2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in de -ze veertig dagen.
O - pen je o - gen, zorg dat jij het ziet!

Lezen: Johannes 9: 1- 13 en 26 – 39 door lector
Lied 909: 1 en 2

Verkondiging

Orgelspel

Lied 903: 1 en 3

Gebeden, voorbeden, stil gebed, het Onze
Vader
Collecte

(kinderen terug, plus 'uitleg')

Slotlied 885: 1 en 2

Wegzending en zegenbede

Beantwoording: Lied 415:3

Orgelspel

Collecten

1^e KIA

2^e Diaconie

3^e Steuncollecte

40dagentijd 2023: Uit liefde voor jou.

Uit liefde voor jou: woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan

herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

U kunt uw gave voor deze eerste collecte ook overmaken op het ibannummer van de diaconie NL38RABO0373709234 met vermelding van: Kliederkerk.

De tweede collecte is bestemd voor de Diaconie en de derde collecte is de STEUN collecte.

Berichten voor de gemeente

Bloemen

Op 12 maart gingen de bloemen als groet naar mw. A. van Zutphen-Smits.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch 06 83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com

Hoe kan Jezus zeggen dat Hij uit de hemel komt?

Het mooie aan Jezus is dat hij 'gewoon' mens is. Daardoor weten we dat Hij dezelfde dingen meemaakte, gevoelens had, en ook dezelfde moeilijkheden had als wij. Toch heeft Hij ook iets hemels. Maar hoe zit dat? De omstanders van Jezus zeggen daarom: 'Hij is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten precies wie zijn



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website www.pkndebrug.nl

ZONDAGSBRIEF 19 MAART 2023

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

vader en moeder zijn. Hoe kan Hij dan beweren dat Hij uit de hemel gekomen is? Wat betekent het dat Jezus meer te geven heeft dan alleen wat mensen elkaar te geven hebben? Wat kun je daarvan geloven? En wat mag je daarvan verwachten?

Steeds meer mensen uit verschillende kerken nemen deel aan een avond uit de serie 'Wie is Jezus'. Daarin gaat dominee Otto Grevink ook deze week weer in gesprek met wie dat wil. Iedereen, met elke (ook niet-kerkelijke of niet-gelovige) achtergrond, is welkom in De Brug, Heistraat 4, Sprang-Capelle, op woensdag 22 maart. Van 20.00u tot ca. 21.00u. Meer informatie is te krijgen bij ds. Otto, ottogrevink@gmail.com.

of via deze [betaallink](#). Wilt u structureel onze gemeente steunen en zekerheid bieden, dan is een periodieke gift (een vast jaarlijks bedrag de komende vijf jaar, volledig aftrekbaar) wellicht iets voor u. Neem daarvoor contact op met onze penningmeester, Johan de Bont: penningmeester@pkndebrug.nl.

Dank u wel!

Tussenstand actie Kerkbalans 2023

Samen willen we werk maken van een gemeente, die geloof, hoop en liefde met elkaar deelt. Daarvoor is ook onze financiële bijdrage nodig. We hebben ons ten doel gesteld om €47.500 aan vaste vrijwillige bijdragen op te halen. Ook willen we samen het begrote tekort dekken van €4.367. Zo kunnen we financieel gezond te basis leggen voor de toekomst van onze gemeente.

We zijn erg dankbaar dat we tot en met februari 2023 een totaalbedrag mochten ontvangen van **€17.631,10 (37% van de begrote VVB)**. Alle gevers heel hartelijk dank!

Wilt u vandaag nog geven voor de kerk van morgen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL 67 RABO 0373 7346 11 t.n.v.



Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle o.v.v. VVB 2023 of via iDeal door deze QR-code te scannen:

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl