



Kerstdienst 2023

Aanvang 21.00 uur

“Komt allen tezamen”

Zingen lied 477: 1, 2, 3

1.

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2. De hemelse eng'len

riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige
schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3. Het licht van de Vader,

licht van den beginne,
zien wij omsluisd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Welkom

Gebed

Wees met ons, God,
als we stil zitten, hier en nu,
ieder in z'n eigen kleine wereld.

**Allen; HELP ONS ... een licht in het duister te zijn,
een kaars die dapper brandt
in de kring van uw liefde.**

Hoor ons bidden, God,
ons verlangen, onze zorgen,
onze vragen, onze pijn.

**Allen; HELP ONS ... een licht in het duister te zijn,
een kaars die dapper brandt
in de kring van uw liefde.**

Wees in ons, God,

in ons werk, in onze roeping,
op onze reizen,
in alles waarover we ons verwonderen.

**ALLEN; HELP ONS ... een licht in het duister te zijn,
een kaars die dapper brandt
in de kring van uw liefde.**

Aansteken kaarsen .

- Ontsteken wij een licht in de nacht voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, zonder bescherming, zonder beschutting.
Allen; Waar de nacht en het donker angst aanjaagt, omstraalt Uw licht hun leven!
- Ontsteken wij een licht in de nacht voor wie verlaten zijn, zich eenzaam weten om wat vastliep in hun leven.
Allen ;Soms kan een licht, Uw licht, het donker en de verlatenheid doorbreken!
- Ontsteken wij een licht in de nacht voor vreemdeling en asielzoeker, voor wie de dagen en nachten lang zijn. Voor wie donkerheid en depressies hun lichaam en ziel beschadigen.
Allen; Een vonk van Uw Licht geeft een flits van hoop op de nieuwe dag.)
- Ontsteken wij een licht in de nacht voor wie de slaap niet vatten, om de zorg en ziekte, om de angst en wanhoop die hen kwelt.
Allen; Wakker liggend in de nacht, tastend in onzeker duister, zend Uw hemels licht!)

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Zingen lied 478: 1 en 3

1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
3. Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kribbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend.
Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken
van dit huisken zonder slot.

Solozang; Carola Groenendaal-Dekkers

Mary, did you know that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy
Would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy
Has come to make you new?
This child that you delivered, will soon deliver you.
Mary, did you know that your baby boy
Will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy
Will calm the storm with his hand?

Did you know that your baby boy
Has walked where angels trod?
When you kiss your little baby
You kiss the face of God.
Mary, did you know?
The blind will see, the deaf will hear
The dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak
The praises of the Lamb.
Mary, did you know that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary, did you know that your baby boy
Would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy
Is heaven's perfect Lamb?
That sleeping child you're holding is the
great I Am.
Mary, did you know?

Zingen lied 468

- 1 Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle eng'len eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.
- 2 Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.
- 3 Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heil'gen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.
- 4 Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Kerstverhaal.

Zingen lied 474: 1, 2, 6

- 1 Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot
in zijn verheven troon,
die nu zijn rijk voor ons ontsloot
en zendt zijn eigen Zoon,
en zendt zijn eigen Zoon.
- 2 Hij daalt uit 's Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein,
al in een kribje klein.
- 6 En nu ontsluit Hij weer de poort
van 't schone paradijs.
De cherub staat er niet meer voor.
God zij lof, eer en prijs!
God zij lof, eer en prijs!

Gedicht (Tom Shuman, vertaling Roel Bosch)

Blijdschap

Geplaveid met creditkaarten
liggen de wegen
naar de winkelcentra open voor ons,
helder en klaar,
lichten fonkelen
in rood, groen en goud,
binnen wacht
zo veel bijzonders
op ons;

klimmend op ladders,
kriskras van dak naar dak,
elektriciteitssnoeren



hierheen en daarheen,
met lieve lampjes voor
de kerstman, het rendier
en dat zoete mooie
stalletje -
zo maken de burens
hun huizen klaar
om al het bezoek
in deze wondermooie tijd van het
jaar
welkom te heten;

en jij, Jezus, schudt je hoofd,
je draait je om en kijkt
de donkere laan in
die voor je ligt,
met gaten van armoede in het wegdek,
met heggen
waar vrede en hoop
in verstrikt zijn geraakt,
grauw van onverschilligheid,
de tags van gangs gespoten
op garagedeuren die toegang geven
tot lege dromen;
uitnodigend strek je je hand
naar ons uit,
'Ik weet de kortste weg
naar Bethlehem.
Ja, kom je?'

Zingen; The First Nowell.

Carola zingt vers 1 en 2

Allen. vers 3 en 6

1. Carola. The first Nowell the angel did say
Was to certain poor shepherds in fields as
they lay
In fields where they lay keeping their
sheep,
On a cold winter's night that was so deep.

Refrein:

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell
Born is the king of Israël.

2. Carola. They looked up and saw a star
Shining
And tot the earth it gave great light,
And so it continued both day and night.
Refrein.

3. Allen;

And by the light of that same star
Three wise men came from country far,
To seek for a king was their intent,
And to follow the star wherever it went.
Refrein.

6. Allen.

Then let us all with one accord
Sing praises to our heavenly Lord,
That hath made heaven and earth of naught,
And with his blood mankind hath bought.
Refrein.

Gedicht pag. 909 Liedboek, Gabriël Smit
Antwoord

Soms ben ik bang dat u niet blijft,
dat uw voeten leegbloeden op lege
wegen, dat u zachtmoedige handen tegen
zoveel verraad, zoveel weerspanningheid

in mensen en dingen niet bestand
zijn, dat u zeggen zult: ik had beter
moeten weten, mensen waarheid leren
is waanzin, leugen hun vaderland.

Moet ik u dan nu, in de kribbe,
waarschuwen? Zeggen: doe het niet,
doe het anders, laat uw moeder vergeten

wat de engel sprak? Uw eigen stilte
-nacht, sterren, adem- zingt uw lied
Van antwoord: zelfs op aarde vrede.

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Zingen; Lied .473 Er is een roos ontloken 1,2en 3

Er is een roos ontloken,
Uit barre wintergrond.
Zoals er was gesproken,
Door der profetenmond.
En Davids oud geslacht,
Is weer opnieuw gaan bloeien,
In 't midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
Dat uitverkoren zaad,
Is door een maagd ontvangen,
Uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
Toen Gabriël haar groette,
In 't midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen,
Heeft, naar Jesaja sprak,
De winderkou verdragen,
Als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken,
In 't midden van de dood.

Geloofsbelijdenis en zegen door Francijn van Eersel

Ik geloof in God, die zoveel van de mensen houdt
Dat hij met ons wilde meegaan door het leven van elke dag,

In Zijn Zoon, het kind van Bethlehem.

Ik geloof in het kind van Bethlehem dat ook genoemd wordt Immanuël, God met ons,
Kind van de vrede, verlosser van de wereld.

Ik geloof in dit Kind, voor wie geen plaats was in de herberg, maar dat met zijn ouders samen een gezin vormde. Bij Hem is plaats voor allen.

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen, waardoor Hij verlossing bracht uit de donkerte van het kwaad.

Ik geloof dat wij de kerstboodschap verder kunnen dragen, door de kracht van de Geest die hij ons heeft geschonken.

Ik geloof in het kerstfeest, elk jaar opnieuw, en daarom in een wereld van vrede.

Laten we in dit geloof naar huis gaan, de wereld in.

En we mogen gaan als gezegende mensen:

Wij bidden de Barmhartige om voor ons te zijn, om ons de juiste weg te wijzen en om boven ons te zijn om ons te zegenen. Zo vragen wij Gods zegen voor vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.

AMEN

Dankwoord

Slotzang lied 506: 1 en 4

1. Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

4. Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!