



## 1<sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: Ds. C. Inkelaar-de Mos ,  
Oudenbosch  
Organist: Henk Hoogendoorn  
Lector: Riny Visser

### Bloemschikking

#### 1<sup>e</sup> zondag (zondag Invocabit)

#### Roeping

Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar dan klikt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia.

Net als Mozes stribbelt hij tegen: 'Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.' Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op.

Jeremia moet eraan geloven. Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping. Hoe zwaar en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God zal voor hem zorgen. Hij zal hem de woorden in de mond geven en ter zijde staan.



Psalm 91 van deze zondag zingt: 'Wie Mij aan roept, geef ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn.'

#### Kernwoorden:

roeping, bloesem,  
hoop.

## PROJECT VEERTIGDAGENTIJD

Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen zijn. Om samen te genieten van het leven, maar ook om elkaar te troosten en te steunen als dat nodig is.

#### Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,  
[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413  
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Jesus heeft laten zien wat het betekent dat God naar mensen omziet. Hij deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg naar Gods koninkrijk. Wie daar iets van ervaart, kan dankbaar zeggen: *Wat goed dat jij er bent!* In het veertigdagentijdproject van dit jaar vieren we de nabijheid van andere mensen en van God in ons bestaan. In de verhalen ontdekken we wat het betekent om er niet alleen voor te staan. De weg van Jesus is een weg van liefde en vertrouwen, maar ook een weg van angst en verdriet. Juist op moeilijke momenten mogen we bidden om Gods aanwezigheid, en hopen op de steun van mensen om ons heen. Zo leven we toe naar het verhaal van Pasen, waarin we horen dat God zijn kind ook in de dood niet loslaat.

#### Zondag 18 februari 2024 – Marcus 1:12-15



#### Thema:

*Wat heb je nodig?*

Jesus wordt door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen blijft. Daar

wordt hij door de Satan (de 'tegenstander' van God) op de proef gesteld. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die hem dienen.

Orgelspel:

Stilte

Welkom en mededelingen:

**Psalm 91 vers 1 en 2 Heil hem wien God een plaats bereidt**

Bemoediging en groet

**Lied 657 Zolang wij adem halen**

*Gebed om ontferming*

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)

Aansluitend zingen 256 (2 maal) **Blijf met Uw genade bij ons** (Taize)  
*Gebed om de Geest*

**Kinderen naar nevendienst** "Wat goed dat jij er bent" door leiding van de nevendienst

**Projectlied wordt gezongen** : 40 dagen duurt de reis

Veertig dagen duurt de reis naar het feest van Pasen.  
Ga de weg die God ons wijst,  
Hij brengt mensen samen.

Engelen in de woestijn zullen voor je zorgen.  
Zo zal God dicht bij je zijn elke nieuwe morgen.

1<sup>e</sup> lezing Psalm 62: 1-9 (door lector)  
Zingen **Psalm 62 vers 1 en 5**

2<sup>e</sup> lezing Mattheüs 16: 13-23 (door predikant)  
**Zingen lied 968** vers 1,2,5 De ware kerk des Heren

Verkondiging  
Orgelspel, aansluitend

**Zingen lied 315: 1 en 2 Heb dank, o God van alle leven**  
Gebeden

Collecte  
**Slotlied 556 1 tot en met 4 alles wat over ons geschreven is**

Zegen.  
**Beantwoord met Lied 415 : 3**

Orgelspel

**Collecten**

1. KIA Binnenland-Omzien naar gevangen
2. Diaconie
3. Steuncollecte

## **Veertigdagentijd 2024: Ga mee**

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus' volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Collecte Diaconaat - Omzien naar gevangenen  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder- het gaat vrijwel altijd om vaders- meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen. Kostbare tijd, waarin zij samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. De **1e collecte** is bestemd voor dit doel en wordt van harte aanbevolen. U kunt uw gave ook overmaken op het ibannummer van de diaconie NL38RABO0373709234 **met vermelding van: gevangenen.** De **2e collecte**: Diaconie en de **3e collecte** is de STEUNcollecte.

### **Berichten voor de gemeente**

#### **Bloemen.**

Op 11 februari gingen de bloemen als groet en felicitatie naar mw. M. van Achterberg-van Drongelen. Zij werd op 6 februari 103 jaar.

#### **Voorbeden**

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of te mailen [hhoogendoorn15@gmail.com](mailto:hhoogendoorn15@gmail.com).

#### **Pastoraat**

Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch 06 83446753; e-mail [dsgvanderlinden@gmail.com](mailto:dsgvanderlinden@gmail.com)