



2^e zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: Mw. Drs. J. Weigand-Timmer
Hierden

Organist: André Grosscurt

Lector: Joke Jansen

Bloemschikking

2^e zondag (zondag Reminiscere)

De pottenbakker die niet opgeeft

Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap die Jeremia moet doorgeven aan Israël. Het lijkt een onschuldig beeld: een pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste potten vormt. Maar vergis je niet. Alle aandacht valt op de mislukkingen. De pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar één ding: de potten



stukbreken en opnieuw beginnen. De mensen in Jeruzalem voelen de profetische kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij een mislukte pot zijn, en zetten Jeremia gevangen. Hun boosheid zit hun zo in de weg dat ze nauwelijks oor hebben voor de pottenbakker die niet opgeeft.

Hij gaat net zo lang door totdat de pot mooi is, tot Gods eer!

Kernwoorden: doorgaan tot iets moois

PROJECT VEERTIGDAGENTIJD

Zondag 25 februari 2024 – Marcus 9:2-10



Thema:

Een vleugje hemel

Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven

op de berg worden Jezus' kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit vroeger tijden. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: 'Dit is mijn geliefde Zoon.'

Orgelspel:

Stilte

Welkom en mededelingen:

Uitleg bloemschikking

Inleiding

Lied 25a: 1 en 2 (Mijn ogen zijn gevestigd)

Stilte

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Lezing van de leefregel

Lied LB 538: 1, 3 en 4

(Een mens te zijn op aarde)

Gebed bij de opening van het woord

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Kinderen naar nevendienst "Wat goed dat jij er bent " door leiding van de nevendienst

Projectlied wordt gezongen :

40 dagen duurt de reis

Veertig dagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.

Ga de weg die God ons wijst,
Hij brengt mensen samen.

Als je goed naar mensen kijkt
zie je iets bijzonders:
in een mens komt God dichtbij,
dat is echt een wonder!

Lezing Oude Testament: 1 Koningen 19: 9-18
(lector)

Lied 536: 2, 3 en 4
(Alles wat over ons geschreven is)

Lezing Nieuwe Testament: Marcus 9: 2-10
Lied 543: 1, 2 en 3 (Gij zijt in glas verschenen)

Preek thema: "Elia, wat doe je hier?"

Muziek

Lied 547: 1, 2, 3 en 4 (Met de boom des levens)

Inzameling van gaven

Berichten voor de gemeente

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze
Vader

Slotlied (staande) 425
(Vervuld van uw zegen)

Zegen

Beantwoord met Lied 415 : 3

Orgelspel

Collecten

1. PKN Missionair Kliederkerken
2. Alg. onderhoud
3. Steuncollecte

De **eerste** collecte van vandaag is de
veertigdagedagcollecte van de Protestantse
Kerk voor het missionair werk en gaat over de
Kliederkerk die er voor iedereen is.

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners,
ouders, opa's en oma's de betekenis van
Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze

vrolijke, gastvrije en creatieve manier van
kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en
kerkelijk betrokkenen samen. De Protestantse
Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken
met materiaal, trainingen en inspirerende
bijeenkomsten, zodat mensen van alle
leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen
ontdekken, vieren en eten.

U kunt uw gave voor dit doel ook overmaken
op het ibannummer van de diaconie
NL38RABO0373709234 **met vermelding van:
Kliederkerk.**

De **tweede** collecte is voor het Algemeen
onderhoud en de **derde** collecte is de STEUN
collecte.

Berichten voor de gemeente

Bloemen.

Op 18 februari gingen de bloemen als groet naar
mw. A. van Zutphen-Smits.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven
door mij te bellen (06 36422405) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch
06 83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com

Zangavond

Zaterdag 2 maart 2024

Aanvang 19.30 uur

Kerk 'De Brug'

**door het christelijk mannenkoor
'De Lofzang' en 'De Cantorij'
beide uit Sprang-Capelle**

De entree is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor restauratie van het orgel.

Kerk 'De Brug' Heistraat 4, Sprang-Capelle