

Op Eeuwigheidszondag **24 november 2019** verleent de cantorij haar medewerking in de kerkdienst met ds. A.W.W. de Ruiters uit Wijk en Aalburg. De overleden gemeenteleden worden in deze dienst herdacht.

Er worden dan liederen gezongen, die passen bij de sfeer van de dienst.

De cantorij zal de onderstaande liederen zingen:

Liedboek 732: Voor de toegewijden	(vierstemmig)
Liedboek 377: Zoals ik ben, kom ik nabij	(vierstemmig)
Liedboek 322: Die chaos schiep tot mensenland	(vierstemmig)
Liedboek 918: Stem die de stenen breekt	(vierstemmig)
Liedboek 568: Ubi caritas	(vierstemmig)
Liedboek 598: Als alles duister is	(vierstemmig)