

# KONTAKT JUNI 2022

# ***Gebed voor Pinksteren***

*O Fakkelt, laaiend in de nacht,  
verlicht ons hart, schenk nieuwe kracht.  
Kom daar, waar enkel schone schijn heerst,  
kom daar, waar eenzaamheid en pijn heerst,  
waar jeugd is en waar ouderdom,  
Ja, kom!*

*O Trooster, wees ons zeer nabij,  
zuiver ons hart, en maak het vrij  
van banden, die onzuiver binden.  
En als wij leed soms ondervinden  
doe ons niet vragen naar 't waarom,  
maar kom!*

*O Geest, wakker de gloed weer aan  
tot wij in vuur en vlam weer staan.  
Doe ons opnieuw gelóóf ervaren.  
Kom toch Uw kracht ons openbaren,  
totdat ons eigen ik verstomt.  
Ja, kom!*

*Jelly Verwaal (uit: Open Vensters)*

## MEDITATIE

Gebed voor een klein meisje

Heer, ik weet dat U geen wonderen doet. U bent geen tovenaars waarvoor de kanker wijken moet. U kijkt wel uit. Stel dat U deze smekeling zou verhoren, dan was het einde zoek, zat U mooi met de gebakken peren. Nee Heer, met mijn smeekbeden zal ik U beslist niet storen. Het zou bovendien oneerlijk zijn als U de dood van hogehand zou keren, tegenover al die tobbers die creperen in een van godvergeten hongerland. Maar Heer, verhinder niet, dat door stom toeval of speling van het lot, dat kleine meisje beter wordt.

(Uit: 'Laat mij maar'; Tilburg, 2007)

*Ach lieve God, wij zijn zo druk in de weer om de tempel van onze geest te vervolmaken en op te sieren. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Ruimte in onszelf zoeken, ons omringen met onze favoriete geuren, speuren naar rust en helderheid. Daarbij laten we ons leiden door coaches en trainers. En we noemen dat, zo lees ik en hoor ik: mediteren.*

*Samen met gelijkgezinden in een kerk de rust zoeken en bidden en zingen dat het een lieve lust is, lijkt niet meer van deze tijd. Maar lieve God, ook wij zijn kinderen van deze tijd. Bemoedig ons. Sterk ons vertrouwen. Laat ons beseffen dat samen christen zijn goed is voor lichaam en geest.*

*Ach lieve God, inspireer ons om ons met lijf en leden, met hart en ziel te blijven inzetten voor wie in de verdrukking is geraakt. Sterk ons als we door angst en twijfelzucht elkaar en U dreigen los te laten. Vervul ons dan met Uw geest.*

Wilnis, 23 april 2022

In de volle dorpskerk vindt de uitvaart plaats van mijn zwager. Hij overleed in de gezegende leeftijd van 90 jaar in het Johannes Hospitium De Ronde Venen aldaar.

In de overweging tijdens de woorddienst waar liederen de boven-  
toon voeren, vertelt de pastor over een bijzondere, pas ontloken,  
diepe vriendschap.

De oudste broer van mijn vrouw heeft zijn leven lang Gods lof  
gezongen in de kerk waar hij iedere zondag Gods kind aan huis  
was. En nu op de drempel naar een nieuw leven zingt hij met een  
luide en ongebroken stem zijn favoriete liederen als 'Ave Maria' en  
'Panis Angelicus'.

Dan gebeurt er iets wonderlijks. Op een kamer elders in het hos-  
pice vangt een huisgenoot eveneens met zingen aan. Twee man-  
nen met geschoolde stemmen zingen in een hemels duet Gods  
lof. Niet aflatend en met volle overgave. De volgende dag blijken  
zij vrienden voor het leven, hoe kort dat hier ook nog moge du-  
ren. Onafscheidelijk. Zoveel als het mogelijk is bij elkaar op de  
kamer.

Beiden zijn na een dag of tien samenzang vredig gestorven. Am-  
per een dag na elkaar.

En de pastor besluit zijn overweging met:

*Was hier sprake van een wonder? Of enkel van een speling van  
het lot? Hebben we louter en alleen van doen met de factor toe-  
val?*

*Laten we ons maar vasthouden aan de volgende troostrijke en  
inspirerende gedachte:*

*Het toeval is Gods manier om anoniem te blijven.*

Albert Megens

## Vanuit de 'pastorie'



Mijn ziekteverlof nadert zijn einde. Al heb ik nog het nodige huiswerk te doen, ik ben blij deze fase van mijn herstel af te kunnen gaan ronden. In meerdere opzichten ervaar ik dat het niet weer is zoals voor mijn ziekteverlof. Ik kan niet terug naar het oude normaal. Het is anders dan bij een beenbreuk, zo één waarvan je volledig herstelt en waarbij je daarna weer normaal kunt lopen. Dit ziekteverlof heeft iets met mij gedaan. Het heeft me veranderd. Ik ben dingen anders gaan doen. En geloof en spiritualiteit hebben me handvatten gegeven om het weer te gaan proberen. Daarover wil ik later nog wel eens wat vertellen. Voor nu is belangrijk dat ik in het ziekteverlof heb moeten ervaren dat ik niet meer alles kan zoals ik dat kon. En dat dat dus om keuzen vraagt. Dat heb ik best pittig gevonden. Maar met goede begeleiding heb ik ze durven maken. Die keuzen hebben ook betrekking op mijn werk in onze gemeente. Daarover wil ik graag het een en ander vertellen en toelichten. U kunt mij altijd vragen hierover stellen als u die heeft. In overleg met de kerkenraad heb ik moeten besluiten om mijn aandeel in het predikantswerk in onze gemeente te verminderen. Ik heb de energie niet meer om alles te doen, hoe moeilijk ik dat ook vind. Aan de ene kant heeft dat te maken met voortgaand herstel dat nog nodig is, maar ik verwacht ook niet dat alle energie op dezelfde manier terug zal komen. Dat vraagt helaas om keuzen. Niet om keuzen in wat ik belangrijk vind, maar om keuzen in wat ik kan, in wat me niet te veel energie kost. Zo hoop ik mijn balans te hervinden en van betekenis te kunnen zijn voor Gods kerk.

Nu zult u wellicht denken: 'Waarom doe je dan ook zoveel verschillende dingen?' Misschien zelfs: 'Kun je die andere dingen niet laten en je gewoon concentreren op het werk hier in de gemeente?' Begrijpelijke vragen die ik natuurlijk ook overwogen heb. Te meer omdat ik de nood van onze gemeente ook voel, waardoor deze keuze me ook zwaar valt. Dit is mijn antwoord:

In de laatste jaren van mijn predikantschap in Waalwijk heb ik de missionaire specialisatie gevolgd binnen de verplichte nascholing. Daarin ontdekte ik dat mijn roeping erin ligt om ook met mensen die niet of nauwelijks iets met de kerk hebben op zoek te gaan

naar hoe het Evangelie in hun leven relevant zou kunnen zijn. Ik zeg nadrukkelijk 'ook', want ik ben en blijf predikant, geworteld in de gemeente. Zo voel ik dat. Ik was toentertijd al betrokken bij de internetkerk MijnKerk.nl, en was stappen aan het zetten om een pioniersplek te starten op de Juliana van Stolbergschool. Ook ging ik pioniersplekken in het land begeleiden namens de landelijke kerk. Daarnaast zocht ik een kleine predikantsplaats. Dat werd Tilburg (30%).

Ik merkte dat die combinatie mij verrijkte. Niet alleen kon ik beter pionieren en pioniers begeleiden vanuit mijn betrokkenheid bij de kerken – ik ken de kerk van binnenuit, en dus de mogelijkheden maar ook nadrukkelijk de onmogelijkheden om nieuwe wegen te gaan, of beter gezegd: de hobbels op de weg. Ook merkte ik dat het pionieren mijn geloof verrijkt en mij inspireert in mijn prediking. Mijn preken zijn concreter, toepasbaarder, dichter bij het leven en meer doordrenkt van eigen geloof geworden. Juist in de zoektocht hoe geloof relevant kan zijn voor mensen die er minder of niets mee hebben, word je bepaald bij wat je zelf gelooft, en worden je vragen gesteld die je zelf niet bedacht had. Dat boort een creativiteit in me aan die vruchtbaar is in mijn werk als gemeentepredikant merk ik. Ik zou dat dus ook niet willen missen. Niet voor mezelf, maar ook niet voor de gemeente die ik dien. Met die combi wil ik dus doorgaan. Dat heb ik nodig, ik word er een betere predikant van, en ik denk dat de gemeente in het bijzonder en de kerk in het algemeen dat ook van me nodig heeft. Dat betekent niet dat alleen De Brug 'de prijs betaalt'. Die prijs betaal ik allereerst zelf (ook letterlijk), door op alle vlakken minder te doen. Mijn betrokkenheid bij de internetkerk MijnKerk.nl is gestopt per 1 januari, omdat het project gestopt is. Ik ben niet meer betrokken bij een nieuw initiatief. Ook mijn afvaardiging namens het moderamen van de PKN in het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (het bekende CIO dat overlegde met de minister over de coronamaatregelen, maar dan de subcommissie over onderwijs) heb ik beëindigd, evenals mijn lidmaatschap van de voorbereidingscommissie die namens onze classis en het bisdom Den Bosch een bijeenkomst organiseerde tijdens de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid in Den Bosch. Die laatste twee zijn kruimels, maar met het verdwijnen hiervan kan ik me beter focussen op mijn andere werkzaamheden: gemeentepredikantschap in De Brug, pionieren bij Zin op School en het begeleiden van

startende en lopende pioniersprojecten in het land. Over de héle linie ga ik dus minder doen. Waarom? Om er voldoende energie voor te houden en voldoende energie uit te putten. Én: om me meer met mijn eigen bronnen bezig te houden. Mezelf meer te kunnen voeden. Daar heb niet alleen ik recht op, maar ook de mensen die ik in mijn werk dien. Zo hoop ik een begin te maken met een nieuwe balans, waarmee ik nog een jaar of 25 Gods kerk hoop te dienen in actieve dienst (ik ben pas 45).

Concreet betekent dit dat ik in uren terug moet gaan van 18 naar 11 per week (resp. 50% en 30% van 36 uur, zoals dienstverbanden bij de landelijke kerk zijn). In de keuze wat ik dan kan doen is leidend wat de gemeente nodig heeft (van mij) en wat ik kan. In indringende gesprekken met de voorzitter en de kerkenraad heb ik moeten aangeven dat het op dit moment mij niet lukt om volledig verantwoordelijkheid te dragen voor het pastoraat. Dat kost mij op dit moment teveel energie. Ik vind pastoraat ongelooflijk belangrijk. En ik zie het tekort in onze gemeente, al jaren. Maar ik voel dat ik die verantwoordelijkheid nu niet kan dragen, hoe jammer ik dat ook vind. Dan moeten we dat ook niet gaan verkrumelen (ik doe iets en een ander doet iets), dan moet dat heel duidelijk bij iemand anders komen te liggen. Hoezeer deze situatie ook verre van ideaal is. Het liefste wil je als gemeente dat iemand alles kan doen.

In mijn beperkte beschikbaarheid en energie hebben we dus andere keuzen moeten maken. Die zijn:

- Gemiddeld twee maal per maand voorgaan, inclusief hoogfeesten, jeugddiensten, Kerk-School-Gezinsdiensten, dopen en huwelijken
- Ondersteuning van de kerkenraad
- Toekomsttraject (gesprekken met de werkgroep, gemeenteleden, kerkenraad, begeleiden van beroepingstraject)
- Indien pastoraat predikant niet beschikbaar is of bij voorkeur nabestaanden (altijd via de kerkenraad): uitvaarten.

Dan is er nog één zorgpunt waar we over gesproken hebben: mijn eindtermijn van 1-1-2023, waarop mijn tijdelijke aanstelling als ambulante predikant bij de landelijke kerk afloopt. Ik heb toegezegd in wat voor vorm dan ook beschikbaar te blijven na 1 januari voor onze gemeente in deze overbruggingsfase. Er hoeft dan dus niet al een opvolger klaar te staan. Dat lijkt ook niet reëel. In coronatijd en mijn ziekteverlof hebben we weinig kunnen

oriënteren op de mogelijkheden, en nu is de tijd kort en de 'markt' van predikanten was al krap. Dat heeft dus tijd nodig. In welke vorm die betrokkenheid gegoten kan worden moeten we nog even bekijken en onderhandelen met de landelijke kerk. Mijn aanstelling als predikant in algemene dienst daar is ook gekoppeld aan mijn aanstelling bij Zin op School. En ook daarvoor hopen we op verlenging. Maar daar heb ik vertrouwen in. Ik hoop en vertrouw op een vruchtbare samenwerking de komende tijd. Anders dan we hoopten, maar hopelijk nog steeds gezegend tot bloei van de gemeente en tot eer van God. Met een hartelijke groet,  
ds. Otto Grevink



### Huwelijk

Binnenkort vindt er weer een huwelijk plaats in onze gemeente. Koen de Bruin en Anouk van Heist zullen elkaar op **zaterdag 4 juni** het jawoord geven. Koen en Anouk zijn nieuw in onze gemeente. Het contact met hen liep al van voor het moment waarop ik ambulante predikant in onze gemeente werd. Zij wilden een jaar geleden trouwen en woonden toen nog in Delft. Zij wilden toen al graag trouwen in de Oude Hervormde Kerk van Aalburg, waar Koen in zijn jeugd, later samen ook met Anouk, naar de kerk ging. Vanwege de onzekerheden van de coronapandemie hebben ze hun huwelijk uitgesteld. In de tussentijd kwamen zij in Landgoed Driessen wonen, aan Het Fort 92, 5146CK in Waalwijk. Om **13.00u** vindt het burgerlijk huwelijk plaats in de kerk en aansluitend de kerkelijke huwelijksviering. Vanuit de kerkenraad zullen enkele kerkenraadsleden onze gemeente vertegenwoordigen en de huwelijksbijbel overhandigen. In de dienst van 15 mei heb ik het bruidspaar voorgesteld in de kerkdienst. Spreek hen gerust aan en feliciteer hen met hun (voorgenomen) huwelijk. Koen en Anouk, veel liefde, geluk en zegen gewenst!  
ds. Otto Grevink



## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 19 april 2022

**Opening** door de voorzitter Brenda Kerkdijk.

Zij leest een artikel van Jacobine Geel uit het boek 'Sprekende woorden'. Het verhaal straalt een boodschap uit van hoop voor de paasdagen.

- **Wat betreft** de kerkgang na corona. Die komt goed op gang, de kerk begint weer aardig gevuld te raken. De vieringen met Pasen waren voor de Commissie Eredienst een drukke periode. Maar alle diensten kwamen goed tot hun recht. De kerkenraad besluit om volgend jaar met Goede Vrijdag een predikant in te roosteren om de commissie iets verlichting te geven.
- **De momenteel** leegstaande pastorie wordt ter verhuur aangeboden en niet ter beschikking gesteld aan Oekraïense vluchtelingen. Landelijk is dit niet voldoende geregeld en financieel heeft het voor ons te grote consequenties.
- **Dominee Otto** heeft helaas moeten besluiten na zijn ziekteverlof slechts terug te keren voor 30% en niet voor 50%. Hij zal dit besluit zelf toelichten in dit nummer van Kontakt en waar gewenst kan de gemeente hem hierover persoonlijk vragen stellen of indienen via de kerkenraad. Voor invulling van de overige 20%, met name het pastoraat, heeft ds. Bert van der Linden toegezegd om na zijn emeritaat 1 dag per week beschikbaar te zijn. We zijn heel blij en dankbaar dat we dit ook invulling hebben kunnen geven.
- **Aan de** penningmeesters van de diverse geledingen wordt decharge verleend.
- **Door de** Jeugdraad en Friends worden dit jaar nog verschillende activiteiten gepland.
- **Censura Morum.** Alle aanwezige kerkenraadsleden verklaren van harte met elkaar samen te kunnen werken in de opbouw van de gemeente van Christus.

Jenny Verhagen sluit de vergadering met een gedicht over de liefde.

Matty Zoutewelle

# Pinksteren

## Inleiding



Op de avond voordat Jezus werd verraden en gevangen genomen, beloofde Hij de apostelen dat Hij hun de Heilige Geest zal sturen. Dat gebeurde op wat later Eerste Pinksterdag is gaan heten. De gelovigen waren bijeen toen er plotseling het geluid van een grote windvlaag was en 'vlammen' zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden, zogenaamde 'vurige tongen'. De gelovigen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen. Daar kwamen veel mensen op af. De

apostel Petrus hield daarop een lange toespraak waarna ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

Pinksteren is niet zo makkelijk te 'verbeelden', want hoe laat je iets van de Heilige Geest zien? Tien woorden helpen om je het feest van Pinksteren beter voor te kunnen stellen.

### 1. Vuur

Pinksteren wordt altijd verbonden met vuur en vurigheid. We lezen hoe er vlammen verschijnen op de hoofden van de leerlingen. Teken van de Geest die hen vervult. De kleur in de kerk is rood. Warm, feestelijk, hartstochtelijk ook. De kleur van passie. We staan 'in vuur en vlam'. Het heeft te maken met enthousiasme, letterlijk 'in God zijn'.

### 2. Duif

De Geest van God komt in de Bijbel voor als een vogel, een duif. Bij de doop van Jezus daalt een duif neer en klinkt een stem: "dit is mijn Zoon de geliefde, luister naar Hem". De duif is ook symbool van vrede en een nieuw begin: bij Noach keert hij terug naar de ark met een takje in zijn snavel, teken dat de aarde weer woonbaar wordt. Bij de schepping 'broedt' de Geest als een vogel over de chaos: dan komt er orde, grond onder de voeten en de

mogelijkheid van leven.

### **3. Inspiratie**

Inspiratie, letterlijk in-blazen. Als mensen geïnspireerd raken ervaren ze dat als een geschenk, als iets wat hen overkomt. Je kunt het niet organiseren. Inspiratie kan komen via andere mensen, via muziek, via teksten, een gedachte of iets wat zomaar in je opkomt, geen idee hoe en waar vandaan. Opeens weet je wat je moet zeggen, achteraf sta je zelf verbaasd. Kwam het van Gods Geest?

### **4. Oogst**

Pinksteren vindt plaats op het feest van de oogst, ook wel 'wekenfeest'. Duizenden mensen zijn in Jeruzalem om dat feest te vieren en God te danken voor de vruchten van het land. Dan komt de geest van God en vervult de leerlingen van Jezus. Ze raken vol van het goede nieuws over zijn leven en opstanding en vertellen erover aan wie het maar horen wil. Op die dag komen drieduizend mensen tot geloof in Jezus, een grote oogst. "De velden zijn wit om te oogsten" zei Jezus.

### **5. Vrijheid**

Waar de Geest van God is, daar is vrijheid, schrijft de apostel Paulus. Geest en vrijheid hebben met elkaar van doen. Als Gods Geest jou raakt, word je een vrij mens. Vrij van wat? Van alles wat je kan binden, alles waar je vast aan kunt zitten, wat jou bepaalt en angstig maakt en klein. Afhankelijk zijn van wat mensen vinden, van geld, van bezit of status, van werk of drukte of presaties. De angsten van het leven die je opjagen.

### **6. Taal**

Als de leerlingen van Jezus op die Eerste Pinksterdag vol raken van Gods Geest spreken ze opeens alle talen. Iedereen kan hen verstaan. Er worden woorden gevonden. Woorden voor het goede nieuws over Jezus. Petrus houdt een lange toespraak. Pinksteren is dus ook het feest van taal en vertalen. Bijbels zijn in bijna alle talen vertaald, maar nog steeds zijn er mensen bezig om bijbels te vertalen in de eigen taal van groepen mensen. De Geest vertaalt zich in vele volkeren, in een grote variëteit van talen en woorden.

## 7. Gaven

De Geest geeft taal en woorden maar ook gaven. Mensen ontvangen bijzondere mogelijkheden om zich in te zetten, voor de kerk en de wereld. Met een variëteit aan gaven, zoals gaven van bestuur, van geloof, van dienen, van gebed, van onderricht, kennis en genezing. Niet iedereen ontvangt alle gaven, de Geest geeft de gaven zoals God dat wil - het betekent dus dat we afhankelijk zijn van elkaar. Wat ik niet heb, vult de ander aan. Zo vormen we één geheel.

## 8. Vruchten



Als de Geest van God in je woont kan het niet anders of je verandert, je groeit. Je draagt vrucht. Paulus omschrijft die vrucht met de woorden liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Met die vrucht kun je het uithouden in het leven, je wordt er een mooi mens van.

## 9. Zending

Pinksteren is niet alleen maar een goed gevoel, een mooie Godservaring. De leerlingen worden eropuit gestuurd, de wereld in! Vertel overal het goede nieuws van het Koninkrijk. Dat doen ze dan ook onmiddellijk, maar het levert ook allerlei problemen op. Er ontstaat vervolging. De leerlingen worden gevangen gezet en onthoofd. De beweging van de Geest leidt ook naar strijd.

## 10. Jezus

Veel mensen vinden de Geest van God een vaag begrip en Pinksteren een onduidelijk feest. Toch is het heel concreet. Als de Geest de leerlingen inspireert hebben ze opeens de mond vol over Jezus. De Geest van God is de Geest van Jezus. De Jezus van Kerst en Pasen is ook de Jezus van Pinksteren. Het gaat om zijn beweging door de wereld, aangedreven door zijn Geest. In de Geest van Jezus leven. Dat maakt het al een stuk minder vaag.

Henk Spuijbroek (*bron: website PKN*)

## DE JARIGE 75+ IN JUNI

3 juni	Mevr. A. Roelofs-Kleer,
3 juni	Mevr. F.M. v.d. Spek-de Haan,
6 juni	Mevr. M. Koops,
10 juni	Mevr. G. Boezer-Rijken,
19 juni	Mevr. J. Rozenbrand-Donkersloot,
23 juni	Mevr. F. van Eersel-van de Groep,
29 juni	Dhr. P. van Ferneij,

*Namens de gemeente: Hartelijk  
Gefeliciteerd en wij wensen u een  
gezegend nieuw levensjaar toe!*

De bloemen uit de kerk zijn als  
groet van de gemeente gegaan  
naar: Fam. van Peer, Louise van  
Elderen, Mevr. Braspenning-  
Verbeek, Mevr. van Zutphen-Smits  
en Mevr. de Rooij-Bogers.



## MUTATIE

### Verhuisd:

Fam. Groenendaal-Dekkers  
Van: Breda naar Waalwijk

## 'Kontakt' door en voor gemeenteleden

Laatst kwam het gesprek wat ik met iemand had plotseling op de inhoud van ons kerkblad. Niet dat daar nu wat mis mee was maar er kon wel wat meer van gemeenteleden geplaatst worden. "In-derdaad" was mijn antwoord, "maar dan moeten de mensen wel wat willen inzenden". Buiten de redactieleden om, die natuurlijk ook gemeenteleden zijn, komt er maar weinig van individuele leden binnen. De kerkenraad, predikant, jeugd en de diverse commissies leveren roosters en mededelingen aan, maar daar vul je niet alleen het blad mee op. De redactie doet haar best om elke maand een informatief, veelzijdig kerkblad aan te bieden. Wij staan daarom zeker open voor stukjes vanuit de gemeente. Heeft u wat meegemaakt wat u raakt en het graag met ons wil delen, een mooi gedicht of misschien een vraag dat mag natuurlijk ook, stuur het gerust naar de redactie of geef het even bij een van de redactieleden af. Wij zijn er blij mee omdat we echt een blad voor en door de gemeente willen samenstellen.

Dieter Verbeek,

(mede namens de gehele redactie)

## ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN



Is het weer zingen in de kerk u ook zo goed bevalen? Dan kunt u extra komen zingen op **donderdag 2, 16 en 30 juni** om 11.00 uur tot ongeveer 11.30 uur bij het harmonium in Elzenhoven.

Van harte welkom!

Henk Hoogendoorn

## INLOOPOCHTEND



Op **woensdag 1 juni** bent u weer van harte welkom op onze maandelijkse koffieochtend. Vanaf **10 uur** staat de koffie klaar, iedereen is van harte welkom.

Het koffieteam

# voor de kleintjes

## De krantenjongen

Kijk je wel eens naar het jeugdjournaal? Lezen je ouders de krant? Ik lees de krant elke dag. Dan weet je wat er zo allemaal gebeurt overal in de wereld. Elke dag wordt de krant al heel vroeg gebracht door de krantenjongen. Ik ken hem eigenlijk niet eens. Hij bezorgt de krant al heel vroeg, als ik nog in bed lig. Hij bezorgt het nieuws bij heel veel mensen in het dorp.



In de bijbel staat dat Jezus door het hele land trok. Hij ging van dorp naar stad en zo telkens weer verder. Jezus wilde iedereen het goede nieuws vertellen over God, Zijn Vader. En omdat er toen geen kranten waren, ging Jezus het zelf overal vertellen. Hij merkte dat de mensen graag naar Hem luisterden. Jezus zag dat er veel ellende bij de mensen was en Hij had medelijden met hen.

Op een dag zei Jezus tegen zijn vrienden: *"Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben, maar er zijn niet genoeg mensen om hen te helpen. Vraag aan God om veel helpers te sturen"*. Toen wees Jezus uit de grote groep vrienden 12 apostelen aan om het goede nieuws overal te gaan vertellen. En voordat ze vertrokken zei Jezus tot hen: *"Zeg tegen iedereen dat het Koninkrijk van God heel dichtbij is"*.

Nou, dat is nogal wat. Hoe kun je nou met maar 12 man het goede nieuws aan de hele wereld vertellen? Er is geen krant die je door krantenjongens kunt laten bezorgen. Ze moesten zelf eropuit trekken. Over de hele wereld? Maar Jezus had beloofd dat Hij hen zou helpen. En het is heel wonderlijk, maar het is gelukt. Daarom staan er kerken in het dorp. Die zijn gebouwd toen de mensen het goede nieuws hoorden en daar wordt op zondag nog steeds elke week het goede nieuws verteld.

*(Uit: 'Jezus kan niet voetballen' Rob Mutsaers)*

# voor de jongeren

## Niet volmaakt

**Als je denkt dat je beter bent dan anderen, dan zal er nooit vrede zijn.**

Ken je ze? Mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen? Jezus kent ze wel. Hij ziet vrome mensen die elke dag in de tempel staan te bidden. Deze mannen hebben het goed voor elkaar. Ze hebben werk, een huis, een vrouw, alles precies zoals het hoort. Ze zijn zo blij met zichzelf, dat ze neerkijken op mensen die niet zo gelovig en volmaakt zijn.

Jezus wordt er boos van en ongerust. Als je andere mensen minder waard vindt dan jezelf, dan is de stap naar geweld snel gemaakt. Minderwaardige mensen horen immers niet thuis in jouw volmaakte wereld? Als je zo denkt, dan zal er nooit vrede zijn. Dus vertelt Jezus een verhaal

'Er waren eens twee mannen die in de tempel gingen bidden. De ene bad als volgt: "Dank u wel, God, dat ik zo goed ben. Dank u wel dat ik geen misdadiger ben, en ook geen bedrieger. Dank u wel dat ik netjes alles doe wat u bevolen hebt. Dank u wel dat ik niet zo ben als die man hier achter mij. Wat een rotvent is dat. Gelukkig ben ik een beter mens! Amen."

De andere man had een vuurrood hoofd gekregen. Hij moest het toegeven. Hij leidde niet zo'n best leven. Hij deed niet alles precies volgens de wet. Hij maakte elke dag fouten en zijn leven stelde niet zoveel voor. Heel zachtjes mompelde hij: "Vergeef me God, voor alles wat ik fout doe."

"Luister goed," zegt Jezus, "dat laatste gebed is veel meer waard dan het eerste. God houdt van iemand die eerlijk in de spiegel kan kijken, die toe wil geven dat hij soms een kneus is. In Gods wereld staat hij vooraan!"

*(Uit: De Nieuwe Oase naar Lucas 18:9)*



## Hoi kinderen, jeugd en ouders,

We zijn al weer begonnen met de afsluiting van het seizoen 2021-2022. Er is niet zo heel veel spannends gebeurd maar we gaan nog wel een paar leuke dingen doen voor we de zomervakantie in gaan.

Op **5 juni** is het Pinksteren en zijn ook alle kinderen en peuters welkom. Pinksteren is altijd speciaal en Bennie is er ook. We zien jullie graag allemaal in de kerk.

Nog wat leukis in het vooruitzicht:

Op **12 juni** is er een uitje vanuit de Jeugdkerk. Alle tieners en jonge twintigers worden uitgenodigd om mee te gaan. Jullie horen van de leiding wat jullie gaan doen.

Op **10 juli** is er voor de kinderen van de kindernevendienst en peuterdienst aansluitend aan de kerkdienst een uitje tot een uur of twee in de middag.

We gaan lekker met elkaar picknicken en wat spelletjes doen op een leuke locatie. Ouders mogen mee om gezellig met elkaar te kletsen en de kinderen mogen lekker spelen. Jullie krijgen hiervoor nog een uitnodiging met tijd, locatie en alle andere info.

Op zondag **17 juli** is de **laatste** kindernevendienst en dan nemen wij ook even vakantie.

We starten op als de kinderen weer naar school gaan op **4 september**. Kinderen mogen natuurlijk mee naar de kerk in de vakantie maar er is geen nevendienst. In Kontakt van augustus of september horen jullie meer over de activiteiten.

Voor de jongeren, die nu hard aan het zwoegen zijn voor de examens, is het in juni een spannende tijd. Ik hoop dat ik jullie mag komen feliciteren maar daar ga ik wel van uit.

Voor alle anderen op school; nog even volhouden en succes als je nog tentamens hebt of andere spannende toetsen. We hebben laat vakantie maar de tijd gaat altijd wel snel voorbij met allemaal leuke dingen die op de scholen nog georganiseerd worden.

Tot snel.

Brenda Kerkdijk



## Dat feest is hier!

Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk 'De Brug'. Heeft u daar ook weleens last van dat er liederen in uw hoofd blijven haken? Tolleke gaat niet gebukt onder deze last, hoor. In een stil moment schiet dan zo'n melodie in je hoofd. Of je zit in jezelf ineens de tekst van een lied hardop te zeggen. Ouderdomsverschijnselen, zie ik u al denken. Maar dat is op Tolleke nog niet van toepassing.

Het is best wel even geleden, maar weet u zich nog het lied te herinneren uit de Veertigdagentijd dat gezongen werd bij het project van de kindernevendienst? Nou vraag je me wat, zie ik u al denken. Dat is haast twee maanden gele-

den. Klopt, maar bij Tolleke wil het niet weg uit zijn hoofd. Daarom moet ik er wat over schrijven, dan is het misschien weg. Ik help wel even met het naar boven roepen van dat lied.

De titel weet u vast en zeker nog wel: **een slinger van verhalen!**

Wie dat bedacht heeft, verdient de gouden griffel. En dan laat ik de gezellige melodie nog even buiten beschouwing.

De verhalen die verteld worden, rijgen zich als vlaggetjes in een slinger aaneen. Het begon met de graankorrel die in een vruchtbare akker valt. En die *blijft daardoor juist bestaan. Omdat Gods hand*

*bewaren zal wat nooit voorbij mag gaan.* Dan moet er feest gevierd worden en wel een bijzonder feest. Tolleke hoort de mensen al brullen: waar is dat feestje? Hier is dat feestje!

De vader van de verloren zoon had ook een feestje te vieren. Zijn oudste zoon vroeg ook waar dat feestje was. Nou, hier is dat feestje. Een ander verhaal hangt aan de slinger. Het gaat over een feestje met een traan: Palmпасen. Een intocht op een ezel!? Maar toch wordt er gezongen dat we een bijzonder feest gaan vieren. Waar is dat feest dan? Tolleke weet het wel. Als je de verhalen met ons leest en hoort, dan ontdek je dat het feest hier is: **in kerk De Brug**. Nooit geweten van dat feestje.



Tot een zondag,  
Tolleke Bijbelvast

## De heiligverklaring van Titus Brandsma

Op zondag 15 mei was het een belangrijke dag voor de Rooms-Katholieke Kerk van Nederland. De Nederlandse pater karmeliet Titus Brandsma werd door Paus Franciscus heilig verklaard. In de week ervoor werd op radio, tv en social media ruim aandacht aan de persoon van Titus Brandsma besteed, dus daar ga ik verder niet op in. Maar wat is een heilige eigenlijk? Als protestant zegt ons dat niet zoveel. We zien de kapelletjes in onze omgeving. Op vakantie bezoeken we wel eens een rooms-katholieke kerk waar vaak ook heiligenbeelden te zien zijn. Een heilige is iemand die door zijn of haar geloof een bijzondere plaats bij God inneemt. Dit kan in de loop van zijn of haar leven zijn bereikt, of juist door een bijzondere openbare getuigenis van geloof en die omwille dat geloof of in dat geloof gestorven is. Al vanaf de eerste Kerk was het de gewoonte om de doden te herdenken. In eerste instantie waren dat vooral de martelaren die voor hun geloof waren gestorven. Men verzamelde zich bij hun graven om er samen eucharistie te vieren en het geloof, waarvoor die martelaren stierven, samen te belijden. Later kwamen daar ook anderen bij. Vaak priesters en kloosterlingen maar ook gewone gelovigen die tijdens hun leven op bijzondere wijze blijk hebben gegeven van een levenswandel in het spoor van Jezus. Omwille van hun levensvoorbeeld worden ze geprezen en gelden ze als voorbeeld. Tot op de dag van vandaag roepen mensen hun hulp in: omdat zij als 'heilig' worden beschouwd geloven zij dat zij 'voorsprekers' zijn bij God. Een voorspreker in de zin van dat iemand een goed woordje voor je doet. Ik hoorde eens een mooie uitleg hierover. Als een kind iets van zijn vader gedaan wil krijgen en zijn moeder laat bemiddelen. Zo worden de heiligen gezien: bemiddelaars tussen mensen en God. Een heilige word je niet zomaar, dat is vaak een lang en ingewikkeld proces dat soms letterlijk eeuwen duurt. Daarom volgt hiernaast een stapsgewijs overzicht over hoe dit proces in zijn werk gaat.



### **Stap 1: lokaal begin**

De aanzet tot een heiligverklaringsproces komt meestal 'van onderaf', wanneer gelovigen aan hun plaatselijke bisschop vragen om een onderzoek voor een zaligverklaring te openen. Meestal is dit in het bisdom waar de kandidaat gestorven is of lang gewoond heeft. Er moeten minimaal vijf jaar verstreken zijn sinds de dood van de kandidaat voor het proces geopend mag worden; alleen de paus kan besluiten van die termijn af te wijken.

De kosten van een zalig- en heiligverklaringsproces kunnen tienduizenden euro's bedragen. Meestal wordt het proces betaald door het bisdom of de congregatie, orde of beweging waartoe een kandidaat behoorde.

### **Stap 2: de eerste trede**

De bisschop stelt een kerkelijke rechtbank in, die bewijs verzamelt dat de kandidaat heilig leefde. Hiervoor worden onder meer geschriften bestudeerd en getuigen gehoord. Als de rechtbank genoeg bewijs denkt te hebben, stuurt de bisschop het dossier naar het Dicasterie voor de Zalig- en Heiligverklaringen in Rome. De kandidaat krijgt de titel dienaar Gods.

### **Stap 3: eerbiedwaardig**

Het Dicasterie wijst de zaak toe aan een postulator, die de leiding van het onderzoek overneemt. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele zwakke plekken in het eerdere onderzoek en het bewijsmateriaal. Vaak wordt in dit stadium het lichaam van de kandidaat opgegraven, onder meer om relieken te nemen. Ook wordt gekeken of er geen ketterse of bijgelovige gebruiken rondom de kandidaat zijn ontstaan.

Als de postulator zijn onderzoek met een positief resultaat afrondt, legt hij de zaak voor aan de paus. Die kan de kandidaat eerbiedwaardig verklaren als hij op grond van het onderzoek vindt dat die persoon inderdaad een buitengewoon deugdelijk leven heeft geleid.

### **Stap 4: martelaarschap of wonder**

De twee meest voorkomende redenen voor zaligverklaring zijn erkenning van iemands martelaarschap, of een wonder op voorpraak. Wanneer de paus iemand erkent als martelaar voor het geloof, ligt de weg naar zaligverklaring open. Wie niet als martelaar stierf, heeft een wonder nodig om zalig te kunnen worden verklaard.

Meestal betreft het een medisch wonder, zoals een niet-verklaarbare genezing van een ernstige ziekte, op voorspraak van de kandidaat-zalige.

Dossiers over mogelijke wonderen worden streng onderzocht. Eerst moet een team van artsen vaststellen dat de genezing medisch onverklaarbaar is. Dan moeten achtereenvolgens de leden van het Dicasterie voor de Heiligverklaringen en de paus hun goedkeuring uitspreken over de zaak.

### **Stap 5: zalig**

Als de paus het martelaarschap van een kandidaat of een wonder op diens voorspraak erkent, kan de zaligverklaring worden ingepland. Tijdens een Mis, tegenwoordig meestal in het thuisland van de kandidaat, wordt deze zalig verklaard. Hiermee bevestigt de Kerk dat de kandidaat in de hemel is.

### **Stap 6: heilig**

Voor een heiligverklaring is weer een wonder nodig, of bij martelaren zoals Titus Brandsma een eerste wonder. Het beoordelingsproces van dit wonder is hetzelfde als dat voor een zaligverklaring. Wanneer ook dit proces succesvol wordt afgerond, viert de paus een Mis op het Sint-Pietersplein waarin de kandidaat heilig wordt verklaard.

Dieter Verbeek

(bron: *Katholiek Nieuwsblad*)



## **VAN DE SCHEURKALENDER**

Luister je weleens naar iemand, zonder diegene te onderbreken? Of val je al snel in de rede met: "Ik heb dit ook altijd!" om vervolgens over jezelf verder te gaan? Het is heel menselijk, maar probeer het niet te doen.

Luister eens zonder in de rede te vallen.

Lieve groet, Riek Verduijn

## Leestip: De egel, dat ben ik van Toon Tellegen

*Dit boek gaat niet alleen over egel, maar ook over ons, constateert Kees van den Berg na het lezen van de laatste bundel van Toon Tellegen.*

Het is geen geheim dat ik een groot liefhebber ben van de dierenverhalen van Toon Tellegen. Ook zijn laatste bundel 'De egel, dat ben ik' is weer een parel. Neem alleen al de voorkant. Die is echt prachtig, en vooral veelzeggend. Het begint met die tekening van Annemarie van Haeringen. Alle verhalen zijn voorzien van een tekening van haar. Knap hoe zij met enkele pennenstreken egel iedere keer zo weet te typeren dat het perfect bij het verhaal past, en vaak nog iets toevoegt.



### Twee kanten

Op de voorzijde staat een zelfverzekerde, zelfs licht parmantige egel. Die kant van hem komen we zeker in de verhalen tegen. Egel kan goed alleen zijn. Hij voert menig innerlijk gesprek met zichzelf of met de andere egel in zichzelf, die zich soms kan vernemenigvuldigen tot vele egels meer. En egel kan ook heel goed 'nee' zeggen.

Tegelijk is egel ook een twijfelaar en heeft hij de neiging tot zelfonderschatting. Dat begint al met het eerste verhaal waarbij egel in de spiegel kijkt. Hij doet dat misprijzend (Tellegen is trouwens een meester in het gebruik van archaische woorden, die hij graag gebruikt en het liefst van allerlei kanten bekijkt en beklopt naar 'nieuwe' betekenis). Hij ziet ook een nieuwe rimpel op z'n voorhoofd. Zeven heeft hij er nu. Maar ondanks dat misprijzen en die rimpels op z'n voorhoofd stapt hij toch naar buiten om de zon te gaan eten, zoals hij dat noemt.

### Ook over ons

Egel slaat zelfs halverwege aan het dichten:

*Als ik een ander was,  
dan wilde ik maar één ding: de egel zijn,*

*dan had ik stekels,  
 net als hij,  
 dan woonde ik onder een struik  
 en kon ik schuifelen en me oprollen,  
 thuisblijven wanneer ik thuis wilde blijven  
 en niemand zien wanneer ik niemand wilde zien,  
 net als hij -  
 wat zou ik dan gelukkig zijn!  
 maar ik b n de egel  
 en wil maar  n ding:  
 dat ik een ander was  
 er zit maar  n ding op  
 en dat is  
 met grote letters op mijn muur schrijven:  
 HET IS NOOIT GOED.*

Ja, dit boek gaat niet alleen over egel maar ook over ons.

### **Klein doch diepzinnig**

Mooi is dat ook te zien op de voorkant van het boek. De vier letters van egel zitten namelijk omgekeerd ook in de naam Tellegen. Het is zelfs typografisch aangezet met witte letters.

Op de achterkant van het boek wordt dit nog wat verder uitgewerkt: 'In *De egel, dat ben ik* staan de wederwaardigheden, de verlangens en de diepste gedachten van de egel centraal. Of zijn het die van de schrijver zelf?' Dit lijkt mij een retorische vraag. Sterker nog: dit boek vol introspectieve, absurde, ontroerende en grappige verhalen over de egel gaat ook over mij. Het boek eindigde vorig jaar zelfs heel hoog in de jaarlijst van de redacteur Filosofie van *Trouw*. Ik snap dat: in al zijn speelsheid zijn deze verhalen over egel ook kleine doch diepzinnige proeven van nadenken over de wereld, de ander  n vooral zichzelf.

### **Lees!**

Nog  n keer die cover van het boek. De eerste vier witte letters luiden 'lege'. Dat is Latijn voor: 'lees'. Ik lees dat als een gebiedende wijs. Met vreugde heb ik er gehoor aan gegeven.

(van: <https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/kees-van-den-berg/>)

## Lieve lezers,

### Echt Waar?

In een droom liep ik een winkel binnen.  
Achter de toonbank stond een engel.

Ik vroeg: "Wat verkoopt u hier?"  
"Alles wat u maar wilt", zei de engel.

"O," zei ik, "echt waar?"  
Ik wil dan graag vrede op aarde, opheffing van onderdrukking,  
geen honger meer, geen oorlog, een huis voor alle vluchtelingen."

"Wacht even," zei de engel, "u begrijpt me verkeerd.  
We verkopen hier geen vruchten, enkel zaden..."

Groetjes,  
Riek Verduijn

## Uitgelicht uit een andere nieuwsbrief:

Er is zo'n oud verhaal van een predikant. Het verhaal gaat dat hij eens op bezoek kwam bij iemand die nooit meer naar de kerkdienst kwam. Zijn verweer was dat hij de kerk niet nodig had om te geloven. Ze zaten bij het haardvuur te praten. De predikant pakte de tang naast de haard en haalde een kooltje uit het vuur. Dat bleef nog een tijdje gloeien, maar toen doofde het langzaam uit. De moraal van dit verhaal is wel duidelijk: Als je het vuur niet brandende houdt, dan dooft het.

Maar is dat nou echt zo? Heb je de kerk, de gemeente nodig om te geloven? Er zijn vast veel mensen, die best in God geloven en een warm hart hebben voor Jezus, zonder dat ze wekelijks naar de kerk gaan.

Een poosje kan dat best, maar toch geloven we dat we, om te groeien in geloof, elkaar als gelovigen nodig hebben. Om elkaar aan te vuren, uit de wind te houden of juist aan te blazen. Je bent nodig!

**Welkom (terug) in..... De Brug!**



## Vanuit de Diaconie/ZWO

Onderstaand een toelichting op de te houden collecten in juni.

**5 juni:** Stichting Hatua is een kleine ontwikkelingsorganisatie met als doel het leveren van een bijdrage aan de armoedebestrijding in Tanzania - Oost Afrika. De stichting doet dit door te investeren in onderwijs, immers een goed opgeleide bevolking is de sleutel tot de ontwikkeling van een land. Stichting Hatua geeft beurzen aan kinderen, zodat zij na de lagere school kunnen doorstromen naar de middelbare school of naar een beroepsopleiding.

**12 juni:** Hospice Francinus de Wind en inloophuis TOON werken momenteel samen in een palliatief spreekuur.

**19 juni:** In de armoede van Zuid-Afrika zijn ook de jongens kwetsbaar. Bijna 60% van de kinderen groeit op zonder vaderfiguur die hen beschermt of richting geeft. De MAMAS zien de impact die het prachtige Power-Girls programma heeft op kwetsbare meisjes. Die gedragsverandering gunnen ze de jongens ook. Daarom is het Boys Program gestart. In dit programma ondersteunen sterke Zuid-Afrikaanse PAPAS jongens tussen de 8 en 20 jaar.

**26 juni:** Diaconaal Maatschappelijk Werk Sprang-Capelle begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen.  
Jenny Verhagen

## Zondag 19 juni vaderdag!





*(Foto: Xander de Rooij)*

## ***Gebed: Dankbaar***

*God,  
van U wil ik zingen  
om U wil ik springen, dansen en juichen.  
U heeft ons Uw woord gegeven,  
een woord dat verder gaat dan de dood,  
een woord dat spreekt van leven  
midden in de dood.*

*God,  
zo dankbaar was ik nog nooit  
toen Uw woord tot mij kwam:  
een mensenzoon,  
Jezus Christus.  
In Hem leerde ik vrijheid kennen,  
in Hem leerde ik kennen  
wie werkelijk Heer is,  
en de angst om het leven viel van mij af.*

*Houd mij dicht bij Uw woord,  
houd mij dicht bij Jezus Christus,  
dat ik niet vergeet  
dat ik mag leven,  
van nu aan tot in eeuwigheid.*

*- Trinette Verhoeven*