



AANVANG **om 20.30 uur!**

De dienst is alleen digitaal te volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft opgesteld.

De dienst wordt verzorgd door
Brenda Kerkdijk en Jan de Gruijter.
Organist: Cedrik Kerkdijk
Diaken: Kees Rijksen

Stille zaterdag - Paaswake



In de Paaswake komen alle aspecten van de paasviering samen: lijden, sterven en opstanding. Het is het hoogtepunt en de afsluiting van De Drie Dagen van Pasen. Heel het christelijk geloof is uit het gebeuren van de Paasnacht voortgekomen. Uit de verhalen van de Opstanding horen we dat het licht het wint van de duisternis.

In het begin van de dienst is de kerkelijke kleur nog even paars. Tijdens de dienst verandert de ingetogenheid in lofverheffing. Wanneer de nieuwe paaskaars is binnengedragen, wordt de kerkelijke kleur wit.

De stem die ons heeft gezegd
hoe te leven, hoe te bidden,
de stem die ons heeft gezegd
wie U bent, onze Vader,
die stem is tot zwijgen gebracht.

Het is stille zaterdag, **doodstille** zaterdag,
alles is gewoon, **doodgewoon**,
of het Woord, het verlossende Woord,
niet eens en voorgoed werd gegeven.....

O God, wek de stem tot leven!

Vóór de dienst zijn we stil

Orgelspel

Inleiding op de dienst

Als voorbereiding op de dienst worden afwisselend 2 afbeeldingen getoond met de onderschriften:

*-Jezus sterft en de mensen hebben nog niet door
wat dat voor hen betekent*

-God met ons stopt toch niet bij Golgotha?

Is er toch sprake van hoop?

Lied 601: 1 en 3

Licht dat ons aanstoot in de morgen
<https://youtu.be/Ugiq5J5GRJ8>

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Zingen – Psalm 130 : 3
Vervolg gesproken tekst

Zingen – Lied 1005 Zoekend naar licht

<https://youtu.be/a733WFFVxbE>

De lof van het Licht
Gesproken tekst

*De paaskaars wordt door de diaken de donkere kerk binnen gedragen en op de standaard geplaatst.
Hierna wordt de paaskaars aangestoken.*

Zingen – Gezang 462: 1,2 en 4 (liedboek '73)
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn
<https://youtu.be/V9sE2WKKxQM>

Vervolg gesproken tekst

Zingen lied 637: 1-4
O Vlam van Pasen, steek ons aan

Paasjubelzang vanwege de opstanding van Jezus



De opstanding van Jezus
Vervolg gesproken tekst

*Het paarse kanselkleed en paarse tafelkleed worden tijdens orgelspel gewisseld voor de witte kleur.
De tijd van boete en inkeer is voorbij.*

Het is feest: Christus is opgestaan!

Zingen – Lied 631: 1
Tussen waken, tussen dromen
Gesproken tekst

Dankzegging voor het Licht
Gesproken tekst

Doopgedachtenis
Gesproken tekst

Geloofsbelijdenis (2 versies)

Slotgebed

Heenzending en zegen

Zingen – Lied 630: 1 en 4
Sta op!-Een morgen ongedacht
<https://youtu.be/6HOMxEnR8Uo>

Tijdens het zingen kan iedereen thuis een kaars aansteken.

In de kerk geven we het licht aan elkaar door.

Morgenochtend om 10.00 uur vieren we het Paasfeest!