



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF 16 MEI 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze dienst is digitaal te volgen.
Zie de instructie die het beamerteam heeft opgesteld.

Voorganger: ds. H. J. van Kapel, Waspik
Organist: Henk Hoogendoorn
Lector: Willy Verhoef

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria: **orgelspel**

Drempelgebed
Lied P 97: 1 Groot Koning is de Heer,
Lezing liedtekst gevolgd
door **orgelspel**

Lezing van de tien geboden
Lied P 97: 6 Gods heil, Gods glorie staat,
Lezing liedtekst gevolgd
door **orgelspel**

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Kindermoment
Het thema van aanstaande zondag voor de kinderen is: **'Gebed voor de wereld'**
Jezus bidt voor de wereld Jezus vertelde de mensen over God. Hij vertelde zijn leerlingen wat ze moesten doen. Jezus praatte met veel mensen. En hij praatte met God. Soms zocht hij een rustig plekje op. Een plek waar niemand hem kon storen. Daar kon hij God alles vertellen waar hij aan dacht. Hij vertelde over de dingen waar hij blij van werd en over de dingen waar hij zich zorgen over maakte.

Het liedje dat daarbij past voor kinderen is Lees je Bijbel bidt elke dag.
<https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgy8g>

Schriftlezing door lector
Johannes 15: 1-11
Lied 656 Ik ben de wijnstok,
bijvoorbeeld <https://www.youtube.com/watch?v=QowjZnZ1j3M>

Verkondiging: Blijf in Mij (Johannes 15: 4)
Orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aandacht voor de collecte die via de bank geregeld moet worden.

Lied 653: 1,7 U kennen, uit en tot U leven; bijvoorbeeld:
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/u-kennen-uit-en-tot-u-leven/POMS_EO_1592018?cHash=e866abd9014ef72875a4d370206a0a2d

Zending en zegen
Orgelspel

Collecten

1. Hospice Franciscus de Wind
2. Diaconie
Hospice Franciscus de Wind uit Waalwijk staat vandaag gepland als een collectedoel. Dit is het nieuwe diaconieproject.

Deze hospice geeft warme, waardige en waardevolle zorg in de laatste levensfase. De meeste mensen willen graag de laatste periode van hun leven doorbrengen in de liefdevolle omgeving van hun naasten. Maar soms kan

Contact :
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

dat niet in huiselijke kring, bijvoorbeeld als er intensief verpleegd moet worden. In sommige situaties is de verzorgende taak van familie en naasten zo groot dat deze de noodzakelijke ruimte om afscheid te nemen in de weg staat. Het hospice kan dan een waardig alternatief zijn voor thuis.

Hospice Francinus de Wind biedt een warm thuis met deskundige begeleiding en een respectvolle 24-uurszorg op individueel niveau. Er is een medisch team van verpleegkundigen, artsen en paramedici, ondersteund door een betrokken team van vrijwilligers. Het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit in de nog resterende levensdagen staat centraal. Naast het bestrijden van lichamelijke klachten is er veel aandacht voor de morele ondersteuning die patiënt en naasten ieder met hun eigen angsten, onzekerheden en levensvragen nodig kunnen hebben.

U kunt uw gave voor dit collectiedoel storten op het IBANnummer van de Diaconie NL38RABO0373709234 met vermelding van **hospice**.

De opbrengst van de collecteschaal in de kerk en de betaallink worden evenredig verdeeld tussen de hospice en de diaconie.

Berichten voor de gemeente.

Oproep: wie leest er mee met het Pinksterverhaal?

Tijdens de Pinksterdienst willen we graag weer met gemeenteleden op video het Evangelie lezen. Zeker met Pinksteren is het mooi om een verscheidenheid aan te stemmen te horen en verschillende gezichten te zien. Misschien zeg je: dat vind ik ook wel leuk om te doen! Misschien zeg je: maar ik weet niet hoe? Geen probleem, daar komen we uit. Van harte welkom! Meld je dan bij me aan uiterlijk maandag 17 mei, dan krijg je van mij een vers en nemen we door hoe je het op kunt nemen.

Dominee Otto,
06-30565951, ottogrevink@gmail.com

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken

Vanaf 2 mei zijn er in de zondagse dienst op uitnodiging kerkgangers die thuis niet de mogelijkheid hebben de dienst te volgen. Wij hopen dat er snel met aanmelding meer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn.
Henk Hoogendoorn

Digitale collecte

Op de website en onder de Livestream op YouTube is een betaallink te vinden om op een makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor de digitale collecte over te maken.

Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven) rekenen?

Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers blijft uiteraard ook mogelijk:

Kerk: NL67RABO0373734611

Diaconie: NL38RABO0373709234

ZWO: NL16RABO0373709242

Jeugd: NL92RABO0373734646