



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website www.pkndebrug.nl

ZONDAGSBRIEF 26 SEPTEMBER 2021

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze dienst is ook digitaal te volgen.

Naast de medewerkers zijn maximaal 75 gemeenteleden aanwezig.

Bij binnenkomst graag afstand houden, het mondkapje hoeft u niet meer te dragen. In de kerk één of twee stoelen vrijhouden tussen de families, de keus is aan u. Als proef registreren we niet.

De liederen voor de preek worden gezongen door de voorzangers, na de preek zingen we samen.

Voorganger: Dhr. G. Westerlaken,
Voorthuizen

Organist: Cedrik Kerkdijk

Voorzangers: Martha de Bont, Jos en Marjanne Dekkers en Henk Hoogendoorn.

Lector: Francijn van Eersel

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Als voorbereiding op deze dienst zijn we een moment stil

- Aanvangslied: Psalm 33:1 en 8 (Kom nu met zang en roer de snaren)

Bemoediging en Groet

Klein gloria (Gespeeld door orgel)

Drempelgebed

Lied 139B: 1 (Heer, U doorgrondt en kent mij)

Kyriëgebed

Genadeverkondiging

- Glorialied 289: 1, 2 en 3 (Heer, het licht van uw liefde schittert)

Gebed om de heilige Geest

Kinderen naar de nevendienst

Kinderlied-Samen in het Licht

1. Wij gaan even uit elkaar en delen nu het licht. Dat vertelt ons iets van God. Op hem zijn wij gericht
2. Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld
3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar het is voor allemaal

- Schriftlezing 1: Nehemia 9:15-20 door lector

Lied: 680: 1 en 3 (Kom heilige Geest, Gij vogel Gods)

- Schriftlezing 2 Mattheüs 14:6-21

- Lied 383:1, 2 en 3 (Zeven was voldoende)

- Uitleg en verkondiging

Lied: 1005: 1, 2, 3 en 5 (Zoekend naar licht, hier in het duister (Nederlandse versie)

-Dankgebed en voorbeden

-Stil gebed

-Afsluitend: Onze Vader

-Inzameling van de gaven

- Slotlied: 418: 1, 2 en 4 (God, schenk ons de kracht)

- Zegen

Orgelspel

Collecten

1.Vredeswerk

2.ZWO

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. Deze week is de (vredeswerk)collecte bestemd voor kinderen uit Israël en Palestina. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als "bezetter" of "terrorist". Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede!

Uw gave kunt u overmaken op het ibannummer van de ZWO:

NL16RABO0373709242 met vermelding van: vredeswerk.

Berichten voor de gemeente

Op de startzondag 19 september gingen de bloemen naar drie personen: als groet van de gemeente naar Nel Wagemakers-de Ruiter, als dank voor zijn inzet voor de kerkdiensten naar Jan Korver en als groet naar mw. J. van der Made-Lankhaar, die 93 jaar werd.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken

In de vergadering van de kerkenraad op 20 september hebben we overlegd hoe we de kerkdiensten inrichten nu de overheid vanaf 25 september een aantal beperkingen wil loslaten en de landelijke kerk ons oproept om onze eigen keuzes te maken.

Rekening houdend met het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen op dit moment is het risiconiveau 'zorgelijk' en niet meer 'ernstig'. Omdat de ontwikkelingen voorlopig de goede kant lijken op te gaan willen we voorzichtig versoepelen.

Welke veranderingen er zijn voor de kerkdienst is verwerkt in de tekst aan het begin van deze zondagsbrief.

Zodra het risiconiveau weer verandert melden we dat in de zondagsbrief.

Laten we hopen en bidden voor iedereen die met nieuwe besmettingen te maken krijgen, om beterschap voor de zieken, en om Zijn nabijheid in deze onrustige tijd.

Henk Hoogendoorn

Beste gemeenteleden.

Komende zondag hopen we als kerk weer te starten met allerlei activiteiten na de zogenoemde startdienst. Meestal is dit na de vakantie maar nu moeten we eigenlijk spreken over een nieuwe start na bijna twee jaar corona.

Na deze tijd van afstand en minder fysieke bijeenkomsten is het wellicht moeilijk om langzaam weer terug te keren naar het "normale" leven. voor sommigen kan dat niet vlug genoeg zijn. Anderen hebben daar wat meer moeite mee. Dit zien we ook terug in onze zondagse erediensten. Ondanks het feit dat er opgeschaald was naar 50 en nu naar 75 personen in de kerk blijft de teller nu rond de 35 personen steken. Sommige mensen hebben moeite met het aanmelden maar nu we dat losgelaten hebben zijn de aantallen niet veel hoger. Gaat het ons om de aantallen, nee. Het gaat ons om de gemeenschap die op zondag samenkomt, dat is het kloppende hart van de kerk. Zonder deze gemeenschap van gelovigen is de kerk een leeg gebouw. Nu kunt u zeggen ja maar we kijken en luisteren thuis toch mee en zo voelen we ons ook verbonden, dat is ook een goed argument. Maar om kerkdiensten uit te zenden hebben we ook mensen in de kerk nodig die fysiek God en elkaar ontmoeten. Mensen die zichtbaar een taak in de eredienst hebben maar ook mensen die de lofzang mee gaande houden en zo gemeenschap willen zijn. Jullie zijn van harte welkom en niet alleen deze maar elke zondag en elk moment dat wij als gemeenschap geroepen worden om elkaar te begroeten en te ontmoeten. We hopen jullie a.s zondag te zien

Dieter Verbeek

Digitale collecte

Op de website en onder de Livestream op YouTube is een betaallink te vinden om op een makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor de digitale collecte over te maken.

Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven) rekenen?

Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers blijft uiteraard ook mogelijk:

Kerk: NL67RABO0373734611

Diaconie: NL38RABO0373709234

ZWO: NL16RABO0373709242

Jeugd: NL92RABO0373734646