



Tweede zondag van Advent



Thema: Gehoor geven

Voorganger: Dhr. J. Lankhaar, Wijk en
Aalburg

Organist: Jos Dekkers

Lector: Pauline Schouten

Orgelspel

**Binnenkomst Kerkenraad
Stilte**

**Welkom en mededelingen
Uitleg Bloemschikking**

**Tweede zondag van Advent
Liturgische bloemschikking**

De lezingen in deze adventstijd zijn net als de adventskalender verbonden aan het jaarthema 2023-2024 van de Protestantse kerk.

Ga mee!

Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.

Voor iedere zondag is er een houten wegwijzer waar de weg in de vorm van een guirlande langs slingert.

2e Advent: Johannes 1:23 Maak recht de weg van de Heer

Thema: Kuilen dichten.

De richting van de wegwijzer wijst naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus. De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja. De Thuja heeft eigenlijk twee namen: de boom van goed en kwaad en levensboom.

Het is een groenblijvende geurende boom, wat onsterfelijkheid symboliseert. De aromatische olie heeft een rustgevende uitwerking op mensen, een levenselixer voor op reis. De weg is groen. Er is hoop voor de toekomst.

We zijn op weg, gaan door water
Levenspad
Met goede bedoelingen



Aansteken Kaarsen

**Kaarsenliedje –
Nick Sterrenburg (met ouder)**

Twee kaarsen in het donker,
Twee lichtjes in de nacht
Vertellen van het wonder:
Gods toekomst wordt verwacht.

Stil gebed, bemoediging en groet:

Zingen: Lied 5 : 2 (Zingenderwijs) (Mel. Psalm 68)

Uw naam, niet uit te spreken groot,
die zich verheft boven de dood,
uw Naam willen wij prijzen.

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Want aan de einder van de nacht
zal als een teken van uw kracht
een nieuwe dag oprijzen.
God kom tot ons als in een kind,
dat onder ons zijn weg niet vindt,
kwetsbaar in mensenhanden.
En waar dit kind vertrouwen straalt
ontstaat het lied, dat ons verhaalt:
Gods heil draagt ons op handen.

Votum en groet

Voorganger:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
en nooit loslaat wat Zijn hand begon.
Amen

Allen:

**Moge het Licht van God, van God
die zoveel verder ziet dan het uiterlijk,
schijnen over ons allen. Moge de liefde
van God die weet heeft van waar wij mee
worstelen, voelbaar zijn in ons midden.
Amen.**

Als tussen licht en donker Lied 452

<https://www.youtube.com/watch?v=URTD9XmVXx4>

Wat is het belang van de advent?

Wat betekent het woord advent?

Bernardus van Clairvaux (1090-1153) beschreef de komst van de Messias in zijn beroemde kersthomilieën als een drievoudige gebeurtenis:

- **VROEGER** Gods komst in de geschiedenis door Jezus Christus, zo'n 2000 jaar geleden
- **LATER** Gods komst bij de voltooiing van de wereld
- **NU** Gods komst hier en nu in het hart van zijn 'uitverkorenen'

Zingen: Komen ooit voeten

(melodie: *Lof zij de Heer de almachtige koning der ere lied 868*)

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord wij zullen rusten in vrede

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; dromen van vluchten en doden en huiv'end ontwaken. Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –vrede de weg voor mijn voeten.

Vergevingsmoment

– Voor al die keren dat wij onze deur gesloten hielden, geen aandacht hadden, niet in beweging te krijgen waren, vragen wij om ontferming:

Allen: Heer, ontferm U over ons.

– Voor al die keren dat onze woorden onherbergzaam waren, hard, vol verdoken minachting en vooroordelen, vragen wij om ontferming:

Allen: Christus, ontferm U over ons.

– Voor al die keren dat zieken en armen uit onze omgeving zich hebben gestoten aan onze muren van onbegrip en wantrouwen, vragen wij om ontferming:

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Muziek: Ik zal er zijn

<https://www.bing.com/videos/search?q=wat+de+toekomst+brengen+moge&&view=detail&mid=C1004646004E82FA99BoC1004646004E82FA99Bo&&FORM=VDRVRV>

Adventsproject



Thema:

Maak plaats!

Johannes de Doper doopt mensen in de Jordaan. Vanuit Jeruzalem komen priesters aan hem vragen wie hij is. Johannes vertelt dat hij niet de Messias is, en ook niet Elia of de profeet.

Projectlied

Lezing: 1 Samuel 3 : 1-11; 19-20 - God roept Samuel

Zingen: Lied 259: Zend ons een engel in de nacht

Lezing: Lucas 1 : 11-12; 18-25

Zingen: De Heer heeft mij gezien en



onverwacht (Gezang 487 Oude liedboek)

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruiden
wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Overweging

Zingen: Gij zijt het licht

melodie Ik bouw op U, mijn Schild en mijn
Verlosser,

lied 246 Evangelische Liedbundel

Gij zijt het licht, temidden van het duister.
Er straalt een ster, vol helderheid en glans.
Ziedaar het Kind, gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon,
Die ons zo teer bemint. Geen pracht, geen
praal, Zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst, Die voor ons overwint.

Hij is Uw Heer en wil
voor alle mensen
een Redder zijn, nooit
bent U meer alleen.
Hij is uw kracht,
gezonden door de
Vader.



Gods eigen Zoon, waarop de schepping wacht.
Eens komt Hij weer, Verlosser dezer wereld,
dat is Uw Heer, Die alles heeft volbracht.

Geloofsbelijdenis (eigentijdse)

Zingen: Lied: 36 uit Zingenderwijs

(melodie lied 801, Door de nacht van strijd en
zorgen)

Donker zijn soms mensendagen
als de onmacht hoop weerspreekt.
Nergens sporen van een teken
dat de ban van wanhoop breekt.

In de diepte het verlangen
om die stem weer te verstaan,
aangeraakt, gewenkt te worden
en opnieuw op weg te gaan.

Uitgezworven, vastgelopen,
een vaag heimwee naar het licht.
Speurend naar het kleinste teken van een
droom, een vergezicht.

Uit het dode hout geboren
al aanwezig in de nacht
groeit een twijg de angst te boven,
groene bron van levenskracht

Gebeden

We zingen: Trouwe Vader

(melodie: The rose of Wat de toekomst
brengen moge)

Trouwe Vader, hoor ons bidden,
dank U wel voor deze dag,
voor Uw trouw en voor Uw liefde,
voor Uw Zoon, die 't leven gaf.
Maar ik ben voor U een zondaar,
in mijn mond en in mijn hart.
Trouwe Vader schenk vergeving,
voor de zonden deze dag.

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Here Jezus wees mijn Heiland,
leid mijn leven elke dag.
Geef mij moed en ook vertrouwen,
dat ik tot U komen mag.
'k Bid om vrede in de wereld,
voor de honger in een land.
Leer ons naar Uw wil te leven,
aan Uw trouwe Vaderhand.

Wij bidden tot God die naar ons luistert Collecten.

Slotzang: Ga dan op weg (mel: Lof zij de
Heer/Dit is de dag)

Ga dan op weg
naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen
die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg
om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was,
liefdevol helen.
Geen hongersnood:
Wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg,
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om,
op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.

Zegenbede

Moge de God van liefde die zijn liefde
uitdeelde, ons sterken in onze liefde voor
anderen.
Moge de Zoon die zijn leven uitdeelde,
ons helpen te delen met elkaar.
Moge de heilige Geest die in ons woont,
ons zo bezielen dat wij elkaar tot zegen zijn.

Wegzending en zegen Beantwoord lied 415 :3

Collecte

1. KIA –jonge vluchtelingen Myanmar
2. Exploitatie
3. Steuncollecte

Berichten voor de gemeente

Zieken:

Als gevolg van een nare val, is met een
gebroken enkel opgenomen in **zorgcentrum
Het Laar, kamer 720 ,Generaal
Winkelmanstraat 175, 5025 XG in Tilburg:**
Mevrouw van Zutphen uit de Emmastraat.
Gevraagd is om voorbede. Een kaartje is erg
welkom.

Bloemen

Op 3 december gingen de bloemen als groet
naar mw. J.C. Braspenning-Verbeek. Zij werd
op 1 december 90 jaar.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Contactgegevens Ds. van der Linden:
telefonisch 06 83446753; e-mail
dsgvanderlinden@gmail.com

Ophalen kerststukken en een gezellig koffie-uurtje voor iedereen.

Zoals u wel zult weten kunnen de bestelde
kerststukken op vrijdag 8 december tussen
16.00 uur en 18.00uur worden opgehaald . Om
al een beetje in de kerstsfeer te komen hebben
we besloten om daar ook een gezellig
samenzijn aan te verbinden . Iedereen is van
harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee
te blijven drinken . dit geldt ook degene die
niets hebben besteld . Pauline Schouten zal
met haar kraam met leuke spullen voor
stichting HATUA staan . Ook de Kunst en
Kitschkraam zal niet ontbreken . Door uw
komst steunt u ook het goede doel, onze
geluidsinstallatie . En misschien is het ook
een goed idee om eens op je gemak in de
boekenkast te kijken voor een mooi leesboek .
We nodigen iedereen van harte uit en hopen
jullie te mogen ontmoeten .

De Activiteitencommissie



AFSCHEID

Dominee David Knibbe neemt na een periode van 39 jaar afscheid als herder en leraar van de wijkgemeenten Immanuel, Hof van Delft en Vierhoven van de Protestantse Gemeente te Delft.

Het afscheid vindt plaats in de eredienst van: zondag 17 december 2023 om 10:00 uur in de Vierhovenkerk Obrechtstraat 50 te Delft. Mocht U bij deze dienst aanwezig willen zijn (of een kaart sturen) dan kunt U na de dienst dominee Knibbe ontmoeten in de kerkzaal, Japanlaan 10, 2622 JX Delft.

De kerkenraad.

Adventsvesper 10 december in De Brug Vrede eens overall?

Wat een dag zal dat zijn als mensen elkaar aanvaarden zoals ze zijn. Maar jammer genoeg leven we in een tijd van oorlog. Er valt veel te verbeteren in de relatie tussen mensen. Denk je eens in: geen messen die geslepen worden, maar die gebruikt worden om samen de maaltijd te vieren.

Dus hopen wij, geloven wij dat het anders kan. Daarom is het algemene thema voor de adventsvesper: **En toch....!**



Kom zondag 10 december 2023 naar de adventsvesper en laat u hoop inspreken. Plaats: Kerk De Brug. Aanvang: 17.00 uur. Voorgangers: Ans Maaijwee en Rien Visser



UITNODIGING SENIORENKERSTFEEST

Namens de diaconie nodigen wij U graag uit voor de kerstviering op Vrijdag 15 december a.s.

U kunt zichzelf opgeven tot en met 8 december op de intekenlijsten die de hal van onze kerk liggen of per telefoon bij Jenny Verhagen, tel. 06-44574139

Geluidsinstallatie

Zo als toegelicht op de laatste gemeente avond is na lang wikken en wegen besloten de totale geluidsinstallatie te gaan renoveren, dit zal gaan gebeuren door Schaapsound, een zeer gespecialiseerd bedrijf van geluidsapparatuur in kerken.

Naast deze renovatie is er de komende tijd ook een groot onderhoud van het orgel nodig. Als beide zaken geregeld zijn zullen we voor een lange tijd verzekerd zijn van een optimale geluidskwaliteit en orgelspel in onze kerk. Zoals u zult begrijpen zijn er kosten verbonden aan beide zaken, deze zullen ca 15.000 euro bedragen. Naast 2 legaten welke we hebben gekregen is ook de activiteiten commissie al hard bezig om geld vrij te maken. Ook de cantorij gaat een muziek / zangavond organiseren voor dit doel. Ook willen wij een ieder van u vragen om een financiële bijdragen over te maken, met elkaar moeten wij toch in staat zijn om dit bedrag voor dit doel bij elkaar te krijgen. U kunt u gift overmaken op de rekening van de kerk, NL67 RABO 0373734611, onder vermelding van "geluidsinstallatie".

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Uiteraard kunt u deze gift weer als belastingaftrek meenemen in uw opgave. Hartelijk dank voor uw gave,
Namens de kerkrentmeesters Jan Korver

Tussenstand actie Kerkbalans 2023

Samen willen we werk maken van een gemeente, die geloof, hoop en liefde met elkaar deelt. Daarvoor is ook onze financiële bijdrage nodig. We hebben ons ten doel gesteld om €47.500 aan vaste vrijwillige bijdragen op te halen. Ook willen we samen het begrote tekort dekken van €4.367. Zo kunnen we financieel gezond te basis leggen voor de toekomst van onze gemeente. We zijn erg dankbaar dat we tot en met oktober 2023 een totaalbedrag mochten ontvangen van **€45.198 (95% van de begrote VVB)**. Alle gevers heel hartelijk dank! Wilt u vandaag nog geven voor de kerk van morgen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL 67 RABO 0373 7346 11 t.n.v. Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle o.v.v. VVB 2023 of via iDeal door deze QR-code te scannen: of via deze [betaallink](#). Wilt u structureel onze gemeente steunen en zekerheid bieden, dan is een periodieke gift (een vast jaarlijks bedrag de komende vijf jaar, volledig aftrekbaar) wellicht iets voor u. Neem daarvoor contact op met onze penningmeester, Johan de Bont: penningmeester@pkndebrug.nl. Dank u wel!

Glas in lood

Voor in de kerk staat een 'glas-in-loodraam' met een mooie voorstelling die bij Kerst past. Dit raam is jaren geleden gemaakt door leerlingen van basisschool 'De Bron' onder leiding van hun leraar Gerard de Kok. Veel van de ramen worden in verschillende kerken tentoongesteld. In onze kerk geeft dit raam nu ook een extra kersttintje aan de kerkdiensten.

Oudejaarsconference

Wij kennen allemaal Rob Favier. Regelmatig gaat hij in kerk 'De Brug' voor. Elke jaar schrijft en speelt hij een "Christelijke Oudejaarsconference". Oftewel een conference met veel plezier, humor, een traan en een lach, maar geen kwetsende grappen of platvloerse opmerkingen. Dat deze voorstellingen duidelijk in een behoefte voorzien, bleek vorig jaar wel weer toen het eindelijk na de coronaperiode weer mocht. Er waren vier volle zalen!
U bent ook van harte welkom!

BLIKVANGER
OUDEJAARSCONFERENCE 2023

ROB FAVIER

- 27 DECEMBER SURHUISTERVEEN
- 28 DECEMBER RIDDERKERK
- 29 DECEMBER NIJKERK
- 30 DECEMBER ALPHEN A/D RIJN

TICKETS / INFO WWW.EVENTSFORCHRIST.NL