



Voorganger: Dhr. G, Westerlaken,
Voorthuizen
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Henk Hoogendoorn



Liturgische bloemschikking

4e advent: Lucas 1:39-45.
Een gezegend kind

Thema: Het kind dat zal komen

De ontvangende lijn is dicht naar het licht geschoven. In deze lijn zijn twee amaryllisbollen neergelegd, de bloem is diep verborgen in de bol. De twee bollen symboliseren Maria en Elisabet.

Woorden bij de schikking:

Verborgen leven om te ontvangen
Als licht in de wereld vol verlangen.



Vierde advent, zondag 22 december 2024

Thema:

Goed nieuws.

Maria gaat naar haar tante Elisabet. Allebei hebben ze goed nieuws: ze zijn in verwachting. Het kind van Elisabet beweegt in haar buik als Maria eraan komt.

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Stilte

Welkom en mededelingen

Uitleg van de bloemschikking

Aansteken adventskaars

We zingen het kaarsenlied

Aanvangslied 23 c: 1 en 2 (Mijn God, mijn herder zorgt voor mij)

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied LB : 139b:1 (Heer, U doorgrondt en kent mij)

Genadeverkondiging

Gebed om de heilige Geest **Door te zingen:**
LB 68o: 1 en 4 (Kom heilige Geest, Gij Vogel Gods)

Kinderen komen naar voren

Gesprek met de kinderen met een wandelaar

Video kijken

Samen naar de kalender kijken

Projectlied

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Schriftlezingen

1^e schriftlezing: Micha 5:1-4 (a) (**Lector**)

Laatste zin van dit Bijbelgedeelte: en hij brengt vrede.

Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Lied LB 444: 1, 2, 3, 4 en 5 (Nu daagt het in het Oosten)

2^e schriftlezing: Lucas 1: 39-56 (Vg)

Lied 441: 1 en 7 (Hoe zal ik U ontvangen)

Uitleg en verkondiging

Lied LB 442: 1 en 2 (Op U mijn Heiland, blijf ik hopen)

Onder het naspel komen de kinderen terug

Dankgebed

Stilgebed

Afsluitend: Onze Vader

Collecten

Slotlied: LB: 473: 1, 2 en 3 (Er is een roos ontloken)

Zegen

Beantwoord met Gezongen 'Amen'

Orgelspel

Collecte

1. PKN-jongere generaties
2. Diaconie
3. Steuncollecte

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de Kerst Challenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. Geef in de collecte en ondersteun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hartelijk dank! Dit is het collectedoel van de **eerste** collecte. U kunt Uw gave ook overmaken op het ibannummer van de Diaconie NL38RABO0373709234 **met vermelding van PKN jonge generaties.**

Het **tweede** collectedoel is bestemd voor de Diaconie en het **derde** collectedoel is de STEUNcollecte.

Berichten voor de gemeente.

Huwelijksjubileum

Op 17 december waren dhr. en mw. van Rijsbergen-Berends 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

Bloemen

Op 15 december gingen de bloemen als groet en ter bemoediging naar mw. J.S. van der Poel-Mooibroek.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (06 364 224 05) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Pastoraal ouderling Willie Verhoef is afwezig van 9 december 2024 tot begin februari 2025 vanwege een bezoek aan Nieuw-Zeeland, waar haar dochter met haar gezin woont. In deze tijd is Ds. Bert van der Linden bereikbaar voor pastorale vragen. Jan van Wijk neemt deze twee maanden de taak van Willie als voorzitter van de Beroepingscommissie over. Contactgegevens Ds. van der Linden: 06 83446753; dsgvanderlinden@gmail.com

Thema Adventsvesper: Vrede op aarde



In de media en het nieuws ligt heel vaak de nadruk op alles wat fout gaat. Er wordt dan gelijk gesproken over een crisis. Zeker het duurt te lang voordat de mensen zijn gecompenseerd vanwege de

toeslagenaffaire. En ook de Groningers kunnen wat sneller geholpen worden. Maar er gebeuren zoveel prachtige dingen, kijk naar de vele vrijwilligers die bereid zijn in allerlei situaties anderen te helpen. Of kijk naar het persoonsgebonden budget waardoor mensen worden ondersteund, die ziek, gehandicapt of hoog bejaard zijn en waaruit de mantelzorgers en de vele diensten kunnen worden betaald.

Maar door de negatieve berichtgeving krijgen we het idee dat het slecht gaat in ons land. We staren ons blind op situaties die we nauwelijks kunnen veranderen. We horen in de media de mensen met een grote mond, maar ... waar is het geluid van de christen, wat plaatsen wij er tegenover, of gaan we mee met de massa?

Juist in de adventstijd is het goed wat afstand te nemen en om stil te staan bij de toekomst die in Gods hand ligt.

Kom naar de **Adventsvesper van zondag 22 december** georganiseerd door de samenwerkende kerken van Waalwijk/Loon op Zand in kerk De Brug. Aanvang is 17.00 uur.

Voorgangers zijn: Jos Verbraeken en Dieter Verbeek

Laat u inspireren, dan wordt kerst 2024 echt het begin van *Vrede op aarde*.