



5^e zondag 40 dagen-tijd Paars "Judica"

Voorganger: Dr. J. van Eck, Lexmond
Organist: André Grosscurt
Lector: Brenda Kerkdijk

Kindernevendienst

Zondag 6 april 2025 – Lucas 20: 9-19



Thema:

*Is het van
jou?*

Een man
gaat op
reis en
vraagt
oppassers

om op zijn wijngaard te passen. Maar als de oogsttijd aanbreekt, doen zij alsof de wijngaard van hen is. De eigenaar stuurt verschillende knechten en uiteindelijk zelfs zijn zoon, maar ze hebben geen respect voor hem. Daarom moet de eigenaar uiteindelijk zelf komen om een nieuw begin te maken.

Binnenkomst Kerkenraad

Stilte

Welkom en mededelingen

Bloemschikking

5^e zondag Veertigdagentijd (6 april)

En weer vertelt Jezus een gelijkenis aan de menigte. Over een wijnbouwer die op reis gaat en de wijngaard verpacht. Over pachters, die de opbrengst voor zichzelf houden en de knechten

mishandelen. Uiteindelijk doden ze de zoon, de erfgenaam. Wat zal de eigenaar doen? De wijnbouwers doden en de wijngaard aan iemand anders geven? 'Dat nooit', roepen de mensen die kennelijk meteen begrijpen waar het over gaat: God die zijn volk loslaat. Het is kennelijk niet simpel of vanzelfsprekend om je toe te vertrouwen aan Jezus als de Zoon. Het is een struikelsteen. De farizeeën en Schriftgeleerden snappen het onmiddellijk en willen Jezus grijpen (en dus precies doen wat de gelijkenis vertelt). Maar het is nog niet zover ... Dit verhaal zet de mensheid niet in een mooi licht. We willen ons kennelijk niet laten storen door God. Denk ook aan het verhaal van Dostojevski, over de grootinquisiteur die tegen Jezus zegt: 'Waarom komt u ons storen, we hebben het allemaal op orde ...' God heeft recht op ons. Alles wat we zijn, hebben en kunnen, hebben we aan Hem te danken. Geven we Hem waar Hij recht op heeft? Alleen zó wordt ons leven nieuw.



Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Aanvangslied: Ps. 111: 1, 2

Drempelgebed

Ps. 111: 3, 4, 5

Kyriëgebed

Gez. 599: 1, 3, 4, 5 (O diepe nacht die ons omringt)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment met **projectlied**

1e Schriftlezing: Spreuken 1:7-19 en Spr. 28:7-14 door lector

Ps. 25: 7

2e Schriftlezing: Matth. 26: 36-46

Gez. 571: 1, 2, 3 (In stille nacht houdt Gij de wacht)

Preek over Spr. 28: 14 in de Statenvertaling: 'Welgelukzalig is de mens die vreest, maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen.'

Gez. 571: 4, 5 (In stille nacht heeft Hij volbracht)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Gez. 315: 1, 2 (Heb dank, o God van alle leven)

Zegen

Lied: 415:3

Collecte

1. St Gave
2. Alg. onderhoud
3. Steuncollecte

Vluchtelingen zijn vaak eenzaam, wat leidt tot psychische problemen en een moeizame integratie. Het is het verlangen van Stichting Gave dat iedere vluchteling in Nederland zich gezien en geliefd weet.

Zo werken zij op dit moment hard aan het openen van meer Houses of Joy, "huiskamers" op loopafstand van de asielzoekerscentra (azc) waar vrijwilligers en vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten voor koffie, een spelletje,

Bijbelstudie en een goed gesprek.

De **eerste** collecte is bestemd voor dit doel. Uiteraard kunt U Uw gave ook overmaken op het ibannummer van de diaconie NL38RABO03737092334 **met vermelding van: GAVE.**

De **tweede** collecte is de collecte voor het Algemeen Onderhoud en de **derde** collecte is de STEUNcollecte.

Berichten voor de gemeente.

Bloemen

Op 30 maart gingen de bloemen als groet naar mw. A.A. de Jong-Vos.

Rectificatie Kontakt

In Kontakt is bij de dienst van Goede Vrijdag vermeld dat de cantorij haar medewerking verleent.

De cantorij zingt dan in Waalwijk en niet bij ons.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (06 364 224 05) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Contactgegevens van Ds. van der Linden: 06 83446753; dsgvanderlinden@gmail.com

Volgende week zondag 13 april

EEN GROTE NOODCOLLECTE VOOR MYANMAR

Een zware aardbeving heeft Myanmar diep getroffen. **De schade is enorm, en de angst groeit: hulpverleners vrezen honderden doden en nog meer gewonden.** Huizen, scholen en ziekenhuizen zijn ingestort. Hoeveel mensen liggen er nog onder het puin?

Deze ramp treft een land dat al zwaar lijdt. Sinds de burgeroorlog in 2021 sloegen 3,5 miljoen mensen op de vlucht. Al vóór de aardbeving waarschuwden de Verenigde Naties dat bijna 20 miljoen mensen – een derde van de bevolking – dit jaar afhankelijk zouden zijn van hulp. **Nu is de nood nóg groter.**



Duizenden kinderen en hun families zijn alles kwijtgeraakt. Zij hebben dringend water, voedsel en onderdak nodig om de komende dagen te overleven.

De collectes TWR, Exploitatie en Steun die gepland staan zullen vervallen.

Broeders en zusters,

Hierbij worden alle leden van de kerkenraden en overige belangstellende leden van de gemeenten in de ring PGML uitgenodigd voor een bijeenkomst van ontmoeting en bezinning die gehouden zal worden op **woensdag 9**

april in gebouw **De Haven** aan de Leefdaelhof 11, 5141 JX te Waalwijk

Er is ontvangst met koffie of thee vanaf 19.15 uur. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.30 Opening door Joop van Oene

19.45 Lezing Prof. Dr. Rik Peels

De spreker van deze avond is uitgenodigd op gezamenlijk initiatief van de ring PGML en de Commissie Vorming & Toerusting. Dr. Peels is hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn lezing gaat over iets wat veel gelovigen moeilijk of spannend vinden: het gesprek met mensen die atheïst zijn (voor hen bestaat er geen God) dan wel agnost (deze mensen twijfelen of er een God bestaat).

Recent heeft hij hierover een boek gepubliceerd met als titel: "Leven zonder God – wat je kunt leren van atheïsten".

Jan Lam

Joop van Oene

Janneke Opmeer

Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl