



Goede Vrijdag Aanvang 19.30 uur

Voorganger: Ds. A.W. de Ruiter
Wijk en Aalburg
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Marjanne Dekkers

Binnenkomst Kerkenraad
Stilte
Welkom en Mededelingen

Bloemschikking

We lezen over hoe Jezus gevangengenomen wordt. In Johannes gaat dat op een bijzondere manier, waarbij duidelijk wordt wie Jezus is: geen machteloos slachtoffer maar Koning. Zo begint ook de Passie van Johannes: 'Herr, unser Herrscher, Heer onze heerser, uw roem is over heel de aarde, toon ons door uw lijden dat U, de ware Zoon van God, ook in grote nederigheid verheerlijkt wordt.' Jezus is hier een Koning die zijn leerlingen voor de dood behoedt, die redding brengt. Dat maakt de vrijdag 'goed': er gebeurt hier meer dan wat voor ogen is. God houdt deze wereld vast aan



een kruis - en langs de weg van het kruis wordt alles uiteindelijk nieuw.

INTREDE

Lied Psalm 121, 1 en 2 (Ik sla mijn ogen op en zie)

Stil gebed

Bemoediging :Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat.

Groet Genade zij u en vrede, van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus en van de heilige Geest. Amen.

Lied Psalm 121, 4 (De Heer zal u steeds gaderslaan)

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lied Gezang 558, 1, 5 en 6 (Jezus, om uw lijden groot)

Schriftlezing Johannes 19, 16-30

Lied Gezang 558, 8.9 en 10 (Om de doornen van uw kroon)

Schriftlezing Johannes 19, 38-42

Lied Gezang 576, 1 en 5 (O hoofd vol bloed en wonden)

Verkondiging: tekst: Johannes 19, 42
thema: vergeet de avond van de graflegging niet)

Contact:
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl



Vergeet
de avond
van de
graflegging
niet.

Lied Gezang 575, 3 en 6 (Die gewillig
waart ten dode)

GEBEDEN EN GAVEN / ZENDING EN ZEGEN

Geloofsbelijdenis

Lied Psalm 103, 3 en 4 (Hij is een God
van liefde en genade)

Dankzegging en Voorbede

Inzameling van de gaven

Slotlied Gezang 562, 1 en 3 (Ik wil mij
gaan vertroosten)

Zegen Gaat heen in vrede en ontvangt
de zegen van de Heer:

De genade van de Heer Jezus
Christus en de liefde van God,
en de gemeenschap van de
heilige Geest zij met u allen.

Lied Gezang 415, 3 (Amen, amen,
amen!)

*De psalmen en gezangen zijn uit het Liedboek
2013. De lezingen zijn uit de NBV21.*

Collecte

Geen