



## Stille Zaterdag Aanvang 21.00 uur

### Bloemschikking Stille Zaterdag

De stilte van het graf. De dood. De rauwe rouw. Vele vrouwen kijken toe. Een rijk man stelt zijn graf beschikbaar, en zorgvuldig wordt Jezus te ruste gelegd. Toch is de rust niet weergekeerd in Jeruzalem. Pilatus wordt opnieuw lastiggevalen door de Joodse leiders. 'Zet bewakers bij het graf, want er gaat een verhaal in het rond, de bedrieger heeft gezegd dat hij na drie dagen zal worden opgewekt.' Je weet maar nooit wat zijn volgelingen zullen doen. Dood is dood en dat moet gegarandeerd worden. Een steen. Soldaten. Intussen klinkt op Stille Zaterdag al de paasboodschap: 'Hij is opgewekt!' En in de paasnacht klinken de klokken en jubelen we het uit: Hij leeft!



Voorbereid door de commissie eredienst.

Medewerkers:  
Marjanne Dekkers  
Brenda Kerkdijk  
Cedrik Kerkdijk  
Dieter Verbeek  
Willie Verhoef

Organist: Henk Hoogendoorn

In stilte komen we de kerk binnen.  
Bij binnenkomst krijgt iedereen een devotiekaarsje. Ook thuis kunt u een kaarsje aansteken.

Stilte  
Welkom

**Samenzang:** Psalm 42 vers 6 en 7

Gebed op Stille Zaterdag (Epifanius, bisschop van Constantinopel)

**Samenzang:** Gezang 590: 4, 5  
Lezing: Marcus 15: vers 40-41

Muzikaal intermezzo  
bewerking van de melodie lied 587

Lezing: Marcus 15: vers 42-45  
**Samenzang:** Lied 590, verzen 1, 2, 3

Lezing: Marcus 15: 46-47  
**Samenzang:** Lied 592, verzen 1 en 2

### OVERWEGING VOOR STILLE ZATERDAG

**Samenzang:** Lied 601, verzen 1, 2 en 3

---

#### Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,  
[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413  
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)

Onder het naspel wordt de Paaskaars binnengebracht.

Wij gaan nu de paaskaars aansteken. Het licht van de paaskaars is het symbool dat Jezus werkelijk is opgestaan. En dat Hij nog steeds leeft tussen ons.

Gebed bij het aansteken van de kaars

De antependia worden verwisseld.  
Het licht van de paaskaars wordt doorgegeven aan de mensen in de kerk.

**Daarbij zingen we: Lied 117 d**, Laudate omnes gentes

Als alle kaarsen branden wordt het water in het doopvont gegoten en spreken we onze doopgelofte uit.

De devotie kaarsjes worden nu uitgeblazen.  
**Samenzang:** Lied 618, vers 1, 6 en 7

Slotgebed  
Zegenbede

Slotlied Lied 642 : 1, 2, 3, 4, 5, 8

We wensen u gezegende Paasdagen toe.